

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: *“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden (Joh. 10:9)*, dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswegen de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

Laten we de Bijbel openen en wel Jes. 21:11-12. *“De Godsspraak over Duma. Men roept tot mij uit Seir: Wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? De wachter zegt: Morgen komt, maar ook nacht; als gij vragen wilt, vraagt, komt dan terug”.*

Vervolgens lezen we in Rom. 13:11-14. *“Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts! Laten wij, als bij lichte dag, eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd! Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt”.*

We leven nu nog in de dag des Heils, zoals de Schrift dat aangeeft, de aangename tijd, het aangename jaar des Heren en wel in het laatste deel van de dag des Heils. Voor Gods kinderen, voor allen, die waarachtig Jezus toebehoren, breekt dus de heerlijke dag van Jezus spoedig aan, dat is de dag van Zijn komst voor ons, om ons thuis te halen.

Maar de Schrift noemt ook nog een andere tijdsaanduiding, want de dag des Heils is tevens een nacht; het klinkt tegenstrijdig, maar het is slechts vanuit welk standpunt men het ziet. Voor de zondaar, voor de mens, die dood ligt in de zonden en misdaden, voor hen, die in moeite zijn, is het nu nog een dag des Heils; zij kunnen tot Jezus komen bij Wie redding en verlossing is. Maar het is tevens ook nacht en wel vanuit het standpunt van de Here Jezus Zelf bekeken.

De Here Jezus wordt in de Schrift duidelijk het waarachtige Licht genoemd. Hij zegt in Joh. 8:12 dit: *“Ik ben het Licht der wereld”.* En in Maleachi 4:2 genoemd: *“de zon der gerechtigheid”.* We hebben op deze aarde de dag, zolang de zon aan de hemel staat; maar als de zon, doordat de aarde om haar as draait en wij van de zon afgewend zijn, dus voor ons ondergaat, dan hebben we hier nacht.

Toen Jezus Christus hier op de aarde was, was het van Hem uitgezien dag. Hij is heengegaan om ons plaats te bereiden en tijdens Zijn afwezigheid is hier op aarde de nacht gekomen, daar de ware zon er niet meer is, dat waarachtige Licht.

Dit zegt Jezus ook in Joh. 12:35-36 en wel: *“Jezus dan zeide tot hen: Nog een korte tijd is het licht onder u. Wandelt, terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalle; en wie in de duisternis wandelt, weet niet, waar hij heengaat. Geloof in het licht zolang gij het licht hebt, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn”.*

Dit zegt Jezus met betrekking op Zichzelf, omdat Hij dat Licht is en dat zij tot het Licht mogen komen, nu Hij er nog is. Zo zegt het Schriftwoord het ook in Rom.13:11-14, dat we nu van dat standpunt uit bezien, dus in een nacht zijn aangekomen. Die nacht is dus begonnen, toen Jezus ten hemel voer en eindigt, als Jezus met Zijn gemeente wederkomt op aarde.

Dan gaat voor Israël de Zonne der gerechtigheid op en dan breekt de grote nieuwe dag aan, de dag des Heren. We moeten leren onderscheiden dat de dag van Jezus Christus een andere dag is dan de dag des Heren met Zijn komst op aarde.

Tijdens Zijn afwezigheid is daar nu die nacht op aarde, waarvan ook Paulus hier spreekt in Rom. 13:12, waar hij zegt: *“Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen”.* Dat zei Paulus al in zijn dagen, hoeveel te meer geldt dit in onze dagen. We weten dus, dat tijdens Jezus afwezigheid, er hier ook een nacht is, al is deze in het genade tijdperk nog voor de zondaar.

Maar nu leert de Schrift ons ook, dat daar een climax komt in deze nacht. Het is algemeen bekend, dat naarmate de morgen aanbreekt, de nacht het donkerst wordt. Dat is ook de Bijbelse gedachte. Naarmate de dag van Jezus komt, wordt de nacht donkerder, het is a.h.w. alsof in die komende dag, dat Licht (Christus), al de nachten der duisternis samendringt.

Zo is het ook. We weten, dat de vorst der duisternis, satan met zijn demonen, die vanuit de luchtlagen om de aarde, deze wereld beheersen, hoe langer hoe meer samengedrongen worden, naarmate die dag zal aanbreken.

Zij zullen zelfs ook op een gegeven moment, als de gemeente in de lucht opgenomen wordt, uit de Hemelse Gewesten geworpen worden op de aarde, waar dan ook die verschrikkelijke tijd van de toorngerichten Gods zullen aanbreken.

Ik dank God, dat het wakende kind van God die tijd niet meer behoeft mee te maken op deze aarde, omdat voor die tijd de Here Jezus gekomen zal zijn voor Zijn gemeente. Niet als de Zonne der Gerechtigheid, maar als de Blinkende Morgenster.

Maar de boodschap die de Heer mij op het hart legt, is een ernstige, ook een vermanende en opbouwende boodschap, omdat we een donkere tijd reeds ingegaan zijn en dat die tijd bij het uur donkerder wordt.

“Wachter wat is er van de nacht”? Het is heel begrijpelijk, dat als men in een lange nacht verkeert en het ontzettend donker wordt, dat men dan gaat vragen: “hoe staat het eigenlijk nu met de stand van zaken? Wachter, wat is er van de nacht”? Dan is het antwoord: *“de morgen komt, maar ook de nacht”*. Begrijpen we dat? De morgen komt, maar dan wordt het juist het donkerst.

De Here Jezus heeft ons daar ook van gesproken in Joh. 9:4. *“Wij moeten werken de werken desgenen, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan”*. De Here Jezus heeft aangekondigd, dat er een nacht komt, waarin niemand meer werken kan, dat is, als de nacht op zijn donkerst gaat worden.

We weten, zolang het nog iets licht om ons heen is, kan er nog werk verricht worden. Natuurlijk, maar naarmate het licht steeds minder wordt, wordt het werken ook moeilijker, doch als het licht geheel weggaat, dan kunnen we niet meer werken, want we hebben licht nodig om werk te verrichten.

In deze wereld is duisternis gekomen, maar ook wordt de geestelijke duisternis dieper. De machten der duisternis bundelen zich steeds meer samen en we zien het ook, want het licht om ons heen wordt steeds minder. Ik zeg om ons heen, het zal tenslotte geheel verdwijnen en zo wordt het ook steeds moeilijker om te werken en te getuigen.

Misschien bent u nog in de verwachting, dat de Heer geweldige dingen zal gaan doen, ja, dat gaat Hij ook doen, maar toch op een andere wijze, dan wij denken. Misschien omdat God ons de laatste tijd nog zo'n zegen geeft, maar dat kan morgen opgehouden zijn, want de nacht komt, waarin niemand meer werken kan. Laten we daar rekening mee houden! De nacht is ver gevorderd!

En nu komen we tot de eigenlijke boodschap van vandaag. Daar we deze nacht ingegaan zijn, moeten we ons realiseren, wat dat voor gevolgen voor ons heeft, wat de consequenties daarvan zijn. Dat zijn er enkele, die ik u wil noemen.

De eerste is deze: als iemand in de nacht wandelt en er is nog iets licht om ons heen van maan of sterren, dan kan hij zich nog oriënteren, dan kan hij nog de juiste weg vinden en op die weg blijven. Nu moeten we ons eens indenken in de situatie in het Midden Oosten. Als men in de nacht de weg niet vindt, kan men in een ravijn storten, of in een moeras terecht komen, er zijn vaak ongebaande wegen, we moeten de Bijbelse gedachten gang volgen. Wat wil dat dus zeggen?

Als de nacht donker gaat worden (we zijn op dat punt gekomen en op grond van Gods Woord en Geest, de bewijzen ervan zijn genoeg om ons heen), dan breekt ook voor het kind van God de tijd aan, dat we geen hulp meer hebben; a.h.w. van licht van buitenaf om de juiste weg te vinden en recht te blijven wandelen, verstoken zijn.

Dat wil dit zeggen, dat waar we nu *misschien nog* goede samenkomsten hebben en God ons dienstknechten geeft, die ons de weg wijzen en ons verlichten en we nu nog een goede gemeenschap hebben en bidstonden, deze verstoort kunnen worden en verboden.

Er zijn nu al broeders en zusters, die daarvan verstoken zijn, die geen gemeenschap meer hebben en die zelfs niet eens meer een Bijbel bezitten. Toch moeten zij verder, maar hebben absoluut geen licht meer om hen heen. Geen dienstknechten, die hen voor kunnen gaan, die hen de waarheid onderwijzen, geen gemeenschap. Hoe moeten we dan verder? Hoe kan iemand, als hij zonder licht is, toch op de juiste weg blijven gaan? Niet van de juiste weg afgaan, om in het ongeluk te komen?

Er is maar één mogelijkheid, dat we het licht van binnen hebben: daarom zegt Jezus in Joh. 11:9-10. *“Gaan er geen twaalf uren in een dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld kan zien; maar wanneer iemand bij nacht loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet in hem is”*. Hooft u het? Broeders en zusters, die nog volkomen steunen op goede voorgangers en gemeenschappen. Houdt er rekening mee, dat u straks wel eens alleen kunt komen te staan, als Christen zijn bestraft wordt en u nergens nog terecht kunt. Hebben we dan het Licht in ons?

Als we verstoken worden van ieder licht om ons heen, dan is het noodzakelijk dat we het waarachtige Licht in ons hebben, Jezus Christus Zelf. Heeft Jezus woning in ons gemaakt en zij we verlicht door Hem en door de Heilige Geest?

Dat is de eerste consequentie, waar we over na moeten denken, want ik heb het al een paar keer op mijn hart gekregen, u dit te zeggen. De Heer zegt: de vervolging en de verdrukking staat vlak voor de deur. We beleven in ons land al erge dingen, zorgt dat u het licht van Christus in u heeft! Als al het steunsel van buiten ons wegvalt, om dan nog op de goede weg te blijven. Daarom moeten wij zelf, dat Licht in ons hebben!

Nu het tweede gevolg. Wanneer zullen de dieven, rovers, plundersaars en misdadigers hun grote slag slaan? Wanneer zullen ze het meest actief gaan werken? Natuurlijk als de nacht het donkerst is. De nacht moet hen dekken.

Heeft Jezus niet gezegd, dat er in het laatst der dagen zware tijden zullen komen. In Matth. 24:4-5 zegt Jezus: *“Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden”*. Natuurlijk slaat dit in de eerste plaats op Israël, maar het heeft ook een ernstige lering voor ons, want Jezus zegt wel tot driemaal toe, dat er verleiders zullen komen, valse profeten, valse christenen, die velen zullen verleiden.

Paulus zegt het ook in 2 Tim. 3:1-8 en wel: *“Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. Want tot hen behoren zij, die zich in de huizen indringen en vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten, die zich te allen tijde laten leren, zonder ooit tot erkenning der waarheid te kunnen komen. Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staan ook dezen de waarheid tegen; het zijn mensen, wier denken bedorven is, en wier geloof de toets niet kan doorstaan”*. Paulus moest dit door de Heilige Geest hier neerschrijven.

Deze mensen, deze misleiders en verleiders, zijn dus geen mensen, die in de wereld staan, maar zij bevinden zich onder Gods kinderen. Zij dringen zich in als wolven in schaapskieren, als valse profeten, als valse leraars, als valse voorgangers en als valse christenen. Zij zijn als Jannes en Jambres. Wat waren dat voor mensen? Dat waren tovenaars aan het hof van Farao, toen God door middel van Mozes en Aäron, Zijn wonderen en Zijn tekenen deed.

Die tovenaars deden de tekenen precies na tot driemaal toe; maar dan kunnen zij niet verder, omdat er bij God een grens van toelating is. Wel maken zij de eerste tekenen volledig na.

Nu zegt de Heilige Geest, dat in het eind der dagen, zulke mensen komen, die de tekenen Gods namaken door wonderen, tekenen en krachten te doen, zodat het de schijn heeft van godsvrucht; maar in werkelijkheid zijn het instrumenten van de duivel, mensen wiens denken bedorven is, en wiens geloof de toets niet kan doorstaan. Hier hebben we mee te maken! En wie zal hen kunnen onderscheiden?

De Here Jezus zegt in Matth. 24:24. *“Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden”*. Indien dat mogelijk was! Hoort u het goed, uitverkorenen, gelovigen in Christus, kinderen van God!

Hebben wij wel dat onderscheidingsvermogen om het te ontdekken? Want ze komen als engelen des lichts! Ook de elf apostelen hadden totaal niet in de gaten, dat Judas een valse apostel was, totdat Jezus het openbaar maakte.

Als de nacht dus het donkerst is en daar zijn we al aardig in beland, komen zulke verleiders met kracht opzetten. De dief wacht op het donkerste van de nacht en slaat dan toe, er zijn er vele dieven en moordenaars, die trachten de kudde van Jezus te verderven. Ze doen wonderen, krachten en tekenen in de Naam van Jezus, maar het zijn leugenaars. Hoe kunnen we in die nacht blijven staan?

Ten eerste: het Licht in ons, willen we de weg kunnen vinden; ten tweede: zelf het profetische Woord lezen en onderzoeken. Dankt God, dat u de Bijbel nog mag hebben, maar onderzoek toch dat Woord zelf! Het is heerlijk om in een gemeenschap te komen, waar het Woord verkondigd wordt, waar God dienstknechten geeft, om dat Woord te openbaren, maar er kan een tijd aanbreken, dat u er van verstoken bent. Hebben we dan het Woord in ons hart of zijn we dan meteen verslagen? Koopt de tijd uit, nu het nog mogelijk is!

Wat zegt Petrus, als hij spreekt over deze donkere nacht, in 2 Petr. 1:19. *“En wij achten het profetische Woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de Morgenster opgaat in uw harten”*. Hoort u het?

Het is het Licht, Jezus in ons, maar het is ook het Woord, dat in ons moet zijn, het profetisch Woord, waarop we acht moeten geven, *“als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de Morgenster opgaat in uw harten”*. Als dit zo bij ons is, dan kunnen de misleiders geen vat op ons krijgen, want we kunnen hen onderscheiden uit het Woord. Laten we daarvan doordrongen zijn!

En nu het derde gevolg: juist als de nacht het donkerst is, krijgt de mens de neiging om in een diepe slaap te vallen, als hij de halve nacht wakende heeft doorgebracht, dan wordt hij pas wakker als de zon al aan de hemel staat! Daar waarschuwt Jezus voor.

Want wat is het slapen? Jezus spreekt daarover in die gelijkenis van de tien maagden. Slaperig worden is het opgeven van waakzaam zijn. Natuurlijk slaat dat vooral op de bruiloftgasten, maar het heeft ook voor ons een lering in deze dagen.

Wat is ons slapen? Jezus zegt ook in het evangelie van Lucas, dat de zorgvuldigheden en de genoegens van het leven, ons in beslag gaan nemen, want in deze nacht, zorgt de duivel er wel voor en steeds meer, dat er heel wat te doen en te beleven is. Hij zorgt, dat we altijd weer iets te zien hebben op de TV of op de radio en altijd is er wel iets mee te maken, in de vereniging, met de sport, zodat we nooit tot stille tijd komen, tot bidden en waken; en zo vallen we in een geestelijke slaap.

Jezus zegt in Luc. 21:34-35. *“Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde”*.

“Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes”. En wat leeft de wereld in een roes, maar ook Gods kinderen leven in een roes. Ook de Christelijke radio en televisie doen er allemaal even hard aan mee.

Maar zijn er nog bidstonden in de kerken en als die er zijn, hoevelen gaan daar nog naar toe. Want daar heeft men geen tijd voor, men moet zoveel andere dingen meemaken. Maar daar waarschuwt Jezus ons voor met de woorden: *"Zie toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud"*.

Maar wat is het merkwaardig, naarmate de techniek het de mens steeds makkelijker maakt, heeft men het nog drukker dan vroeger. De moeder had het vroeger druk en toch had ze tijd om de Bijbel te lezen en biddend voor te gaan voor haar kinderen, maar vandaag, met alle huishoudelijke apparaten heeft ze in het geheel geen tijd meer en wordt in beslag genomen door reclame, televisie, sport activiteiten. Dit alles is een strik van de duivel. Jezus zegt: *"en dat die dag niet plotseling over u kome als een strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der aarde"*.

Ik zeg u, deze dag breekt zeer spoedig aan en dan kan niemand meer werken. Verder zegt Jezus: *"Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat mag wezen te ontkomen aan alles, wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen"*. Hij Komt! Als de nacht het donkerst wordt, ja, dan gaan deze vreselijke dingen gebeuren. Maar halleluja, dan weet ik ook dat de morgen aanbreekt!

Wachter wat is er van de nacht? Ja, het wordt steeds donkerder, want wij wandelen door deze steeds toenemende duistere nacht Jezus tegemoet en Hij komt. Maar dan moeten we ook biddende en wakende zijn, opdat we niet in slaap vallen. Zijn we daarvan doordrongen?

Dan moet onze lamp brandende zijn en ons vat gevuld met olie, want wie bidt en waakt, wordt vervuld met de Heilige Geest en blijft vervuld met de Heilige Geest. Dus eerst het Licht, het waarachtige Licht in ons, Jezus Christus; dan Zijn woord onderzoeken en dat in uw hart bewaren en ten derde biddende en wakende zijn, opdat we vervuld blijven met de Heilige Geest. Zo alleen blijft mijn lamp brandend en mijn vat met olie gevuld. Als dan de roepstem komt: *"Zie de Bruidegom komt"*, dan kan ik Hem tegemoet gaan.

Er is nog een vierde punt: wat deze donkere nacht gaat brengen. Hebt u het nooit ervaren, als een nacht heel erg donker is en er geen sterren en geen maan te zien zijn, dat er een tastbare duisternis om je heen sluit en op dat moment komt er iets van angst op je af.

Dat is ook zo, want waar de nacht het donkerst is, komen de angstdromen op de mens af, want de duisternis behoort tot het rijk van de vorst der duisternis, die dan het meest actief is. En wat zien we om ons heen? Toeneming van angst overal in deze wereld; een verdrongen innerlijke angst voor de dingen, die over de wereld zullen komen.

Maar deze angst grijpt niet alleen de mensen van de wereld aan, zelfs Gods kinderen ondergaan de invloed daarvan, want de vorst der duisternis wil hen tot een nederlaag brengen. Als men bang is in het donker, gaat men fluiten, zingen of schreeuwen, men moet lawaai maken. Vandaar, dat de mens van vandaag niet meer stil kan zijn en de hele dag de radio luid moet horen. Hoevelen kinderen Gods doen dit eveneens. Hiervan staat een voorbeeld in de Bijbel, zoals we alles in de Bijbel kunnen vinden.

In Matth. 14:23-33 vinden we een ware geschiedenis, maar zoals alle Woord uit de Bijbel met een profetische betekenis. Laten we het maar lezen. "En toen Hij de scharen weggezonden had, ging Hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was Hij daar alleen. Doch het schip was reeds vele stadiën van het land verwijderd, geteisterd door de golven, want de wind was tegen. In de vierde nachtwake kwam Hij tot hen, gaande over de zee. Toen de discipelen Hem over de zee zagen gaan, werden zij verbijsterd en zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van vrees. Terstond sprak [Jezus] hen aan en zeide: Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd! Petrus antwoordde Hem en zeide: Here, als Gij het zijt, beveel mij dan tot U te komen over het water. En Hij zeide: Kom! En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde: Here, red mij! Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twifelen? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Die in het schip waren, vielen voor hem neder en zeiden: Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon!"

In vers 23 lezen we: *"ging Hij de berg op om in eenzaamheid te bidden"*. Waar Jezus zelf de gemeenschap met Zijn Vader zocht in de stilte, om, hoewel Hij in onafgebroken gemeenschap met de Vader was, opnieuw met Zijn kracht aangedaan te worden in deze duistere wereld. Hoeveel te meer hebben wij die gemeenschap in de stilte nodig.

In vers 24 lezen we dat het scheepje (de gemeente van Christus) al ver verwijderd was van het land. Jezus zendt wel Zijn scheepje in de wereld (golven), maar de wereld mag niet in het schip komen, want dan zinkt het.

Het wordt wel door de golven geteisterd, want de wind was tegen. Hoeveel oprechte kinderen Gods worden niet door de golven geteisterd en ondervinden die tegenwind. Vers 25 gaat verder: *"In de vierde nachtwake kwam Hij tot hen"*. De vierde nachtwake is de laatste en dan is de nacht op z'n donkerst; dit is de tijd, waarin we nu leven. Wij weten dus, dat Hij komende is, *"gaande over de zee"*.

De zee, is het beeld van de volkeren wereld, die overal heden ten dage in beroering is. En weet u waarom? Omdat Hij komende is! In heel Afrika wil men vrijheid, maar ook slachten ze elkaar af; ook in heel Azië gist het en niet minder in Europa en in Amerika. Spreekt Psalm 2 niet reeds van het woelen en woeden der volkeren? Hoe lang duurt het nog, voordat de ontploffing komt?

Het is alles, omdat Jezus komende is, het is de voetstap des Konings, die Israël naar hun land doet terugkeren, de volkerenwereld tot de hoogste anarchie brengt. Ja, de volkeren waren toornig geworden, maar dan komt Gods toorn op hen. (Openb.11:18)

En wat staat er in vers 25: *"in de vierde nachtwake kwam Hij tot hen"*. Hij komt juist tot ons; *"wanneer die dingen beginnen te gebeuren"*, zegt Jezus in Luc.21:28. *"Richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt"*.

Ik zeg u nogmaals, waarom wordt die nacht zo donker? Omdat de morgen aanbreekt en dan dringt a.h.w. dat licht alle duisternis op een hoop, totdat het moet vluchten. Zo is het ook. *"In de vierde nachtwake kwam Hij tot hen, gaande over de zee"* en wat gaat er nu gebeuren?

Vers 26 zegt: *"Toen de discipelen Hem over de zee zagen gaan, werden zij verbijsterd"*. (ook dat zou ons kunnen gebeuren in deze tijd) *"en zij zeiden: het is een spook! En zij schreeuwden van vrees"*.

Hoort u het? Angst, vrees, over de dingen, die over het aardrijk zullen komen, zoals Jezus het ook in Luc. 21:25 zegt. *"En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding"*. Niet de letterlijke zee wordt hier bedoeld, al is die er misschien ook bij; maar het is die volkerenzee, waar geen enkel land raad mee weet. Allen leven in hoop en angst.

Verstaan we de tekenen der tijden nie ? *"En op de aarde redeloze angst onder de volken, vanwege het bulderen van zee en branding"*. Hoort u maar, wat een revolutie geest er overal heerst. *"terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen"*.

Hoe worden we bevrijd van angst en vrees? Als we bidden en waken, als we het profetische Woord kennen en we Jezus in ons hebben, dan is Hij het, die ons ook bevrijdt van de angstdemonen; want dan weten we aan de tekenen der tijden, dat deze dingen moeten gebeuren en dat het is het teken van onze Heer, dat Hij komende is, die we tegemoet mogen gaan en dat we Hem spoedig zullen zien. Daartoe is nodig een voortdurende biddende gemeenschap met Hem; zorgt toch voor stille tijd, zorgt toch, dat u zelf uw Bijbel leest en geloofd.

Velen zijn bang om alleen te zijn, daarom wil men altijd geluid om zich heen. Maar waarom zijn ze bang? Omdat ze niet de echte gemeenschap met de Heer kennen, het mediteren. Dat is niet alleen bidden, maar ook aanbeddend overdenken en diep in je hart laten doordringen, de diepe dingen Gods. Kent u dat? Het is de verborgen stille tijd met Hem, die onze krachtbron moet zijn, anders zouden we Hem niet ter ere kunnen leven en overspannen en zenuwziek zijn. Maar als we die gemeenschap hebben, dan is er die vrede en zekerheid, die vreugde, die alle verstand te boven gaat.

Nu komen we tot het vijfde punt: de laatste periode van de nacht, dan wordt het ook het koudst, weet u dat? Als de nacht op z'n eind komt, dan is de temperatuur het laagst. Jezus heeft gezegd, dat aan het eind van de tijd, de liefde van velen zal verkillen. Waar is nog de echte brandende liefde voor de Heer? Dat zoekt de Hemelbruidgom. Hebt u weleens van een bruidgom gehoord, die een bruid kwam halen, die hem niet lief had en ook nog niet wilde dat hij haar nu al kwam halen? Dat is een dwaasheid.

Want waarvoor komt de Hemelbruidgom? Nog niet om direct deze wereld te gaan richten en oordelen, dat komt pas later. Maar Hij komt eerst Zijn liefste halen, die Hij kocht met Zijn dierbaar bloed; voor wie Hij als eerste Zijn leven gaf. Hij komt allereerst om Zijn bruid te halen, die het loon is van Zijn kruislijden; de eerste vrucht, want Israël komt straks als de tweede vrucht en dan ook nog volken uit de volkerenwereld. Maar de eerste vrucht, die voor Hem het kostelijkste is, is de Bruidsgemeente.

Hebt u wel eens gezien dat de eerste vruchten van appels, peren, sinaasappels zorgvuldig ingepakt worden in vloeiend papier, speciaal voor de export bestemd. De eerste rijpe vruchten zijn altijd de grootste en de heerlijkste, maar ook het duurst. Pas daarna komt de grote oogst. Zo ook de Bruidsgemeente, de eerste vrucht, die de kostbaarste is in Zijn oog, die bekleed wordt met de heerlijkheid van Hem. Zij is voor de hemel en zij is niet voor deze aarde, dat is Israël. Zij is zelfs bedoeld om het kostbaarst te worden in de hemel naast God en Jezus en de Heilige Geest.

Nu zegt Jezus, wie deze Bruid is, die Hem tegemoet gaat en die Hij weg komt halen. Het is, die de eerste liefde heeft. Want Hij zegt in Openb. 2:4. *"Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt"*.

Als de nacht het donkerst is, wordt de omgeving het koelst, want Jezus heeft gezegd; omdat de wetsverachting toeneemt, neemt de liefde af en de koude neemt toe. We komen in een zeer koude omgeving te staan, waar de liefde van velen zal verkoelen. Bent u dan aangewezen alleen op die liefde van de naaste, gaat u dan mopperen, als de naaste u niet genoeg liefde geeft? Neen, u moet een brandende liefde in u hebben, want de omgeving wordt steeds kouder. Daarom zorg, dat het brandend in u blijft; zij, die het licht van Jezus in zich hebben, kunnen al het andere licht om zich heen missen.

Zij, die het profetische Woord blijven onderzoeken en waken en bidden, zijn ook vervuld met de Heilige Geest en verwachten Zijn komst en zullen dan ook een brandende liefde hebben voor Hem, want de liefde Gods is immers in hun harten uitgestort door de Heilige Geest. En juist, als die liefde om ons heen steeds meer gaat verkoelen en als we gebrek krijgen aan liefde van onze naasten, ervaren we de verborgen gemeenschap met Hem, die ons zo wonderbaar lief heeft. Wat gaat er dan gebeuren?

Als allen om ons heen weg vallen en er blijft Eén over, dan gaat al onze liefde naar Hem uit! Dat wil Jezus en daarom is die donkere nacht meteen een rijpingstijd, waardoor de Gemeente klaar gemaakt wordt. De Heer Jezus wil een Gemeente hebben, die alleen op Hem steunt, die het Licht van Hem in zich heeft, die wakende en biddende is en Zijn Woord bewaart en Zijn Naam niet verloochent en zo Hem verwacht tot haar heil!

Tenslotte wil ik u nog zeggen: deze nacht brengt ook het verlangend verwachten van de aanbreekende morgen. In Jes. 26:9 staat: *"Van ganser harte verlang ik naar U in de nacht, ja, uit het diepst van mijn gemoed zoek ik U"*. Ook David zegt in een Psalm: *"in de nacht zal ik Hem lofzingen"*.

We komen even terug op het Schriftwoord, waarmee we begonnen zijn. Hoe ernstig roept Paulus ons op in dit Woord in Rom. 13:11-14. *"Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts! Laten wij, als bij lichte dag, eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en rijd! Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt"*.

Hoe nodig is het dus, dat we verstaan, dat we, hoewel we in het vlees zijn, niet naar het vlees moeten wandelen, maar naar de Geest.

Bijbelstudie Centrum studie: **Wachter, wat is er van de nacht?**

We zijn geneigd om in deze duistere tijd ontmoedigd en angstig te worden, maar dan lezen we nog in Matth. 14:27. *"toen zij schreeuwden van angst, sprak Jezus terstond: Houd moed, Ik ben het, weest niet bevreesd; Petrus antwoordde Hem en zei; Here, als U het bent, beveel mij dan tot U te komen over het water. En Hij zei: Kom"*.

Zo zal de bruid ook gaan roepen: "Heer, als Gij het zijt, beveel dan, dat wij tot U mogen gaan" en we zullen gaan.

Het onmogelijke wordt waar op Zijn machtswoord, want Jezus zegt: *"Kom"*, Hij komt in de vierde nachtwake; zo wandelen we Jezus tegemoet en wandelt Jezus ons tegemoet. Daarom wordt die duisternis zo groot, maar het brengt ons de morgen, waarin voor ons de blinkende Morgenster zal opgaan!

Waar gaat Hij op? In Jeruzalem, in Amerika, of elders ter wereld? Neen, Hij gaat op in onze harten!

Als we maar biddende en wakende blijven, dan mogen we gerust aan de wachter van het profetische Woord en de Heilige Geest vragen: *"Wachter wat is er van de nacht"*. Het wordt zo donker: *"Wachter wat is er van de nacht? "Morgen komt"*, is het antwoord. *"Maar ook de nacht, waarin u vragen zult"*. Hij komt.

Amen.

