

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

*alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen*

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren”.

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

Ik wil, samen met u, tijdens deze studie trachten te zoeken naar wat de Bijbel vertelt over **“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”**. Ik realiseer mij terdege dat dit een behoorlijk ingrijpend en zeer gevoelig item is. Ik wil dan ook, dit onderwerp aangaan met uitschakeling van alle menselijke gedachten, die wij menselijkerwijs hebben en wil trachten te onderzoeken wat het Woord hieromtrent zegt. Het uitgangspunt is Gods Woord, de Bijbel.

Ik zal dan ook, zeer veel het Woord openen. Maar we moeten beginnen met alle leerstellingen en dogmatiek aan de kant te schuiven, ongeacht wat de uitkomst van deze studie ook moge wezen. Als wij onszelf zo open willen stellen, heeft het zin en nut om deze studie verder te lezen en te bestuderen. Wij willen de Heer Jezus ook vragen om ons inzicht te geven bij dit ingrijpende en zeer gevoelige onderwerp. Laten wij Hem vragen voor wijsheid en inzicht middels gebed.

Ik wil als start beginnen bij het allereerste begin en laten wij dan uit het Woord lezen **Genesis 1:27 “En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen”.**

Wij zijn allemaal beïnvloed, ook bij het lezen van de Bijbel, door cultuur en kerkelijke achtergrond. En het is belangrijk, voor het verdere onderzoek naar dit thema over: **“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”**, dat wij dit gaan erkennen!

Daarbij komt ook nog om de hoek kijken, dat onze kennis beperkt is. Maar..... wij kunnen proberen, door het biddend en het objectief te onderzoeken, dat wij daardoor de waarheid gaan leren kennen. De Heer Jezus zegt in **Johannes 8:31-32 “Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn Woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken”.**

Paulus voegt in **1 Korintiërs 13:9** hier aan toe: **“Want onvolkomen is ons kennen”**. Paulus zegt hiermee, om volkomen objectiviteit te hebben is voor ons onmogelijk. Toch dienen wij ons daar naar uit te strekken.

Laten wij terug gaan naar het Woord in **Genesis 1**. En voor het totale beeld lezen wij vanaf **vers 26 t/m 28: “En God zeide: Laat Ons Mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipende gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt”.**

In dit gedeelte ligt de kern van, hoe God het bedoeld heeft. Wanneer wij dit gedeelte van het Woord goed analyseren, kunnen wij de volgende conclusies trekken. Wij gaan het nogmaals lezen, zin voor zin:

“En God zeide: Laat Ons (de drie-éénheid)

mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, (manlijk en vrouwelijk)

opdat zij (man en vrouw)

heersen (de man en de vrouw krijgen beiden de opdracht om te heersen)

over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipende gedierte, dat op de aarde kruipt. (dus zij krijgen niet de opdracht om over elkaar te heersen)

En God zegende hen (man en vrouw)

en God zeide tot hen: (man en vrouw)

Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst (aan de man en de vrouw worden deze twee opdrachten gegeven)

over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt”.

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

Wij hebben duidelijk in het Woord gezien, dat de Heer ***aan beiden, man en vrouw*** de opdracht geeft om te heersen en te onderwerpen. Er staat ***niet***, dat de één over de ander zal gaan heersen! Zo heeft God het ingesteld.

En als wij dit zo lezen, komt er bij ons mannen meteen een emotionele blokkade. Deze blokkade is een theologische vooringenomenheid. Maar laten wij ons afvragen, waarom wij achter een bepaalde leer of godsdienstige gewoonte staan?

Vaak kunnen wij niet eens een antwoord hierop geven. Maar het eigenaardige is, dat wij wel bij ons standpunt blijven. Dergelijke opvattingen sturen ons denken al in een zekere richting, ze filteren de Bijbelse gegevens en bepalen onze opvattingen, al voordat wij het onderwerp zelf bestudeerd hebben.

Laten wij maar eens een voorbeeld geven betreffende leerstellingen en ga eens bij u zelf na, of u weet waarom u het met sommige punten eens bent en met andere het niet eens bent?

Laten wij een selectie van leerstellingen uit de loop der eeuwen eens bekijken omtrent de positie van de vrouw:

- a. God heeft alle mensen gelijk geschapen.
- b. Maria is in haar berusting een archetype (oerbeeld) voor alle vrouwen.
- c. De Goddelijke natuur is in wezen manlijk.
- d. Geestelijke gaven zijn voor iedereen.
- e. Het gezag van God wordt bemiddeld door een ambtsketen.
- f. Alle gelovigen zijn in gelijke mate priesters.
- g. Seksualiteit heeft een diepere, Godsdienstige betekenis.
- h. Het onderscheid tussen geestelijken en leken is onBijbels.
- i. De ambten moeten worden afgeschermd.
- j. In de verlossing wordt ieder sociaal onderscheid opgeheven.
- k. Het belangrijkste van het mens worden van Christus is, dat Hij een man werd.

Als wij goed kijken naar onszelf, dan zien wij dat wij oogkleppen op hebben. Hoeveel geboden en verboden zijn er niet; evenwel:

1. 100 Miljoenen Chinese vrouwen dragen een broek.
2. In sommige “gesloten” Vergaderingen der Gelovigen bedienen vrouwen het avondmaal.
3. Debora uit het Oude Testament was een generaal in het Israëliësche leger.
4. Haar van Afrikaanse vrouwen is vaak maar 1 cm. lang.
5. In de Middeleeuwen gaven Rooms Katholieken abdissen opdrachten aan de priesters.
6. Veel nonnen dragen een kap over hun kaalgeschoren hoofd.
7. 50 jaar geleden was een permanent in het haar “werelds” en een knotje “Bijbels”.
8. De Koningin van Engeland is hoofd van de Anglicaanse kerk.
9. God droeg de mannelijke Nazireeërs op, lang haar te dragen.

Hoeveel van deze geboden en verboden, welke wij net hebben bekeken zijn uitdrukkelijk Bijbels of on-Bijbels? En hoeveel wordt er niet door de cultuur bepaald? De vraag luidt dan ook: In hoeverre zijn wij cultureel bevooroordeeld? De Schriften zijn niet onduidelijk of tegenstrijdig dat zullen wij in de loop van deze studie heel duidelijk gaan zien. Het probleem is echter, dat wij mensen, verduisterde harten en gedachten hebben.

Dat de Schrift niet onduidelijk is willen wij nader bekijken. Laten wij lezen ***Psalm 119:105 “Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad”***.

Vervolgens lezen wij ***2 Petrus 1:19 “En wij achten het Profetische Woord (daarom) des te vaster, en gij doet wel, er acht op te geven als een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten”***.

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

En tot slot lezen wij **Johannes 16:13** “...de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid”.

Veel items die in de Bijbel duidelijk zijn, kunnen wij moeilijk accepteren en toepassen.

Bijbelonderzoek kan men op twee manieren verrichten:

- a. Alle gegevens eerst verzamelen om dan tot een omvattende stelling te komen. (**inductieve methode**) of
- b. Uitgaan van een algemene stelling en dan zoveel mogelijk conclusies trekken en het Bijbels proberen te onderbouwen om deze algemene stelling te bevestigen en te verdedigen. (**deductieve methode**).

Ik heb duidelijk voor de eerste, **de inductieve methode** gekozen. Eerst zoveel mogelijk gegevens verzamelen, wat wij in deze studie zullen gaan doen, om vervolgens tot een omvattende stelling te komen.

Ik zal u deze 2 methoden door middel van een voorbeeld duidelijk maken. Wanneer het bijvoorbeeld gaat over de vraag of een vrouw oudste mag zijn, dan kan men volgens de deductieve methode zeggen dat dit verboden is, omdat de twaalf apostelen mannen waren.

Gebruikt men nu de inductieve methode, dan zal men om te beginnen nagaan of in het Nieuwe Testament een vrouw ooit wordt aangeduid met de term “**oudste**” (“**presbúteros**”), of de term “**vrouwelijke oudste**” (“**presbutéra**”).

De inductieve methode verzamelt eerst alle relevante Bijbelse gegevens om ze vervolgens te vergelijken, te rangschikken en verbanden te zoeken.

Laten wij eens enkele punten van algemene stellingen bekijken.

1. Dienaren vertegenwoordigen God en de Heer Jezus. Gevolgtrekking: God en de Heer Jezus zijn mannelijk dus de dienaren moeten eveneens mannelijk zijn.
2. Vrouwen mogen geen oudsten zijn, want de twaalf apostelen waren mannen.

Veel moeilijkheden worden o.a. veroorzaakt, doordat vanuit de grondtekst meerdere vertalingen van een woord mogelijk zijn.

Ik geef u hier een enkel voorbeeld van:

Het woord “**HOOFD**” kan duiden op echtgenoot (**Efeziërs 5:23**) “**want de man is het hoofd van zijn vrouw**”.

Maar het woord “**HOOFD**” kan ook betekenen hoofd van de Gemeente. Laten wij eens opslaan **Kolosenzen 1:18** “**en Hij** (de Heer Jezus) **is het hoofd van het lichaam, de Gemeente**”.

Vervolgens slaan wij op **Efeziërs 1:22-23** “**En Hij** (God de Vader) **heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem** (de Heer Jezus) **als hoofd boven al wat is, gegeven aan de Gemeente, die zijn lichaam is, vervult met Hem, die alles in allen volmaakt**”. Geen enkele man is hoofd van de Gemeente, maar de Heer Jezus is Hoofd van Zijn Gemeente.

Ook veel moeilijkheden worden veroorzaakt, doordat vanuit de grondtekst de vertalingen van een woord niet helemaal juist is. Ik geef u uit verscheidene voorbeelden nu slechts één voorbeeld: In het Nieuwe Testament wordt in zeer veel gevallen niet uitdrukkelijk een vrouw genoemd, terwijl de grondtekst wel degelijk aangeeft dat het ook om vrouwen gaat. Het mannelijk zelfstandig naamwoord “**ánthrōpos**” betekent “**mens**”, “**menselijk wezen**” en dit is zowel mannelijk als vrouwelijk. Het wordt merendeel weer gegeven met het woordje “**man**”.

Wij gaan uit van de stelling: De Bijbel bevat geen dwalingen en tegenstrijdigheden. De Bijbel spreekt wel honderd keer over vrouwen, die een bediening uitoefenen, met een positieve of aanbevelende zin. Slechts drie of vier teksten hebben een beperking.

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

Laten wij enkele van deze beperkende Bijbelteksten opzoeken, te beginnen met **1 Korintiërs 11:5-13** *“Maar iedere vrouw, die blootshoofds bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan, want zij staat gelijk met ene, die kaalgeschoren is. Want indien de vrouw zich het hoofd niet dekt, moet zij zich ook maar het haar laten afknippen. Doch indien het een schande is voor een vrouw, als zij zich het haar laat afknippen of zich kaal laat scheren, dan moet zij zich dekken. Want een man moet het hoofd niet dekken: hij is het beeld en de heerlijkheid Gods, maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen. En toch, in de Here is evenmin de vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw. Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw; alles is echter uit God. Oordeelt zelf: is het voegzaam, dat een vrouw met ongedekte hoofde tot God bidt”?*

Vervolgens lezen wij **1 Korintiërs 14:34-35** *“Zoals in alle Gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de Gemeente zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen te weten komen, moet zij thuis haar mannen om opheldering vragen; want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de Gemeente”.*

En tot slot lezen wij **1 Timoteüs 2:11-14** *“Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten, maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden. Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva. En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen”.*

Dit lijkt duidelijk een tegenstrijdigheid. Hoe kunnen wij dan uitgaan van de stelling: De Bijbel bevat geen dwalingen en tegenstrijdigheden. Wij mogen geen genoegen nemen, dat schijnbare tegenstrijdigheden in de Bijbel omtrent de positie van de vrouw, onopgelost blijven.

Ik ga niet uit van feministische werken, de geest hiervan is vaak rebellie, opstand tegen God. Seculier feminisme ontkent het gezag van God. Vrijzinnig feminisme ontkent het gezag van de Bijbel.

Voor ons spreekt het Woord. Teksten zoals wij lasen in **1 Korintiërs 14:34** en **1 Timoteüs 2:12** laten niet toe dat vrouwen mogen spreken in de Gemeente. Omdat dit een schijnbare tegenstrijdigheid is, moeten wij de vraag stellen: Bedoelde Paulus deze uitspraken als eeuwige waarheden die voor altijd bindend zijn?

Of zei hij dit met het oog op specifieke situaties in die Gemeenten en waren zijn voorschriften bedoeld om hen te helpen in de tijdelijke omstandigheden?

Als dat zo is, dan dienen wij niet vast te houden aan **“wat”** Paulus zei, maar **“hoe en waarom”** hij het zei. Later gaan wij hier dieper op in.

Wij gaan er van uit, dat deze gedeelten van toepassing zijn op de Gemeenten van nu, als ook op de toenmalige Gemeente. De culturele kloof tussen deze eeuwen is te overbruggen via de antropologie. Dit is de manier om de Bijbel uit te leggen aan mensen van nu. Hier is niet alleen taalkundig en historische kennis voor nodig, maar ook het begrip van de cultuur en hoe zij functioneert. De kerkhervorming heeft het monopolie van theologen en kerkelijke autoriteiten op het geloofsgebied doorbroken.

De Bijbel is toegankelijk geworden voor iedere leek. Dit wordt door het Woord Zelf op vele plaatsen bevestigd:

Psalm 19:8 *“zij schenkt wijsheid aan de onverstandige”.*

Psalm 119:130 *“het geeft onverstandigen inzicht”.*

Spreuken 1:4 *“om de onverstandigen schranderheid, de jongeling kennis en bedachtzaamheid te geven”.*

Matteüs 11:25 *“dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard”.*

2 Korintiërs 3:14-16 *“wanneer iemand zich tot de Here bekeerd, wordt de bedekking weggenomen”.*

tot slot **2 Korintiërs 4:3-4** *“Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan, ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen”.*

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

Paulus richt zijn brieven niet aan leraren of leiders van de Gemeente, maar aan alle gelovigen, laten wij maar eens kijken in: **1 Korintiërs 1:2 “aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen met allen, die allerwege de naam van onze Here Jezus aanroepen”.** Dus: mannen en vrouwen.

Romeinen 1:7 “aan alle geliefden Gods”. Dus: mannen en vrouwen.

De Heer Jezus verwerpt heel nadrukkelijk het rabbijnse leergezag.
Laten wij maar eens lezen in de volgende Bijbelteksten.

Matteüs 23:2 “De Schriftgeleerden en de Farizeeën hebben zich gezet op de stoel van Mozes”.

Matteüs 23:6-7 “zij houden van de eerste plaats bij de maaltijden en van de erezetels in de synagogen, en van de begroetingen op de markten en om door de mensen rabbi (dominee) genoemd te worden”.

Matteüs 23:8 “Gij zult u niet rabbi (dominee) laten noemen; want één is uw Meester en gij zijt allen broeders”.

We gaan nu een begin maken met de bespreking van **de positie van de vrouw met het thema “GEZAG”.**

Een stelling is:

Het wezen van manlijkheid is het mannelijke gezag.

Het wezen van vrouwelijkheid is de vrouwelijke onderdanigheid.

Is dit Bijbels wel waar?

Ik wil tegenover deze geopperde stelling, twee Bijbelse stelling plaatsen, te weten:

Stelling 1:

Gezag ligt alleen besloten bij God, omdat Hij de Schepper is. Man noch vrouw heeft van zichzelf gezag.

Psalm 95:6 “Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Here, onze Maker”.

Jesaja 43:15 “Ik de Here, uw Heilige, de Schepper van Israël, uw Koning”.

Openbaring 4:11 “Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen”.

Judas 1:4 “onze enige Heerser en Here, Jezus Christus”.

Het hoogste gezag is aan **“het Schepper zijn”** van God, niet in Zijn “eventuele” manlijkheid!

Stelling 2:

Al het menselijk gezag komt van God, de enige legitieme bron van gezag. Menselijk gezag is van afgeleide aard. Zowel mannen als vrouwen moeten het uitdrukkelijk van God ontvangen. God delegeert gezag op grond van een te verrichten taak of positie die iemand moet bekleden. Pertinent niet op grond van persoonlijke kwaliteiten of dat het een man of een vrouw is.

Het gezag van de één over de ander is gebaseerd op een bepaalde relatie tussen deze twee en niet of het man of vrouw is. De man heeft geen enkel gezag gekregen over de vrouw op basis van zijn mannelijke eigenschappen.

De Bijbel omschrijft zes kringen van menselijk gezag, te weten:

huwelijk - gezin - staat - plaatselijke Gemeente - arbeidssituatie - schepping.

De gezagsdrager heeft nooit onbepaald gezag, maar deze heeft alleen binnen de grenzen van zijn competentie (deskundigheid - geschiktheid) gezag. Laten wij deze zes kringen van menselijk gezag eens nader bekijken.

zes kringen van menselijk gezag: 1: het HUWELIJK.

Mannen hebben gezag over hun eigen vrouw. Laten wij daarvoor opslaan in het Woord. **Efeziërs 5:22-24 “Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner Gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de Gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles”.**

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

1 Korintiërs. 11:3 *“Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van ieder man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God”.*

De **gehuwde** vrouw moet onderdanig zijn aan haar eigen man, zoals de Gemeente onderdanig is aan Christus. Laten wij nog eens verder kijken wat hierover geschreven staat:

Kolossenzen 3:18 *“Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here”.*

Titus 2:4-5 *“zodat zij de jonge vrouwe opwekken man en kinderen lief te hebben, bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde”.*

1 Petrus 3:1-5 *“Evenzo gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat, ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden, doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken. Uw sieraad is niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God. Want aldus tooiden zich ook weleer de heilige vrouwen, die hoopten op God, onderdanig aan haar mannen”.*

1 Korintiërs 14:34-35 *“Zoals in alle Gemeenten der heiligen, moeten de vrouwen in de Gemeente zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moet ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen te weten komen, moeten zij thuis haar mannen om opheldering vragen; want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de Gemeente”.*

Al deze teksten getuigen dat de man gezag heeft over zijn eigen vrouw. Allen in 1 Timoteüs 2:11-12 wordt een verbod voorgeschreven voor alle vrouwen. *“Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten, maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden”.*

zes kringen van menselijk gezag: 2: het GEZIN

De ouders (man en vrouw) hebben gezag over hun kinderen. Laten wij maar eens de volgende teksten bekijken:

Genesis 18:19 *“want Ik heb hem gekend, opdat hij gebieden zou, dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg des Heren zouden bewaren door gerechtigheid en recht te doen”.*

Spreuken 19:18 *“Kastijd uw zoon, wanneer er nog hoop is, maar laat u niet verleiden hem te doden”.*

Efeziërs 6:4 *“En gij, vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren”.*

Hebreeën 12:9 *“Voorts de tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan en wij zagen tegen hen op; zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten, en leven”?*

Kinderen dienen onderdanig te zijn aan hun vader en moeder. Wij kunnen dat lezen in de volgende teksten:

Exodus 20:12 *“Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal”.*

Leviticus 19:3 *“Ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag hebben”.*

Lucas 2:51 *“En Hij ging met hen terug en kwam te Lazaret en was hun onderdanig”.*

Efeziërs 6:1 *“Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam, want dat is recht”.*

Kolossenzen 3:20 *“Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is welbehaaglijk in de Here”.*

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

zes kringen van menselijk gezag: 3: de STAAT.

De overheid heeft gezag over haar eigen burgers. Dit kunnen wij lezen in de volgende teksten:

Matteüs 20:25 *“Doch Jezus riep hen tot Zich en zeide: Gij weet, dat de regeerders der volken heerschappij over hen voeren en de rijksgroten oefenen macht over hen”.*

Romeinen 13:1 *“Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan”.*

Titus 3:1 *“Herinner hen eraan, dat zij zich aan overheid en gezag onderwerpen”.*

Wie zich verzet tegen het gezag van de overheid, wederstaat de instelling Gods.

Romeinen 13 vers 2, 5, en 7

“Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen”.

“Daarom is het nodig zich te onderwerpen, niet slechts om de toorn, maar ook om des gewetens wil”.

“Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eerbetoon toe komt”.

1 Petrus 2: vers 13-14 *“Onderwerpt u aan alle menselijke instellingen, om des Heren wil: hetzij de keizer, als opperheer, hetzij aan de stadhouders, als door hem gezonden tot bestraffing van boosdoeners, maar tot lof van wie goed doen”.*

zes kringen van menselijk gezag: 4: de GEMEENTE.

Ambtsdragers in de Gemeente hebben gezag over de leden van de Gemeente. Hiervoor slaan wij op:

1 Tessalonicenzen 5:12 *“Wij verzoeken u, broeders, hen, die onder u zich moeite getroosten, die u leiden in de Here en u terechtwijzen, te erkennen, en hen zeer hoog te schatten in liefde, om hun werk”.*

Hebreeënen 13:7 *“Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken”.*

Hebreeënen 13:17 *“Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u (aan hen), want zij zijn het, die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen”.*

De leden van de Gemeente zijn onderdanig aan hun eigen ambtsdragers. Dit wordt duidelijk aangehaald in:

1 Korintiërs 16: 15-16 *“Nog een verzoek, broeders: gij weet van het huis Stefanus, dat het een eersteling van Achaje is en dat zij zich ten dienste van de heiligen gesteld hebben. Stelt u dan ook onder zulke mensen, en onder ieder, die medewerkt en werkt”.*

Hebreeënen 13:17 *“Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u (aan hen), want zij zijn het, die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen”.*

1 Petrus 5:5 *“Evenzo gij, jongeren, onderwerpt u aan de oudsten”.*

zes kringen van menselijk gezag: 5: de ARBEIDSSITUATIE.

Deze menselijke gezagsverhouding verschilt van de eerste vier hiervoor. De eerste vier zijn door God ingesteld. De gezagsverhouding in de arbeidssituatie wordt door mensen ingesteld. God stelt alléén, dat werknemers onderdanig moeten zijn aan hun eigen werkgevers. Hiertoe zoeken wij weer een aantal teksten op:

Efeziërs 6:5 en 7

“Slaven, weest uw heren naar het vlees gehoorzaam met vreze en beven, in eenvoud uws harten”.

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

“en bereidwillig, dienstbaar te zijn als aan de Here en niet aan mensen”.

Kolossenzen 3:22 *“Slaven, gehoorzaamt uw heren naar het vlees in alles”.*

1 Timoteüs 6:1 *“Allen, die onder een slavenjuk zijn, moeten hun meesters alle eer waardig achten”.*

Titus 2:9 *“De slaven moeten hun meesters onderdanig zijn in alles”.*

zes kringen van menselijk gezag: 6: de SCHEPPING.

De mensheid heeft gezag gekregen over de niet menselijke schepping. Hier onderwerpt noch de man, noch de vrouw zich, maar God geeft hen uitdrukkelijk gezag over de rest van de schepping. De schepselen zijn geen moreel verantwoordelijke wezens. God gebiedt hen niet zich aan elkaar te onderwerpen.

Genesis 1:26-28 *“En God zeide: Laat Ons Mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipende gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt”.*

Psalm 8:4-9 *“Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt: Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet? Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister bekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd: schapen en runderen altegader en ook de dieren des velds, de vogelen des hemels en de vissen der zee, het geen de paden der zeeën”.*

Jacobus 3:7 *“Want alle soorten van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en zeedieren worden bedwongen en zijn bedwongen door de menselijke natuur”.*

De Schrift spoort aan tot respect voor ieder rechtmatig gezag, doch veroordeelt elk machtsmisbruik. Na de zondeval komt het eerste geweld:

Genesis 4:8, 14, 23-24

“Maar Kaïn zeide tot zijn broeder Abel: (Laten wij het veld ingaan). Toen zij nu in het veld waren, stond Kaïn tegen zijn broeder Abel op en doodde hem”.

“Zie, Gij verdrijft mij heden uit het land en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn, een zwerver en een vluchteling op de aarde; ieder, die mij aantreft, zal mij doden”.

“En Lamech zeide tot zijn vrouw: Ada en Zilla, hoort naar mijn stem; vrouwen van Lamech, neigt uw oor tot mijn rede. Ik sloeg een man dood om mijn wonde, een knaap om mijn striem; want Kaïn wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech zevenenzeventig maal”!

Dan stelt God de macht van het zwaard in:

Genesis 9:5-6 *“En waarlijk, Ik zal uw eigen bloed eisen; van al het gedierte zal Ik het eisen en van de mensen onderling zal Ik het leven des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden, want naar het beeld Gods heeft Hij de mens gemaakt”.*

Numeri 35:26-27 *“Indien echter de doodslager de grens van de vrijstad, waarheen hij gevlucht was, ook maar even overschrijdt, en de bloedwreker vindt hem buiten het gebied van zijn vrijstad, en de bloedwreker slaat de doodslager dood, dan zal het hem niet tot bloedschuld zijn”.*

En met de macht van het zwaard stelt God daarmee het gezag van de overheid in. Laten wij maar eens kijken in **Romeinen 13:4** *“Zij staat immers in dienst van God, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, wees dan bevreesd; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; zij staat immers in de dienst van God”.*

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

En ook in Spreuken 16:14 **“De grimmigheid van de koning is een voorbode van de dood, maar een wijs man verzoent die”.**

God wekt in het Oude Testament godsdienstige gezagdragers op, zoals priesters, richters en profeten om het volk Israël te leiden. In het Nieuwe Testament, wekt God eveneens godsdienstige gezagdragers op, zoals apostelen, profeten, leraars, herders en evangelisten.

De gezagskringen beschermen de vrijheid. Wanneer er anarchie heerst beknopt het de vrijheid en totale vrijheid vernietigt zichzelf. Zelfs een dictatuur geeft meer vrijheid dan chaos. Deze gezagskringen voorkomen vervreemding. In de jaren 60 riep men: “Weg met het ouderlijk gezag” - “Weg met de baas” - “Weg met het huwelijk” - “Weg met de regering”.

Dit alles heeft geleid tot de huidige “identiteitscrisis”. Laten wij eens kijken wat Paulus daaromtrent zei: Laten wij opslaan Handelingen 16:37-38 **“Maar Paulus zeide tot hen: Zij hebben ons, hoewel wij Romeinen zijn, zonder vorm van proces in het openbaar gegeseld en in de gevangenis gezet, en willen zij ons er nu ongemerkt uitzetten? Geen sprake van; laten zij zelf komen en ons eruit leiden. En de boden brachten deze woorden over aan de hoofdlieden. En dezen werden bevreesd, toen zij hoorden, dat het Romeinen waren”.**

Vervolgens lezen wij Handelingen 22:25-29 **“En toen men hem met de riemen in de houding strekte, zeide Paulus tot de hoofdman, die erbij stond: Moogt gij een Romein, en dat zonder dat hij een vonnis heeft, geselen? Toen de hoofdman dit hoorde, ging hij naar de overste, berichtte het hem en zeide: Wat gaat gij doen? Want deze man is een Romein. En de overste ging erheen en zeide tot hem: Zeg mij, zijt gij een Romein? En hij zeide: Ja. En de overste antwoordde: Ik heb dit burgerrecht voor een grote som verkregen. Maar Paulus zeide: Doch ik bezit het door geboorte. Dadelijk hielden dan zij, die hem gerechtelijk moesten onderzoeken, op; en ook de overste werd bevreesd, nu hij bemerkte, dat hij een Romein was en hij hem had laten binden”.**

Paulus zegt heel duidelijk: **“Ik ben een Romein”**. Hij hoorde ergens bij. Veel vrouwen vinden het fijn en rustgevend, om bij hun man te behoren. Als Christen is het toch ook fijn en geeft het een gevoel van veiligheid om te kunnen zeggen: **“Ik ben het eigendom van de Heer Jezus”**.

Wij kunnen het hoofdstuk gezag van de man als volgt samenvatten:

1. als een man handelt alsof hij van nature gezag heeft, omdat hij man is;
2. als een man handelt alsof hij gezag over een vrouw mag uitoefenen, zonder dat hij daarvoor een uitdrukkelijk Bijbels mandaat heeft ontvangen;
3. als een man handelt alsof hij op grond van zijn mannelijke kwaliteiten voorbestemd is leiding te geven aan vrouwen die vanwege hun vrouw zijn, voorbestemd zijn zich te onderwerpen;
4. als een man handelt alsof hij zijn gezag heeft ontvangen op grond van zijn persoonlijke waardigheid;
5. als een man handelt alsof zijn rechtmatig gezag in één of meer kringen van gezag hem ontslaat van de verplichting zich in andere kringen te onderwerpen aan menselijke gezagdragers, waaronder vrouwen;
6. als een man handelt alsof het gezag dat hij van God ontvangen heeft, om die reden onbepert is;
7. als een man handelt alsof zijn echtelijk gezag over zijn vrouw hem het recht geeft om op alle terreinen van haar leven gezag over haar uit te oefenen;
8. als een man handelt alsof hij geen ander menselijk gezag over zijn vrouw mag uitoefenen, behalve dat van hemzelf;
9. als een man handelt alsof het normaal voor een vrouw is, dat zij in één kring van gezag verantwoording schuldig is aan meer dan één man;

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

10. als een man handelt alsof hij zijn echtelijk gezag over zijn vrouw mag uitoefenen ook zonder dat hij haar welzijn op het oog heeft;

11. als een man handelt alsof hij geen verantwoording schuldig zou zijn voor de manier waarop hij zijn echtelijk gezag uitoefent;

12. als een man handelt alsof zijn vrouw uitsluitend via hem verantwoording verschuldigd is aan God en zij nooit hoeft te kiezen tussen God gehoorzamen en haar man gehoorzamen;

13. als een man handelt alsof echtelijk gezag precies gelijk is aan het gezag in andere kringen van gezag, zoals bestuurlijk of ouderlijk gezag;

14. als een man handelt alsof hij zijn vrouw ontrouw kan zijn en desondanks het recht heeft haar als echtgenote te behouden.

Als **dít** de vorm van gezag is, die wij mannen **denken te hebben over de vrouw**, dan is geen enkel gezag dat wij over de vrouw uitoefenen, Bijbels verantwoord.

Veel mannen zullen nu denken, wat er na al deze kwalificaties nog over is van hun gezag. Niet veel, althans veel minder dan wat men doorgaans denkt van mannelijk gezag.

Laten wij toch bekijken in de Bijbelgedeelten, die uitgaan van gezag over de vrouw en dan goed nagaan om welke personen en in welke verhouding ze ten opzichte van elkaar staan.

Als wij het hebben over de scheppingsorde (**Genesis 2-3**), dan beperkt deze het hoofdschap en de onderwerping tot de gezagskring van het huwelijk.

Genesis 2:18-25 *“En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. En de Here God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht Hij het tot de mens, om te zien hoe deze het noemen zou; en zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des hemels en aan al het gedierte des velds, maar voor zichzelf vond hij geen hulp, die bij hem paste. Toen deed de Here God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Here God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal ‘mannin’ heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn. En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet”.*

Paulus onderwijst over de relatie van de Heer Jezus (de Bruidegom) en de Gemeente (de bruid), doch ook over de huwelijks relatie van man en vrouw.

Efeziërs 5:23-33 *“want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet. Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief; want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het zoals Christus de gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zo liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man”.*

Traditioneel wordt dit uitgelegd, dat de man het hoofdschap heeft over alle vrouwen. In 1 Corintiërs. 11:9 zegt Paulus dat Eva geschapen werd, **“ter wille van”** de man. **“De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man”**. Zij werd geschapen als de vrouw voor de eerste mens, een verenigd paar.

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

In de staat, de arbeidssituatie en in de Gemeente, moeten mannen en vrouwen worden behandeld als menselijke wezens.

Het drama van de verzoeking, wat wij kunnen lezen in Genesis, kunnen wij alleen begrijpen in het kader van de huwelijksrelatie. Eva ging voorbij aan haar man, wat wij lezen in Genesis 3:6 **“En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at”.**

Ook in het Nieuwe Testament beperkt het hoofdschap zich tot de gezagskring van het huwelijk. Efeze 5:22-23 (nogmaals lezen). **“Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt”.** Het gaat alleen over echtparen.

Zo gaat het ook in 1 Cor. 11:2-10 over echtparen. **“Ik prijs het in u, dat gij in alles aan mij gedachtig blijft en aan de overleveringen zo vasthoudt, als ik ze u overgegeven heb. Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God. Iedere man, die bidt of profeteert met gedekten hoofde, doet zijn hoofd schande aan. Maar iedere vrouw, die blootshoofds bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan, want zij staat gelijk met ene, die kaalgeschoren is.**

Want indien een vrouw zich het hoofd niet dekt, moet zij zich ook maar het haar laten afknippen. Doch indien het een schande is voor een vrouw, als zij zich het haar laat afknippen of zich kaal laat scheren, dan moet zij zich dekken. Want een man moet het hoofd niet dekken: hij is het beeld en de heerlijkheid Gods, maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen”.

En ook in 1 Cor. 11:13-16 **“Oordeelt zelf: is het voegzaam, dat een vrouw met ongedekten hoofde tot God bidt? Leert de natuur zelf u niet, dat, indien een man lang haar draagt, dit een schande voor hem is, doch dat, indien een vrouw lang haar draagt, dit een eer voor haar is? Immers, het haar is haar tot een sluier gegeven. Maar, indien het er iemand om te doen is gelijk te hebben, wij hebben zulk een gewoonte niet, en evenmin de gemeenten Gods”.**

Engelse vertalingen zeggen, het hoofd van een vrouw is haar man, of de echtgenoot is het hoofd van de gehuwde vrouw.

Laten wij eens kijken naar de genade van de verlossing. De verlossing in de Heer Jezus houdt voor de vrouw hetzelfde in als voor haar man. Haar man staat niet tussen haar en de Heer in. “Zij” is hem onderdanig **“in de Heer”**, sociaal gezien is ze **“zijn vrouw”**, vanuit de verlossing gezien is ze **“zijn zuster”**.

Met betrekking tot de Gemeente zegt Paulus, dat de Heer Jezus Hoofd is, dus van de gehele Gemeente, van iedere gelovige, man en vrouw. In sociaal opzicht is er binnen het huwelijk sprake van hoofdschap en onderwerping. Maar vanuit de verlossing bezien is er **“in de Heer Jezus” noch mannelijk, noch vrouwelijk**.

Laten wij lezen Galaten 3:27 **“Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed”.** Paulus herinnert een ieder, dat zij **“in de Here”** broeders en zusters zijn, los van hun huwelijksrelatie.

Het woord **“anèr”** komt 45 keer bij Paulus voor en dan voor driekwart in de zin van echtgenoot, niet in de zin van man.

Het woord **“guné”** komt 48 keer voor, ook nu in driekwart van de gevallen in de zin van echtgenote, en niet in de zin van vrouw.

De vermaningen van Paulus hier, zijn bedoeld om de Christenvrouw (getrouwd) te beschermen, niet om haar aan banden te leggen.

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

Het boek Spreuken wijdt uit over de getrouwde vrouw. Laten wij maar eens lezen in Spreuken 12:4 **“Een degelijke vrouw is de kroon van haar man”.**

Spreuken 31:10-31 “Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? haar waarde gaat koralen ver te boven. Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken. Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven. Zij is bezig met wol en vlas en werkt met vaardige handen. Zij is als de schepen van de koopman en haalt van verre haar spijs. Zij staat op, als het nog nacht is, zij geeft haar huis het voedsel, haar dienstmaagden haar deel. Zint zij op een akker, dan verwerft zij die, van de verdienste van haar handen plant zij een wijngaard. Zij omgordt haar lendenen met kracht en versterkt haar armen. Zij bemerkt, dat haar koophandel gedijt, des nachts gaat haar lamp niet uit. Zij grijpt met haar handen het spinrokken en haar handen houden de weefspoel. Haar hand breidt zij uit naar de ellendige, haar handen strekt zij uit naar de nooddrufte. Zij vreest de sneeuw niet voor haar gezin, want haar ganse gezin is in scharlaken gekleed. Zij maakt voor zich tapijten; van fijn linnen en rood purper is haar gewaad. Haar man is bekend in de poorten, als hij neerzit te midden van de oudsten des lands. Zij vervaardigt linnen kleding en verkoopt die; aan de koopman levert zij gordels. Kracht en luister is haar gewaad, de komende dag lacht zij toe. Met wijsheid opent zij haar mond, vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong. Zij houdt toezicht op de gang van haar huishouding, het brood der traagheid eet zij niet. Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig, ook haar man roemt haar: Vele dochters gedragen zich wakker, maar gij overtreft haar alle! Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen. Geeft haar van de vrucht harer handen, dat haar daden haar roemen in de poorten”!

Paulus wilde niet **“alle vrouwen”** het zwijgen opleggen, maar zijn bedoeling was hun relatie tot hun **“eigen”** mannen in goede banen te leiden. De traditionele opvatting, dat onderwerping met het “vrouw zijn” gegeven is, komt in feite neer op niets anders dan minderwaardigheid verpakt in onderwerping.

Onderwerping heeft te maken met de functie, die mensen in verschillende maatschappelijke verhoudingen ten opzichte van elkaar vervullen. De wederzijdse verplichtingen binnen het huwelijksverbond zijn aanvullend, evenwichtig en eerlijk. Gezag is beperkte onderwerping gecompenseerd.

De verantwoordelijkheden van de getrouwde man zijn:

Zijn ouders verlaten ter wille van zijn vrouw. **Genesis 2:24a “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten”.**

Zijn vrouw aanhangen. **Genesis 2:24 b “en zijn vrouw aanhangen”.**

Haar met zelf offering liefhebben, evenals Christus de Gemeente liefheeft. **Efeziërs 5:25 “Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad”.**

Voorzien in haar behoeften. **Efeziërs 5:28 “Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam”.**

Haar gezelschap bieden. **Maleachi 2:14 “Omdat de Here getuige geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is”.**

Haar liefhebben als zijn eigen lichaam. **Efeziërs 5:29 “want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de Gemeente”.**

Verder zijn de verantwoordelijkheden van de getrouwde man:

Zijn echtelijke plichten jegens haar nakomen. **Genesis 2:24 “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn”.**

Eveneens in Deutronomium 24:5 **“Wanneer iemand pas een vrouw gehuwd heeft, zal hij in het leger niet uitrukken en men zal hem in geen enkel opzicht bezwaren; gedurende een jaar zal hij vrijgesteld zijn ten behoeve van zijn huis, en de vrouw die hij gehuwd heeft, verheugen”.**

En laten wij ook eens kijken in 1 Corintiërs 7:2-5 **“maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. De man kome jegens de vrouw zijn echtelijke**

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden en voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens uw gemis aan zelfbeheersing”.

En verder is de verantwoordelijkheid van de getrouwde man:

Haar kinderen schenken. Ruth 4:6-12 *“Toen zeide de losser: Dan kan ik het voor mij niet lossen, want ik zou mijn eigen erfdeel te gronde richten. Los gij voor u wat ik zou moeten lossen; want ik kan het niet lossen. Nu was het vroeger in Israël bij lossing en ruiling gebruik, dat, wilde men aan enige zaak geldigheid verlenen, de een zijn schoen uittrok en aan de ander gaf. Dit was in Israël de bekrachtiging. En de losser zeide tot Boaz: Koop gij het voor u. En hij trok zijn schoen uit. Hierop zeide Boaz tot de oudsten en tot al het volk: Gij zijt heden getuigen, dat ik al wat Elimelek heeft toebehoord en al wat Kiljon en Machlon heeft toebehoord, koop uit de hand van Noomi; ook Ruth, de Moabitische, de vrouw van Machlon, verwerf ik mij tot vrouw om de naam van de gestorvene op zijn erfdeel in stand te houden. Zo zal de naam van de gestorvene niet uitgeroeid worden uit zijn broederen en uit de poort zijner woonplaats. Gij zijt heden getuigen. En al het volk dat in de poort was, en de oudsten zeiden: Wij zijn getuigen. De Here make de vrouw die in uw huis komt, als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben! Handel dan kloek in Efrata en maak u een naam in Betlehem; uw huis worde als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, door het kroost dat de Here u geven zal uit deze jonge vrouw”!*

En eveneens is de verantwoordelijkheid van de getrouwde man:

Haar trouw blijven. Exodus 20:14 en Marcus 10:11 en Hebrëen 13:4. *“Gij zult niet echtbreken”. “En Hij zeide tot hen: Wie zijn vrouw wegzendt en een andere trouwt, pleegt echtbreuk ten opzichte van haar”. “Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.”*

Haar eer bewijzen. 1 Petrus 3:7 *“Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook medeërfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden”.*

En tot slot is de verantwoordelijkheid van de getrouwde man:

Haar koesteren met zorg en begrip. Efeziërs 5:29 en 1 Petrus 3:7. *“want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het zoals Christus de Gemeente”. “Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook mede erfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden”.*

Haar behagen in de tijdelijke dingen. 1 Corintiërs 7:33 en Ruth 1:9. *“Maar hij, die getrouwd is, wijdt zijn zorgen aan aardse zaken, hoe hij zijn vrouw zal behagen”. “de Here geve u, dat gij rust moogt vinden, ieder in het huis van haar man”.*

Dit waren de verantwoordelijkheden van de getrouwde man.

Wij gaan nu verder met de verantwoordelijkheden van de getrouwde vrouw.

De verantwoordelijkheden van de vrouw zijn:

Haar man helpen als een gelijke. Genesis 2:18 *“En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past”.*

Haar echtelijke verplichtingen jegens hem nakomen. 1 Corintiërs 7:1-5 *“Wat nu de punten betreft, waarover gij mij geschreven hebt, het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn, maar met het oog op de gevallen van hoerij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. De man kome jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling*

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

goedvinden en voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens uw gemis aan zelfbeheersing”.

En Hooglied 7:10-13 *“Van mijn geliefde ben ik, en naar mij gaat zijn begeerte uit. Kom, mijn geliefde, laten wij uitgaan naar het veld, laten wij vernachten tussen de hennabloemen. Laten wij vroeg naar de wijngaarden gaan en zien of de wijnstok uitbot, of de bloesems zijn opengesprongen, de granaten bloeien. Daar zal ik u mijn liefde geven. De liefdesappelen geven hun geur, en bij onze deuren groeien allerlei kostelijke vruchten, jonge en oude: ik heb ze voor u, mijn geliefde, bewaard”.*

En verder zijn de verantwoordelijkheden van de getrouwde vrouw:

Hem kinderen schenken. 1 Timoteüs 2:15 en 5:14 *“doch zij zal behouden worden, kinderen ter wereld brengende, indien zij blijft in geloof, liefde en heiliging, met ingetogenheid”. “Ik wil daarom, dat de jonge weduwen huwen, kinderen krijgen”.*

Hem trouw blijven. Exodus 20:14 en Marcus 10:12 en 1 Corintiërs 7:10-11 en Spreuken 31:11. *“Gij zult niet echtbreken”. “en indien zij haar man verlaat en een ander trouwt, pleegt zij echtbreuk”. “Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten (is dit toch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen) en een man moet zijn vrouw niet verstoten”. “Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken”.*

En eveneens zijn de verantwoordelijkheden van de getrouwde vrouw:

Het huishouden besturen. 1 Timoteüs 5:14 *“Ik wil daarom, dat de jonge weduwen huwen, kinderen krijgen, haar huis bestieren”.*

En Spreuken 31-10-27 *“Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? haar waarde gaat koralen ver te boven. Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken. Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven. Zij is bezig met wol en vlas en werkt met vaardige handen. Zij is als de schepen van de koopman en haalt van verre haar spijs. Zij staat op, als het nog nacht is, zij geeft haar huis het voedsel, haar dienstmaagden haar deel. Zint zij op een akker, dan verwerft zij die, van de verdienste van haar handen plant zij een wijngaard. Zij omgordt haar lendenen met kracht en versterkt haar armen. Zij bemerkt, dat haar koophandel gedijt, des nachts gaat haar lamp niet uit. Zij grijpt met haar handen het spinrokken en haar handen houden de weefspoel. Haar hand breidt zij uit naar de ellendige, haar handen strekt zij uit naar de nooddruftige. Zij vreest de sneeuw niet voor haar gezin, want haar ganse gezin is in scharlaken gekleed. Zij maakt voor zich tapijten; van fijn linnen en rood purper is haar gewaad. Haar man is bekend in de poorten, als hij neerzit te midden van de oudsten des lands. Zij vervaardigt linnen kleding en verkoopt die; aan de koopman levert zij gordels. Kracht en luister is haar gewaad, de komende dag lacht zij toe. Met wijsheid opent zij haar mond, vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong. Zij houdt toezicht op de gang van haar huishouding, het brood der traagheid eet zij niet”.*

De kost mee helpen verdienen. Spreuken 31:14, 16, 18 en 24. *“Zij is als de schepen van de koopman en haalt van verre haar spijs”. “Zint zij op een akker, dan verwerft zij die, van de verdienste van haar handen plant zij een wijngaard”. “Zij bemerkt, dat haar koophandel gedijt, des nachts gaat haar lamp niet uit”. “Zij vervaardigt linnen kleding en verkoopt die; aan de koopman levert zij gordels”.*

En verder is de verantwoordelijkheid van de getrouwde vrouw:

Haar man respecteren en zich aan hem onderwerpen. Efeziërs 5:22-24 en 33. *“Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles”. “Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zo liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man”.*

En Collossenzen 3:18-19 *“Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here. Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar”.*

En eveneens haar man respecteren en zich aan hem onderwerpen in Titus 2:4-5 *“zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben, bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde”.*

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

En 1 Petrus 3:1-6 *“Evenzo gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat, ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden, doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken. Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God. Want aldus tooiden zich ook weleer de heilige vrouwen, die hoopten op God, onderdanig aan haar mannen, zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde; en haar dochters zijt gij, als gij goed doet en u geen schrik laat aanjagen”.*

En verder is de verantwoordelijkheid van de getrouwde vrouw:

Zijn reputatie bevorderen. 1 Corinthiërs 11:5-7 *“Maar iedere vrouw, die blootshoofds bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan, want zij staat gelijk met ene, die kaalgeschoren is. Want indien een vrouw zich het hoofd niet dekt, moet zij zich ook maar het haar laten afknippen. Doch indien het een schande is voor een vrouw, als zij zich het haar laat afknippen of zich kaal laat scheren, dan moet zij zich dekken. Want een man moet het hoofd niet dekken: hij is het beeld en de heerlijkheid Gods, maar de vrouw is de heerlijkheid van de man”.*

En Spreuken 12:4 *“Een degelijke vrouw is de kroon van haar man, maar als bederf in zijn gebeente is zij, die beschaamd doet staan”.*

En Spreuken 31:10 en 23. *“Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? haar waarde gaat korallen ver te boven”. “Haar man is bekend in de poorten, als hij neerzit te midden van de oudsten des lands”.*

En tot slot zijn de verantwoordelijkheden van de getrouwde vrouw:

Hem behagen in de tijdelijke dingen. 1 Corinthiërs 7:34 *“Zowel zij, die geen man meer heeft, als de jongedochter, wijdt haar zorgen aan de zaak des Heren, om heilig te zijn naar lichaam en geest. Maar zij, die getrouwd is, wijdt haar zorgen aan aardse zaken, om haar man te behagen”.*

Uit dit verband binnen het huwelijk blijkt dat er een verschil is in functie. Dit vormt het basis hoofdschap van de man en de onderwerping van de vrouw binnen deze relatie.

Een vrouw is niet verplicht te trouwen. Zij kan ongehuwd blijven. Zij staat onder gezag van de man, als zij voor het huwelijk vrijwillig kiest.

1 Corinthiërs 7:6-9 *“Dit zeg ik om u tegemoet te komen, niet om u te bevelen. Ik zou wel willen, dat alle mensen waren, zoals ikzelf. Doch iedereen heeft van God zijn bijzondere gave, de een deze, de ander die. Maar tot de ongehuwden en de weduwen zeg ik: Het is goed voor hen, indien zij blijven, zoals ik. Indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden”.*

En in vers 27-28 *“Zijt gij aan een vrouw verbonden? Zoek geen scheiding. Hebt gij geen vrouw meer? Zoek er geen. Maar ook wanneer gij trouwt, dan doet gij daarmede geen kwaad, en wanneer een jongedochter trouwt, dan doet ook zij daarmede geen kwaad. Maar wel staat zulke mensen verdrukking voor het vlees te wachten, die ik u gaarne besparen zou”.*

En in vers 39 *“Een vrouw is gebonden, zolang haar man leeft; maar indien haar man is ontslapen, is zij vrij om te trouwen, met wie zij wil, mits in de Here”.*

Een vrouw heeft geen onderdanige positie, omdat zij vrouw is, maar omdat zij vrijwillig kiest. Zij aanvaardt Gods voorwaarden. Zij onderwerpt zich niet aan de man, omdat hij “man” is, maar aan God, die het gezag delegeert aan haar man. Collossenzen 3:18 *“Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here”.*

Zij onderwerpt zich dus aan God zelf. Daardoor verdwijnt het element minderwaardigheid.

Vele traditionele beweren dat een vrouw nooit, onder geen enkele omstandigheid een gezagspositie boven een man mag bekleden. Maar het Woord van God spreekt toch wel anders.

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

Met betrekking tot de gezagskring van het gezin geeft God de moeder gezag over haar zonen. Haar gezag is onafhankelijk van de vader. Spreuken 23:22 en 25. *“Luister naar uw vader, die u heeft verwekt; veracht uw moeder niet, wanneer zij oud geworden is”. En “Mogen uw vader en uw moeder zich verheugen, moge zij, die u baarde, zich verblijden”.*

Hanna bidt om een mannelijke nakomeling. 1 Samuël 1:11 *“Toen deed zij een gelofte en zeide: Here der heerscharen, indien Gij werkelijk naar de ellende uwer dienstmaagd omziet en mij gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar aan uw dienstmaagd een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor zijn gehele leven de Here geven en geen scheermes zal op zijn hoofd komen”.*

Zij, Hanna een vrouw, draagt hem op aan de Heer en brengt hem naar de Tempel.

Met betrekking tot de gezagskring van de arbeidssituaties:

God vraagt de mannelijke werknemers zich te onderwerpen aan hun vrouwelijke werkgevers. In de Bijbel komen wij vrouwen tegen, die orders uitvaardigen.

Laten wij maar eens opslaan 1 Samuël 25:18-19 *“Toen nam Abigail haastig tweehonderd broden, twee kruiken wijn, vijf toebereide schapen, vijf maten geroosterd koren, honderd rozijnenkoeken en tweehonderd klompen vijgen, laadde die op ezels, en zeide tot haar knechten: Trekt voor mij uit; zie, ik kom achter u aan. Maar haar man Nabal deelde zij het niet mee”.*

En in 2 Koningen 4:8 en 24. *“Op zekere dag begaf Elisa zich naar Sunem. Daar woonde een welgestelde vrouw, die bij hem aandrong, dat hij zou blijven eten. En zo vaak hij op zijn doorreis daar kwam, ging hij erheen om te eten”. En “Toen zij de ezelin gezadeld had, zeide zij tot haar knecht: Drijf ze steeds aan en laat mij zonder ophouden doorrijden, behalve wanneer ik het u zeg”.*

1 Kronieken 7:24 *“Zijn dochter was Seera; zij bouwde Beneden Bet-choron en Boven Bet-choron, en Uzen Seera”.* Seera, een vrouw, was de bouwmeester van drie steden.

Ester geeft een opdracht aan een eunuch (dat is een gecastreerde harembewaarder) in haar dienst. Ester 4:5 *“Toen ontbood Ester Hatak, een van de hovelingen des konings, die hij in haar dienst had gesteld, en gaf hem een opdracht aangaande Mordekai om te weten te komen wat het betekende en waartoe het diende”.*

Uit bovenstaande Bijbelteksten blijkt duidelijk, dat vele traditionele die beweren dat een vrouw nooit, onder geen enkele omstandigheid een gezagspositie boven een man mag bekleden, ON-Bijbels is.

En met de gezagskring: in de staat.

Ook hier geeft God vrouwelijke bestuurders gezag over haar mannelijke burgers. Laten wij om te beginnen maar heel dicht bij huis blijven. Ons land kent een koningshuis, waarvan Beatrix voorheen de koningin der Nederlanden was.

Zij had gezag over haar onderdanen. Dit gezag is hier in Nederland weliswaar beperkt, maar toch heeft zij een “bepaald gezag” over haar onderdanen en deze onderdanen zijn zowel mannelijk als vrouwelijk. Elke Nederlander accepteerde het gezag van Beatrix, ook elke Christen en daarmee accepteert men het gezag van een vrouw boven een man.

Laten wij eens enkele voorbeelden bekijken, van vrouwelijk gezag in de Bijbel. Laten wij opslaan 1 Koningen 11:19, betreffende Koningin Tachpenes. *“En Hadad won zozeer de genegenheid van Farao, dat deze hem de zuster van zijn vrouw, de zuster van Tachpenes, de gebiedster, tot vrouw gaf”.*

Maäka, koninginmoeder van Asá; 1 Koningen 15:13 *“Zelfs heeft hij zijn moeder Maäka als gebiedster afgezet”.*

Atalja, koninginmoeder van Abazja; 2 Koningen 8:26 en 10:13. *“Tweeëntwintig jaar was Achazja oud, toen hij koning werd; hij regeerde een jaar te Jeruzalem; zijn moeder heette Atalja; zij was de kleindochter van*

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

Omri, de koning van Israël. *“trof Jehu de broeders van Achazja, de koning van Juda, aan en vroeg hun: Wie zijt gij? Zij antwoordden: Wij zijn broeders van Achazja en wij zijn gekomen om de zonen van de koning en die van de gebiedster te bezoeken”.*

Nechusta, koningin-moeder van Jojakin, in 2 Koningen 24:8 *“Jojakin was achttien jaar oud, toen hij koning werd; hij regeerde drie maanden te Jeruzalem. Zijn moeder heette Nechusta; zij was een dochter van Elnatan uit Jeruzalem”.*

De koninginmoeder van Belsassar gaf twee wijze adviezen en twee concrete aanwijzingen aan de koning: Daniël 5:9-12 *“Daarop werd koning Belsassar ten zeerste ontsteld en hij verschoot van kleur; ook zijn machthebbers waren ontzet. Naar aanleiding van de woorden van de koning en zijn machthebbers trad de koningin de feestzaal binnen. De koningin nam het woord en zeide: O, koning leef in eeuwigheid! Laten uw gedachten u niet verontrusten, en uw kleur verschiepte niet: er is een man in uw koninkrijk, in wie de geest der heilige goden woont, en in wie in de dagen van uw vader verlichting, verstand en wijsheid, als de wijsheid der goden, gevonden werd; hem heeft koning Nebukadnessar, uw vader tot hoofd der geleerden, bezweerders, Chaldeeën en waarzeggers aangesteld. Uw vader, o koning. Omdat dan een uitnemende geest en kennis en verstand, uitlegging van dromen, onthulling van verborgenheden en ontwarring van knopen in hem gevonden wordt, in Daniël, aan wie de koning de naam Beltesassar gegeven heeft, laat dan nu Daniël geroepen worden en hij zal de uitlegging te kennen geven”.*

De koningin moeder beklede een hoge sociale en politieke positie. In het boek **Koningen** wordt in 17 van de 19 gevallen de naam van de moeder met de Joodse koning genoemd.

Het boek **“de openbaring van Jezus Christus”** geeft aan dat ook vrouwen zijn gekocht met het bloed van de Heer Jezus. Hier wordt geen onderscheid gemaakt naar geslacht.

Laten wij opslaan Openbaring 5:9-10 *“En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt ons voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en wij zullen als koningen heersen op de aarde”.*

Er wordt niet gesproken over onderscheid in geslacht. Openbaring 20:4 *“En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aanbeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang”.* Echter, deze zielen zijn niet geslachtsloos!

Traditionalistisch bezwaar is Jesaja 3:12 *“De tyrannen van mijn volk zijn kinderen, en vrouwen overheersen het. Mijn volk, uw leiders zijn verleiders en zij maken de weg die u tot pad moest zijn, tot een doolweg”.*

Maar in de Hebreeuwse grondtekst is het niet duidelijk of wij moeten lezen **“nasjim”** (vrouwen) of **“nosjim”** (schuldenaars / uitbuiters). De Hebreeuwse tekst van Jesaja 3:12 luidt dan zo: *“De tyrannen van mijn volk zijn kinderen, en schuldenaars overheersen het. Mijn volk, uw leiders zijn verleiders en zij maken de weg die u tot pad moest zijn, tot een doolweg”.*

In de gezagskring van het huwelijk geeft God de vrouw gezag over het lichaam van de man. 1 Corintiërs 7:4 *“De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw”.* In het tere aspect van hun geslachtsgemeenschap houdt het hoofdschap van de man over de vrouw op.

Geeft God vrouwen geestelijk of godsdienstig gezag? Traditioneel mag een vrouw wel leiding geven over mannen in het zakenleven, het onderwijs, de overheid, maar niet binnen de Christelijke gemeenschap. Dus niet in de Gemeente, de zending of Christelijke organisatie.

In de Bijbel zullen wij zien, dat God aan vrouwen elke vorm van gezag over het volk verleent. Minstens tien vrouwen waren het kanaal van Goddelijke openbaring. Hagar; zij ontving zes profetieën. Genesis 16:7-13 en 21:17-18. *“En de Engel des Heren trof haar aan bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. En Hij zeide: Hagar, slavin van Sarai, vanwaar komt gij en waarheen gaat gij? En zij zeide:*

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

Ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Saraï. En de Engel des Heren zeide tot haar: Keer naar uw meesteres terug en verneder u onder haar hand. En de Engel des Heren zeide tot haar: Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Voorts zeide de Engel des Heren tot haar: Zie, gij zijt zwanger, en zult een zoon baren, en hem Ismaël noemen, want de Here heeft naar uw ellende gehoord. Hij zal een wilde ezel van een mens zijn; zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem, en hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen. Toen noemde zij de naam des Heren, die tot haar gesproken had: Gij zijt een God des aanzien; want, zeide zij, heb ik hier ook omgezien naar Hem, die naar mij ziet”?

“En God hoorde de stem van de jongen, en de Engel Gods riep van de hemel tot Hagar en zeide tot haar: Wat deert u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar de stem van de jongen gehoord, daar waar hij is. Sta op, neem de jongen op, en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen”.

Rebecca; ze kreeg een openbaring over haar tweeling. Genesis 25:23 *“En de Here zeide tot haar: Twee volken zijn in uw schoot, en twee natiën zullen zich scheiden uit uw lichaam; de ene natie zal sterker zijn dan de andere, en de oudste zal de jongste dienstbaar wezen”.*

De vrouw van Manoach; de aan haar geopenbaarde voorspellingen waren van nationale betekenis voor Israël. Richteren 13:3-5 *“En de Engel des Heren verscheen aan de vrouw en zeide tot haar: Zie, gij zijt onvruchtbaar en baart niet, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Dus neem u in acht en drink geen wijn of bedwelmende drank en eet niets onreins. Want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren; geen scheermes zal ooit op zijn hoofd komen, want van de moederschoot af zal de jongen een nazireeër Gods zijn; hij zal een begin maken met de verlossing van Israël uit de macht der Filistijnen”.*

Richteren 13:7 *“Maar hij zeide tot mij: Zie, gij zult zwanger zijn en een zoon baren; dus drink geen wijn of bedwelmende drank en eet niets onreins, want van de moederschoot af tot de dag van zijn dood zal de jongen een nazireeër Gods zijn”.*

Richteren 13:9 *“En God verhoorde de bede van Manoach, zodat de Engel Gods wederom tot de vrouw kwam, toen zij in het veld vertoefde en haar man Manoach niet bij haar was”.*

Debora; zij was rechter, profetes en geestelijk leider van haar volk. Richteren 5:1-31 *“Op die dag zongen Debora en Barak, de zoon van Abinoam, dit lied: Omdat men zijn lokken los liet hangen in Israël, omdat het volk vrijwillig zich aanbod, prijst de Here! Hoort, gij koningen! Leent het oor, gij machthebbers! Ik wil, ja, ik wil voor de Here zingen, psalmzingen voor de Here, de God van Israël. Here, toen gij uittoogt uit Seir, toen Gij voortschreedt uit de velden van Edom, beefde de aarde, ook dropen de hemelen, ook dropen de wolken van water; de bergen wankelden voor de Here, zelfs de Sinai voor de Here, de God van Israël. In de dagen van Samgar, de zoon van Anat, in de dagen van Jaël waren de wegen verlaten, en wie op weg moesten zijn, gingen kronkelende zijpaden; leiders ontbraken in Israël, ja, zij ontbraken, totdat ik opstond, Debora opstond als een moeder in Israël. Verkoos men nieuwe goden, dan was er strijd bij de poorten. Waarlijk, schild noch speer werd gezien onder veertigduizend in Israël. Mijn hart gaat uit naar de aanvoerders van Israël, naar hen die vrijwillig zich aanboden onder het volk, prijst de Here! Gij, die rijdt op blanke ezellen, gij, die gezeten zijt op tapijten, gij, wandelaars op de weg, gewaagt ervan! Op het geluid van hen die de maat aangeven bij de drinkplaatsen, daar bezinge men de rechtvaardige daden des Heren, de rechtvaardige daden van zijn leiders in Israël. Toen daalde het volk des Heren af naar de poorten. Waak op, waak op, Debora! waak op, waak op, zing een lied! Sta op, Barak! en voer uw krijgsgevangenen weg gij zoon van Abinoam! Toen stelde Hij die ontkomen waren, als heersers over edelen, het volk des Heren deed Hij voor mij heersen als helden: uit Efraïm kwamen zij, wier woonplaats in Amalek ligt, in uw gevolg, Benjamin, met uw scharen; uit Makir daalden aanvoerders af, en uit Zebulon dragers van de werversstaf; ook vorsten van Issakar, met Debora. En als Issakar, zo ook Barak! Achter hem aan stormde men het dal in. Onder de geslachten van Ruben waren de overleggingen vele. Waarom blijft gij zitten tussen de veestallen, al luisterend naar het fluitspel bij de kudden? Onder de geslachten van Ruben waren de overleggingen vele. Gilead bleef rustig aan de overzijde van de Jordaan; en Dan, waarom toefde het bij de schepen? Aser zat aan het strand der wijde zee, bleef rustig wonen aan zijn zeeboezems. Maar Zebulon is een volk, dat zijn leven op het spel zette, ook Naftali, in het hooggelegen land. Koningen kwamen en streden, toen streden de konin-gen van Kanaän bij Taanak, aan de wateren van Megiddo; geen stuk zilver maakten zij buit! Van de hemel streden de sterren, vanuit haar banen streden zij tegen Sisera. De beek Kison sleurde ze mee de aloude beek, de beek Kison (ga voort, mijn ziel, met kracht!); toen dreunden de hoeven der paarden van het wilde jagen dier dapp'ren.*

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

Vervloekt Meroz! spreekt de Engel des Heren, vervloekt, vervloekt zijn inwoners, omdat zij niet gekomen zijn de Here tot hulp, de Here tot hulp, als helden. Gezegend boven de vrouwen zij Jaël, de vrouw van Cheber, de Keniet, gezegend boven de vrouwen in de tent. Water vroeg hij, melk gaf zij; in een kostbare schaal reikte zij room. Haar hand strekt zij uit naar de pin, haar rechterhand naar de hamer der werklieden, en zij hamert op Sisera, doornagelt zijn hoofd, verbrijzelt en doorboort zijn slaap. Tussen haar voeten kromp hij ineens, viel en lag daar, tussen haar voeten kromp hij ineens en viel, waar hij ineenkromp, daar viel hij, overweldigd. Uit het venster zag de moeder van Sisera en riep luide door het traliewerk: Waarom talmt zijn strijdswagen te komen? Waarom blijft het geratel zijner wagenen uit? De schrandersten harer edelvrouwen antwoorden haar, ook geeft zij zelf op haar eigen woorden bescheid: Zouden zij geen buit vinden en verdelen, een deerne, twee deernen voor iedere man, buit van gekleurde gewaden voor Sisera, buit van gekleurde gewaden, bont borduursel, een stel bonte borduursels voor mijn hals als buit? Zo zullen omkomen al uw vijanden, o Here! Maar die Hem liefhebben zijn als de opgaande zon in haar kracht. Toen had het land veertig jaar rust”.

Elisabet; het was voor Maria een gezaghebbend woord van God. Lucas 1:41-45 *“En toen Elisabet de groet van Maria hoorde, geschiedde het, dat het kind opsprong in haar schoot, en Elisabet werd vervuld met de Heilige Geest. En zij riep uit met luider stem en sprak: Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Want zie, toen het geluid van uw groet in mijn oren klonk, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij, die geloofd heeft, want wat vanwege de Here tot haar gezegd is, zal volbracht worden”.*

Maria; God openbaarde vele dingen aan haar. Lucas 1:46-55 *“En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot de Here, en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn Heiland, omdat Hij heeft omgezien naar de lage staat zijner dienstmaagd. Want zie, van nu aan zullen mij zalig prijzen alle geslachten, omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de Machtige. En hei-lig is zijn naam, en zijn barmhartigheid van geslacht tot geslacht voor wie Hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm, en Hij heeft hoogmoedigen in de overlegging huns harten verstrooid; Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd, hongerigen heeft Hij met goederen vervuld en rijken heeft Hij ledig weggezonden. Hij heeft Zich Israël, zijn knecht, aangetrokken, om te gedenken aan barmhartigheid, (gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaders) voor Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid”.*

De profetes Mirjam; Exodus 15:20 *“Toen nam Mirjam, de profetes, de zuster van Aäron, de tamboerijn in haar hand, en alle vrouwen gingen achter haar aan met tamboerijnen en in reidansen”.*

De profetes Debora; Richteren 4:4 *“De profetes Debora, de vrouw van Lappidot, richtte destijds Israël”.*

De profetes Chulda; 2 Koningen 22:14 *“En de priester Chilkia en Achikam, Akbor, Safan en Asaja gingen naar de profetes Chulda, de vrouw van de klederbewaarder Sallum, de zoon van Tikwa, de zoon van Charchas. Zij nu woonde te Jeruzalem in het nieuwe gedeelte. En zij spraken met haar”.*

De profetes Noadja; Nehemia 6:14 *“Gedenk, mijn God, Tobia en Sanballat ieder naar dit zijn werk en ook de profetes Noadja en de overige profeten, die getracht hebben mij bevreesd te maken”.*

Dan zijn er vrouwen, waarvan men zegt: “zij profeteerden” dan wel “zullen profeteren”. Eerst diegenen die wij reeds besproken hebben en waar wij de Bijbelteksten daarnet reeds hebben opgezocht.

1^e. Hagar in Genesis 16:7-13 *“En de Engel des Heren trof haar aan bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. En Hij zeide: Hagar, slavine van Sarai, vanwaar komt gij en waarheen gaat gij? En zij zeide: Ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. En de Engel des Heren zeide tot haar: Keer naar uw meesteres terug en verneder u onder haar hand. En de Engel des Heren zeide tot haar: Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Voorts zeide de Engel des Heren tot haar: Zie, gij zijt zwanger, en zult een zoon baren, en hem Ismaël noemen, want de Here heeft naar uw ellende gehoord. Hij zal een wilde ezel van een mens zijn; zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem, en hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen. Toen noemde zij de naam des Heren, die tot haar gesproken had: Gij zijt een God des aanzien; want, zeide zij, heb ik hier ook omgezien naar Hem, die naar mij ziet?”*

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

2^e. Rebecca in Genesis 25:23 “En de Here zeide tot haar: Twee volken zijn in uw schoot, en twee natiën zullen zich scheiden uit uw lichaam; de ene natie zal sterker zijn dan de andere, en de oudste zal de jongste dienstbaar wezen”.

3^e. Hanna in 1 Samuël 2:1-10 “Toen bad Hanna en zeide: Mijn hart juicht in de Here, mijn hoorn is verhoogd in de Here. Wijd opent zich mijn mond tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in uw hulp. Er is niemand heilig gelijk de Here, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God. Spreekt toch niet steeds zo hoogmoedig, geen verwaten taal kome uit uw mond. De Here immers is een alwetend God en door Hem worden de daden getoetst. De boog der helden is verbroken, maar de wankelenden zijn met kracht omgord. Wie verzadigd waren, verhuren zich om brood, maar wie hongerig waren, mogen rusten. Zelfs een onvruchtbare baart er zeven, maar wie rijk was aan kinderen, verwelkt. De Here doodt en doet herleven, Hij doet naar het dodenrijk neerdalen en daaruit opkomen. De Here maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij. Hij heft de geringe op uit het stof, Hij heft de arme omhoog uit het slijk, om hem te doen zitten bij edelen, en een erezetel te doen verwerven. Want de grondvesten der aarde zijn des Heren; Hij heeft daarop het aardrijk gesteld. De voeten zijner gunstgenoten behoedt Hij, maar de goddelozen komen om in duisternis, want niet door kracht is een man sterk. Wie met de Here twisten, worden gebroken; over hen dondert Hij in de hemel. De Here richt de einden der aarde; Hij geeft sterkte aan zijn koning en verhoogt de hoorn van zijn gezalfde”.

Verder zijn er: “uw dochters”; Joël 2:28 “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien”.

Maria Magdala; Matteüs 28:1-10 “Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien. En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader, en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop. Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En de bewakers werden door vrees voor hem bevangen en zij werden als doden. Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft. En gaat terstond op weg en zegt zijn discipelen, dat Hij is opgewekt uit de doden. En zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen terstond weg van het graf, met vrees en grote blijdschap, en liepen haastig voort om het zijn discipelen te berichten. En zie, Jezus kwam haar tegemoet en zeide: Weest gegroet. Zij naderden Hem en grepen zijn voeten en zij aanbaden Hem. Toen zeide Jezus tot haar: Weest niet bevreesd. Gaat heen en bericht mijn broeders, dat zij naar Galilea gaan, en daar zullen zij Mij zien”.

Sara; Genesis 21:11-12 “Dit nu mishaaide Abraham zeer ter wille van zijn zoon. Maar God zeide tot Abraham: Laat dit niet kwaad zijn in uw ogen, om de jongen en om uw slavin; in alles wat Sara tot u zegt, moet gij naar haar luisteren, want door Isaäk zal men van uw nageslacht spreken”.

“Uw dochters”; Handelingen 2:17 “En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen”.

De vier ongehuwde dochters van Filippus; Handelingen 21:9 “Deze had vier ongehuwde dochters, die profetessen waren”.

Iedere vrouw die profeteert; 1 Corintiërs 11:5 “Maar iedere vrouw, die blootshoofds bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan”.

Wat maakt nu iemand tot een ware profeet of profetes? Wat waren de kenmerken van deze functie?

1. God verscheen aan hen. 1 Samuël 3:21 en Amos 9:1. “De Here verscheen ook verder in Silo”. “Ik zag de Here staan bij het altaar”.

2. God zond hen. Jesaja 48:16 en Jeremia 1:7. “En nu heeft de Here Here mij met zijn Geest gezonden”. “De Here echter zeide tot mij: Zeg niet, ik ben jong, want tot een ieder, tot wie Ik u zend, zult gij gaan”.

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

3. De Heilige Geest inspireerde hen te spreken. Ezechiël 11:5 *“Toen viel de Geest des Heren op mij, en Hij zeide tot mij: Spreek: zo zegt de Here: aldus hebt gij gesproken, huis Israëls, en wat in uw geest opkomt, is Mij bekend”.*

4. Zij spraken van Godswege, namens Hem, als Zijn woordvoerder. 2 Samuël 7:4-5 en Jeremia 1:9. *“Maar in die nacht kwam het woord des Heren tot Natan: Ga, spreek tot mijn knecht, tot David: Zo zegt de Here”.* *“Toen strekte de Here zijn hand uit en roerde mijn mond aan, en de Here zeide tot mij: Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond”.*

5. Ze deden voorspellingen die uit kwamen. Matteüs 8:17 *“opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zeide: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen”.*

6. Zij gaven profetische bevelen en opdrachten. 1 Koningen 12:22-24 *“Maar het woord Gods kwam tot Semaja, de man Gods: Zeg tot Rechabeam, de zoon van Salomo, de koning van Juda, en tot het gehele huis van Juda en Benjamin en de rest van het volk: zo zegt de Here: gij zult niet optrekken en niet strijden tegen uw broeders de Israëlieten. Keert terug, ieder naar zijn huis, want door Mij is deze zaak geschied. Toen luisterden zij naar het woord des Heren en begaven zich volgens het woord des Heren op de terugweg”*

7. Zij gaven geestelijke leiding en hadden nationale invloed. 1 Koningen 18: 39-41 en Matteüs 12:41. *“Toen het gehele volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden: De Here, die is God! De Here, die is God! Daarop zeide Elia tot hen: Grijpt de profeten van de Baäl, laat niemand van hen ontkomen. Zij grepen hen, en Elia voerde hen naar de beek Kison en liet hen daar slachten. Vervolgens zeide Elia tot Achab: Ga, eet en drink, want daar is het geruis van een stortregen”.* *“De mannen van Ninevé zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en zie, meer dan Jona is hier”.*

8. Zij spraken Gods volk toe in openbare bijeenkomsten. 1 Samuel 7:3 en 1 Koningen 18:21 *“Toen zeide Samuel tot het gehele huis Israëls: Indien gij u met uw gehele hart tot de Here bekeert, doet dan de vreemde goden en de Astartes uit uw midden weg en richt uw hart op de Here en dient Hem alleen; dan zal Hij u redden uit de macht der Filistijnen”.* *“Toen naderde Elia tot het gehele volk en zeide: Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de Here God is, volgt Hem na; maar indien het de Baäl is, volgt hem na. Doch het volk antwoordde hem niets”.*

Ook profetessen hebben deze zelfde kenmerken en oefenen geestelijke leiding en gezag uit. Traditionelen zien dit niet, vanwege hun on-Bijbelse vooronderstelling over het wezen van de vrouw.

God verscheen aan hen. Aan Hagar: Gen. 16:7-8 *“En de Engel des Heren trof haar aan bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. En Hij zeide: Hagar, slavin van Saraï, vanwaar komt gij en waarheen gaat gij”?*

Aan de moeder van Simson. Richteren 13:3 en vers 9. *“En de Engel des Heren verscheen aan de vrouw en zeide tot haar: Zie, gij zijt onvruchtbaar en baart niet, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren”.* *“En God verhoorde de bede van Manoach, zodat de Engel Gods wederom tot de vrouw kwam, toen zij in het veld vertoefde en haar man Manoach niet bij haar was”.*

Zoals Mirjam: Micha 6:4 *“Immers heb Ik u gevoerd uit het land Egypte en uit het slavenhuis heb Ik u verlost, en Ik zond voor u heen Mozes, Aäron en Mirjam”.*

De beide Maria's: Matteüs 28:7 en ook vers 10. *“En gaat terstond op weg en zegt zijn discipelen, dat Hij is opgewekt uit de doden. En zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd”.* *“Toen zeide Jezus tot haar: Weest niet bevreesd. Gaat heen en bericht mijn broeders, dat zij naar Galilea gaan, en daar zullen zij Mij zien”.*

De Heilige Geest inspireerde hen. Zoals Elisabet: Lucas 1:41-45 *“En toen Elisabet de groet van Maria hoorde, geschiedde het, dat het kind opsprong in haar schoot, en Elisabet werd vervuld met de Heilige Geest. En zij riep uit met luider stem en sprak: Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Want zie,*

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

toen het geluid van uw groet in mijn oren klonk, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij, die geloofd heeft, want wat vanwege de Here tot haar gezegd is, zal volbracht worden”.

Zoals alle vrouwelijke auteurs van de Bijbel: 2 Petrus 1:21 *“want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken”.*

Zij spraken van Godswege. Zoals Chulda: 2 Koningen 22:13-16 *“Gaaf de Here raadplegen ten behoeve van mij, van het volk en van geheel Juda, over de woorden van dit gevonden boek, want groot is de gramschap des Heren, die over ons ontbrand is, omdat onze vaders naar de woorden van dit boek niet hebben geluisterd en niet hebben gedaan overeenkomstig al wat ons voorgeschreven is. En de priester Chilkia en Achikam, Akbor, Safan en Asaja gingen naar de profetes Chulda, de vrouw van de klederbewaarder Sallum, de zoon van Tikwa, de zoon van Charchas. Zij nu woonde te Jeruzalem in het nieuwe gedeelte. En zij spraken met haar. Zij zeide tot hen: Zo zegt de Here, de God van Israël: zegt tot de man die u tot Mij gezonden heeft: zo zegt de Here: zie, Ik breng onheil over deze plaats en over haar inwoners: de gehele inhoud van het boek dat de koning van Juda gelezen heeft”.*

Zoals Hanna: Lucas 2:36-38 *“Ook was daar Hanna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen, nadat zij met haar man na haar huwelijksdag zeven jaren had geleefd, en nu was zij weduwe, ongeveer vierentachtig jaar oud, en zij diende God onafgebroken in de tempel, met vasten en bidden, nacht en dag. En zij kwam op datzelfde ogenblik daarbij staan, en zij loofde mede God en sprak over Hem tot allen, die voor Jeruzalem verlossing verwachtten”.*

Zij deden voorspellingen. Zoals Rebecca: Genesis 25:23 *“En de Here zeide tot haar: Twee volken zijn in uw schoot, en twee natiën zullen zich scheiden uit uw lichaam; de ene natie zal sterker zijn dan de andere, en de oudste zal de jongste dienstbaar wezen”.*

Zoals Hanna: 1 Samuël 2:1-10 *“Toen bad Hanna en zeide: Mijn hart juicht in de Here, mijn hoorn is verhoogd in de Here. Wijd opent zich mijn mond tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in uw hulp. Er is niemand heilig gelijk de Here, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God. Spreekt toch niet steeds zo hoogmoedig, geen verwaten taal kome uit uw mond. De Here immers is een alwetend God en door Hem worden de daden getoetst. De boog der helden is verbroken, maar de wankelenden zijn met kracht omgord. Wie verzadigd waren, verhuren zich om brood, maar wie hongerig waren, ogen rusten. Zelfs een onvruchtbare baart er zeven, maar wie rijk was aan kinderen, verwelkt. De Here doodt en doet herleven, Hij doet naar het dodenrijk neerdalen en daaruit opkomen. De Here maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij. Hij heft de geringe op uit het stof, Hij heft de arme omhoog uit het slijk, om hem te doen zitten bij edelen, en een erezetel te doen verwerven. Want de grondvesten der aarde zijn des Heren; Hij heeft daarop het aardrijk gesteld. De voeten zijner gunstgenoten behoedt Hij, maar de goddelozen komen om in duisternis, want niet door kracht is een man sterk. Wie met de Here twisten, worden gebroken; over hen dondert Hij in de hemel. De Here richt de einden der aarde; Hij geeft sterkte aan zijn koning en verhoogt de hoorn van zijn gezalfde”.*

Zij gaven profetische bevelen en opdrachten. Zoals Debora: Richteren 4: 6-7, 14. *“Zij nu ontbood Barak, de zoon van Abinoam uit Kedes in Naftali, en zeide tot hem: Heeft de Here, de God van Israël, niet geboden: ga heen, trek naar de berg Tabor en neem met u tienduizend man Naftalieten en Zebulonieten, en Ik zal aan de beek Kison Sisera, de krijgsoverste van Jabin, naar u toe voeren met zijn strijdswagens en zijn troepen, en Ik zal hem in uw macht geven”?*

“Toen zeide Debora tot Barak: Breek op, want dit is de dag, dat de Here Sisera in uw macht gegeven heeft: is niet de Here voor u uitgetogen”?

Zoals Chulda: 2 Koningen 22:15-17 *“Zij zeide tot hen: Zo zegt de Here, de God van Israël: zegt tot de man die u tot Mij gezonden heeft: zo zegt de Here: zie, Ik breng onheil over deze plaats en over haar inwoners: de gehele inhoud van het boek dat de koning van Juda gelezen heeft; omdat zij Mij verlaten hebben en offers ontstoken voor andere goden, teneinde Mij te krenken met al het maaksel van hun handen. Daarom zal mijn gramschap over deze plaats ontbranden, zonder geblust te worden”.*

De profetessen van Israël waren ook geestelijke leiders, in de diepste zin van het woord. De Joodse natie was een theocratie, d.w.z. God regeert in en over Israël. Mirjam was eveneens een godsdienstig leider, net als Mozes en Aäron. Laten wij maar eens opslaan Micha 6:4 *“Immers heb Ik u gevoerd uit het land Egypte en uit het slavenhuis heb Ik u verlost, en Ik zond voor u heen Mozes, Aäron en Mirjam”.*

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

Mozes was een profeet. Deutronomium 18:15 *“Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de Here, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren”.*

Aäron was een profeet. Exodus 7:1 *“De Here echter zeide tot Mozes: Zie, Ik stel u als God voor Farao; en uw broeder Aäron zal uw profeet zijn”.*

Mirjam was een profetes. Exodus 15:20 *“Toen nam Mirjam, de profetes, de zuster van Aäron, de tamboerijn in haar hand, en alle vrouwen gingen achter haar aan met tamboerijnen en in reidansen”.*

God verleende Mirjam institutioneel godsdienstig gezag. Zou men nu een vrouw als Mirjam kunnen weren uit een ambt in de Gemeente, met als argument, dat vrouwen dit godsdienstig gezag niet mogen uitoefenen?

In Israël was het priesterschap beperkt tot de mannelijke Leviëten. In de Gemeente zijn allen priesters, mannen en vrouwen. **1 Petrus 2:9** en **Openbaring 1:6 + 5:10 + 20:6**

“Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht”.

“en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt”.

“en Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters”.

“Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren”.

De traditionalisten zeggen dat het verbod in **1 Timotius 2:12**. de universele regel is, dat alle Bijbelse voorbeelden van gezaghebbende vrouwen uitzonderingen zijn, die de regel bevestigen. MAAR

God heeft alle vrouwen aangesteld om samen met de mannen de schepping te beheersen. God heeft alle moeders onafhankelijk moederlijk gezag over hun zonen gegeven. Alle vrouwelijke werkgevers hebben er recht op dat hun mannelijke werknemers zich aan hen onderwerpen. Alle vrouwelijke regeerders hebben van God gezag gekregen over hun mannelijke onderdanen. Alle getrouwde vrouwen hebben gezag over het lichaam van hun eigen man.

Alle Schriftwoorden die afkomstig zijn van vrouwen, hebben Goddelijk gezag, ook voor mannen. Alle door God aangestelde profetessen en vrouwelijke godsdienstige leiders hadden een rechtmatig geestelijk en godsdienstig gezag over heel Gods volk, inclusief de mannen.

In vier van de gezagskringen die we in de Bijbel tegenkomen, verleent God uitdrukkelijk gezag aan vrouwen: de schepping; het gezin; de regering; Gods volk.

Met betrekking tot vier gezagskringen wordt uitdrukkelijk gezegd, dat mannen zich soms dienen te onderwerpen aan vrouwen: het gezin; de arbeidssituatie; de staat; Gods volk.

Om het juister te omschrijven: In de samenleving is de verhouding tussen mannen en vrouwen op drie manieren aangetast:

- Er is sprake van ongelijke behandeling.
- Discriminatie.
- Gebrek aan het juiste onderscheid en vervreemding van elkaar.

Als men niet overtuigd is van de gelijkwaardigheid van man en vrouw, dan kan men ook geen recht doen aan het onderscheid en een waar partnerschap. De gedachte van de vrouwelijke minderwaardigheid is ook in onze cultuur diepgeworteld en doortrekt het collectieve bewustzijn van de hele mensheid.

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

Sommigen stellen dat het wezen van God mannelijk is omdat de Bijbel vaak over God spreekt als een Vader, een Zoon of een Echtgenoot. De God van de Bijbel zou derhalve een mannelijke godheid zijn. De man zou Hem vertegenwoordigen op een wijze, die voor vrouwen is uitgesloten.

Zegt de Bijbel dit wel? God is geen mens. 1 Samuël 15:29 + Hosea 11:9. **“Ook liegt de Onveranderlijke Israëls niet en Hij kent geen berouw; want Hij is geen mens, dat Hij berouw zou hebben”.**

“Want Ik ben God en geen mens”.

Als God geen mens is, is Hij ook geen man. Wie zijn wij dan, om te beweren dat Hij een man is! We komen terug op **Genesis 1:27**, **“God schiep de mens naar Zijn beeld”** en dat is mannelijk en vrouwelijk. Hoe kan Hij dan wel als een man en niet als een vrouw zijn?

Als de Bijbel over God als een **“Hij”** spreekt, is dat alleen een persoonlijk voornaamwoord en geen mannelijk voornaamwoord. De Bijbel duidt b.v. de Heilige Geest aan als een “Hij”. Het Hebreeuwse woord voor geest (**“roeach”**) is vrouwelijk, terwijl het Griekse woord (**“pneuma”**) onzijdig is.

Man en vrouw zijn gelijk in zonde en oordeel en ze zijn gelijk in de verlossing, allen ontvangen dezelfde Heilige Geest.

Tot slot komen wij bij de vraag of vrouwen diakenen en oudsten mogen wezen en of in het Nieuwe Testament melding wordt gemaakt over: vrouwelijke diakenen en of vrouwelijke oudsten.

Er bestaat doorgaans minder weerstand tegen een vrouwelijke diaken, dan tegen een vrouwelijke oudste. Dat komt wellicht omdat het diakenschap als minder belangrijk wordt beschouwd en er dus minder gezag mee gemoeid zou zijn. Maar mag men een ambt, dat in feite een dienst aan God en mensen is, als minder belangrijk beschouwen?

Diakenen zijn ambtsdragers in de Gemeente. Het Nederlandse woord “diaken” is een letterlijke weergave van de Griekse stam **“diak”**- en de drie afgeleide woorden:

1. **“Diakonéó”** wat betekent dienen, bedienen
2. **“Diakonía**, wat betekent dienst, bediening
3. **“Diákonos”**, wat betekent dienstknecht, dienaar, bedienaar.

Hier valt nog veel meer over te vertellen, maar wij gaan hier vanavond niet verder op door en keren terug naar ons onderwerp. Wij zullen eerst gaan onderzoeken of er in de Schrift sprake is van vrouwelijke diakenen.

Laten wij opslaan: **1 Timoteüs 3:8-16** **“Evenzo moeten de diakenen waardig zijn, niet met twee tongen sprekende, niet verzet op veel wijn, niet op winstbejag uit, maar het geheimenis des geloofs bewarend in een rein geweten. Laten ook dezen eerst op de proef gesteld worden, om daarna, als zij onberispelijk blijken, hun dienst te vervullen. Evenzo moeten (hun) vrouwen zijn: waardig, geen kwaadspreeksters, nuchter, betrouwbaar in alles. Diakenen moeten mannen van een vrouw zijn, hun kinderen en hun eigen huis goed bestieren. Want zij, die hun dienst goed hebben vervuld, verwerven zich een ereplaats en veel vrijmoedigheid om te spreken door het geloof in Christus Jezus. Dit schrijf ik u, hoewel ik vrij spoedig tot u hoop te komen. Mocht ik nog uitblijven, dan weet gij, hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament der waarheid. En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid”.**

De tekst uit **1 Timoteüs 3:11** **“Evenzo moeten (hun) vrouwen zijn: waardig, geen kwaadspreeksters, nuchter, betrouwbaar in alles”.** Welke aanwijzingen biedt deze ons om op de gestelde vraag antwoord te geven?

Ten eerste komt deze tekst uit een gedeelte, **vers 11-13**, dat op zijn beurt in een betoog over de ambten gaat, te weten opzieners (oudsten), **vers 1-7** en diakenen **vers 8-13**. Wij doen geen recht aan de context wanneer wij in deze tekst denken aan Gemeenteleden die geen ambt vervullen.

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

Ten tweede, het hele betoog over de ambten, vers 1-13, vertoont een duidelijke opbouw, en een duidelijke lijn. Centraal staat het begrip “behoren” (“dei”).

1 Timoteüs 3:2
“een opziener dan moet zijn”

1 Timoteüs 3:8
“Evenzo moeten de diakenen waardig zijn”.

1 Timoteüs 3:11
“Evenzo moeten (hun) vrouwen zijn”.

Dit ene werkwoord (dei) bindt deze drie groepen samen:

- de opzieners (vers 2)
- de diakenen (vers 8)
- de vrouwen (vers 11)

Als de eerste twee ambten vervullen, waarom dan ook niet de derde groep?

Het is onwaarschijnlijk dat Paulus zijn gedachteontwikkeling zo abrupt zou onderbreken door in vers 11 plotseling over een groep niet-ambtsdragers te spreken en daarna, in vers 12, onmiddellijk weer door te gaan met de diakenen. Daarbij komt ook nog dat er zowel in de zin over “de diakenen” als in de zin over “de vrouwen” geen nieuw werkwoord staat, maar dat ze bij beiden, het werkwoord veronderstellen te zijn uit de zin over de oudsten.

Het woord “evenzo” in vers 8 en 12 geeft aan dat er voor alle drie groepen vereisten (“dei”) zijn. Wie tot één van deze drie groepen behoort, moet in ere worden gehouden.

Dat geldt natuurlijk met name voor hen die een leidinggevende positie bekleden. Zouden deze vrouwen wel aan de gestelde voorwaarden moeten voldoen, maar niet zo’n positie bekleden?

Het bewijs dat deze vrouwen wel degelijk diakenen waren, wordt nog overtuigender, wanneer we de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen, vergelijken met die waaraan mannelijke diakenen moeten voldoen.

Diakenen 1 Tim. 3:8

Vrouwen 1 Tim. 3:11

* waardig (semnoús)

* waardig (semnás)

* niet met twee tongen spreken

* geen kwaadspreeksters

* niet verzot op veel wijn

* nuchter

* niet op winstbejag uit

* betrouwbaar in alles

Maar waarom gebruikt Paulus de algemene term “vrouwen” in plaats van de specifieke term “diakonesen”? Hij wil klaarblijkelijk niet de indruk vestigen als zou er een afzonderlijk, exclusief vrouwelijk ambt in de Gemeente bestaan, los van de andere. Het Griekse woord “diakónissa” komt nergens in het Nieuwe Testament voor, ook niet in de eerste vier eeuwen van Christelijke geschriften.

Het mannelijke woord “diákonos” is de enige juiste aanduiding van een groep waartoe zowel mannen als vrouwen behoren: de diakenen.

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

Dit blijkt ook uit **Romeinen 16:1-2**, waar het gaat over Fébé, de diákonos. Juist omdat er geen vrouwelijke vorm van het woord diaken bestond en omdat er in het geheel niet werd gedacht aan een specifiek vrouwelijk ambt, moest Paulus voor deze beperkte groep het woord **“vrouwen”** gebruiken.

Dit kunnen niet de vrouwen van diakenen zijn geweest. Als dat zo was, dan had Paulus moeten schrijven **“hun (“aúton”) vrouwen”** of **“de (“tás”) vrouwen”**.

Een aantal vertalingen, waaronder de NBG, meent dat het hier wel om de vrouwen van diakenen gaat, en hebben daarom enkele woorden toegevoegd. **“Evenzo moeten (hun) vrouwen zijn”**. (1 Tim. 3:11a). Maar in de grondtekst staat niet meer dan **“vrouwen”**. **“Evenzo moeten vrouwen zijn”**.

Bovendien, de vrouwen van de diakenen worden uitdrukkelijk genoemd in het volgende **vers 12**, als een nieuw onderwerp. Dat was niet nodig geweest, als het in **vers 11** ook al over die groep ging. Het zou heel vreemd zijn als de vrouwen van diakenen wel aan bepaalde eisen moeten voldoen en de vrouwen van opzieners (oudsten) niet.

Opzieners hebben een pastorale taak, diakenen niet. Waarom zouden de vrouwen van diakenen aan hogere morele en geestelijke voorwaarden moeten voldoen, dan de vrouwen van opzieners?

Laten wij opslaan **Romeinen 16:1-2** **“Ik beveel Febe, onze zuster, tevens dienaress der gemeente te Kenchreeën, bij u aan, dat gij haar ontvangt in de Here op een wijze, de heiligen waardig, en haar bijstaat, indien zij u in het een of ander mocht nodig hebben. Want zij zelf heeft velen, ook mij persoonlijk, bijstand verleend”**. In het Grieks staat voor het woordje dienaress het woord **“diákonos”**. Dit woord **“diákonos”** is mannelijk. Velen vertalen het daarom met diaken.

Dit Griekse woord **“diákonos”** kan betrekking hebben op een huishoudelijke knecht, iemand die in het algemeen een dienst verricht namens de Heer Jezus en een ambtsdrager, die tot taak heeft leiding te geven aan de tijdelijke zaken in de Gemeente. De vraag is nu, welke van deze drie betekenissen heeft dit woord in **Romeinen 16:1-2**:

als knecht

als dienstvaardige

of als diaken.

Op grond van de volgende exegetische aanwijzingen moeten wij stellen dat Fébé een diaken was.

Ten eerste: Zij wordt **“diákonos”** van de Gemeente te Kenchreeën genoemd. Dat klinkt officieel. Er staat **niet** dat zij **“diensten verleent aan de individuele heiligen”**, maar dat ze een dienaar is van de Gemeente als geheel.

De tweede aanwijzing dat Fébé een diaken was. Zij krijgt een apostolische aanbeveling mee voor de Gemeente van Rome. **Romeinen 16:1** **“Ik beveel Fébé, onze zuster, bij u aan”**. De meeste commentaren vermoeden dat zij de brief van Paulus namens hem aan de Romeinen moest overbrengen. Wie zou daarvoor meer geschikt zijn dan een ambtsdrager wier betrouwbaarheid reeds officieel erkend was door haar Gemeente?

De derde aanwijzing dat Fébé een diaken was. Paulus vraagt de Romeinen dat zij haar ontvangen moeten in de Here en op een heilige en waardig wijze. Ze moest met alle eer behandeld worden, hetgeen doet vermoeden dat zij een vooraanstaand persoon was.

De vierde aanwijzing dat Fébé een diaken was. Paulus gebruikt hier de mannelijke term **“diákonos”**. Dat wijst niet alleen op het bestaan van een orde van vrouwelijke diakenen, maar ook op het feit dat deze vrouwen tot dezelfde orde behoren als de mannelijke diakenen.

Dit wordt bevestigd doordat er even verderop staat, in **Romeinen 16:7**, het mannelijke **“apóstolos”** wordt gebruikt voor zowel een mannelijke als een vrouwelijke apostel. **“Groet Andronikus en Junias, mijn stamgenoten en mede gevangenen, mannen onder de apostelen in aanzien, die reeds voor mij in Christus geweest zijn”**.

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

Dit gedeelte vraagt een nadere uitleg. “Groet Andronikus (is een mannelijke apostel) en Junias (in de grondtekst staat hier “Junia” en dat is een vrouw, dus een vrouwelijke apostel), mijn stamgenoten en medegevangenen, mannen onder de apostelen in aanzien, (het woordje “mannen” is door de NBG vertalers toegevoegd, het staat niet in de grondtekst) die reeds voor mij in Christus geweest zijn”.

In het Nieuwe Testament komen we de term “diakones” niet tegen, evenmin als de termen “apostoles”, “opzieneres” of “lerares”.

De vijfde aanwijzing dat Fébé een diaken was. Paulus noemt Fébé “een bijstand voor velen, ook mij persoonlijk”. Het Griekse woord hiervoor is “prostátis” (bijstand). “Prostátis” hoort tot een groep woorden met een sterke ondertoon van leiderschap en gezag. Het overeenkomstige werkwoord, “proístēmi” komt acht keer voor in het Nieuwe Testament en betekent in alle gevallen regeren, voorzitten, besturen en leiding geven.

In de Griekse omgangstaal van die tijd werd het gebruikt voor “een ambtsdrager in een heidense, godsdienstige vereniging”. Ook een leider van de synagoge kon zo genoemd worden en er zijn verklaringen dat de voorzitter van het Sanhedrin eveneens zo aangeduid werd.

Het beeld dat wij dus van Fébé krijgen is dat van een vooraanstaande, niet onbemiddelde vrouw, die de leiding gaf aan de materiële ondersteuning van zowel de armen in de Gemeente als een aantal zendelingen, onder wie Paulus. Wanneer wij deze gegevens goed bestuderen, kunnen wij uit dit alles concluderen dat vrouwen volgens de Bijbel diaken kunnen zijn.

In het Nieuwe Testament komen drie verschillende ambten voor, te weten:

apostelen

oudsten / opzieners / herders

diakenen.

De termen oudste (“presbúteros”),
opziener (“epískopos”)
en herder (“poimēn”)

slaan niet op drie verschillende ambten, maar op drie aspecten van één en hetzelfde ambt.

Als wij uit de Bijbel kunnen aantonen dat een vrouw met één van deze drie termen wordt aangeduid, dan kunnen wij daaruit concluderen dat de overige termen ook op haar van toepassing zijn. De term “oudste” komt 66 keer in het Nieuwe Testament voor, de term “opziener” komt 5 keer voor, en de term “herder” komt 18 keer voor.

Het meest gebruikte argument tegen vrouwelijke oudsten is, dat het Nieuwe Testament daarover zwijgt. Men stelt: de functie van oudste is voorbehouden aan mannen, in het Nieuwe Testament komen wij immers geen enkele vrouwelijke oudste tegen.

Maar wanneer wij **1 Timoteüs 4:11 tot en met 5:22** goed lezen, blijkt deze bewering onjuist te zijn. Laten wij eerst lezen **1 Timoteüs 4: 11-16 en 5:1-22** en op enkele plaatsen zal het gewijzigd worden in de grondtekst om het beter tot uiting te brengen.

“Beveel en leer dit. Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. In afwachting van mijn komst moet gij u toeleggen op het voorlezen, het vermanen en het leren. Veronachtzaam de gave in u niet, die u krachtens een profetenwoord geschonken is onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten (grondtekst: gezamenlijk staat er niet). Behartig deze dingen, leef erin, opdat aan allen blijke, dat gij vooruitgaat. Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen; want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen, die u horen, behouden”.

Nu gaan wij lezen **1 Timoteüs 5:1-22** en dit doen wij in vier gedeelten. Eerst **1 Timoteüs 5:1-5** “Word niet heftig tegen een oude man (grondtekst: “oudste”), maar vermaan hem als een vader; doe het jonge mannen als broeders, oude vrouwen (grondtekst: “vrouwen-oudsten”) als moeders, jonge vrouwen als zusters, in alle reinheid. Houd als (grondtekst: “eer”) weduwen in ere, wie (grondtekst: “die”) waarlijk

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

weduwen zijn. (dus de zin wordt: “Eer weduwen, die waarlijk weduwen zijn”). Maar indien een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten zij dan eerst aan eigen familie godsvrucht tonen en aan het vorig geslacht vergelden wat zij hun te danken hebben, want dit is welgevallig aan God. Een ware weduwe dan, die alleen staat, heeft haar hoop op God gevestigd en volhardt in haar smekingen en gebeden dag en nacht”;

Vervolgens lezen wij 1 Timoteüs 5:6-10 “*doch zij, die een los leven leidt, is levend dood. Ook deze dingen moet gij bevelen, opdat zij onberispelijk blijven. Maar indien een vrouw voor de haren, en nog wel voor haar huisgenoten, niet zorgt, dan heeft zij haar geloof verloochend en is zij erger dan een ongelovige. Als weduwe kome in aanmerking (grondtekst: “worden gekozen”) iemand niet beneden de zestig jaren, die de vrouw geweest is van een man; inzake goede werken moet van haar getuigd kunnen worden, dat zij kinderen grootgebracht heeft, gastvrijheid bewezen, de voeten der heiligen gewassen, verdrukten ondersteund en alle goed werk behartigd heeft”.*

Nu verder lezen 1 Timoteüs 5:11-15 “*Maar wijs jonge weduwen af, want wanneer de zinnen haar van Christus aftrekken, willen zij huwen, en halen een oordeel over zich, omdat zij haar eerste trouw (grondtekst: “geloof; gelofte”) hebben verzaakt. Maar tegelijk wennen zij zich eraan de huizen rond te gaan bij gebrek aan bezigheid, en niet alleen zonder bezigheid, maar ook bezig met praatjes en al te bezig met het spreken over onbehoorlijke dingen. Ik wil daarom, dat de jonge weduwen huwen, kinderen krijgen, haar huis bestieren, en niet door lasterpraat aan de tegenpartij vat op zich geven. Want reeds zijn sommigen afgeweken, de satan achterna”.*

Tot slot lezen wij 1 Timoteüs 5:16-22 “*Indien een gelovige vrouw weduwen bij zich heeft, laat zij die ondersteunen, zodat de gemeente er niet door bezwaard wordt; dan kan deze de werkelijke weduwen ondersteunen. De oudsten, die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe, vooral hun, die zich belasten met prediking en onderricht. Immers, de Schrift zegt: Gij zult een dorsende os niet muilbanden, en: De arbeider is zijn loon waard. Gij moet geen klacht tegen een oudste aannemen, tenzij er twee of drie getuigen zijn. Wie in zonde leven, moet gij in aller tegenwoordigheid bestraffen, opdat ook de overigen ontzag hebben. Ik betuig u voor God en voor Christus Jezus en voor de uitverkoren engelen, dat gij daaraan de hand houdt, zonder vooroordeel en zonder iets te doen uit vooringenomenheid. Leg niemand overijld de handen op, heb ook geen deel aan de zonden van anderen, houd u rein”.*

De NBG vertaling vertaald 1 Timoteüs 5:2 het Griekse woord “*prebutéros*” met oude vrouwen. Maar op grond van de volgende overwegingen moeten wij het vertalen met “*vrouwen-oudsten*”.

1 Timoteüs is de langste van de drie “pastorale brieven”. Deze brieven worden zo genoemd omdat ze veel instructies voor de herders van de Gemeente bevatten.

Paulus schrijft deze *dingen* “*opdat gij weet, hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods, dat is de Gemeente van de levende God*”. (1 Timoteüs 3:15). Timoteüs was een jonge Gemeentestichter. Hij moest weten wie hij wel en wie hij niet kon aanstellen in een ambt, hoe hij dat moest doen en wat de taken waren van de leiders van deze nieuwe Gemeenten.

De kern van deze brief zijn de **hoofdstukken 3 en 5**. Daarin gaat het juist over deze zaken.

Als in 1 Timoteüs 5 het inderdaad zou gaan over gekozen weduwen, wat doet dan zo’n paragraaf over weduwen midden in een gedeelte over ambten in de gemeente? Geeft Paulus slechts aanwijzingen over hulpverlening aan moeders die armoede lijden, of heeft hij het over iets anders?

Een volledige exegese van 1 Timoteüs 5:3-16 zou te ver voeren. Waar het ons om gaat, is de vraag: wie waren deze vrouwen?

In de verzen die er direct aan voorafgaan, worden drie keer de oudsten genoemd, namelijk 1 Timoteüs 4:14, 5:1,2. In de verzen die er direct op volgen, gaat het weer over oudsten, namelijk 1 Timoteüs 5:17,19. Wij krijgen de indruk dat het hele gedeelte van 1 Timoteüs 4:14 - 5:22 dus gaat over het oudstenschap in het algemeen en dat het in de verzen over de weduwen, dus gaat over een bepaald aspect van het oudstenschap.

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

Het ligt voor de hand dat Paulus in **1 Timoteüs 5:2** eerst de vrouwelijke oudsten in het algemeen noemt en in **1 Timoteüs 5:3** de aandacht richt op een bijzondere categorie van vrouwelijke oudsten, namelijk zij die weduwe zijn.

Die indruk wordt nog eens versterkt doordat er verderop wordt gesproken over het “**eren**” van deze weduwen, dat wil zeggen het geven van een “honorarium” of “ereloon”. Hier worden richtlijnen gegeven om weduwen op te nemen in de groep van mensen die in dienst van de Gemeente zijn en die door de Gemeente onderhouden worden.

Wat zou er meer voor de hand liggen dan dat Paulus na de vergoeding voor weduwen oudsten in **1 Timoteüs 5:3-16** in **1 Timoteüs 5:17-18** overgaat op de vergoeding van oudsten in het algemeen, zowel mannen als vrouwen? Zo verloopt de tekst inderdaad: “**De oudsten, die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs (ereloon) toe, vooral hun, die zich belasten met prediking en onderricht**”.

Ik wijs u er op dat het mannelijke “**presbíteros**” (oudsten **1 Timoteüs 5:17**) de correcte grammaticale vorm is voor een gemengde groep. Met andere woorden, zowel voor als na **vers 3-16** heeft Paulus het over alle oudsten, mannen en vrouwen. In **vers 3-16** wijdt hij uit over een bepaalde categorie onder hen, namelijk de oudsten die weduwen zijn.

Onze conclusie vanuit de context wordt bevestigd door aanwijzingen uit de tekst zelf. De voorwaarden waaraan deze “betaalde” weduwen moeten voldoen, vertonen opvallende overeenkomsten met de voorwaarden waaraan oudsten in het algemeen moeten voldoen.

De voorwaarden waaraan oudsten in het algemeen aan moeten voldoen:

Oudsten/opzieners
1 Timoteüs 1:5-9; 3:1-7

Aangestelde / betaalde weduwen
1 Timoteüs 5:3-16

onberispelijk, onbesproken

onberispelijk (vers 7)

man van één vrouw

vrouw van één man (vers 9)

niet losbandig

geen los leven leiden (vers 6)

gastvrij

gastvrijheid bewezen hebben (vers 10)

gunstig bekend staan

bekend staan vanwege haar goedewerken (vers 10)

zijn kinderen onder de tucht houden

kinderen grootgebracht hebben (vers 10)

niet een pasbekeerde

niet een “jonge weduwe” (vers 11,14)

Deze voorwaarden zijn dusdanig gesteld dat ze alleen maar betrekking kunnen hebben op het ambt. Een Oudste dient over bepaalde morele eigenschappen te beschikken en geestelijk volwassen te zijn.

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

De voorwaarde om als weduwe in aanmerking te komen hebben met dezelfde twee punten te maken: een moreel hoogstaand karakter. Ze moet onberispelijk, monogaam en niet losbandig zijn, en persoonlijke ervaring. Ze moet haar kinderen grootgebracht hebben, niet meer jong zijn en bekend staan om haar goede werken en gastvrijheid.

Als zij praktisch aan dezelfde eisen moet voldoen als de ambtsdrager, dan kunnen wij moeilijk volhouden dat ze een heel andere positie in de Gemeente innam. Dit brengt ons op de vraag hoe beide lijsten met voorwaarden worden geïntroduceerd. Ze worden allebei voorafgegaan door het onbepaalde voor-naamwoord “tis”, wat vertaald dient te worden met **“iemand”** of **“ieder”**.

Betekent dit dat letterlijk **“iedereen”** of **“wie dan ook”** die aan deze voorwaarden voldoet, hetzij man, hetzij vrouw, als oudste kan worden aangesteld?

Of bedoelt Paulus alleen **“iedere man”**, zoals de traditionalisten altijd hebben aangenomen en zoals ook enkele vertalingen doen vermoeden? In de grondtekst komen wij het woord **“man”** niet tegen.

Titus 1:5-6 “Ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling, dat gij in orde zal brengen hetgeen nog verbetering behoeft, en dat gij, zoals ik u opdroeg, in alle steden als oudsten zal aanstellen mannen, die onberispelijk zijn, een vrouw hebben, die gelovige kinderen hebben, die niet in opspraak zijn wegens losbandigheid of van geen tucht willen weten”. De vertaling hier (NBG), heeft het woord **“mannen”** toegevoegd.

1 Timoteüs 3:1 “Dit is een betrouwbaar woord: indien iemand (“tis”) staat naar het opziensambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak”.

De traditionalisten zeggen dat het voornaamwoord **“tis”** alleen onbepaald is binnen de grenzen van de context. Dus als even verderop wordt gezegd dat de kandidaat opziener **“de man van één vrouw moet zijn”**, dan zijn daarmee volgens hen de vrouwen uitgesloten. Maar de vraag luidt dan, zijn daarmee dan ook de ongehuwde mannen uitgesloten?

Moeten wij op grond van de eis dat kandidaat oudsten **“hun kinderen onder tucht moeten houden”** stellen dat kinderloze mannen van één vrouw van het oudstenschap zijn uitgesloten? Als een man of zijn vrouw onvruchtbaar is, mag hij dan geen oudste zijn?

Deze voorwaarden zijn niet beperkend, maar aanwijzend bedoeld. Wat is de bedoeling van Paulus? Paulus wil geen polygame ambtsdragers, (dit betekend: dat hij geen man mag zijn met meer dan één vrouw) of zij nu man of vrouw zijn. Vandaar dat hij van de betaalde weduwen eist dat zij **“vrouw van één man zijn”**. (Timoteüs 5:9)

Dat is precies de tegenhanger van de eis dat de opziener **“man van één vrouw”** moet zijn. (1 Timoteüs 3:2). **“Vrouw van één man”** sluit de ongehuwde vrouwen niet uit. Net zo min sluit de **“man van één vrouw”** de weduwnaars of alleenstaande mannen niet uit. Beide eisen sluiten alleen polygamisten uit.

Wanneer Paulus schrijft **“ieder”**, is dat precies wat hij bedoelt. Hij bedoelt: noch dat een opziener per definitie gehuwd moet zijn, noch dat hij kinderen moet hebben, noch dat hij man moet zijn.

Paulus stelt heel nadrukkelijk, dat een ieder die zich uitstrekt naar het Oudste ambt en die voldoet aan de eisen gesteld in zijn brieven aan Timoteüs, als oudste, door de Gemeente kan worden aangesteld.

De conclusie luidt dan ook dat vrouwen en mannen in de Gemeente dezelfde functies en ambten mogen bekleden. Er bestaat in het werk van de Heer geen twee gescheiden circuits, één voor mannen en één voor vrouwen.

Bijbelstudie Centrum studie:
“de posities en taken van de Vrouw in de Gemeente”.

Dit is wat de Bijbel duidelijk leert. Laten wij het daarom met overtuiging uitdragen en moedig toepassen in de Gemeente. Amen.