

Bijbelstudie Centrum - Uitgebreid Seminar over:
“de Laatste Dagen”.
in 25 delen.

deel 25 - 25

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u dit seminar te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit seminar wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van dit seminar zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u dit seminar gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal door-dringen van de boodschap, die God in dit seminar tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.

“de Laatste Dagen”.

in 25 delen.

Hoe heeft God hen tijdens die veertigjarige reis gevoed, iedere morgen met het egelenbrood: het manna. Dat moet iets bijzonders geweest zijn. En water uit de rots, dat was niet dat langs chemische weg gezuiverde water, dat thans uit onze kraan komt. O nee, het was nog het echte, dat reine, zuivere water waarmee God hen drenkte.

Manna, water uit de rots, olie, alles gaf Hij hen, zelfs schoeisel! Want na die veertig jaar hadden ze geen kappen schoenen, nee, niemand! Hun schoenen waren gedurende die jaren niet versleten. Ook hadden ze geen versleten kleding. Nee, ze waren nog allemaal goed gekleed, zowel mannen als vrouwen en kinderen; niets mankeerde er aan.

God had veertig jaar voor hen gezorgd en toch kwamen ze in opstand tegen God en verlangden terug naar de vleespotten van Egypte. **Ex. 16:3.** *“Och, dat wij door de hand des Heren in het land Egypte gestorven waren, toen wij bij de vleespotten zaten en volop brood aten”.*

Ze komen in opstand en willen zelfs Mozes aanvallen en stenigen. Dan gaat Mozes tot God en hij zegt in **Ex.17:4.** *“Toen riep Mozes luide tot de Here en zeide: Wat moet ik met dit volk doen? Nog een ogenblik en zij gaan mij stenigen”!*

Num. 11:31-34. *“Toen stak er een wind op, door de Here gezonden; die voerde kwakkels aan van de zee en strooide ze uit over de legerplaats, zodat zij een dagreis ver naar alle kanten rondom de legerplaats lagen, ongeveer twee ellen hoog boven de grond. Toen maakte het volk zich op, die gehele dag en de gehele nacht en de gehele volgende dag, en verzamelde de kwakkels – die het minst had, verzamelde tien homer – en zij spreidden deze wijd uit, rondom de legerplaats. Terwijl het vlees nog tussen hun tanden was, vóórdat het gekauwd was, ontbrandde de toorn des Heren tegen het volk en de Here sloeg het volk met een zeer zware slag. Daarom gaf men aan die plaats de naam Kibrot-Hattaäwa, omdat men daar het gulzige volk begraven had”.*

Dat is God en dat zal God ook met de wereld doen, als de Gemeente weg is. God zegt (hebt u dat wel eens gelezen?) dat ze zo gulzig waren en zoveel vlees aten, dat ze er in dreigden te stikken, omdat ze het reine brood verachtten en de vleespotten van Egypte stelden boven de spijze die God gaf.

Maar wat heeft dat ons nu te zeggen? Zij waren in tegenstelling tot de Gemeente, een aards volk dat aardse spijzen nodig had. Heeft God dan niet voor ons gezorgd, heeft het ons aan iets ontbroken? God belooft ons geen aardse rijkdom, maar heeft God ons in de Heer Jezus niet het Hemelse manna, het levende brood dat uit de hemel neerdaalt, gegeven?

En geeft Hij ons niet Zijn bekleding? Wij zijn immers met Christus en Diens gerechtigheid bekleed? Dopelingen toen u in Jezus Naam gedoopt werd, toen hebt u uw oude mens weggedaan in het watergraf en hebt u de Heer Jezus aangedaan, ja, hebt u zich met Christus bekleed en dat betekent dat wij straks net zo gekleed zullen zijn als Hij, in blijkend fijn linnen voor God. God moet Zijn gestrengheid, die Hij aan Israël betoonde, soms ook op ons (de Gemeente) toepassen.

Nu gaan we verder met het lezen van **Hosea 6:1.** *“Komt, laat ons wederkeren tot de Here! Want Hij heeft verscheurd, en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden”.*

Ja, dat is waar. Zoals de Heer Israël verscheurd heeft in hun land, in hun stad en in hun Tempel, maar ook in de stammen die uiteenvielen, zo zal de Heer ook alles herstellen en dat nog heerlijker dan het ooit was, maar dan moeten ze eerst zo bang worden, dat ze de tot de Heer gaan roepen en tot wedergeboorte komen.

Het is nog altijd zo, zoals het voor elke zondaar geldt: **Ps. 50:15.** *“roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren”.*

Wat is het volk Israël geslagen, Jodenvervolgingen door de eeuwen heen, de vernietigingskampen in nazi Duitsland en nu ook nog de grootste vervolging dat hen te wachten staat in hun land.

Want Hij is ook de grote **“barmhartige Samaritaan”**. U weet wel dat die zich ontfermde over die neergeslagen en uitgeschudde man, die daar vol wonden als dood neerlag.

“de Laatste Dagen”.

in 25 delen.

Een priester, die een vromen dienstknecht des Heren was, liep er met een grote boog omheen, doch hij niet alleen, want nog een vrome, godsdienstige man, een Leviet, ging aan de overzijde voorbij. Maar toen kwam er een Samaritaan, dus een door de Joden verachtte, ja, maar in wie de liefde van de Heer was.

Die ging naar hem toe, deed olie en wijn in zijn wonden, verbond hem, zette hem op zijn ezel en bracht hem naar de dichtsbijzijnde herberg. Ik weet niet of u ooit in Israël geweest bent, maar op de weg die van Jeruzalem afdaalt, zie je nog altijd de herberg “de barmhartige Samaritaan”. Of dat werkelijk nog dezelfde is, weet ik niet, maar die moet daar ergens wel gelegen hebben.

Maar wat zei die barmhartige Samaritaan tegen de herbergier? **Luk. 10:35.** *“En de volgende dag stelde hij de waard twee schellingen ter hand en zeide: Verzorg hem en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden, op mijn terugreis”.* Vroeger was een schelling de pensioenprijs voor een logiesdag in een logement. Die barmhartige Samaritaan was de Heer Jezus zelf. Hij nam dat voorbeeld, omdat ze Hem ook verachten.

Hij gaf de herbergier twee schellingen, geen drie. Dat betekent dus, dat Hij na twee dagen zal terugkeren. Dat vind u ook hier in **Hosea 6:2.** *“Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht”.*

Hoe lang blijft Israël dus dood? Twee dagen en dan zullen ze herleven. En omdat we bijna aan het einde van die tweede dag gekomen zijn, zien we dat er een beweging in Israël komt, zodat de Gemeente nu meer dan ooit bereid moet zijn!

Nogmaals **Hosea 6:2-3.** *“Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen de Here kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit”.*

Laten we indachtig zijn dan één dag bij God duizend jaar is. In het Duizendjarig Vrederijk zal Israël het Koninkrijk hebben en wij zullen met Hem regeren. Wat is de Schrift toch eenvoudig en duidelijk. *“Zo zeker als de dageraad is zijn opgang”.* Is het niet zo! Zo zeker zal na twee dagen van nacht en ellende de dageraad komen.

En dat is voor ons de Morgenster. Voordat de zon opkomt, zijn wij al bij Hem.

De Gemeente is door de vroege regen (dat is de uitstorting van de Heilige Geest) ontstaan op de Pinksterdag. Maar voor Israël komt er nog een late regen, die Israël tot geloof zal brengen. **Zach. 12:10** *“Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene”.*

Ik wil u iets vertellen over conferenties van vroeger, die zo gezegend waren. Johannes de Heer gaf de mensen toen onder andere twee dingen mee en die wil ik nu onder uw aandacht brengen, opdat u ze zult bewaren en overdenken.

Als wij kinderen Gods zijn, als wij de Heer Jezus toebehoren, zijn we hier vreemdelingen en bijwoners. Dat bent u toch wel met mij eens, nietwaar? Wij zijn hier vreemdelingen en bijwoners, want we zijn burgers van een rijk in de hemelen, zegt Paulus, waaruit we ook de Heer Jezus als Verlosser verwachten.

Ten behoeve van vreemdelingen zijn er op vele plaatsen in deze wereld VVV's: dat wil zeggen verenigingen voor vreemdelingenverkeer, om vreemdelingen, die hier de weg niet weten, de nodige informatie te verstrekken, bijvoorbeeld over pensions en hotels.

Welnu, voor ons: pelgrims (vreemdelingen en bijwoners) is er ook een V.V.V. Wist u dat? We moeten toch weten wat de Heer ons wil geven, wil schenken in Zijn liefde en genade? Ik doel hier op een drietal woorden (gehoofswaarden), allen beginnende met een V.

De eerste V is de V van VERLOSSING (door het bloed van het Lam), Deze verlossing hebben we nodig, opdat we als eerstelingen rein zijn in, en verlost door het bloed van het Lam.

“de Laatste Dagen”.

in 25 delen.

De tweede V is de V van VERVULLING (met de Heilige Geest). Wordt vervuld met de Heilige Geest, opdat we niet alleen olie in de lamp hebben (de Bijbel), maar ook olie in ons vat. Wanneer Paulus zegt in **Ef. 5:18**, **“wordt vervuld met de Geest”**, is dat een bevel, of althans een gebod, opdat we ons bewust naar die vervulling zullen uitstrekken.

De derde V is de V van de VERWACHTING (van zijn komst).

Dat zijn de drie V's voor ieder kind van God op zijn reis door deze wereld. Neem u ze mee?

VERLOST door het bloed van het Lam, VERVULD met de Heilige Geest (elke dag in Hem blijvend, in gebed en in de gemeenschap met Hem) en . . . Hem VERWACHTEN.

Maar Joh. de Heer gaf ook nog drie G's. We zijn toch kinderen Gods? Drie G's, die we ook in het Heiligdom te Jeruzalem vonden.

De eerste G is de G van Getuigenis (door het Woord). In het Heiligdom stond de gouden kandelaar met zeven armen en zeven lampen erop en die zeven lampen zijn het beeld van Gods Woord in zijn volheid.

En de Hogepriester zorgde ervoor dat er altijd olie in die lampen was, zodat de kandelaar voortdurend licht gaf; dat is het getuigenis door het Woord. Hebben we dat getuigenis ook? Wandelen we bij dat getuigenis van het Woord?

Hoeveel tijd besteden we aan het lezen van boeken en kranten en hoeveel tijd besteden we aan het lezen en onderzoeken van God's Woord? Ik laat het antwoord aan u over, dat moet u maar aan de Heer geven.

Dus de eerste G is de G van het getuigenis door die kandelaar, zodat het licht van het Woord dat de Heer Jezus ons geeft, op ons valt. Die kandelaar stond niet laag (op de grond) of in het midden (halverwege), maar hoog, (op een standaard, zoals de Heer Jezus het in een gelijkenis uitdrukt), opdat zijn licht op de mensen viel, om hen te beschijnen, te verlichten.

Het zou, zo bezien, wellicht goed zijn als in onze diensten de dienaar met het Woord, wie hij ook is, een paar treden lager zou staan, zodat je hem niet meer ziet. Hij zou als het ware achter het spreekgestoelte moeten verdwijnen, zodat we alleen nog maar dat “licht”, dat Woord van God zouden horen (zien), dat vanuit de Bijbel tot ons komt.

De tweede G is de G van GEMEENSCHAP; elke dag met Hem en met Gods kinderen; gemeenschap ook in de geest, aan Zijn tafel, de tafel der toonbroden. Op die tafel werd de gemeenschap uitgebeeld in de 12 toonbroden, elk een stam van het volk Israël voorstellend, zodat daarin het gehele volk aan God getoond werd.

En God zag dat volk dan in het licht van de kandelaar. Door de gouden rand om de tafel werd uitgebeeld, dat het hele volk bij elkaar gehouden en beschermd werd. Ook stonden op deze tafel een kan wijn en enkele plengschalen.

Gemeenschap behoeft niet altijd letterlijk aan tafel te zijn met brood en wijn, maar de tafel van de gemeenschap met Gods kinderen, zoals we hier bijvoorbeeld op deze plaats gemeenschap met elkaar gekregen hebben rondom het Woord van God.

De derde G is de G van GEBED, dat wil zeggen van de gebedsgemeenschap met de Heer (en met elkander, waar dat nodig is), afgebeeld door het gouden reukoffer altaar. Om de relatie tussen het gebed en het reukoffer altaar duidelijk te maken, zou ik vele Schriftplaatsen kunnen noemen, doch ik beperk mij tot twee.

Allereerst uit **Psalm 141:2**. **“Laat mijn gebed als reukoffer voor Uw aangezicht staan”**.

Vervolgens **Psalm 50:23**. **“wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien”**.

“de Laatste Dagen”.

in 25 delen.

En wat zingen we onder andere in lied 192 (opwekking)?:

Ik kom Uw heiligdom binnen,
t voorhangsel ga ik voorbij.
Ik breng U mijn offer, een zoete geur,
Vrucht van wat U deed in mij.
Mijn mond brengt een offer van lof Heer.
't Gaat nu alleen om Uw eer.

Drie V's en drie G's dus. Weet u ze nog? Verlossing door Zijn bloed, Vervulling met Zijn Geest en de Verwachting van Zijn komst.

Vervolgens: Het getuigenis van Zijn Woord (en dat hoog houden, zodat we het Licht laten schijnen). De gemeenschap met God en met de kinderen Gods, om elkaar op te bouwen in het allerheiligst geloof. Elkaar te vertroosten, te vermanen en te bemoedigen. En tenslotte: Het gebed, waarin de Heer ons door Zijn Geest Zelf het bidden leert, terwijl de Geest ons vertroost en leidt; die Geest, die zo'n machtig werk in ons wil doen.

Weet u wat het laatste werk is wat Hij doet? De Geest weet het precies. Ik heb het u al gezegd bij Simeon. Hij wist zelf geen jaar, geen dag en geen uur, maar de Geest leidde hem, om precies op het juiste uur de Tempel binnen te gaan. En het is dezelfde Geest, door wie ook wij ons mogen laten leiden en die dus ook het laatste werk in ons doet.

Weet u hoe de Heer Jezus uit het graf verrees, in dat verheerlijkte Lichaam? Weet u het? Het staat onder andere in **Rom. 8:11** en dat vers heeft bovendien mede op ons betrekking! **“En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont”.**

De Geest en Ziel van de Heer Jezus Christus waren in het dodenrijk, terwijl Zijn lichaam in het graf lag, maar dat kwam niet tot ontbinding. Hij was verzegeld met Gods Geest en toen de dag daar was, dat Hij de wil van Zijn Vader volkomen vervuld had en de derde dag aanbrak, verbrak Gods Geest de banden des doods en Hij veranderde in een moment dat sterfelijke lichaam, dat aan het kruis kon sterven, in een verheerlijkt Opstandingslichaam dat nooit meer sterft, dat de eeuwige jeugd heeft, eeuwige kracht en eeuwige schoonheid.

Een lichaam ook dat niet meer gebonden is aan deze aarde, maar dat kan gaan naar God, de Vader. Dat door muren heen kan gaan, dat nooit veroudert, dat geen enkel gebrek heeft. Dat heerlijke, verheerlijkte Lichaam waarmee Hij op Maria toetrad met de woorden: **“Maria”.**

En na haar weder reactie vol bewondering en blijdschap: **“Rabboeni”** (Meester), sprak Hij tot haar in **Joh. 20:17**. **“Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God”.**

Is het niet zo? Dat was het laatste geweldige werk wat Gods Geest aan het lichaam van de Heer Jezus verrichte. Hij verrees in één moment en de dood vluchtte!

En die Romeinse krijgslieden die het verzegelde graf met hun wapens moesten bewaken, vielen als dood op de grond toen dat graf openbrak en die geweldige steen wegrolde. Dat geschiedde niet, omdat de Heer Jezus er anders niet doorheen had kunnen komen, maar opdat zij zouden weten: HIJ LEEFT!

Toen Johannes op Patmos als dood aan de voeten van de verheerlijkte Heer Jezus viel, legde Deze Zijn rechterhand op hem en sprak in **Openb. 1:17-18**. **“En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk”.**

“de Laatste Dagen”.

in 25 delen.

Voordien (**Openbaring 1:11**) had Johannes de Here Jezus reeds met luide stem als van een bazuin , horen zeggen: **“Hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten”**. En in **vers 19: “Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na deze geschieden zal”**.

Welnu, de typering die de Heer in die zeven zendbrieven gaf, zijn nu bijna allemaal vervuld. En wat betekent dat, broeders en zusters?

Dat Hij komt! HIJ KOMT ZELFS ZEER SPOEDIG! Wij weten dan ook niet, of wij elkaar hier nog zullen terugzien, maar (en dat vraag ik u om Gods wil, door de Geest van God) neem alstublieft deze drie V's en drie G's niet alleen met u mee, maar breng ze ook in de praktijk: Blijft Verlost door het bloed van het Lam, wordt Vervult met de Geest, en Verwacht de komst des Heren.

Gedenk ook de drie G's. Houdt het Getuigenis hoog, niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw gezin, voor uw familie, voor uw kinderen en voor uw omgeving, ja zelfs al verachten ze u daarom. In de buurt waar wij wonen, hebben wij onze buurtbewoners al dikwijls eens uitgenodigd, maar toch komt niemand van hen.

De reden daarvan is, dat zij weten wie en wat wij zijn, namelijk dat wij ons door genade kinderen Gods mogen weten en de Heer Jezus willen volgen en dienen, omdat Hij voor ons het hoogste is. Daarom hebben wij er geen behoefte aan op hun sjoel- en bridgeochtenden te komen. En eigenlijk hebben wij daar ook geen tijd voor (over), want wij hebben iets beters, iets rijkers, iets hogers, iets heerlijkers, iets wat nooit vergaat: Jezus Christus, Die Zich in en door Zijn Woord aan ons bekend maakt.

Houdt dat getuigenis hoog, mijn broeders en zusters. Maar zoek en beoefen ook de gemeenschap met de echte kinderen God en zelfs al zou u maar met twee of drie bijeenkomen, dan hindert dat niet, want meer hoeven er ook niet te zijn. Immers, waar twee of drie bijeen zijn in Zijn Naam, daar is Hij Zelf in het midden.

En houdt u aan in de gebeden. Denk aan wat Jezus zegt over die arme weduwe, die het moeilijk had omdat haar onrecht werd aangedaan door de rechter. En toch bleef ze aanhouden en elke keer opnieuw zei ze tegen de rechter: “Doe mij recht tegen mijn tegenpartij”!

Die rechter wilde dat een lange tijd niet, omdat aan haar zaak niets te verdienen viel. Maar uiteindelijk zei hij: “Ik zal haar toch maar recht doen, want anders komt ze mij straks nog in het gezicht slaan”.

En wat zegt het Woord dan in Luk. 18:7? **“Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten”?**

Ja, dat zal de Here doen! Daarom houdt aan in de gebeden, want in **Hebr. 10:37** staat: **“Want nog een korte, korte tijd, en Hij die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten”**.

MARANATHA, JEZUS KOMT

Amen.