

Bijbelstudie Centrum - Uitgebreid Seminar over:  
**“de Laatste Dagen”.**  
in 25 delen.

**deel 17 - 25**

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u dit seminar te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit seminar wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van dit seminar zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u dit seminar gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in dit seminar tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



**2 Petrus 1:19**

**2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.**

**“de Laatste Dagen”.**

in 25 delen.

Vorige keer hadden we het over: Weet u waartoe de Almachtige, de Allerheiligste God u en mij in de Heer Jezus geroepen heeft? Om een tentoongesteld product van God te worden! En die heb Ik nu door het verzoenings- en verlossingswerk van Mijn Zoon gemaakt totdat, wat zij nu zijn. Aan die man, aan die vrouw, aan die Gemeente van Mij zul je in alle eeuwigheid zien wat Mijn liefde, Mijn genade vermag te doen.

Hebben we dat al eens goed gelezen in Ef. 2:7-10. *“om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen”.*

Er staat in deze tekst niet “de rijkdom van Zijn genade” maar “de overweldigende rijkdom”. U ziet het wordt tentoongesteld. Gemeente hoor goed, waartoe we geroepen zijn: dat is veel meer dan Israël. Dat tentoonstellingsmaaksel van God zijn wij, die worden tentoongesteld in het Vaderhuis. Dat zal iedereen op aarde straks in dat komende rijk kunnen zien.

Uit dit alles zien we, wat deze wereld in wezen is. Het is het tegen product, dat staat onder de macht van satan, die deze wereld met en mede door de ongelovige mensheid (dat zijn die kinderen die ongehoorzaam blijven aan God) georganiseerd heeft op grond van de principes van zijn koninkrijk.

Deze principes berusten op ongehoorzaamheid tegen God, opstand, geweld, zelfzucht, hebzucht, eerzucht, trots, hoogmoed, leugen, bedrog, eigen genot, wereldse genoegens en vleselijke genoegens. Dat is vreselijk, maar het is zo!

Ik ga straks met u naar **Joh. 8**, waar de Heer Jezus dit zegt. Hoor wat ik nu nog zeg: *“uiterlijk is deze wereld, want het is uiterlijke schoonheid (kosmos), dikwijls godsdienstig en dat reeds sinds de vroegste tijden”.* Kijk maar naar **1 Joh. 3:12-13**.

Daarin lezen we, dat Kaïn zeer godsdienstig was. Ja, hij was zo godsdienstig, dat hij voor God een altaar bouwde en het beste van het beste van zijn handen (hij was landbouwer): de vruchten die hij geteeld en gekweekt had, aan God bracht. *“niet gelijk Kaïn: hij was uit de boze en vermoordde zijn broeder. En waarom vermoordde hij hem? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, broeders, wanneer de wereld u haat”.*

Heer, bent u niet blij met mij? Maar God kon het niet aanzien, omdat het eigen werk was. Godsdienstig was hij, ja, maar dan zien we naast hem die andere: zijn jongere broer Abel. Zijn naam betekent: *“ademtochtje”, “geringheid”, “nietigheid”.*

Kaïn was de zoon (de man) op wie zijn moeder trots was. Ja, Eva was erg trots op Kaïn. Toen hij geboren werd zei zij in **Gen. 4:1b**: *“Ik heb met des Heren hulp een man verkregen”.* Ja, ja maar wie werd hij in werkelijkheid?

De moordenaar van haar andere kind Abel. Maar Abel wist de weg naar de Heer en hij wist ook dat hij God niets kon aanbieden dat Hem onwaardig zou zijn, dus geen eigen werk. Hij bracht het gaafste (niet het beste) lam van zijn kudde, dat geen enkel gebrek had, op het altaar; daar legde hij zijn hand op en daar pleitte hij op. *“Daar waar ik behoor te sterven, moet dit onschuldige lam in mijn plaats sterven. Dat is mijn plaatsvervanger, zoals God beloofd heeft. Hijzelf beloofde die Verlosser, dat lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt”.*

Uiterlijk is deze wereld dikwijls heel godsdienstig, wetenschappelijk (kijk maar naar de universiteiten), beschaafd, (nou, geweldig beschaafd!), fatsoenlijk, elegant, cultureel, enz. enz.. Maar het gist en kookt inwendig van nationale en internationale plannen en staatkundige en politieke tegenstromingen van eerzuchtige, begeerig naar macht en aanzien.

Kijkt u maar naar wat de Heer Jezus in **Matt. 20** tot zijn discipelen zegt, als de moeder van Johannes en Jacobus bij Hem komt en Hem vraagt: *“Zeg, dat deze mijn twee zonen mogen zitten, een aan Uw rechterzijde en een*

**“de Laatste Dagen”.**

in 25 delen.

**aan Uw linkerkzijde in Uw koninkrijk”.** Wat was zij nog werelds? Zij begeerde als moeder de beste plaats voor haar beide zonen: Johannes en Jacobus.

**“vrouw, gij weet niet wat gij vraagt”.** Toen de overige tien discipelen dit hoorden, namen zij het de beide broeders zeer kwalijk, dat zij deze (ere) plaatsen opeisten. Natuurlijk was er eerezucht onder hen en jaloezie; het waren ook nog mensen. Dan zegt de Heer Jezus in **vers 25-28. “Doch Jezus riep hen tot Zich en zeide: Gij weet, dat de regeerders der volken heerschappij over hen voeren en de rijksgroten oefenen macht over hen. Zo is het onder u niet. Maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn; gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen”.**

Wie de hoogste wil worden, die moet aller slaaf, aller dienstknecht zijn. Zo zien we het bij de Heer Jezus en zo zien we dat ook bij Paulus.

Want hij zegt: **“het komt mij voor, dat wij de apostelen, de allerlaagste plaats innemen; wij zijn ieders voetveeg, iedereen veegt zijn voeten aan ons af. Een ieder komt met zijn “vuil” bij ons en laadt het op ons (en dat is zo), zoals: eerezucht, begeerte naar macht, aanzien, economische voordelen, aardse rijkdommen en bezittingen”.**

In **Openbaring 2** leest u steeds dat de Heer Jezus aan de Gemeente, die getrouw op Hem blijft wachten, belooft: **“omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen”.**

Hoort u goed wat Hij zegt? **“die op de aarde wonen”.** Het Griekse woord voor wonen: **“katoikeo”**, beduidt meer dan wat wij oppervlakkig onder wonen verstaan. Wij denken: ja, zij wonen op aarde; dat is toch eigenlijk overbodig om te zeggen.

Nee, het betekent: **“inwoner zijn”, “woonplaats kiezen”, “zich inwoner van de aarde maken”.** Zij hangen de aarde aan, willen mooie huizen hebben, mooie kleren, mooie auto’s enz. enz.. Het is: hebben, hebben en zich blijvende en zo mooi en comfortabel mogelijke plaats verwerven. Zij zitten vast aan deze aarde. En merkt u nu het verschil met de kinderen Gods?

Wij zijn pelgrims op deze aarde en hebben hier geen blijvende stad, omdat wij, net als de geloofsgetuigen in **Hebr. 11**, de stad met fundamenten verwachten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is.

Wel dezelfde Johannes, over wie ik het vertelde, waarschuwt ons in **1 Joh. 2:15-17. “Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid”.**

Deze wereld gaat zeer snel voorbij, want de tekenen der tijden die we in onze dagen opmerken, zeggen ons genoeg.

Ik wil het nu met u speciaal hebben over het teken van de vijgeboom. Omdat we over deze tekenen der tijden een hele avond zouden kunnen spreken, beperk ik mij tot slechts één teken, waaruit blijkt dat de Heer Jezus wederkomst vlak voor de deur staat.

De Heer Jezus zegt in **Luc. 21:29. “En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgeboom en op al de bomen”.** Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? De vijgenboom is het beeld van Israël als volk en als natie, want de Gemeente is geen boom.

Wat nu dat beeld van de vijgenboom (Israël) betreft, als de Heer drie jaar onder het volk heeft gewerkt, komt Hij een vijgenboom tegen, waaraan Hij geen vrucht vindt.

Dat herinnert ons aan de gelijkenis uit **Luc. 13:6-7**, waarin de eigenaar van een wijngaard tot zijn wijngaardenaar zegt: **“En Hij sprak deze gelijkenis: Iemand bezat een vijgeboom, die in zijn wijngaard was geplant, en hij**

**“de Laatste Dagen”.**

in 25 delen.

*kwam om vrucht daaraan te zoeken en vond er geen. En hij zeide tot de wijngaardenier: Zie, het is nu al drie jaar, dat ik vrucht aan deze vijgeboom kom zoeken en ik vind ze niet. Hak hem om! Waarom zou hij de grond nutteloos beslaan”?*

Maar dan antwoordt die wijngaardenier: *”Hij antwoordde en zeide tot hem: Heer, laat hem nog dit jaar staan, ik zal er eerst nog eens omheen graven en er mest bij brengen, en indien hij in het komende jaar vrucht draagt, (dan is het goed) maar anders, dan moet gij hem omhakken”.*

En precies een half jaar nadat Hij deze gelijkenis verteld had, kwam de Heer (vlak voor Zijn kruis dood) dus met Zijn discipelen weer langs een vijgenboom en deze verdorde terstond, zodat de discipelen stomverbaasd waren dat de vijgenboom op slag verdord was.

Maar dit was een teken voor hen. Nu zegt de Heer Jezus: **”Let op de vijgenboom”**. Zodra Israël, dat als vijgenboom, als natie verdord was en onnuttig de grond besloeg en dat daarom verstrooid werd onder de volkeren, weer een boom gaat worden en opnieuw uitlopen, zodat het volk weer zelfstandig leven krijgt, weet dan dat de zomer nabij is. Dat wil zeggen het Koninkrijk Gods nabij is. Kijk dan omhoog!

Maar de Heer Jezus sprak niet alleen over de vijgenboom (Israël), maar ook over **“al de bomen”**. Daarmee bedoelde Hij al die oude volkeren uit de Bijbel, die samen met Israël geschiedenis hebben gemaakt. Daarom zien we Egypte (dat oude volk) bijna elke dag in het nieuws, maar ook Syrië (dat oude volk) met het daarachter gelegen land. Daarom zien we ook in het nieuws Irak en Iran, dat is ontwaakt en een geduchte macht is geworden.

En niet te vergeten de Meden. Weet u wie de Meden zijn? Dat zijn de Koerden, die elke dag weer in het nieuws komen. De Meden van vroeger zijn de Koerden van nu, die zelfstandigheid willen en in opstand zijn. Moet ik doorgaan, u kent ze zelf toch ook wel allemaal?

Armenië is elke dag in het nieuws en Azerbeidzjan. U weet wel, dat niet alleen Turkije dat zeer ernstig opneemt, ook Rusland, dat is het vroegere Rus. En straks zal het vroegere huis van Togarma volgens het Profetische Woord oprukken naar Israël. Dit “huis van Togarma” is het huidige Armenië.

Het staat dus voor de deur en toch zit alles, ook het grootste deel van de Christelijke Gemeenten te slapen! Doch ik hoop, dat bij die slapende Gemeenten wij niet behoren!

Hoor goed toe: de Koninkrijken van deze wereld zijn begonnen, zijn gevestigd, opgebouwd, instand gehouden en tenslotte ook weer beëindigd door mensen, maar daarachter zit satanisch geweld, steunend op militarisme en militaire macht. Vandaar al die wapen industrieën overal in de wereld.

Men spreek weliswaar heel veel over vrede, maar er zijn tegelijk zoveel tegenkrachten, die zich laten leiden door macht en door middel van geweld en door grote economische belangen, met name in de wapenindustrie. Ja, dat is nu deze wereld.

Toen de Heer Jezus voor Pilatus stond en de Joden riepen: **”Weg met Hem, want wij hebben geen andere koning dan de keizer”**, gaven ze te kennen, alleen de Romeinse keizer te erkennen en te willen hebben. Wel die krijgen zij ook hoor. Als die uit de afgrond is opgekomen en hersteld is van een dodelijke wond, zullen ze hem kiezen. Dat komt en staat vlak voor de deur!

Maar hij kan niet komen, zolang de Gemeente hier is, want zolang gaat het dodenrijk niet open, waarover de Heer Jezus heerst.

Maar wat zien we nu, als de Heer Jezus tegenover Pontius Pilatus Zijn getuigenis geeft? **“Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld”**. Paulus zegt daarover, dat Hij het goede getuigenis voor Pontius Pilatus gaf. Maar waaruit bestaat dan dat goede getuigenis?

**“de Laatste Dagen”.**

in 25 delen.

Wanneer Pilatus Hem de vraag stelt in **Joh. 18:37**. **“Zijt Gij dus toch een koning?”** Dan antwoordt de Heer Jezus hem: **“Gij zegt, dat Ik koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen”**. Ja, Hij is de Koning.

Nee Goddank is Zijn Koninkrijk niet van dit wereld systeem. Wat dan wel? Zijn Koninkrijk zal komen en voor altijd stand houden, door Zijn Persoonlijke verschijnen, door Zijn aanwezigheid en door Zijn Almacht, die berust en is gegrond op Zijn Volbrachte werk, zoals we reeds in **Fil. 2** gelezen hebben. God schonk Hem de Naam die boven alle naam is, op grond van Zijn kruisdood.

U vindt dan ook duidelijk in **Joh. 12:31**, dat, toen Hij aan het kruis hing, er een oordeel over de wereld ging en een oordeel over satan, de overste dezer wereld. **“Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld buitengeworpen worden”**.

Dat oordeel wordt spoedig voltrokken, maar het wachten is, totdat de laatste is toegevoegd aan Zijn Gemeente, die Hij eerst bij zich wil hebben, om samen met Hem te regeren en in rechtvaardigheid te oordelen, naar het oordeel van God.

Weet u niet, zei Paulus, dat wij de wereld zullen oordelen? Loopt u dan naar de aardse rechter? Weet u niet dat wij zelfs de engelen zullen oordelen? (satan en zijn gevallen engelen) Hoeveel te meer dan over gewone zaken. Als u wat onder elkaar hebt, loop dan niet naar rechters van deze wereld, maar buig uw knieën en ga ermee naar de Heer!

Er was in de dagen van de apostelen ook al onenigheid over het verschil tussen het tot geloof komen van de Joden en het tot geloof komen van de heidenen. De Joodse gelovigen vonden namelijk dat ook de bekeerde heidenen besneden moesten worden. Daarover bestond niet alleen onenigheid maar er dreigde zelfs ruzie over te ontstaan. En wat gingen ze toe doen? Zij legden deze zaak (in Jeruzalem, te midden van de oudsten en apostelen) in gebed aan de Heer voor en stelden zich onder de leiding van de Heilige Geest.

Wat was de uitkomst? De Heer Jezus gaf hen door Zijn Geest en bij monde van Jacobus duidelijk te kennen hoe zij dienden te handelen en er ontstond daardoor in en onder hen innerlijke zekerheid en eenstemmigheid over de door hen te nemen beslissing.

Die beslissing mondt uit in het zenden van mannen van aanzien (Judas en Silas) naar Antiochië, die niet alleen een brief van de gezamenlijke apostelen en oudsten te Jeruzalem zullen overbrengen, maar de inhoud ook nog mondeling moeten bevestigen, zodat iedere twijfel daarover wordt uitgesloten.

In die brief (**Hand. 15:23-29**), waarin de eenstemmigheid van de genomen beslissing nog eens nadrukkelijk wordt vermeld, is de kern van deze beslissing “naar de mening des Geestes”. (die dus een volstrekt andere is dan van de wereldse rechter)

**“En men schreef door hun bemiddeling: De apostelen en oudsten groeten als broeders de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië. Aangezien wij gehoord hebben, dat enigen uit ons midden u met hun woorden hebben verontrust, uw zielen in verwarring brengende, hoewel wij hun niets geboden hadden, hebben wij eenstemmig besloten mannen te kiezen om die tot u te zenden met onze geliefden, Barnabas en Paulus, mensen, die hun leven hebben overgehad voor de naam van onze Here Jezus Christus. Wij hebben dan Judas en Silas gezonden, die zelf ook mondeling hetzelfde te uwer kennis zullen brengen. Want het heeft de heilige Geest en ons goed gedacht, u verder geen last op te leggen dan dit noodzakelijke: onthouding van hetgeen de afgoden geofferd is, van bloed, van het verstikte en van hoererij; indien gij u hier voor wacht, zult gij wèl doen. Vaart wel!”**

Want **“het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht** (want zij onderwierpen zich eenstemmig aan de Heilige Geest), **u verder geen last op te leggen dan dit noodzakelijke: onthouding van hetgeen de afgoden geofferd is, van bloed, van het verstikte en van hoererij; indien gij u hiervoor wacht, zult gij wel doen”**.

Deze verandering in hun denken is zo wonderbaar, omdat zij vanuit hun Joodse afstamming zo gewend waren dat een heiden alleen zalig kon worden, indien hij als een Jood ging leven; hij moest als een Jood besneden

**“de Laatste Dagen”.**

in 25 delen.

worden, hij moest de wet houden, hij moest de Sabbath houden, kortom hij moest zich als proseliet volledig als een Jood gaan gedragen.

Maar in de apostelvergadering van **Handelingen 15** kwamen de apostelen en oudsten van Jeruzalem eenstemmig tot de conclusie: Nee, het is andersom. Wij Joden, moeten thans op dezelfde wijze tot bekering komen als de heidenen, door het geloof in Hem, die God ons gegeven heeft: Jezus, de Christus der Schriften. Is dat niet wonderbaar?

God heeft ons een rijkdom van genade gegeven. Laten we in die rijkdom dan ook standvastig en volhardend in blijven en ons deze niet laten afnemen!

**Hebr. 10:37. “Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten”.**

Een nieuwe wereldorde? **“Die in de Hemel zetelt, lacht”.** We willen met elkaar een Messiaanse Psalm lezen en wel de eerste Messiaanse Psalm, dat is **Psalm 2**. U weet natuurlijk wel, dat Messiaanse Psalmen bijzondere Psalmen zijn, die zowel over de eerste komst, als over de wederkomst van de Heer Jezus spreken.

Maar deze **tweede Psalm** handelt ook over Zijn komende heerschappij. We lezen nu eerst **de eerste drie verzen**. **“Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samentegen de Here en zijn gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen”!**

Sommige vertalingen zeggen: **“waarom woeden, ja, razen de volkeren en zinnen de natien op ijdelheid”?** Terwijl weer andere vertalingen zeggen: **“beramen”** of **“bedenken zij ijdele dingen, kramen zij ijdele taal uit”.** Als je ziet, hoe er vandaag de dag wordt geconfereerd en plannen worden gesmeed om een geheel nieuwe wereldorde te scheppen, dan vraag je je af: “o, mens, waar zit toch je verstand en je gedachten”?

**“De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samentegen de Here en zijn gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen”!** Ja, dat is het tegenwoordige streven van de hele politieke wereld. We hebben in de vorige afleveringen gezien dat het woord wereld in de Griekse grondtekst **“kosmos”** betekent.

De wereld die in het boze (in de boze) ligt, lijkt uiterlijk nog wel mooi, maar is innerlijk door en door verdorven en rot. Als we goed waarnemen wat er allemaal om ons heen gebeurt, komt dat voor ons allemaal langzaam voor de dag, want eigenlijk leven we in de tijd (de tijd van het einde) dat het masker afgaat en dat God laat zien wat het wezen van deze wereld werkelijk is.

Ik moet daarbij toch weer even denken aan datgene waar we de vorige keer uitvoerig over gehad hebben, namelijk het verwantschap tussen **“kosmos”** (wereld) en cosmetica: uiterlijke schoonheid. Hoe dwaas kan toch een mens worden.

Tot zover, volgende week gaan wij hiermee verder.  
De Heer Zegene u, Amen.