

Bijbelstudie Centrum - Uitgebreid Seminar over:
“de Laatste Dagen”.
in 25 delen.

deel 16 - 25

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u dit seminar te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit seminar wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van dit seminar zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u dit seminar gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in dit seminar tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.

“de Laatste Dagen”.

in 25 delen.

De vorige keer zijn we gekomen bij: Het was niet een geur van die zeer godsdienstige, vrome Saulus, die Jood, die zo aan de wet hing. O nee, dat was, zoals hij zelf zegt, een geur ten dode, want de wet veroordeelt, maar als wij met Christus leven en in Christus blijven en met Hem leven en vertoeven, dan verspreiden we een geur van Christus.

Laten we lezen **2 Cor 2:15**. **“want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die verloren gaan”**. Ziet u dat het kruis van de Heer Jezus een absolute scheiding maakt tussen alle schepselen, dus ook de mens?

We zijn een doodslucht ten dode voor hen die verloren gaan. Let u op wat hier staat: net dat wij hen in concreto moeten aanzeggen dat zij verloren gaan (althoewel er zich best situaties kunnen voordoen, waarin dat inderdaad moet gebeuren), wanneer we in de Heer Jezus zijn, zijn wij zelf in en door onze levenswandel een geur, een bekendmaking van Christus Jezus.

Daarom mijden zij ons, want zij weten: **“als dit, wat ik ontken, toch werkelijkheid blijkt te zijn, behelst dat een aanklacht tegen mij, als ik dat niet erken”**. En wanneer zij dat niet willen (dat wil zeggen op getuigenis alsnog tot erkenning der waarheid komen), nemen zij hun toevlucht tot struisvogel politiek en steken hun kop in het zand, maar dat zal hen niet baten. **“en onder hen, die verloren gaan; voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur ten leven”**.

Ja, dan komen zij door deze levensgeur vanzelf tot leven; wonderlijk is dat. Ik weet niet of u zelf wel eens ervaren heeft dat er mensen naar u toekwamen en u vroegen: **“Wat hebt u? U hebt iets, wat ik niet heb; u bent ondanks alles zo blij!”**

Dan kunt u op dat moment vertellen wat de Heer u ingeeft. U moet niet zelf iets bedenken, maar u laten leiden door datgene wat de Heer u op dat moment ingeeft door Zijn Geest, want Hij alleen kent de harten, Hij alleen beproeft de harten en doorschouwt de zielen; Hij weet: de één moet zo gewonnen worden en een ander weer op een geheel andere wijze, maar toch op een zodanige wijze dat zij tot de Heer Jezus komen!

Door onze wedergeboorte krijgen we namelijk deel aan de Heer Jezus en aan Zijn natuur of tewel aan de Goddelijke natuur. En ik kan u verzekeren, al lijkt dat misschien een offer, toch is het dat helemaal niet, want je krijgt er iets veel heerlijkers voor in de plaats.

Want een leven met Hem is van dag tot dag iets wonderbaars. Hij geeft ons dingen en laat ons dingen zien, waarbij de dingen van deze wereld verbleken. De namaak, het surrogaat komt dan aan het licht. Daarom is de geur van Christus voor de één een doodslucht en voor de ander een levensgeur ten leven.

Ik wil u nu op iets wijzen aangaande de engelen en ga daartoe met u naar de eerste brief aan de Korintieërs. We hebben reeds eerder duidelijk gezien, dat Israël als volk door de engelen geleid werd en door de engelen de wet ontving. Maar Israël zal straks, wanneer het in de Grote Verdrukking komt, worden verlost door hun aartsengel Michaël, die voor hen strijden zal. De Gemeente evenwel staat boven de engelen.

Engelen zijn ons wel gegeven om ons in bepaalde gevallen ten dienste te staan, zoals bijvoorbeeld bij de apostel Petrus, toen hij (**Hand. 12**) op bevel van koning Herodes in de gevangenis belandde en wellicht de andere dag (net als Jacobus) gedood zou worden. Hij stond onder bewaking van vier viertallen soldaten en moest, geboeid met twee ketenen, liggend tussen twee soldaten de nacht doorbrengen.

Toen zond God Zijn engel tot Petrus, maar deze besepte dat niet en meende (zelfs toen de ketenen van zijn handen en voeten vielen) slechts een gezicht te zien. Ook toen de deuren en de ijzeren poort vanzelf opengingen en zij (de engel en Petrus) ongehinderd langs de twee wachtposten liepen, wist hij niet dat het werkelijkheid was.

Buiten gekomen, gingen zij een straat ver en toen verliet de engel hem. En pas toen besepte Petrus dat de Heer hem zijn engel gezonden had, om hem te bevrijden.

“de Laatste Dagen”.

in 25 delen.

Maar ook al brengen de engelen ons het Evangelie niet, God draagt hen wel op ons te helpen, bijvoorbeeld in aanvechting, gevaar en nood. Welnu, met betrekking tot de engelen wil ik u nu iets laten zien uit **1 Cor. 6**, waarin Paulus het heeft over gelovigen (heiligen) in de Gemeente die, wanneer zij iets met elkaar hebben (natuurlijk kan dat, want we blijven toch nog mens), recht gaan zoeken bij de onrechtvaardigen, dat wil zeggen bij de wereldse rechtbank.

Dan schrijft Paulus **1 Cor. 6:1-3**. *“Durft iemand uwer, wanneer hij iets heeft met een ander, recht zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen?”*

Ziet u, dat de Gemeente niet alleen de wereld zal oordelen, maar ook de engelen, dat wil zeggen de gevallen engelen? Satan en zijn handlangers worden door de Heer Jezus en Zijn Gemeente geoordeeld en veroordeeld. En dat gaat komen! Daarom is het nodig dat, nu we hiertoe geroepen zijn, wij ons ook rein of te wel onbesmet van de wereld bewaren.

De tegenwoordige (boze) wereld. Het is daarom belangrijk onszelf de vraag te stellen: wat zegt de Schrift ons eigenlijk over deze wereld, waarvan wij ons onbesmet dienen te bewaren?

Vele gelovigen hebben daar een totaal verkeerd begrip van, want zij menen dat de wereld nog altijd goed en mooi is, omdat deze immers door God geschapen is. Nu, de oorspronkelijke wereld is zeker door God geschapen, dat is ontegenzeggelijk waar. Maar deze wereld is thans geenszins meer goed en mooi.

Alvorens dat nader vanuit de Schrift te belichten, wil ik toch eerst iets zeggen over *“de overste van deze wereld”* en wel uit **Lukas 4**. We hebben dat al eens gelezen, maar ik ga dat nu nog eens lezen. Deze verzen beschrijven de verzoeking van de duivel die de Heer Jezus als mens moest doorstaan, om beproefd te zijn als onze Redder en Verlosser.

En dan lezen we **Luc. 4:5-7**. *“Daarom, velt geen oordeel vóór de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. Dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht om uwentwil, opdat gij uit ons (voorbeeld) zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat, opdat niet iemand uwer zich vóór de een en tegen de ander opblaze. Want wie onderscheidt u? En wat hebt gij, dat gij niet ontvangen hebt? En indien gij het dan ontvangen hebt, wat beroemt gij u, alsof gij het niet ontvangen had?”*

De Heer Jezus spreekt dat in het geheel niet tegen. Wat zien we dus daaruit? Dat de koninkrijken van deze wereld, waar dan ook op deze wereld, onder de macht van satan staan en hij ze geeft aan wie hij wil. En straks zal er één komen aan wie hij het ook werkelijk geven zal en dat is iemand die als mens op aarde geleefd heeft en in die tijd de duivel gehoorzaamde. Hij is naar het dodenrijk gegaan; ja, zelfs naar het diepste van het dodenrijk: de afgrond.

Straks zal de Heer Jezus (want Die regeert en heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk) het mensdom gaan beproeven in het laatste uur, dat is *“de ure der verzoeking”* (bestudeer onze studie op de Website: bijbelstudiecentrum.nl / studie: *“de ure der verzoeking”*) die over de gehele wereld zal komen, over al degenen die op de aarde wonen.

Doch dan heeft de Heer Zijn Gemeente vooraf reeds weggehaald hoor! En dan komt dat monster op uit de afgrond en dat is die mens der zonde, die door de Heer Jezus genoemd wordt: *“de zoon des verderfs”*. En aan hem zal satan dan al zijn macht, zijn troon en heerschappij geven en dat drie en een half jaar lang.

Ik loop hier nu kort op vooruit, maar hoop dat later nog eens uitvoeriger te behandelen. Want daarmee breekt een vreselijke tijd aan. Op dit moment gaat het mij er alleen om, wat de aard en betekenis van de (tegenwoordige) wereld is.

Zij is natuurlijk oorspronkelijk door God geschapen en toen was de wereld volmaakt, zoals God volmaakt is. Na de opstand van Lucifer herschiep God opnieuw de aarde. Hij stelde Adam aan als koning over heel deze

“de Laatste Dagen”.

in 25 delen.

hernieuwde wereld en Hij droeg Adam en Eva en hun nakomelingen op: **Gen. 1:28.** *“En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt”.*

Maar Adam werd via zijn vrouw ongehoorzaam aan God en gehoorzaam aan de duivel die hem verleidde en toen dat gebeurd was, was van dat ogenblik af satan de machthebber over de wereld.

Wat is er dus gebeurd? Die wereld, die oorspronkelijk door God geschapen en herschapen was, is neergeworpen, want dat woord staat in de grondtekst. Maar ik ga u nu eerst laten zien wat dat woordje **“wereld”** in de Schrift betekent.

Het woordje **“wereld”** komt in het Nieuwe Testament vele malen voor en luidt in het Grieks: **“kosmos”**, dat behalve wereld ook aarde en orde (dat wil zeggen wereldorde) betekent. Er is een zekere verwantschap tussen **“kosmos”** en **“cosmetica”** en dat niet alleen wat de klank betreft. Cosmetica zijn middelen ter bevordering van kunstmatige uiterlijke schoonheid, zoals: lipstick, rouge enz., waarmee men zich uitwendig mooier maakt en kleurrijker, dan men in werkelijkheid is.

Welnu, het woord **“kosmos”** heeft nog twee betekenissen, die ik u nog niet genoemd heb, namelijk versiering en sieraad. Ziet u de overeenkomst? Ook die betekenissen doelen op uiterlijke verfraaiing, maar dan met het oog op deze wereld en deze wereldorde.

Nu ga ik met u naar de eerste brief van Petrus, waarin hij het in het derde hoofdstuk over de (gelovige) vrouwen heeft. En dan zegt hij: **1 Petr. 3:1-4.** *“Evenzo gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat, ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden, doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken. Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.”.*

Ja, dat is werkelijk kostbaar! Gaat u nu iets begrijpen van wat God over deze wereld zegt? Voor de Grieken evenwel was kosmos een wereldorde en wel naar rangorde, naar klasse en indeling, met regels, bepalingen en schikkingen voor die orde(ning), maar dat alles was uitwendig. Toch hield die gehele uitwendige orde voor de Grieken een vorm van schoonheid in. Maar wat zegt Gods Woord over deze wereldorde, dit wereldsysteem?

Dit wereldsysteem ligt nu in het boze en is in de boze (in de macht van satan), zoals we dat reeds in Lucas 4 gelezen hebben.

We gaan nu naar **1 Joh. 5:18-19.** *“Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt”.*

Ja, daarom hebben we de Heer ook elke dag nodig. *“Heer, bewaar mij voor de zonden, bewaar mij voor de onreinheid, bewaar mijn ogen, bewaar mijn oren, ja mijn voeten, want Gij bent alles voor mij”.* Ik word uit mezelf nooit heilig, zolang ik hier ben.

En wat zei de boze dan ook tegen de Heer Jezus, toen hij Hem al de koninkrijken der wereld en al hun heerlijkheid en macht toonde en zei: *“Het is mij overgegeven en ik geef haar aan wie ik wil. Indien u mij aanbidt, zal zij geheel van u zijn”.* Hij wilde de Heer tot een antichrist maken. Maar gelukkig, de Heer heeft stand gehouden en het voor ons volbracht.

Nu gaan we nog naar **Gal. 1:4**, waarin we lezen wat de Heer doet. *“die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader”.*

Ja, Hij tekt ons uit deze boze wereld en wat doet Hij nog meer? Hij trekt ons ook uit de macht van satan. In **Handelingen 26** vertelt Paulus over zijn bekering en over zijn opdracht, die hij nu als apostel heeft, om de heidenen dit Evangelie te brengen.

“de Laatste Dagen”.

in 25 delen.

De Heer Jezus zegt tegen hem in Hand. 26:16-18. *“Maar richt u op en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan, dat gij Mij gezien hebt en dat Ik aan u verschijnen zal, u verkiezende uit dit volk en de heidenen, waarheen Ik u zend, om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij”.*

Dat wordt ook nog eens herhaald in het getuigenis van Paulus in zijn gevangenisbrief in Col.1:12-14. *“en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden”.*

U ziet hoe de Schrift deze wereld omschrijft als **“de tegenwoordige boze wereld”**. Wanneer we zien dat alle mensen onder de macht van die boze wereld staan, als zij zich niet tot de Heer Jezus bekeren. Of die mens nu vroom of godsdienstig is, dat baat hem niets, als hij niet het eigendom van de Heer Jezus is.

Ef. 2:1-2. *“Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid”.*

Paulus schrijft hier aan de Gemeente van Efeze, dat wil zeggen dus: aan de heidenen en Joden die daar naar toe gekomen waren en later tot de **“eruit geroepen”** uit dat volk mochten gaan behoren. Zij allen waren van nature allemaal dood door de overtredingen en zonden.

Ziet u, aan de loop van deze wereld, deze kosmos, ontkom je niet. Ja, hoor ik sommigen zeggen ter verontschuldiging, maar je bent toch in deze wereld en je zult, hoe dan ook, toch door deze wereld heen moeten? En daarmee geven zij te kennen dan, dat zij er niets van begrijpen.

Natuurlijk zijn we in deze wereld, dat valt niet te ontkennen, maar hoe zijn we in deze wereld? Als vreemdelingen en bijwoners! Want ons burgerschap is in de hemel zegt Paulus in **Filp. 3:20-21.** *“Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmee Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen”.*

Hoort u, hoe deze allen, die nu door genade burgers van een rijk in de hemelen mogen zijn, vroeger gewandeld hebben overeenkomstig de loop dezer wereld? Laat ons dan nu verder lezen, waarmee we net bezig waren, **Ef. 2:2.** *“waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid”.*

Het is satan met zijn engelen, die door zijn geest heel deze wereld beheerst. We willen misschien wel het goede doen, maar zelfs het goede is nog verkeerd, wanneer we niet weten wat goed is. Dat weten we alleen in het licht van de Heer en in Zijn licht zien we pas het Licht.

Er zijn dus twee geesten hier in deze wereld aanwezig. De ene is de geest van satan, die deze wereld beheerst en zowel kinderen als volwassenen (die ongehoorzaam blijven aan de Heer Jezus) beheerst, leidt en manipuleert, d.w.z. hen leidt naar waar hij hen hebben wil!

En de andere is de Geest van de Heer Jezus, de verheerlijkte Zoon des Vaders, die kwam voor de Zijnen, die ons door deze wereld leidt naar Zijn dag toe en ons bewaart en leidt in alle waarheid.

Ef. 2:2-6. *“waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, – trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns –, God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmee Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden –, en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus”.*

Bijbelstudie Centrum - Uitgebreid Seminar over:

“de Laatste Dagen”.

in 25 delen.

Hoort nu goed toe wat Paulus dan zegt. Paulus heeft geleefd als Jood, een Farizeeër uit de Farizeeën, naar de wet onberispelijk. Maar wat zegt hij? *“Ondanks al mijn godsdienst zat ik er naast!”*

Vandaag de dag houdt de wereld van tentoonstellingen en omdat onze maatschappij geheel gericht is op consumptie en afzet (zeg maar omzet), zijn vrijwel alle tentoonstellingen en beurzen erop gericht op steeds meer nieuwe producten, die nog mooier, nog aantrekkelijker, nog handiger en nog begerenswaardiger moeten lijken dan al de vooraf gaande.

Want al die beurzen en tentoonstellingen worden in wezen gehouden om *“de begeerte der ogen”* en *“de kooplust van de bezoekers”* op te wekken. Daartoe wordt alles op z'n fraaist en voordeligst uitgesteld.

U weet zelf wel dat aan een tentoongesteld product niets mag mankeren. Men is dagenlang bezig om ieder denkbaar krasje of onvolkomenheid aan het gezicht te onttrekken, want het moet glanzen, perfect zijn en ook perfect werken en dat alles tot meerdere glorie van de fabrikant en zijn handelsmerk. Arme wereld, die zijn blijdschap, voldoening en bevrediging alleen in dit soort dingen hoopt te vinden.

Maar weet u waartoe de Almachtige, de Allerheiligste God u en mij in de Heer Jezus geroepen heeft? Om een tentoongesteld product van God te worden! Is dat niet wonderbaar? Dat is niet alleen voor nu maar ook straks, als deze wereld met een snelheid voorbijgegaan is en dat duurt nog maar een kort ogenblik.

Ook in alle eeuwigheid der eeuwigheden, voor alle schepselen, voor engelen, de cherubs, maar ook voor de mensen die overblijven, zowel uit Israël als uit de volken. God toont daarmee: *“Kijk, dat heb Ik nu gemaakt van zondaars die diep gevallen waren, in zich zelf verloren in zondes Schuld, onwaardige mensen maar die op de prediking van het Evangelie in het geloof hun hart aan Mij gegeven en zich overgegeven hebben aan Mij.*

En die heb Ik nu door het verzoenings- en verlossingswerk van Mijn Zoon gemaakt totdat, wat zij nu zijn. Aan die man, aan die vrouw, aan die Gemeente van Mij zul je in alle eeuwigheid zien wat Mijn liefde, Mijn genade vermag te doen”.

Tot zover, volgende keer gaan we hiermee verder.

De Heer Zegene u, Amen.