

Bijbelstudie Centrum - Uitgebreid Seminar over:
“de Laatste Dagen”.
in 25 delen.

deel 13 - 25

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u dit seminar te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit seminar wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van dit seminar zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u dit seminar gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in dit seminar tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.

“de Laatste Dagen”.

in 25 delen.

Vorige keer hebben we het gehad over dat Jozef (Jezus stiefvader) afstamde van David via de lijn Salomo en dat Zijn moeder Maria ook afstamde van David, maar dan via de lijn Natan.

Deze minder bekende zoon Natan vinden we, als één van de zonen van David, niet alleen in **Luc. 3:31** genoemd: **“de zoon van Melea, de zoon van Menna, de zoon van Mattatta, de zoon van Natan, de zoon van David”.**

Maar ook in **2 Sam. 5:14**. **“Dit zijn de namen van hen die hem in Jeruzalem geboren werden: Sammua, Sobad, Natan, Salomo”.**

En in **1 Kron. 3:5**. **“De volgende werden hem in Jeruzalem geboren: Sima, Sobab, Natan en Salomo – vier van Bat-Sua, de dochter van Ammiël”.**

En in **1 Kron. 14:4**. **“Dit zijn de namen van de kinderen, die hij te Jeruzalem kreeg: Sammua, Sobab, Natan, Salomo”.**

Zijn geslacht vindt u, direct na het geslacht van David, genoemd in **Zach. 12:12**. **“het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk; het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Natan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk”.**

Dus ook de moeder van de Heer Jezus is een nakomeling van David: de maagd (want zij had nog geen omgang met een man gehad) die zwanger werd. Zo heeft de Heer voor Israël de belofte in Zijn Hand gehouden. Toen Jozef gestorven was (hij stierf namelijk ver voor de Heer Jezus Zijn dood op het kruis en wordt Jozef daarom na **Luc. 2:41-51** niet meer genoemd) was de Heer Jezus de rechthebbende op de troon.

Hij was de oudste zoon uit Maria. Hoe wonderlijk zijn toch Gods wegen, als je de Bijbel naspeurt en gaat leren verstaan. Bijvoorbeeld hier, aangaande de belofte over de komende Messias. U weet wellicht en zo niet, leest u het dan zelf aandachtig in **Jer. 22:24-30**, dat de vervulling van deze belofte niet meer via de lijn van Salomo kon geschieden, want in dat genoemde **Jeremia 22** leest u, dat er een nakomeling, een koning uit het geslacht van Salomo zo gezondigd had, dat God zei (**vers 30b**): **“want het zal aan geen van zijn nakomelingen gelukken om te zitten op de troon van David”** en God wijkt nooit van Zijn strafbeleid af.

Daarom kon **“de belofde”** niet uit Salomo en dus ook niet uit Jozef komen, maar wel langs die andere zoon van David namelijk Nathan, een oudere zoon dan Salomo. Leest u het maar na. In **Matt. 1** staat het geslachtsregister van Jozef en in **Lucas 3** vanaf **vers 23** het geslachtsregister van Maria.

Zo bracht God in de vervulling van Zijn belofte die twee bij elkaar. En wat zien we dan? De nakomeling in die door God afgesneden geslachtslijn via David-Salomo (nl. Jozef), mag toch de pleegvader zijn van de Messias, die in de geslachtslijn via David-Nathan (verwekt door de Heilige Geest) uit de maagd Maria geboren zal worden.

En ziet u eens hoe liefdevol de Heer met Jozef handelt, als Hij hem door een engel des Heren doet weten **Matt. 1:20-21**. **“Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest. Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden”.**

Jozef hoort zich door de Heer bij name noemen, met daaraan toegevoegd God's erkenning van Jozef's afstamming van David)

En zo mag Jozef, hoewel voortkomende uit dat weggeslingerde en verworpen geslacht van Jojakim (Konjahu) en afgesneden van de troon van David, toch op de meest innige wijze betrokken zijn bij de komst van de rechtmatige Spruit, de beloofde Messias, en wel als de door God verkoren echtgenoot van de moeder des Heren.

“de Laatste Dagen”.

in 25 delen.

Jer. 22:24-30. “Zo waar Ik leef, luidt het woord des Heren, al was Konjahu, de zoon van Jojakim, de koning van Juda, een zegelring aan mijn rechterhand, toch zou Ik u daar afrukken en u geven in de macht van wie u naar het leven staan, in de macht van hen voor wie gij vrees koestert, in de macht van Nebukadressar, de koning van Babel, en de Chaldeeën; en Ik zal u met uw moeder, die u geboort heeft, wegslingeren naar een ander land, waar gij niet geboren zijt, en daar zult gij sterven; en naar het land waarop zij hun hart zetten om daar terug te keren, daarheen zullen zij niet terugkeren.

Is hij een versmade, verbrijzelde pot, deze man, Konjahu, of een waardeloos stuk aardewerk? Waarom zijn zij weggeslingerd, hij en zijn geslacht, verworpen naar een land, dat zij niet kenden? Land, land, land, hoor des Heren woord: Zo zegt de Here: Schrijf deze man in als kinderloos, een man die in zijn dagen geen geluk heeft, want het zal aan geen van zijn nakomelingen gelukken om te zitten op de troon van David en weer over Juda te regeren”. Is dat niet wonderbaar?

Laat ons terugkeren tot ons onderwerp, namelijk tot Hem die de wortel en het geslacht van David is. Zoals ik reeds zei, is Hij (de Heer Jezus) de wortel waaruit David en het gehele Joodse geslacht zijn voortgekomen. Hij is de grote Davids zoon, de Christus Gods, maar.... de Joden hebben Hem verworpen.

Of om het met de woorden van **Joh.1:10-11** te zeggen: **“Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen”.**

Wat als uitvloeisel daarvan thans nog voor Israël wacht, is iets heel ergs. Veel gelovigen denken, dat Israël nu langzaam aan tot bekering komt, maar dat is niet naar de Schrift. Israël komt onder een ontzettend gericht, veel erger nog dan alles wat het tot nu toe ondergaan heeft.

Ik begrijp niet, dat men dat niet ziet in de Bijbel, want daarin staat toch duidelijk voorzeggd wat er straks gaat gebeuren. Maar voordat dat geschiedt, moet eerst de Gemeente weg. Dat kan namelijk niet nu plaats vinden, om de eenvoudige reden dat de Heer Jezus daar met de Gemeente Zelf bij aanwezig zal zijn en het tot vervulling zal brengen. Iets wat we allen kennen als **“de Grote Verdrukking”**, maar zij weten niet wat die **“Grote Verdrukking”** is.

Vandaar al die verwarrende uitspraken dat de Gemeente ook ten dele door die **“Grote Verdrukking”** moet. Dat bestaat nooit en te nimmer, want die **“Grote Verdrukking”** kan eenvoudig niet komen, zolang de Gemeente niet bij de Heer is.

Immers de Heer, met Zijn Gemeente veroorzaakt die **“Grote Verdrukking”**, omdat de Gemeente dan bij Hem is. Dat is heel wat anders! Ken toch uw Bijbel; onderzoek toch de Schrift, want daartoe heeft God toch Zijn Woord gegeven.

Wat gaat er nog meer gebeuren? **Openb. 22:16** (nu komt de Gemeente) **“Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster”.**

Halleluja. Satan was voor zijn val de morgenster, de zoon des dageraads, maar de Heer Jezus, de Christus der Schriften is nu **“de blinkende morgenster”**. Hij is in diens plaats gekomen; gaat u het begrijpen?

En deze Morgenster blinkt zo, dat satan als de vorst der nacht straks met schrik en beven in de afgrond geworpen wordt, in de poel des vuurs, met allen die hem lief hebben. Maar dat is ons onderwerp niet. De Heer Jezus zegt: **“Ik ben de blinkende morgenster”**. Halleluja! Want niet alleen herstelt Hij op aarde het koninkrijk Israël, als uit David, maar als **“de blinkende morgenster”** herstelt Hij ook datgene wat die gevallen cherub heeft aangericht door zijn opstand en rebellie tegen zijn Schepper.

En wat belooft de Heer Jezus nu aan de Zijnen, die Hem lief hebben; weet u het? We gaan het samen lezen in **Openb. 2:25-28**. **“Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb, en Ik zal hem de morgenster geven”.**

Bijbelstudie Centrum - Uitgebreid Seminar over:
“de Laatste Dagen”.
in 25 delen.

Deze brief is namelijk gericht aan een Gemeente die vreselijk veel werken deed. Nu keurt de Heer dat niet af, want het is op zich prima om goede werken te doen, maar als we daardoor het volbrachte Middelaars werk van de Heer Jezus op de achtergrond plaatsen, zijn we er helemaal naast.

Want al zou ik mijn hele leven lang niets anders doen dan goede werken, maar ik houd mij niet in het geloof aan de Heer Jezus vast, aan dat werk dat Hij voor mij volbracht heeft, ben ik nog verloren!

Is dat duidelijk? Hij kwam voor mij op aarde, Hij moest voor mij lijden, want dat was de enige weg waar langs God mij redden kon, Hij moest voor mij aan het vloekhout om mijn zonden in Zijn lichaam op het hout te brengen, Hij moest voor mij Zijn levensbloed storten, Hij moest voor mij die dood ondergaan als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, Hij moest voor mij opstaan (opnieuw geboren worden) uit de dood. Ja, aan dat werk houd ik vast, dat is het fundament van mijn geloof.

Openb. 2 vers 28-29. *“en Ik zal hem de morgenster geven. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt”.* Halleluja. We zullen met Hem morgenster zijn.

Daniël zegt het zo in Daniël 12:3. *“En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos”.*

En de verstandigen, de leraars, zullen blinken, glanzen als de glans van het uitspansel en die er vele rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwig. Paulus zegt daarover in 1 Cor. 15:40-44. *“Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans. Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam”.*

En in 1 Cor. 15:47-49. *“De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen”.*

Er bestaat nog een verschil tussen Israël en de Gemeente. Israël bestaat uit twaalf stammen en komt voort uit de twaalf aartsvaders. De Gemeente van de Heer Jezus bestaat echter uit zeven gemeenten. De apostel Johannes beschrijft in **Openb. 1:10-20**, dat hij de Heer zag wandelen tussen zeven gouden kandelaren, terwijl Hij zeven sterren in Zijn rechterhand hield.

Openb. 1:10-20. *“Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin, zeggende: Hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten: naar Efeze, en naar Smyrna, en naar Pergamum, en naar Tyatira, en naar Sardes, en naar Filadelfia en naar Laodicea.*

En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien, die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren, en te midden van de kandelaren iemand als eens mensen zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel; en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam; en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren.

En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na dezen geschieden zal. Het geheimenis der zeven sterren, die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren: de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten, en de kandelaren zijn de zeven gemeenten”.

En Hij sprak tot Johannes in **Openb. 1:20.** *Het geheimenis der zeven sterren, die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren: de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten, en de kandelaren zijn de zeven gemeenten”.*

“de Laatste Dagen”.

in 25 delen.

Dat zijn geen hemelse wezens, die we als engelen aanduiden, maar degenen die voor de Gemeente de verantwoordelijkheid dragen. Het zou immers nogal vreemd zijn, indien Johannes een brief zou moeten schrijven aan de **“engel”** der Gemeente, wanneer daarmee een hemels wezen bedoeld zou zijn.

Het woord **“engel”** (Grieks: **“angelos”**) heeft echter ook de betekenis van: **“bode”, “gezondene”, “boodschapper”, “(be)dienaar”**.

Johannes moet aan de engel der Gemeente schrijven, omdat die **“engel”** niet alleen verantwoordelijk is voor die plaatselijke gemeente en daarvan rekenschap zal moeten afleggen (**Hebr. 13:7** en **17, 1 Petr. 5:1-4**), maar ook de gezondene, de boodschapper met en de bedienaar van het Woord van God voor die Gemeente. **“de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten, en de kandelaren zijn de zeven gemeenten”**

Waarom zeven? Hebt u zich dat wel eens afgevraagd? Geen twaalf maar zeven kandelaren, dat is Zijn Gemeente, met zeven engelen (sterren), die Hij in Zijn rechterhand houdt. Hij zou ons toch de positie van morgenster geven, dat is die positie, die satan vroeger had.

Wat leest u nu in Openbaring? Satan heeft naast zich dat monster, die draak met zeven gekroonde koppen. **Openb. 12**. Dat zijn de zeven engelen, die hij onder zijn macht heeft, maar.... die ook met hem zullen worden vernietigd. Doch de Gemeente wordt straks - tezamen met de Heer Jezus - die zevenvoudige kandelaar als zeven engelen.

“O, wat zal het zijn, volmaakt en rein, voor eeuwig met de Heer te zijn! Als ook mijn lied Hem hulde biedt. Neen zulk een sterven vrees ik niet. Kom haastig, Heer Jezus!” Lied 802 uit Johannes de Heer.

De Heer Jezus is niet alleen **“de blinkende morgenster”**, maar Hij is ook **“de Gezalfde”**. Is het niet zo? We hebben immers gelezen dat satan een gezalfde chub was? Doch nu is de Heer Jezus de Gezalfde. Wat zegt Paulus in **2 Cor.1:21**? **“Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God”**.

Zalving betekent: van de Heilige op ons en daardoor afgezonderd voor Hem. Ook satan is eens een beschuttende, gezalfde cherub geweest.

Als de Gemeente straks met de Heer op aarde gaat heersen, dan zal Hij tezamen met Zijn Gemeente een beschutting zijn voor Israël en de volkeren hier op aarde. Er zal straks niet één Verlosser de berg Sion bestijgen, maar verlossers (meervoud), namelijk de Heer Jezus en Zijn Gemeente, zoals u kunt lezen in **Obadja 1 vers 21**. **“Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God”**.

Jeremia profeteert **Jer. 23:5**. **“Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal als koning regeren en verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid doen in het land”**.

En in **vers 4**: **“Ook zal Ik over hen (Israël) herders verwekken om hen te weiden”**. Hoe zullen die hen weiden? **Jer. 3:14-15**. **“Keert weder, afkerige kinderen, luidt het woord des Heren, want Ik ben heer over u; Ik zal u nemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en u brengen te Sion, en Ik zal u herders naar mijn hart geven, die u zullen weiden met kennis en verstand”**.

Let u hierbij op dit punt van overeenkomst tussen enerzijds de rechtvaardige Spruit (de Heer van onze gerechtigheid). **“die zal als koning regeren en verstandig handelen”** en **“Ik zal u herders naar mijn hart geven, die u zullen weiden met kennis en verstand”**.

Tenslotte wil ik u nog wijzen op wat **Jesaja** profeteert aangaande de heilstijd voor Israël op Sion. **Jes. 30:20b-21**. **“maar uw leraars zullen zich niet meer verbergen, doch uw ogen zullen uw leraars zien; en wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop”**.

Satan met zijn boze geesten, die nu nog het mensdom en Israël op boze wegen probeert te drijven, wordt straks ontroont en dan zal de Heer Jezus samen met Zijn Gemeente heersen vanuit de hemel en ook de volkeren leren wat de weg der gerechtigheid is en die ook werkelijk zullen gaan. Ziet u het nu met eigen ogen?

Bijbelstudie Centrum - Uitgebreid Seminar over:
“de Laatste Dagen”.
in 25 delen.

En dan te bedenken, dat dit alles nog slechts een heel summiere aanduiding is van de heerlijke hemelse toekomst die ons aan de zijde van ons Hoofd en Heer wacht!

Ik wil vandaag eindigen met 2 verzen van een lied uit de bundel van Johannes de Heer.

De Heer heeft meer om u te geven
Dan enkel wat godsdienstigheid;
Wat vroom te leven en te streven;
God heeft ons ‘t koninkrijk bereid.
Een volle rijkdom van gena
Stroomt van het kruis van Golgotha.

De Heer heeft meer om u te geven,
Hij kwam, Hij is, maar komt ook weer;
Laat ons in die verwachting leven;
Straks zijn wij eeuwig bij de Heer.
Een volle rijkdom van gena
Stroomt van het kruis van Golgotha.

Tot zover, volgende keer gaan wij verder.

De Heer Zegene u, Amen.