

Bijbelstudie Centrum - Uitgebreid Seminar over:  
**“de Laatste Dagen”.**  
in 25 delen.

**deel 06 - 25**

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u dit seminar te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit seminar wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van dit seminar zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u dit seminar gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in dit seminar tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



**2 Petrus 1:19**

**2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtzels keren”.**

**“de Laatste Dagen”.**

in 25 delen.

Vorige keer zijn we geëindigd bij het lezen van: **Genesis 11-4-7: “Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. Toen daalde de Here neder om de stad en de toren, die de menskinderen bouwden, te bezien, en de Here zeide: Zie, het is één volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan”.**

Ziet u wat er gaat gebeuren? Wij zien hier hoe de boze, de satan (die aan God gelijk wil zijn, God van de troon wil stoten, zelf God wil zijn) deze verlangens er opnieuw door influistering en verleiding bij de mensen inbrengt zodat zij naar macht buiten God om gaan streven, in de mening verkerend dat zij God niet nodig hebben.

Dat is natuurlijk een grote dwaasheid, want als God hen had laten begaan, had Hij opnieuw alles moeten vernietigen. Doch God wil de mensen niet vernietigen, maar bewerken dat zij tot geloof en tot redding in de Heer komen. Daarom, staat er dat de Heer neerdaalde (dit is ten gericht) om hun taal te verwarren, zodat zij elkanders taal niet meer zouden verstaan.

Laten wij maar lezen in **vers 8 en 9: “Zo verstrooide de Here hen vandaar over de gehele aarde, en zij staakten de bouw van de stad. Daarom noemt men haar Babel, omdat de Here daar de taal der gehele aarde verward heeft en de Here hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft”.**

Hier hebben wij dus het begin al van de torenbouw van Babel. Wij weten hoe aan het eind der dagen, als de Heer wederkomt (dat staat nu vlak voor de deur), de mensen opnieuw zover komen, dat zij hun technieken en uitvindingen onder elkaar gaan uitwisselen en op die wijze tot verschrikkelijke resultaten komen. Denk maar aan de kernfysica, het klonen van genen, het manipuleren met dierlijke en menselijke eigenschappen en alle andere technologie, waardoor de mens zichzelf vernietigt en te gronde richt.

Daarom leven wij dan ook vlak voor het einde en in, wat de Schrift noemt, **“het laatste Babylon”**, dat de hoofdstad wordt van de antichrist. Daar ga ik later nog dieper op in, doch het gaat mij er nu slecht om, aan u duidelijk te maken dat God ingegrepen heeft, opdat de mens niet te snel tot zijn eindvernieuwing komt, maar dat hij als het ware onder de lankmoedigheid Gods kan voortgaan tot het tijdstip waarop God met Zijn wonderbaar evangelie gaat komen.

Nu zien wij, dat God aan die lankmoedigheid een einde maakt, want dan komt de vierde voortijd, ook wel genoemd de tijdsbedeling van de aartsvaderen. God roept namelijk Abram en laat de andere volkeren zolang op hun wegen in de verspreiding over de aarde gaan.

Maar wij lezen tevens, dat God hen daarbij overgaf aan hun afgoderij, sterrenwichelarij en aanbidding van zon, maan en sterren. Heeft u het wel eens gelezen, dat God veel later (en wel in **Deutr. 4**) Israël als Zijn eigen afgezonderde volk door middel van Mozes waarschuwt geen afgoderij te bedrijven en hen dan aan het einde van die waarschuwing confronteert met de verderfelijke handelende overige volken der aarde.

Laten wij lezen **Deutr. 4:16-19. “dat gij niet verderfelijk handelt door u een gesneden beeld te maken in de gedaante van enige afgod: een afbeelding van een mannelijk of vrouwelijk wezen; een afbeelding van een of ander dier op de aarde; een afbeelding van een of ander gevleugeld gevogelte, dat langs de hemel vliegt; een afbeelding van een of ander gedierte, dat op de aardbodem kruipt; een afbeelding van een of andere vis, die in het water onder de aarde is; en dat gij ook uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren, het gehele heer des hemels, aanziet en u laat verleiden u voor die neer te buigen en hen te dienen, die de Here, uw God, heeft toebedeeld aan alle volken onder de ganse hemel”.**

Hoort u het? Maar..... tot op de dag van vandaag zien wij bijvoorbeeld nog altijd die horoscopen en kettinkjes met het sterrenbeeld, waaronder men geboren is. Staan de kranten en tijdschriften er niet wekelijks vol van? Het is nog altijd datzelfde volle heidendom, al noemt men zich nu “Christelijk”.

Voor Israël gold echter, dat vinden wij in **Deutr. 4:20. “terwijl de Here u genomen en uit de ijzeroven, uit Egypte, geleid heeft om voor Hem te zijn tot een eigen volk, zoals dit heden het geval is”.**

**“de Laatste Dagen”.**

in 25 delen.

En wel opdat zij God zouden dienen. De woorden uit dit gedeelte van **Deuteronomium 4** sprak God via Mozes tot het volk Israël, nadat Hij het onder Mozes uit Egypte geleid had, want het tijdperk van **“de aartsvaders”** (de vierde voortijd) was immers ten einde gekomen met de trek van Jacob en de zijnen naar Egypte.

De vijfde en laatste voortijd vangt aan met de wonderbare wijze, waarop God het zeer talrijk geworden, maar in slavernij levende volk Israël onder Mozes uit Egypte gaat bevrijden en uitleiden. De drie voornaamste aspecten van de uitleiding, te weten: 1<sup>e</sup>. het slachten van een gaaf, mannelijk, eenjarig lam en het aanwenden van het bloed van dat lam tot gehoudenis (opdat de verderfengel, ziende het bloed aan de deurposten, aan hen voorbij zou gaan); 2<sup>e</sup>. de doortocht door de Rode Zee (beeld voor de geloofsdoopt); 3<sup>e</sup>. het ontvangen van de wet des Heren op de Sinaï.

Het is een voorafschaduwing van het grote verlossingswerk door het Lam Gods. Deze vijfde voortijd eindigt dan ook bij het kruis van Golgotha, hoewel... het kruis in wezen nog in de bedeling der wet staat, dus Oud Testamentisch. Want hoe zegt Gods Woord het?

Dat de Heer Jezus is geboren uit een vrouw, uit een maagd, geboren onder de wet. Laten wij dit even opslaan, want daarmee komen wij tot een belangrijk punt, waarop wij nu dieper willen ingaan. Lezen **Gal. 4:4-5**. **“Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen”.**

Ziet u, Hij is geboren onder de wet, Hij heeft geleefd onder de wet en Hij is gestorven onder de wet, want Hij is naar de wet veroordeeld. **“De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet en naar die wet moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelf Gods Zoon gemaakt”.** Johannes 19:7.

Zij mochten Hem echter niet zelf terechtstellen en daarom moesten zij Hem in handen van de Romeinen overgeven. En daar op dat kruis van Golgotha heeft de Heer Jezus de eis van Gods heilige wet geheel vervuld. Op Hem, Die geen zonde gekend heeft en dus ook geen zonde gedaan heeft, maar Die als de eeuwige Zoon van God in een menselijk lichaam aan dat der zonde gelijk gekomen is en wel om de zonde, heeft God onze zonden op Hem gelegd en Hem naar de eis van Zijn Heilige wet veroordeeld in Zijn vlees.

Daar aan het vloekhout stierf Hij dus naar de rechtseis van Gods Heilige wet in onze plaats, dat wil zeggen: Hij stierf plaatsvervangend voor ons, want.... niet Hij, maar wij allen zijn overtreders van Gods wet, zodat deze wet op ons van toepassing was. **“Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen”.** Galaten 3:10b.

Maar, God zij dank, de Heer Jezus was bereid voor ons tot vloek te worden, opdat de zegen tot ons zou kunnen komen, zie **Gal. 3:13-14**. **“Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof”.**

Dat is een geweldig feit. Dit alles gebeurde in de volheid van de tijd, zoals wij reeds gelezen hebben in **Galaten 4 vers 4**. **“Maar toen de volheid van de tijd gekomen was”**, dat wil zeggen: toen de vijf voortijden, die God Zich voorgenomen had, vol geworden waren, werd de Heer Jezus geboren.

Daarom brak na het kruis (na Jezus plaatsvervangend lijden en sterven) het tijdperk of de bedeling der laatste dagen aan en hetgeen door God in beginsel reeds was voorbereid, is in Zijn Zoon tot een wonderbare vervulling gekomen. Daarmee brak tevens **“de eerste dag van de “laatste dagen”** aan en dat is een dag (tijdperk) die de Schrift noemt: **“de dag van het heil”** of ook wel: **“het aangename jaar des Heren”**.

Slaat u eens met mij **Lucas 4** op. Daar is de Heer Jezus inmiddels volwassen. Hij was dertig jaar toen Hij zich in de Jordaan liet dopen. Direct daarna werd Hij door de Heilige Geest geleid in de woestijn, waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. Toen de duivel alle verzoeken ten einde had gebracht, week hij van Hem tot een bestemde tijd.

En dan lezen wij **Luc. 4:14-19**. **“En Jezus keerde in de kracht des Geestes terug naar Galilea. En de roep over Hem ging uit door de gehele streek. En Hij leerde in hun synagogen en werd door allen geprezen. En hij kwam te**

**“de Laatste Dagen”.**

in 25 delen.

**Nazaret, waar Hij opgevoed was, en Hij ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. En Hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek geopend had, vond Hij de plaats, waar geschreven is: De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren”.**

Wij zien hieruit dat de Heer Jezus Zich openbaart als de Knecht des Heren, Die gekomen is om aan armen van geest het evangelie te brengen. Hij zegt ook in **vers 18: “de Geest des Heren is op Mij”**. Tot zijn dertigste jaar trad Hij niet op, al hoewel Hij door de Heilige Geest verwekt was en geboren uit de maagd Maria, zodat de Heilige Geest natuurlijk ook toen reeds in Hem was.

Hij is zowel **“de Zoon van God”** als ook **“de Zoon des mensen”**, maar toch liet Hij Zich in de Jordaan dopen, want Hij moest in alles Zijn Vader gehoorzaam zijn. Omdat de Vader de doop door Johannes had ingesteld; een doop van toebereiding en van bekering voor Israël.

Johannes de Doper wilde Hem daarvan afhouden. Hij zei: **“Ik heb nodig door U gedoopt te worden en komt gij tot mij”**, want Johannes wist wie Hij was. **“Ik doop wel met water tot bekering, maar ik heb uw doop nodig (de doop met de Heilige Geest en met vuur), opdat ik een nieuw mens word”**.

Maar toen antwoordde Jezus: **“Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen”**. Hij maakte Zich één met ons zondaars, hoewel Hij zelf geen zondaar was, doch alleen op die wijze kon Hij ons redden.

Wat ging er toen gebeuren? Daar in de Jordaan kwamen al die zondaren, hoofdzakelijk Joden, om zich onder belijdenis van zonden (lees het maar), te laten dopen tot afwassing van hun zonden. Toen kwam de Heer Jezus, Die zonder zonde is, ook tot Johannes om Zich te laten dopen door hem. Eigenlijk liet Hij Zich door deze daad indopen in onze zonden. Zo maakte Hij Zich volkomen één met ons.

Zo gauw Hij weer opsteeg uit het water, openden de hemelen zich en op Hem (Die al reeds in de Geest van de Heer was) daalde de Geest Gods in de gedaante van een duif neer en nam Hem in bezit. God de Vader kwam als het ware door de Heilige Geest in Hem.

Dat is nu het wonder dat ik onder uw aandacht wil brengen. God heeft de mens op een heel bijzondere manier geschapen. De mens is geschapen, opdat hij zich met de geestelijke wereld kan verbinden, maar dan wel met Gods Geest. Dat uw en mijn lichaam vervuld zou worden met de Geest van God en een woonplaats worden van de Geest van God, is van het begin af aan de bedoeling van God geweest.

Nu gaan wij ook beter begrijpen wat er voor de zondvloed gebeurde en wat de truc van satan was, want in plaats dat Adam en Eva met de Heilige Geest van God vervuld werden, werden zij vervuld met de boze geesten en dat was hun ondergang. Datzelfde zien wij vandaag nog altijd om ons heen gebeuren, namelijk dat vele mensen (die aan allerlei occulte dingen doen en zich bezighouden met talismannen, astrologie, horoscopen, waarzeggerij enz.) vervuld gaan worden met boze geesten.

Gods bedoeling evenwel is, dat als wij tot het geloof in de Heer Jezus komen, Hij ons niet alleen reinigt van alle zonden en ons een rein hart en een nieuwe geest geeft, maar dat Zijn Geest in ons komt. Daarom is de opdracht voor de Nieuw Testamentische gelovigen: **“Wordt vervuld met de Heilige Geest”**, want ook de Heer Jezus trad niet eerder op, dan nadat Hij de volheid van de Heilige Geest op en in Hem was gekomen. Tot zijn dertigste jaar zweeg Hij, doch zodra Hij als gedoopt uit het water opsteeg, ging de hemel open en klonk de stem van God uit de Hemel: **“Deze is Mijn Zoon, de geliefde, in Wie ik Mijn welbehagen Heb. Hoort naar Hem”**.

Toen kwam de Geest Gods op Hem. Johannes de Doper had kort daarvoor reeds gezegd: **“Ik doop u met water tot bekering”**. Matth. 3:11. **“Maar Hij, die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd: Op wie gij de Geest ziet nederdalen en op Hem blijven, die is het, die met de Heilige Geest doopt”**. Joh. 1:33.

**“de Laatste Dagen”.**

in 25 delen.

Begrijpt u nu, waarom de Heer Jezus de boekrol bij **Jesaja 61** opende en voorlas: **“de Geest des Heren is op Mij”**. Dat is geschied bij Zijn doop in de Jordaan; **“daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft”**. God zalfde Hem met de Heilige Geest. Hij werd tot dat moment alleen gekend als Jezus van Nazareth, de zoon van Maria en de pleegzoon van Jozef, de timmerman. Men kende Hem niet als **“de Gezalfde”**, maar voor hun ogen daalde de Geest op Hem en nu is Hij **“de gezalfde Jezus”**, ja **“de gezalfde des Heren”!**

Dat is heel belangrijk. Wij hebben niet alleen een Heer Jezus die voor ons in het vlees gekomen is en de wet van God heeft volbracht, maar Die (Zelf vol met de Heilige Geest zijnde) ons met Zijn Geest wil dopen en vervullen.

Daarom leest Hij voor: **“De Geest des Heren is op Mij daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft”**. Vanaf dat ogenblik was Hij de Christus. Want Christus is het Griekse woord voor **“gezalfde”**, terwijl gezalfde in het Hebreeuws Messias betekent. **“dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen”**. Luc. 4:18-19

Ja, want het gehele menselijke geslacht zat gevangen in de macht van de boze; totdat ogenblik had de duivel immers de macht over de mens. Na het kruis kwam er echter een totaal andere machtsverhouding. Wij behoeven niet meer onder een boze geest of onder de duivel te zitten, want de Heer Jezus is door Zijn kruisdood en opstanding uit de doden gebleken overwinnaar te zijn, over de zonde, de dood en het dodenrijk en over satan en de hel.

Hij vraagt, ja, nodigt ons uit: **“Geef Mij uw hart, geef Mij uw leven”**. Wel waarschuwt Hij ons en zegt: **“Maar laat je huis niet leeg staan”**. Want als wij tot de Heer komen, worden wij niet alleen gereinigd van de zonden, maar ook verlost van de boze machten.

Helaas zijn er ook, die na hun reiniging en bevrijding weer in het oude leven terugvallen en de Heer Jezus niet die plaats geven die Hij vanaf dat moment in hun hart en leven moet hebben. Als gevolg daarvan blijft het huis dat gereinigd is leeg staan en wat gebeurt er dan? Hun toestand is daarna erger dan in het begin!

U ziet hieruit dat het Woord van de Heer waarheid is, zoals het er staat. Daarom zegt Hij (let u nu wel extra op de bewoordingen): **“om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht”**.

Is het niet zo? Wij hoeven hierbij niet letterlijk aan blinden te denken, al kan de Heer ook hen het gezicht geven, de Heer opent dus de ogen en dat is heel reëel; eerst ziende blind, daarna ziende. Dat is wat de Heer doet: **“om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid”**. En nu komt het namelijk die eerste dag van de laatste dagen na het kruis, **“om te verkondigen het aangename jaar des Heren”**.

Als wij nu met elkaar dat gedeelte van Jesaja opslaan, zullen wij iets bijzonders zien. Ik lees eerst nog **Lukas 4:18-21**. **“De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarna (let nu op) sloot Hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. (4-21a) En de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht. En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld”**.

En als wij nu dit citaat in **Jesaja 61** opslaan, zien wij dat de Heer Jezus **midden in een zin ophoudt**. **Jes. 61:2b**. **“De Geest des Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap (dat is het evangelie) te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren”**

En daar sloot de Heer de boekrol met de woorden: **“heden is deze profetie voor uw oren vervuld”**. Doch **Jesaja 61** gaat verder met de woorden: **“en een dag der wrake van onze God”**. Ja, maar die dag komt pas veel later. Gaan wij dat begrijpen? Daarom sloot Hij dat boek daar.

**“de Laatste Dagen”.**

in 25 delen.

Hier begon **“het aangename jaar des Heren”**, ook wel genoemd: **“de dag van des Heils”**; deze zullen wij zien, maar **“de dag der wraak”** komt pas daarna.

Dat is de tweede dag en waarom komt die wraak? Om Israël te herstellen. Leest u maar verder bij **Jes. 61:2-3a**. **“om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren en een dag der wrake van onze God; om alle treurende te troosten, om over de treurende van Sion te beschikken”**.

Dan wordt Israël herbouwd. Dat gebeurt na het jaar van het welbehagen des Heren, zoals wij de vorige keer reeds hebben gezien. Eerst de Gemeente en daarna komt Israël als volk aan de beurt. Wij zitten gelukkig nog niet in de dag der wraak, maar wij zitten er wel vlak voor, denk er om!

Weet u wat God zegt? **“De vreze des Heren is het begin der wijsheid”**. **Psalm 111:10**. God zegt over de wijzen der wereld: **“Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God”**. **1 Cor. 3:19**. Ook vele theologen zijn zo “wijs”. Er was eens een dienstknecht, althans iemand die God voor die taak geroepen had, die zelfs gedurende veertig jaar een geweldige studie en vorming kreeg en veel wijsheid opdeed. Dat was Mozes.

Hij werd veertig jaar opgevoed en onderwezen aan het Hof van Farao en daar moet u niet te min over denken hoor, want de wijzen en tovenaars van Farao konden heel wat. Ze konden zelfs ook hun staven tot slangen maken, zoals u weet en ook konden zij water in bloed veranderen. Wel nu, de wijzen en tovenaars van onze dagen kunnen ook heel wat hoor, maar.... het blijven tovenaars; bedenk dat wel.

Wat zien wij dan? Mozes had liefde voor zijn volk en was zich zijn roeping reeds enigermate bewust. Toen hij zag hoe zijn volk als slaven geknecht en geslagen werden, nam hij het op voor een Jood en sloeg een Egyptenaar dood. De daaropvolgende dag zag hij twee Joden met elkaar vechten en toen hij tussenbeide wilde komen, zeiden zij: **“Denkt gij soms mij te doden, zoals gij de Egyptenaar gedood hebt”?** **Ex.2:14**

Toen werd Mozes bevreesd, want het gebeurde was dus kennelijk bekend geworden. Hij moest vluchten voor Farao en zocht verblijf in het land Midian, maar... dat was Gods wil hoor. Daarmede gaf God hem als het ware te kennen: je moet eerst veertig jaar in de eenzaamheid in de woestijn doorbrengen en ga maar schapen hoeden, om gedurende die tijd af te leren, wat je in die voorafgaande veertig jaar aan die grote universiteit van Farao geleerd hebt, want zolang je vol zit met al die menselijke wijsheid, kan ik je niet gebruiken. Mozes ging de woestijn in en moest in de eenzaamheid de kudde van zijn schoonvader Jethro hoeden.

Als hij dan tenslotte tachtig jaar oud geworden is, komt de Heer bij hem, om hem te roepen zijn volk werkelijk te gaan verlossen. Doch dan zegt Mozes: **“Ik, Heer? Dat kan ik niet; ik stotter”**. Hij kon niet eens meer goed spreken, hij was geen redenaar meer! En juist zo wilde God hem hebben, zodat hij niet meer uit zichzelf zou spreken.

God zei tot hem: **“Ik zal met uw mond zijn en u leren wat gij spreken moet”**. **Ex.4:12**. **“Wederom zeide de Here tot hem: Steek uw hand in uw boezem”**. **Ex. 4:6**. Mozes stak zijn hand in zijn boezem en toen hij deze er weer uit trok, was zijn hand sneeuwwit van de melaatsheid. Ja, dat ben je van jezelf, maar steek hem opnieuw in je boezem en nu is hij weer gezond, want Ik zend je

O, dat wij dat toch eens gingen leren, dat wij door de Heer geleerd worden en niet meer door mensen. Wat is dat wonderbaar!

Tot zover, volgende week gaan wij hiermee verder. De Heer Zegene u. Amen!