

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze prediking te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze prediking zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze prediking of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze prediking gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze prediking tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze prediking niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

Broeders en zusters, laten we het Woord van God openslaan en lezen **Openbaring van Jezus Christus 1:1-3**. *“Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij”*.

Heel vaak wordt dit eerste gedeelte van deze eerste zin uit de Openbaring zeer negatief uitgelegd. Deze zin wordt namelijk veel gebruikt door mensen, die de Godheid van de Heer Jezus loochenen, die zeggen, dat de Heer Jezus wel een profeet was, of zoals de Jehova getuigen het zeggen, een engel.

Met onder andere deze tekst willen zij dan “bewijzen” dat de Heer Jezus niet God is. Zij zeggen dan heel triomfantelijk: *“Kijk maar, Jezus wist hier dus ook niets van”!* Zij interpreteren dit zo, dat uit het feit, dat God dit eerst aan de Heer Jezus kenbaar heeft gemaakt, kan worden afgeleid, dat Hij dus niet aan God gelijk is en dus niet Gods Zoon kan zijn.

Zij stellen: *“Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft....”*, dat de Heer Jezus het Zelf ook niet wist.

Hij was dan wel een belangrijke profeet of een belangrijke engel of hoe u het ook wilt noemen, maar zij stellen dat Hij niet God is, anders zou Hij het geweten hebben.

Zij brengen natuurlijk wel Zijn belangrijkheid naar voren, zoals ook de islam Hem erkent, maar God....., nee dat niet.

Hoe moeten wij Christenen nu deze tekst dan benaderen?

Een uitleg is, hoor goed wat ik zeg, een uitleg is, dat de Heer Jezus het in deze tekst het weliswaar niet wist, maar dat wij deze tekst moeten benaderen zoals ook geschreven staat in **Marcus 13:32**. *“Maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader”*.

Het **Matteüs Evangelie** belicht Jezus *“als Koning”*, terwijl het **Marcus Evangelie** Hem belicht als *“de Dienstknecht”*. De Heer Jezus zegt Zelf ook, dat Hij dienstbaar is aan de Vader en daarom benadrukt Hij steeds: *“Buiten de wil van Mijn Vader doe Ik niets. Ik vertel alleen die dingen, die ik van Mijn Vader gehoord heb”*.

In deze woorden en in deze gezindheid komt de Heer Jezus, de Zoon van God, als *“de Dienstknecht”* naar voren en vertelt Hij nooit iets aan ons zonder dat de Vader Hem die opdracht gegeven heeft.

Zelfs toen de Heer Jezus reeds uit de dood was opgestaan en dus nog vóór het moment van Zijn hemelvaart stond, sprak Hij tot Zijn discipelen over dingen waarover de Vader (toen nog) de beschikking aan Zich gehouden had.

Namelijk in **Handelingen 1:7**. *“Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft”*. En zo moeten wij ook, volgens deze uitleg, het **eerste vers van Openbaring 1** lezen.

Het is *“de Openbaring van Jezus Christus, uit God, via Zijn engel, aan Johannes, voor zijn dienstknechten”*.

Maar toch klopt er iets niet aan deze uitleg!

Laten wij het nog eens zeer goed bekijken en het zuiver onderzoeken, want het klopt niet. Laten wij de zin eens H E E L G O E D lezen.

Er staat geschreven: *“Openbaring VAN Jezus Christus”*. Er staat niet: *“Openbaring AAN Jezus Christus”*. Al scheelt het maar één lettertje.

Dat woordje **“aan”** staat er later (in sommige vertalingen) wel, namelijk eerst: **“welke God (aan) Hem gegeven heeft”**, en vervolgens nog **“om (aan) Zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden”**.

Dus wat God de Vader aan de Heer Jezus gegeven heeft (te kennen heeft gegeven), gaat de Heer Jezus (via Zijn engel als boodschapper/uitlegger en via de apostel Johannes als getuige en schrijver) aan Zijn dienstknechten tonen.

Wij moeten Schrift met Schrift vergelijken. Nogmaals er staat **“Openbaring van Jezus Christus”**.

Laten wij nu naar de betekenis gaan kijken van de woorden: **“Openbaring van Jezus Christus”** en wel eerst in **1 Corinthiërs 1:7**, en voor het verband beginnen wij achter de komma: **“zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave te kort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Here Jezus Christus”**.

Hier lezen wij dus dezelfde woorden: **“de openbaring van de Here Jezus Christus”**. Bedoelt Paulus hier, dat wij uit moeten zien naar wat God de Vader de Heer Jezus daar gaat vertellen?

Nee toch! Wat bedoelt Paulus hier dan wel?

Hij bedoelt hier, dat wij moeten uitzien naar de komst, dat wil zeggen, de zichtbare verschijning van de Here Jezus Christus in heerlijkheid, in kracht en in majesteit als de Koning der koningen en de Here der heren. **Dat** is de openbaring van Jezus Christus.

Jezus Christus wordt dan openbaar zoals Hij werkelijk is! En alle, alle knieën moeten zich dan buigen. Hij komt in macht en majesteit. Hij komt niet in het verborgene, als het Lam of als de Zoon des mensen. Neen, Hij komt in macht en majesteit en allen herkennen Hem.

Héél de wereld weet dan dat Hij God is!

Héél de wereld weet dan dat Hij de Verlosser is!

Dat is de openbaring van Jezus Christus!

1 Corinthiërs 1:7 zijn letterlijk dezelfde woorden als waar **Openbaring 1** mee begint. **“zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave te kort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Here Jezus Christus”**.

En om dit niet bij één tekst te laten, lezen wij ook nog **2 Tess. 1:6-7**. **“indien het inderdaad recht is bij God, aan uw verdrukking te vergelden, en aan u, die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons, bij de openbaring van de Here Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht”**.

Daar hebben wij het weer: **“de openbaring van de Here Jezus Christus”**.

Wat openbaart dit boek dus?

Het openbaart aan Zijn dienstknechten al hetgeen weldra (zeer spoedig) moet geschieden en het openbaart **“de heerlijkheid van de Here Jezus”**.

Maar let wel: **Niet** **“hetgeen weldra moet geschieden”** vormt het centrale thema, maar... **“de openbaring van de heerlijkheid van Jezus Christus”**.

In **2 Tess. 1** vers 6-7 zien wij ook de tweede kant van Zijn openbaar worden: **“om aan de verdrukking te vergelden, en aan hen die Hem verwachten, die verdrukt worden, vertroosting en verkwikking te geven”**.

Lezen wij maar eens verder in **vers 9**: **“Dezen zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte”**. Wij zien, de Here Jezus komt terug in heerlijkheid.

Nu als derde tekst **1 Petrus 1:7**. *“opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus”.*

Betekent dit, dat wij openbaar kwamen, toen God Hem daar die openbaring liet zien? Nee, onze openbaring komt straks. Wij komen namelijk eerst dan openbaar, als Hij openbaar is, want als Hij verheerlijkt is, worden ook wij met Hem verheerlijkt, althans..... wanneer wij tot het Lichaam van de Heer Jezus behoren.

Dit brengt **Openbaring 1 vers 1** direct in een heel ander licht. Het gaat dus niet zozeer om de openbaring aan de Heer Jezus, die God Hem gegeven heeft, maar om *“de openbaring van Jezus Christus*. (wij kunnen misschien beter invullen) *van de heerlijkheid van Jezus Christus”*.

En van Wie heeft Hij die heerlijkheid ontvangen.....? Van de Vader! *“Welke God Hem gegeven heeft”*.

Want wij weten allemaal wat er staat in **Fillip. 2:5-11** en dat geldt ook voor ons. Laten wij het maar lezen. *“wegens uw deelhebben aan de prediking van het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.*

Zó van u allen te denken spreekt voor mij dan ook vanzelf, omdat ik u op het hart draag, daar gij allen, zowel bij mijn gevangenschap als bij mijn verdediging en bevestiging van het evangelie, deelgenoten zijt van de mij verleende genade. God toch is mijn getuige, hoezeer ik met de ontferming van Christus Jezus naar u allen verlang.

En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God”.

De Heer Jezus is na Zijn volbrachte werk verhoogd tot in de Troon van God en Hij heeft alle macht, alle kracht en de Naam boven alle naam ontvangen. Wat dat werkelijk inhoudt, is voor ons nog grotendeels verborgen.

Wij kunnen het wel met deze woorden tegen elkaar zeggen, maar wij hebben er nog geen idee van wie de Heer Jezus werkelijk is. Als Hij straks openbaar komt in macht en majesteit, moet alles voor Hem buigen; zelfs de grootste rebel valt dan aan Zijn voeten neer.

Maar ook wij! Iedereen zal Hem aanbidden, zo geweldig is Hij. *Dát is “de openbaring van Jezus Christus, welke Hij heeft ontvangen van de Vader”.*

Het boek de Openbaring van Jezus Christus: begrijpen wij nu hoe belangrijk dit boek voor ons is? Hierin wordt al een tipje opgelicht van de heerlijkheid van de Heer Jezus, die Hij van de Vader ontvangen heeft.

Hoe belangrijk, voor ons Gemeenteleden is het, die in de tijd leven van Zijn wederkomst, dat wij een blik gaan krijgen op de verheerlijkte Heer Jezus, Die alle macht heeft, Die alle kracht heeft en Die naast ons staat.

Dan hoeven wij ook niet bang te zijn, want Hij beloofde immers: in **Matt. 28:20**. *“En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld”.*

Nu is Hij verhoogd en Hij spreekt uit die positie via een engel tot Johannes en Johannes schrijft dat aan de Gemeente. Daarom zalig hij die voorleest en zalig zij die luisteren en alles over Die verheerlijkte Heer Jezus in hun hart opnemen en bewaren.

Wat een machtig Bijbelboek! Mogen wij dit dan dichthouden?

Neen, wij moeten dit Bijbelboek juist openen, lezen en herlezen, vol bewondering aan Zijn voeten vallen en uitzien naar de vervulling van deze woorden!

Het gaat dus in dit Bijbelboek, om het Openbaar worden van Jezus Christus en de heerlijkheid die God Hem gegeven heeft. Die heerlijkheid, die God Hem daar gegeven heeft bij Hem in de Troon en waar ook de Gemeente straks in zal delen.

Maar ook om de heerlijkheid als Hij straks komt als Rechter en Koning, daar Hij de erfgenaam Gods is. En die heerlijkheid wordt ons geopenbaard in dit laatste Bijbelboek. Bij de Heer Jezus was die heerlijkheid altijd al bekend, want de Heer Jezus zegt in het Hoge priesterlijke gebed in **Johannes 17:22**. *“En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn”*.

Daarom wil de Heer ook, dat wij dat zullen weten, wat God Hem gegeven heeft. God heeft Hem macht en heerlijkheid gegeven en Hij is erfgenaam en zal mede Zijn heerlijkheid delen. Daar mogen wij nu al een voorproef van krijgen door dit Profetische Bijbelboek, want Zijn heerlijkheid is onze heerlijkheid en Zijn openbaring is onze openbaring.

Wij blijven hier net zo vernederd als de Heer Jezus, toen Hij hier op aarde was. Maar als straks het Hoofd in heerlijkheid verschijnt, zullen wij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

We lezen ogmaals **Openbaring 1:1-3**. *“Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij”*.

“om Zijn dienstknechten te tonen”. Het woord *“dienstknechten”* slaat niet op heel de Gemeente. In de ruimste zin van het woord zijn alle kinderen Gods, dienstknechten van de Heer, maar hier staat in het Grieks het woord *“douloi”*. Dit woord wordt in de Schrift gebruikt voor een bepaalde groep van dienstknechten.

Het is de groep, waarmee wij in dit boek direct kennis maken, namelijk de zeven sterren, die Hij in Zijn rechterhand houdt, het zijn de geroepen en gezalfde dienstknechten, die Hij bijzonder gebruikt om Zijn Gemeente te onderwijzen, te leren en op te bouwen.

Het zijn dezelfde dienstknechten, waarvan **Ef. 4** spreekt in **vers 11-13a**: *“En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben”*.

Dit woord *“douloi”* wordt alleen voor zulke dienstknechten gebruikt en dat vinden wij ook in **Fil. 1:1**. *“Paulus en Timoteüs, dienstknechten van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, tezamen met hun opzieners en diakenen”*.

Zij behoren tot de bijzondere ambten, die de Heer geeft om Zijn Gemeente te bouwen. Ditzelfde vinden wij ook al in de profetie van **Amos 3:7**. *“Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten”*.

Hetgeen hier in de grondtekst in het Hebreeuws staat, heeft dezelfde betekenis als het Griekse woord *“douloi”*. Het zijn dus bepaalde dienstknechten, die als profeten Zijn kinderen moeten leren, moeten waarschuwen en moeten onderwijzen.

Dit voorlezen wil hier zeggen: uitleggen, opdat wij het verstaan. Hij toont het aan Zijn dienstknechten en dat is genade, want er is geen enkele roem bij de dienstknecht. Het is een genade gave van Gods Geest, die Hij toedeelt aan bepaalde dienstknechten, maar wee de dienstknecht, die hier niet mee gaat dienen, maar dit voor zichzelf houdt.

Dit is allemaal tot onze lering en daarom moet ik dit zeggen, want er zijn zoveel stromingen, die beweren, dat men geen ambten nodig heeft, maar dat wij als broeders bij elkaar moeten komen. Natuurlijk moeten wij als broeders bij elkaar komen, maar er zijn zeer duidelijk ambten.

Hier bedoelen wij niet mee diegenen, die door de mensen worden aangesteld of die een theologische opleiding hebben gehad, maar dienstknechten, die door God geroepen zijn en verlicht worden door de Heilige Geest. (zie o.a. **Fil. 1:1**. *“Paulus en Timoteüs, dienstknechten van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, tezamen met hun opzieners en diakenen”*)

Nu begrijpen wij ook, dat er in **vers 3** staat: *“Zalig hij, die voorleest en zij, die horen de woorden der profetie”*. Is er een onderscheid in? Neen, voor beiden is er zaligheid. De één heeft de zaligheid, omdat hij het mag voorlezen en de ander, omdat hij het mag horen en beiden moeten het bewaren in het hart.

Ik wil nog wat dieper ingaan op het woord dienstknechten.

Voor dienstknechten staat er in de grondtekst dus het woord *“doulos”* (meervoud), wat vertaald dient te worden met *“slaven”*. Sommige Bijbelvertalingen hebben dit ook vertaald met *“slaven”*, want het slaat duidelijk op een dienstknecht van God, die eigenlijk slaaf is. Het woord slaaf wordt in onze wereld en onze tijd altijd zeer negatief beschouwd, omdat wij altijd negatieve “heren” hebben gehad.

Nu even uw extra aandacht!

Wij aanbidden de Heer Jezus echter niet alleen als onze Verlosser, maar....., en dat is héél belangrijk, wij moeten Hem óók aannemen en gehoorzamen als onze Heer. Slaaf (doulos) zijn, wil namelijk letterlijk zeggen, dat wij onze Heer niet alleen dienen, maar dat wij ook Zijn eigendom zijn.

De Heer Jezus heeft ons immers duur gekocht en betaald met Zijn kostbare bloed. Hij heeft het dus voortaan in mijn leven voor het zeggen. Maar helaas mankeert het vaak juist hieraan. Wij willen Hem vaak alleen als onze Verlosser erkennen en aannemen en altijd maar weer onze zonde bij Hem brengen.

Welnu, Hij is ook de Verlosser en Hij droeg ook de zonde van de gehele wereld, ik wil dit zeer zeker niet veronachtzamen, integendeel! Maar..... Hij is veel meer! Hij wil ook, dat wij Hem aannemen als onze Heer, wij zijn Zijn eigendom.

Bij de uitstorting van de Heilige Geest, bij die eerste prediking waar Petrus vol van de Heilige Geest de boodschap brengt, staat dat ook geschreven. En dat is zo belangrijk, het zijn de essentiële punten in Gods Woord. **Handelingen 2:36**. *“Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem èn tot Here èn tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt”*.

Hier staat dus reeds het begrip: *“HEER”*. Wij moeten tot de erkenning komen dat Jezus *“HEER”* is over ons. Vele gelovigen gaan hun eigen gang. Zij zijn hun eigen “heer” en meester in hun persoonlijke leven en ook vaak in hun geestelijk leven. Zij bepalen heel vaak zelf o.a. hoe hun zondagdiensten moeten verlopen.

Maar wij dienen het voorbeeld van onze Heer Jezus te volgen. Weet u nog wat wij gelezen hebben in **Fil. 2**? Jezus Christus, Hij was een.....Dienstknecht. Alhoewel Hij toch de Koning der koningen was, God Zelf. Toch heeft Hij de gestalte Gods niet als een kostbaar bezit vastgehouden, maar Zichzelf ontledigd.

Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden. Zo werd Hij de volmaakte dienstknecht van God. Wanneer de Heer Jezus in ons openbaar komt, worden wij dienaren van de levende God. Dat was het gebrek van o.a. de Gemeente van Corinthe.

Misschien is dit de reden dat velen het boek *“de Openbaring van Jezus Christus”* gesloten houden, dat zij in wezen niet bereid zijn dienstknechten te zijn.

Maar voor hen, die bereid zijn om in volledige overgave zich aan de Here Jezus te geven, die Zijn dienstknechten willen zijn, daaraan toont Hij *“hetgeen weldra moet geschieden”*.

En bedenk wel: Er is geen betere Heer dan Hij! Er zijn dingen waar we God om mogen en kunnen bidden. Zo was er bijvoorbeeld een koning, wiens sterven was aangekondigd. (weet u het?)

Koning Hizkia. Maar dan gaat deze Hizkia in gebed en verootmoedigt zich voor de Heer enzijn gebed wordt verhoord. Hij zal nog vijftien jaar langer leven.

In de Schrift staat bij deze sterfaankondiging niet het woordje “**dei**”, dat de absoluutheid, de onveranderlijkheid van een besluit uitdrukt. Voor vele dingen mogen wij dus Gods aangezicht zoeken en Hem bidden Zijn voornemen te wijzigen of uit te stellen.

Maar hier, in **Openbaring 1** staat het woordje “**dei**” **wél**, hetgeen betekent dat het onveranderlijk zal gebeuren. Ditzelfde woordje “**dei**” gebruikt de Heer Jezus ook in **Matt. 24:6**. **“Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet”**.

In **vers 3b** vragen de discipelen naar het teken van Zijn komst en de voleinding der wereld, waar ook het **boek Openbaring** juist over gaat. Laten we het maar lezen **Matt. 24:3b**. **“en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld”?**

Dan zegt Jezus in **vers 6**: **“Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet”**.

Hoe hard de gemeente ook zou bidden, al zouden wij éénparig bidden, dan zullen toch de woorden, die geschreven staan in dit boek onveranderlijk in vervulling gaan. Al zou heel de wereld bidden dat de Here Jezus niet openbaar komt in Zijn macht en majesteit, Hij komt toch! **“Zie Ik kom”!**, is onveranderlijk. Daaraan kan niemand iets veranderen.

Daarom, wat staat in **Mat. 24**: **“want dat moet geschieden”, zal ook gebeuren**.

Die gebeurtenissen van de eindtijd moeten geschieden, die staan vast in Gods plan, in Gods belofte, en wat God beloofd heeft, dat is **“JA EN AMEN”**. Al zou bijvoorbeeld hèèl de wereld bidden dat de antichrist niet openbaar komt, dan komt hij toch openbaar!

Al zouden over de gehele wereld alle gelovigen bidden, dat de strafgerichten, de toorngerichten van God niet komen, dan zullen ze toch komen.

Al zou heel wereld bidden dat de Here Jezus niet openbaart komt in Zijn heerlijkheid en Majesteit, Hij koimt tocht. **“Zie Ik kom”**, is onveranderlijk. Daarna kan niemand iets veranderen.

Daarom, wat staat in **Matt. 24**: **“want dat moet geschieden”, ZAl ook gebeuren**.

Dit gebeuren van de eindtijd moet geschieden, die staan vast vast in Gods plan, in Gods belooft heeft, dat is **“Ja en amen”**.

De Heer Zegene u.

Amen.