

**Les 12: Een uitleg over de twee Heilsorganen van God, te weten:
Israël en de Gemeente**
(het woord kerk staat niet in de Bijbel)

Deze uitleg is voor de kinderen van groep 6 t/m 8 van de bovenbouw lager onderwijs.
Wij lezen de Bijbel teksten vanuit de *“Herziene Statenvertaling”*

Start:

Laten wij beginnen om Jezus te vragen of Hij ons wil helpen bij deze uitleg vanuit de Bijbel.
Laten wij samen bidden.

We gaan nu na de vakantie van drie weken weer verder met de serie.

De dienaar van Abraham met zijn helpers gingen dus op weg met tien kamelen en met allerlei kostbaarheden van zijn heer Abraham bij zich voor de eventuele vrouw van Izak.

Zo ging hij op weg naar Mesopotanië. Maar waar zoek je nu zo gauw een vrouw. De dienaar van Abraham bad tot God toen hij in Mesopotanië aangekomen was. Genesis 24:12-14 **Opzoeken en lezen:** *“Toen zei hij: Heere, God van mijn heer Abraham, laat het mij vandaag toch gebeuren en bewijs Abraham, mijn heer, Uw goedertierenheid. Zie, ik sta bij deze waterbron en de dochters van de mannen van de stad komen om water te putten. Laat het zo zijn dat het meisje tegen wie ik zeg: Laat toch de kruik van uw schouder zakken, zodat ik kan drinken, en dat zal zeggen: Drink, en ik zal ook uw kamelen te drinken geven, dat zij het meisje is dat U voor Uw dienaar Izak bestemd hebt. Daaraan zal ik dan weten dat U mijn heer goedertierenheid bewezen hebt”.* (groen)

En voordat de dienaar uitgesproken was met God gebeurde er het volgende. Genesis 24:15. **Opzoeken en lezen:** *“En het gebeurde, voordat hij uitgesproken was, dat, zie, Rebekka de stad uit kwam”.* (groen)

We slaan nu een heel klein stukje over. Genesis 24:16-17 **Opzoeken en lezen:** *“Het meisje was erg knap om te zien, een maagd: geen man had gemeenschap met haar gehad. Zij daalde af naar de bron, vulde haar kruik en klom weer naar boven. Toen liep de dienaar (van Abraham) snel naar haar toe en vroeg: Laat mij toch wat water uit uw kruik drinken”.* (groen)

En toen reageerde Rebekka in Genesis 24:18-19 **Opzoeken en lezen:** *“Zij zei: Drink, mijn heer; en zij haaste zich en liet haar kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. Toen zij hem genoeg had laten drinken, zei zij: Ik zal ook voor uw kamelen water putten, totdat ze genoeg gedronken hebben”.*(groen)

En dat was nu precies hetgeen de dienaar van Abraham aan God had gevraagd. Geweldig toch, dat toch een wild vreemd meisje die dienaar van Abraham te drinken gaf en zelfs ook daarna nog zei dat ze zijn kamelen zou te drinken geven. Wat een geweldige gebedsverhoring van God is dat. De dienaar van Abraham vraagt dit alles en God laat precies het meisje datgene zeggen en doen wat de dienstknecht aan God gevraagd had.

We gaan verder. Genesis 24:20-21 **Opzoeken en lezen:** *“Zij haastte zich en goot haar kruik leeg in de drinkbak en liep snel weer terug naar de put om water te putten. Zij putte voor al de kamelen. De man sloeg haar zwiingend gade om te weten te komen of de Heere zijn weg voorspoedig gemaakt had, of niet”.* (groen)

Toen vroeg de dienaar van Abraham wie ze was en of er bij hun huis ruimte was voor hem en de kamelen om te overnachten. En dat was er en het meisje nodigde de dienaar uit bij haar thuis. Genesis 24:26-27 **Opzoeken en lezen:** *“Toen knielde die man (de dienaar van Abraham) en boog zich voor de Heere neer. Hij zei: Geloofd zij de Heere, de God van mijn heer Abraham, Die mijn heer Zijn goedertierenheid en Zijn trouw niet onthouden heeft. Wat mij aangaat, de Heere heeft mij op deze weg geleid naar het huis van de broeders van mijn heer”.* (groen)

De dienaar van Abraham met zijn helpers overnachten daar in het huis van Rebekka en de volgende morgen wilde hij meteen met Rebekka vertrekken, op weg naar Abraham en Izak. Echter

de broer en de moeder van Rebekka zei tegen de dienaar van Abraham, dat Rebekka nog een dag of tien zou moeten blijven. Het ging allemaal zo snel en voor Rebekka was het toch wel een heel besluit om haar familie achter te moeten laten. Vandaar het idee om nog een dag of tien te wachten.

Het antwoord van de knecht van Abraham vinden wij in Genesi 24:56 **Opzoeken en lezen:** *“Maar hij zei tegen hen: Houd mij niet op, de Heere heeft immers mijn weg voorspoedig gemaakt. Laat mij gaan, dan ga ik teryg naar mijn heer”.* (groen)

Hierop zeiden zij, de broer en de moeder, dat ze het aan Rebekka zouden vragen. Ze lieten Rebekka roepen en vroegen haar: Genesis 24:58 **Opzoeken en lezen:** *“Zij riepen Rebekka en vroegen haar: Wil je met deze man meegaan? Zij antwoordde: Ik zal meegaan”.* (groen)

Zonder enige aarzeling zij ze dat ze mee zou gaan. Dat is voor ons Christenen ook een belangrijk punt. Als Jezus ons vraagt om ergens naar toe te gaan, hebben wij dan precies hetzelfde in ons en zeggen wij meteen: *“ja, ik ga”*. Durven wij ook zo'n radicale beslissing te nemen. *“Ja Jezus ik ga mee met U”*. Misschien moet je ook wel ouders, broers of zusters en de hele familie achter laten.

Hoe vaak komt het niet voor, dat als je een keuze maakt voor Jezus, dat dan je hele familie je links laat liggen, je bent niet meer welkom bij je eigen familie. Durf je dan ook, net zoals Rebekka te zegen: *“ja, ik zal meegaan”*.

Dan staat er in Genesis 24:61 **Opzoeken en lezen:** *“Rebekka en haar dienaressen stonden op, bestegen de kamelen en volgden de man. Zo nam die dienaar Rebekka mee en vertrok”.* (groen)

Het was natuurlijk een behoorlijk lange reis van een hele dag, want Izak ging tegen het vallen van de avond, staat in de Bijbel geschreven, naar buiten ging om te bidden in het veld. Hij sloeg toen zijn ogen op en zag in de verte kamelen aankomen.

We gaan weer een stukje verder in de Bijbel. Nadat ze elkaar beiden ontmoet hadden staat er in Genesis 24:67 **Opzoeken en lezen:** *“Toen bracht Izak haar (Rebekka) in de tent van zijn moeder Sara. En hij nam Rebekka en zij werd hem tot vrouw en hij had haar lief”.* (groen)

Abraham stierf uiteindelijk op een leeftijd van 175 jaar oud. Vroeger werden de mens veel en veel ouder dan nu. Enkele voorbeelden van mensen, die leefden in het allereerste begin en waar wij het al over gehad hebben: Adam werd 930 jaar oud, Methusalach werd 969 jaar oud, hij is van alle mensen de oudste geworden, namelijk 969 jaar oud en tot slot Noach, hij werd 950 jaar oud.

Laten wij dat als afsluiting van Abraham maar lezen. Genesis 25:7-9 **Opzoeken en lezen:** *“Dit nu is het aantal jaren van het leven van Abraham dat hij geleefd heeft: honderdvijfenzeventig jaar. Toen gaf Abraham de geest en stierf in goede ouderdom, oud en van het leven verzadigd, en hij werd met zijn voorgeslacht verenigd. Izak en Ismaël, zijn zonen, begroeven hem in de grot van Machpela”.*

Dus ondanks dat Ismaël door Abraham weggestuurd was, heeft hij samen met zijn broer Izak zijn vader begraven.

Deze broederschap, om samen je vader te begraven, is allang vervlogen. Ismaël, dat zijn nu de Arabische staten in het Midden Oosten zijn al jaren in een groot conflict verwickeld met Izak, dat is de staat Israël. Dat conflict zal pas definitief ten einde komen, wanneer Jezus als de Koning der koningen Zijn rijk hier op aarde zal oprichte

Twee broers die samen hun vader begraven, wat is er van die familieband nu nog over?

Tot zover, volgende keer gaan verder.

Extra aanvulling: hier heb ik een tekening overzicht van de hele Bijbel. Dit is getekend door meneer Larken. Opa heeft deze plaat zelfs vergroot van 2 en een halve meter breed en 90 cm hoog en helemaal in het Nederlands. Toen opa die tekening bij mevrouw Strandere voor de eerste keer zag, werd het hem heel duidelijk hoe de Bijbel nu in elkaar zit. Ergens, wat later in de studie zal ik deze tekening helemaal gaan uitleggen. Nu alvast de hele Bijbel in tekening, en onthoud dit, dit hebben slechts een paar mensen maar.

Zullen wij Jezus danken voor dit onderwijs.

Amen.