

**Les 11: Een uitleg over de twee Heilsorganen van God, te weten:  
Israël en de Gemeente**  
(het woord kerk staat niet in de Bijbel)

Deze uitleg is voor de kinderen van groep 6 t/m 8 van de bovenbouw lager onderwijs.  
Wij lezen de Bijbel teksten vanuit de *“Herziene Statenvertaling”*

-----

Start:

Laten wij beginnen om Jezus te vragen of Hij ons wil helpen bij deze uitleg vanuit de Bijbel.  
Laten wij samen bidden.

Wij gaan vandaag een behoorlijk stuk verder in het leven van Abraham. Er hebben een heleboel verschillende gebeurtenissen in het leven van Abraham gebeurd. Dat kun je zelf een keer rustig allemaal in de bijbel lezen. Je hoeft nu ook geen stukken tekst in te kleuren. Alleen kleur je de aanvangstekst wel in, meer niet. Je krijgt dan de volledige geschiedenis van Abraham te lezen; het is echter te veel om dit alles te behandelen in deze studie.

Je kunt beginnen bij Genesis 12:1, daar lees voor het eerst in de Bijbel over Abraham en wel van de roeping van Abraham (groen inkleuren de aanvangstekst) daarna de aankomst in Kanaän (groen inkleuren de aanvangstekst) en dat Abraham ook naar Egypte is gegaan. (groen inkleuren de aanvangstekst)

Daarna kun je lezen Genesis 13 waar wij hebben gezien vanaf vers 1 dat Abram en Lot zich gingen afscheiden. (groen inkleuren de aanvangstekst) Vervolgens Genesis 14 staat de veldtocht welke Abraham ook heeft gedaan (groen inkleuren de aanvangstekst) en van Abraham en Melchizedek. (groen inkleuren de aanvangstekst)

Dan vervolgens naar Genesis 15, waar wij lezen van de belofte door God aan Abram (groen inkleuren de aanvangstekst) en de verbondssluiting. (groen inkleuren de aanvangstekst) Dan gaan wij naar Genesis 16 en daar lezen wij van Hagar en Ismaël (groen inkleuren de aanvangstekst) en vervolgens in Genesis 17 wordt ons verteld de naamsverandering van Abram en Saraï (groen inkleuren de aanvangstekst) met aansluitend de instelling van de besnijdenis (groen inkleuren de aanvangstekst) en vervolgens de geboorte van Izaak (groen inkleuren de aanvangstekst) en een gedeelte dat gaat over de besnijdenis van het huis van Abraham. (groen inkleuren de aanvangstekst)

Vervolgens gaan wij naar Genesis 18, waar we lezen dat God aan Abraham verschijnt bij Mamre (groen inkleuren de aanvangstekst) en daarna ook de aankondiging van de verwoesting van Sodom en Gomora. (groen inkleuren de aanvangstekst) En dat Abraham bidt voor behoud van Sodom. (groen inkleuren de aanvangstekst) Genesis 19 wordt ons verteld van de verwoesting van Sodom en Gomorra (groen inkleuren de aanvangstekst) en over Moab en Ammon. (groen inkleuren de aanvangstekst) Genesis 20 gaat dan over Abraham en Abimelech (groen inkleuren de aanvangstekst) en tot slot in Genesis 21 wordt ons verteld van de geboorte van Izaak en dat Ismaël weggestuurd wordt. (groen inkleuren de aanvangstekst) En vervolgens het verbond tussen Abraham en Abimelech. (groen inkleuren de aanvangstekst)

Je ziet dat God een heleboel vertelt in de Bijbel over Abraham. Dat geeft aan dat God vindt dat Abraham een heel belangrijk persoon voor Hem is. Het is dan best interessant voor je om deze geschiedenissen zelf thuis eens rustig te gaan lezen. In deze studie gaan wij daar niet allemaal op in, anders wordt deze studie wel heel, heel, heel erg lang.

We nemen dus nu een sprong in de tijd en gaan naar Genesis 22. Abraham had toen de leeftijd van om en bij de 135/145 jaar oud. Izaak is dan ook al op een behoorlijke leeftijd van ongeveer tussen de 30 tot 37 jaar.

Dan gaat God Abraham wéér op de proef stellen. Laten wij het maar gaan lezen in Genesis 22:1-2  
**Opzoeken en lezen:** *“En het gebeurde na deze dingen (allemaal gebeurtenissen dus in het leven van Abraham) dat God Abraham op de proef stelde, Hij zei tegen hem: Abraham! Hij (Abraham) zei: Zie, hier ben ik. Hij (God) zei: Neem toch uw zoon, uw enige die u liefhebt, Izaak, ga naar het land Moria, en offer hem (Izaak) daar als brandoffer op een van de bergen die Ik u noemen zal”.* (geel)

Dat is nogal wat, uiteindelijk kreeg Abraham op zeer hoge leeftijd eindelijk een zoon bij Sara en nu wil God dat Abraham deze zelfde zoon aan God moet offeren, dus moest doden en als brandoffer aan God brengen. Wat moet Abraham daar heel erg van geschrokken zijn. Zoveel jaren moest hij wachten op de geboorte van Izak en dan groeit deze beloofde zoon op en is inmiddels ongeveer 33 jaar of wat ouder, en nu vraagt God om deze enige erfgenaam, deze beloofde zoon te offeren.

En wat doet Abraham? Genesis 22:3 **Opzoeken en lezen:** *“Toen stond Abraham 's-morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee, en Izak, zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had”.* (groen)

Dat is nogal wat, Abram stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Wat moet dat wel heel moeilijk geweest zijn voor Abraham, maar hij had God lief en deed alles wat God van hem vroeg. Ondanks dat hij zelf natuurlijk enorm veel verdriet had, want hij had ook zijn zoon enorm lief.

Genesis 22:4 **Opzoeken en lezen:** *“Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op, en hij zag die plaats in de verte”.* (groen) Drie dagen en drie nachten lang was Abraham op weg met in zijn gedachte, met in zijn hoofd, alleen maar dat hij zijn zoon moest offeren. Dat was zeker een vreselijk moeilijke tijd van reizen voor Abraham. Hij kon er met niemand, maar dan ook met niemand over spreken, maar hij ging in gehoorzaamheid.

Genesis 22:5-6 **Opzoeken en lezen:** *“Abraham zei tegen zijn knechten: Blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben (voor God), zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Izak. Hijzelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen.* (groen) Dit werd jaren later precies ook zo gedaan bij Jezus, toen werd het hout, het kruis, op Jezus gelegd en ging Jezus die moeilijke weg naar Gogotha.

Toen pas vond Izak het wat vreemd en vroeg het zijn vader. Genesis 22:7b **Opzoeken en lezen:** *“Hij zei: Zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer”?* (groen) Nu pas, na drie dagen reizen viel het Izak op dat zij geen lam bij zich hadden om te offeren.

En toen sprak Abraham de profetische woorden (dat is als je iets zegt, wat vele jaren later zal gebeuren, dan spreek je een profetie uit) Genesis 22:8 **Opzoeken en lezen:** *“Abraham zei: God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon”.* (groen) En dat is allemaal ook gebeurd, Jezus, de Zoon van God werd als een brandoffer geslacht en dat gebeurde voor onze zonden en daardoor heeft Jezus de weg vrijgemaakt voor ons, om weer tot God te kunnen komen. Prijst Zijn Naam, halleluja!

Terug naar Abraham. Genesis 22:9-13 **Opzoeken en lezen:** *“En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Izak en legde hem op het altaar, boven op het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten.* (groen) *Maar de Engel van de Heere (Jezus) riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham! Hij zei, Zie, hier ben ik. Toen zei Hij (Jezus): Steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt.* (geel) *Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om, en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in plaats van zijn zoon”.* (groen)

Wat een verhaal en wat moet Abraham super, super blij zijn geweest, dat hij Izak niet hoefde te offeren. Abraham was het wel van plan en ik geloof, sterker nog, ik weet het vrijwel zeker, dat Abraham geloofde, dat wanneer hij Izak zou hebben geofferd, God bij machte was geweest om Izak daarna weer tot leven te wekken. Ook vind ik persoonlijk, dat Izak zeer bereid was om als offer gebracht te worden, want nergens in het Woord van God staat dat Izak verzet toonde.

Wat ook zo mooi is, dat er staat in vers 8 aan het eind *“Zo gingen zij beiden samen”.* (groen) En daarom geloof ik vrijwel zeker, dat toen Jezus als het Lam Gods daar naar het kruis op Golgotha ging, dat God de Vader daar samen met Hem ging. Net zoals Abraham en Izak.

Dit hele verhaal van Abraham in de Bijbel is een geweldige heenwijzing naar de latere enorme ingrijpende gebeurtenis, toen Jezus naar dat kruis moest gaan. Hij die nooit, nooit iets fouts had gedaan, nooit had gezondigd, werd gestraft om alles wat wij mensen fout hebben gedaan, fout

doen of nog fout zullen gaan doen. God liet toen heel duidelijk zien, dat God alles maar dan ook alles er voor over heeft, om in Zijn Goddelijke liefde ons te redden en ons in Zijn armen te nemen.

Abraham was oud geworden en God had Abraham in alles gezegend. En Abraham wilde dat zijn dienaar, de oudste van zijn huis, een vrouw zou gaan zoeken voor Izak. Maar zijn dienaar mocht geen vrouw voor Izak zoeken bij de Kanaänieten die ook woonden waar Abraham nu was. De dienaar moest terug gaan naar waar Abraham vandaan kwam en naar z'n familiekring gaan om daar een vrouw voor Izak te vinden.

Genesis 24:3-4 **Opzoeken en lezen:** *“Ik (Abraham) wil u (de dienaar van Abraham) laten zweren bij de Heere, de God van de hemel en de God van de aarde, dat u voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Kanaänieten te midden van wie ik woon, maar dat u naar mijn vaderland en mijn familiekring gaat om voor mijn zoon Izak een vrouw te nemen”.* (groen)

De dienaar mocht geen vrouw van de Kanaänieten nemen, dat waren afstammelingen van Cham, de zoon van Noach en deze Kanaänieten waren afgodendienaren geworden. Laten wij maar kijken wat God over de Kanaänieten zegt.

Deuteronomium 7:3-5 **Opzoeken en lezen:** *“U mag geen huwelijksbanden met hen aangaan: uw dochtes mag u niet geven aan hun zonen, en hun dochters niet nemen voor uw zonen. Want zij zouden uw zonen van achter Mij laten afwijken, zodat zij andere goden gaan dienen en de toorn van de Heere tegen u ontbrandt en Hij u al snel wegvaagt. Maar zo moet u met hen doen: hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan, hun gewijde palen omhakken en hun beelden met vuur verbranden”.* (geel)

Vandaar dat de dienaar van Abraham geen vrouw voor Izak mocht nemen uit de dochters van de Kanaänieten. Dus was dit ween behoorlijk moeilijke opdracht die de dienaar van Abraham kreeg. Helemaal terug naar waar Abraham vandaan kwam. Dat was nogal een hele langre reis en daarom stelde de dienaar van Abraham hem voor om Izak zelf ook mee te nemen op zoek naar een geschikte vrouw. Maar dat mocht niet van Abraham.

Genesis 24:5-6 **Opzoeken en lezen:** *“En de dienaar zei tegen hem (Abraham): Misschien zal die vrouw mij niet willen volgen naar dit land. Zal ik dan uw zoon terug moeten brengen naar het land waaruit u vertrokken bent? Abarahm zei tegen hem: Wees op uw hoede dat u mijn zoon daar niet terugbrengt”!* (groen)

Dus ging de dienaar van Abraham op weg met tien kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich.

Tot zover, volgende keer gaan wij zien hoe de vrouw van Izak gevonden wordt.

Zullen wij Jezus danken voor deze uitleg tot nu toe.

*Amen.*