

**Les 10: Een uitleg over de twee Heilsorganen van God, te weten:
Israël en de Gemeente**
(het woord kerk staat niet in de Bijbel)

Deze uitleg is voor de kinderen van groep 6 t/m 8 van de bovenbouw lager onderwijs.
Wij lezen de Bijbel teksten vanuit de *“Herziene Statenvertaling”*

Start:

Laten wij beginnen om Jezus te vragen of Hij ons wil helpen bij deze uitleg vanuit de Bijbel.
Laten wij samen bidden.

Wij gaan vandaag verder met Abraham. Toen Abraham op weg ging, op verzoek van God, ging ook Lot, de neef van Abraham met hem mee. En toen zij in het beloofde land rondtrokken, werden hun kuddes en bezittingen steeds groter en groter en er kwam onenigheid tussen de herders van Abraham en de herders van Lot.

Laten wij deze gebeurtenis maar lezen in Genesis 13:6-7a **Opzoeken en lezen:** *“En dat land liet niet toe dat zij bij elkaar woonden (de familie van Abraham en de familie van Lot), want zij hadden veel bezittingen, zodat zij niet bij elkaar konden wonen. Er ontstond dan ook onenigheid tussen de herders van het vee van Abraham en de herders van het vee van Lot”.* (groen)

Verder in Genesis 13:8-9 **Opzoeken en lezen:** *“En Abraham zei tegen Lot: Laat er toch geen onenigheid zijn tussen mij en jou, en tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn immers mannen die broeders zijn! Ligt heel het land niet voor je open? Scheid je toch van mij af: als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan, en als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan”.* (groen)

En dan gaan wij zien, dat Lot zeer egoïstisch is. Hij die met Abraham mee is gegaan, omdat God dat aan Abraham vroeg en niet aan Lot, gaat nu zelf het allerbeste gedeelte van het land voor zichzelf kiezen en geeft zijn oom Abraham het dorre zand. (de woestijn) Laten we het maar opzoeken.

Genesis 13:10-11 **Opzoeken en lezen:** *“En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was: voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronde gericht had, was zij in de richting van Zoar als de hof van de Heere, als het land Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte”.* (groen)

Lot koos de hele Jordaanvlakte, dus het gebied waar ruim voldoende water aanwezig was. Je moet begrijpen dat in een woestijn totaal geen water is, dus water is van een zeer groot belang. En dat koos Lot en van hem mocht zijn oom Abraham de droge zandvlakten van de woestijn hebben.

Je moet goed in de gaten houden, dat God niet aan Lot vroeg om te gaan naar het land dat God hem zou wijzen, maar dat God dat aan Abraham heeft gevraagd om te gaan. Dus Lot dacht alleen aan zichzelf; wij noemen dat egoïstisch zijn. Egoïsme betekend, dat jij alleen jouw eigen voordeel ziet en neemt zonder dat je rekening houdt met de ander, zonder dat je rekening houdt met Abraham dus. Lot dacht alleen maar aan: ikke, ikke, ikke en nog eens ikkeen helemaal niet aan de ander, aan zijn oom Abraham.

Lot ging eerst bij Sodom wonen en wat later ging hij zelfs in de stad Sodom wonen. Jezus haalt in Lukas 17 aan dat het in die tijd in Sodom en ook in Gomorra een vreselijke goddeloze tijd was, waar vreselijke goddeloze dingen gebeurde, zoals onder andere homofilie. En Jezus zei dat dit ook in onze tijd, dus nu vandaag, weer zal gebeuren, vlak voor het terugkomen van Jezus. Laten wij het maar lezen in Lucas 17:28 **Opzoeken en lezen:** *“Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van lot”.* (geel)

De vraag is dan ook, wat gebeurde er allemaal in Sodom en Gomorra? Genesis 19:1 **Opzoeken en lezen:** *“De twee engelen kwamen 's-avonds in Sodom aan, terwijl Lot in de poort van Sodom zat”.* (groen) In Sodom werd homofilie door bijna iedereen bedreven, wat in Gods ogen een gruwel is.

Luister maar wat Gods Woord hierover zegt. Dat gebeurde dus nadat die twee engelen Gods, die

door Lot waren uitgenodigd om bij hem in huis te komen en voordat zij in Lots huis gingen slapen. Laten wij maar kijken in Genesis 19:4-5 **Opzoeken en lezen:** *“Nog voor zij zich te slapen legden, omsingelden de mannen van die stad, de mannen van Sodom, van jong tot oud, het huis; heel het volk, niemand uitgezonderd. Zij riepen naar Lot en zeiden tegen hem: Waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap (sex) met hen kunnen hebben”.* (groen)

De mannen van Sodom wilden sex met die engelen hebben. (die twee engelen openbaarde zich, leken zichtbaar als 2 mannen van het menselijk geslacht, hoewel het engelen waren) Alle mannen, allemaal, niet één uitgezonderd, allemaal wilde ze sex met die twee mannen die bij Lot waren, mannen met mannen, hoewel ze met engelen te doen hadden, maar dat wisten de inwoners niet.

Alle mensen van Sodom waren woest op Lot en wilden met geweld naar binnen komen en wilde de deur van Lots huis openbreken. Genesis 19:10-12 **Opzoeken en lezen:** *“Maar die mannen (die twee engelen Gods) staken hun hand uit, trokken Lot naar zich toe het huis in en sloten de deur. Zij sloegen de mannen die bij de deuropening van het huis waren, van klein tot groot, met blindheid, zodat zij tevergeefs moeite deden om de deuropening te vinden. Toen zeiden die mannen (die twee engelen Gods dus) tegen Lot: Wie hebt u hier verder nog? Een schoonzoon, uw zonen, of uw dochters; breng allen die u in de stad hebt, uit deze plaats naar buiten”.* (groen)

Daarna vertelden deze twee engelen Gods aan Lot wat zij moesten doen van God. Genesis 19:13 **Opzoeken en lezen:** *“Want wij gaan deze plaats te gronde richten, omdat de roep van haar zonden groot geworden is voor het aangezicht van de Heere. Daarom heeft de Heere ons gezonden om haar (de steden en het hele gebied er om heen) te gronde te richten”.* (groen)

Om het verhaal wat in te korten, die twee engelen zeiden dat Lot en zijn gezin (dat was door het gebed van Abraham) moesten vluchten uit Sodom want God zou dat hele gebied van Sodom en Gomorra met vuur en zwavel vernietigen vanwege de homofilie. Genesis 19:24-25 **Opzoeken en lezen:** *“Toen liet de Heere zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de Heere uit de hemel. Hij (God) keerde deze steden en heel de vlakke ondersteboven, met alle inwoners van de steden en het gewas op het land”.* (groen)

Lot en zijn gezin vluchte uit Sodom weg. Genesis 19:16b-17 **Opzoeken en lezen:** *“Zij (die engelen Gods) brachten hem (Lot) naar buiten en leidden hem buiten de stad. En het gebeurde, toen zij (die engelen Gods) hen (Lot en zijn vrouw en dochters) buiten de stad gebracht hadden, dat Hij zei: Vlucht voor uw leven, kijk niet achter u en blijf nergens op heel deze vlakke staan; vlucht naar het bergland, anders wordt u weggevaagd”.* (groen)

Dat deden ze ook niet, behalve de vrouw van Lot. Zij stopte en keek om! Het gevolg was dat zij stierf en een zoutpilaar werd. Genesis 19:26 **Opzoeken en lezen:** *“Zijn vrouw (de vrouw van Lot), die achter hem (Lot) liep, keek achter zich (ze stopte en keek om) en werd een zoutpilaar”.* (groen) Als God of Jezus of een engel gezonden door God iets zegt, moet je het ook doen en als je het dan niet doet, zijn alle gevolgen voor jezelf.

Deze geschiedenissen, zoals van Noach en die van Lot zijn voor ons zeer belangrijk. Omdat deze situaties, deze toestanden, ook allemaal nu vandaag de dag weer aanwezig zijn, wat Jezus, toen Hij hier op aarde was met Zijn discipelen, duidelijk gezegd heeft, dat dit zou gaan gebeuren vlak voor Zijn wederkomst. Laten wij het maar lezen wat Jezus zegt in Lucas 17:28 **Opzoeken en lezen:** *“Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot”.* (geel)

Ook vandaag is er over de hele wereld occultisme (dat is omgang met geesten, duivelse geesten) en ook is vandaag homofilie een heel normaal iets geworden. Ook in Nederland. Er gebeurt vandaag dus precies hetzelfde als in de dagen van Lot. Sterker nog, volgens onze Nederlandse wetgeving discrimineer ik nu, omdat ik mij zeer negatief uitlaat en er over durf te schrijven en te spreken; daar staan momenteel straffen op, want dat is verboden. Echter ik behoor Jezus toe en dan geldt: **Alleen de Bijbel laten spreken, het Woord van God geheel en het Woord van God alleen.** En dat Woord zegt ons: **homofilie is een gruwel voor God!**

Laten wij maar gaan lezen waar God dat tegen Mozes zegt in de Bijbel. Leviticus 18:22 **Opzoeken en lezen:** *“U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel”.* (geel) Een ander woord voor gruwel is dat iets afschuwelijks is.

Wij gaan ook nog naar Leviticus 20:13 Opzoeken en lezen: *“Wanneer een man met een andere man slaapt, zoals men met een vrouw slaapt, dan hebben zij beiden iets gruwelijks gedaan. Zij moeten zeker ter dood gebracht worden. Hun bloed rust op hemzelf”*. (geel) Dit is niet wat ik zeg, maar wat God zegt!

Maar vandaag de dag is homofilie voor de meeste mensen en helaas ook in zeer vele kerken en kringen een heel normaal verschijnsel geworden, net zoals het was in de dagen van Lot homofilie heel *“normaal”* was. Er zijn zelfs kerken waar homofile dominees op de kansel zondags staan te prediken en men heeft daar totaal geen bezwaar tegen. Maar er staat toch duidelijk geschreven en gezegd door Jezus: *“Op dezelfde wijze (manier) als het gebeurde in de dagen van Lot”*.

Tot op vandaag is het oordeel van God over Sodom en Gomorra nog altijd een duidelijk zichtbaar beeld voor ons. Wij kunnen met onze eigen ogen zien, het resultaat van wat God dáár gedaan heeft. In Israël is namelijk *“de dode zee”* en dat is het resultaat van Gods oordeel over die twee plaatsen en het gebied er omheen.



Momenteel zit er ongeveer **30 procent** zout in het water van de dode zee, of anders gezegd, 300 gram zout in 1 liter water. In de hele omgeving groeit daar totaal niets, *alles is daar dood*, er hangt ook in de wijde omgeving een enorme vieze zwavel lucht.

Tot zover, volgende keer gaan verder.

Zullen wij Jezus danken voor deze uitleg tot nu toe.

Amen.