

**Bijbelstudie Centrum: deel 9 (slot) - studie over:  
Hetgeen weldra moet geschieden in en met de Gemeente van Jezus Christus  
en wat haar naaste toekomst is en taak zal zijn.**

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: *"Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden ...."* (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

**Bijbelstudie Centrum: deel 9 (slot) - studie over:  
Hetgeen weldra moet geschieden in en met de Gemeente van Jezus Christus  
en wat haar naaste toekomst is en taak zal zijn.**

En wat zou er nu nog ontbreken? Er ontbreekt nog één schakel, die wij vinden in die vierde banier, het zinnebeeld van de vliegende arend.

De arend is de koning van de lucht, die vanuit de hogere luchtlagen met zijn verziende ogen, die buitengewoon sterke lenzen hebben, kunnen zien wat op aarde is en zo zijn prooi beheerst. De arend is tevens het wondelijke dier in de Schriften, dat de eigenschap heeft om zijn kracht en zijn jeugd steeds te vernieuwen.

Want als een arend oud gaat worden, kan hij zijn jeugd vernieuwen door zijn oude slagpennen en veren stuk te slaan op de harde rots. Dan bloedt de arend over heel zijn lichaam, maar ook zijn snavel slaat hij, net als een hamer met kracht op de rots en verbrijzelt zo zijn eigen snavel.

Maar dan krijgt hij daarna weer nieuwe, jonge veren en slagpennen en een nieuwe snavel en vliegt dan weer op als een jonge arend. Zo zegt de Schrift het in Ps. 103:5. *“die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend”*.

Daarom is de arend het beeld van zichzelf vernieuwend leven, eeuwig, hemels leven. Welnu, waar is hij het zinnebeeld van? Het zinnebeeld van de hemelse heersers, zowel van de boze als van de goede. Maar in deze banier is de arend natuurlijk het beeld van de goddelijke Heersers. Het gaat immers om het Koningschap van God.

Wij hebben immers al gezien, wanneer die tronen daar opgesteld zullen worden, namelijk als de Gemeente van overwinnaars van de aarde weggenomen wordt en de heiligen om de Troon worden vergaderd, wat betekent, dat de Heer Jezus het Koningschap gaat ontvangen en dat zij al de heerschappijen, die er nu nog zijn, teniet gaan doen en zelfs het koningschap ontvangen.

En nu staat er in Hebr. 2:5. *“Want niet aan engelen heeft Hij de toekomstige wereld, waarvan wij spreken, onderworpen”*. De toekomstige wereld is dus onderworpen aan die nieuwe Mens. Maar als daar staat: *“niet aan engelen”*, dan betekent dat, dat deze wereld nu wel onderworpen is aan engelenmachten, de toekomstige wereld niet meer.

Wij weten immers, dat na de zondeval van de mens Adam en Eva, satan de vorst van deze wereld geworden is met zijn gevallen engelen. Deze wereld wordt niet alleen beheerst door het nageslacht van Adam, maar hij wordt vooral beheerst door luchtvorsten, dat zijn engelen, waarvan die arend een zinnebeeld is.

Want zoals die arend niet op de aarde leeft, maar in de hogere luchtlagen en zijn nest heeft op een ontoegankelijke plaats, hoog in de rotsen, zo weten wij, dat ook deze aarde wordt beheerst door luchtvorsten, die vanuit de Hemelse Gewesten deze wereld beheersen.

Dat wordt ons toch duidelijk gezegd in de Efeze brief 6:10-12. *“Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees (mensen), maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten”*.

De Heer Jezus Zelf noemt de duivel tot driemaal toe *“de vorst dezer wereld”*. In Joh. 14:30 zegt Hij: *“Niet veel zal ik meer met u spreken, want de overste der wereld komt en heeft aan Mij niets”*.

En door de Heilige Geest noemt Paulus de duivel in 2 Cor. 4:3-4a. *“Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan, ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen”*. Hier ziet u deze adelaar, die met zijn gevallen engelen deze wereld beheersen. Hoe vinden wij dat duidelijk door de hele Schrift heen!

**Bijbelstudie Centrum: deel 9 (slot) - studie over:  
Hetgeen weldra moet geschieden in en met de Gemeente van Jezus Christus  
en wat haar naaste toekomst is en taak zal zijn.**

Als Daniël bidt voor de verlossing van zijn volk, want de zeventigjarige ballingschap liep naar Gods Woord ten einde en moest Israël weer terugkomen uit de ballingschap, dan bidt hij drie weken lang. Maar pas na 21 dagen kwam de engel Gabriël tot hem en zei, dat vanaf de eerste dag Daniëls gebed gehoord werd en hij tot hem gezonden werd, maar dat de luchtvorst van Perzië 21 dagen tegenover hem stond, zodat hij niet passeren kan, maar dat de grote aantsengel Michaël hem te hulp kwam.

Maar toen ging die luchtvorst van Perzië op zijn beurt ook weer hulp halen bij zijn trawanten en kwam de luchtvorst van Griekenland erbij, ook zo'n wereldbeheersers. Zo zien wij, dat die wereldrijken niet werkelijk beheerst werden door aardse koningen, maar dat elke wereldrijk door een luchtvorst beheerst wordt vanuit de Hemelse Gewesten.

Toen de Heer Jezus verzocht werd in de woestijn en de vorst dezer wereld tot Hem kwam, nam Hij Hem mee op een hoge berg en vanuit die hoogte laat hij de Heer Jezus de koninkrijken van de wereld zien, zoals een adelaar vanaf zijn hoogte ook alles, wat er op de aarde gebeurt kan overzien.

In een tijd van een ogenblik liet satan de Heer Jezus al de koninkrijken zien en zei: *“Als Gij mij nu aanbidt, dan zal ik ze U geven, want ze zijn mij overgegeven”*. En dat betwist de Heer Jezus satan geen ogenblik. Hij bevestigt het zelfs, want in deze tijd is de wereld onderworpen aan de engelen.

Maar de toekomstige wereld is niet meer aan engelen onderworpen, maar aan de Gemeente. En daarom die ontbrekende laatste schakel, de vliegende arend.

Want de Gemeente van overwinnaars zal die luchtvorsten ontronen en neerwerpen en onder hun voeten verpletteren. Zelf zullen zij deze heerlijke plaats innemen, want vanuit het Hemelse Jeruzalem zal de Gemeente de aarde gaan beheersen. Want het Koninkrijk Gods is niet alleen op de aarde verstoord geworden door de zondeval van de mens, maar daarvoor al door de zondeval van de gevallen engelen. Heel veel Christenen zijn hier totaal onkundig over. (lees en bestudeer de studie over Genesis 1:1 en 2)

Dan komt het herstel van alle dingen, wat wij ook zien in deze banier, wat in de Heer Jezus vervuld wordt. Want de Heer Jezus heeft niet alleen de zondaar, die oude mens, meegekruisigd in Zijn Lichaam op Golgotha en een nieuwe mens laten verrijzen, maar Hij heeft ook deze engelvorst overwonnen door de absolute gehoorzaamheid aan het Woord van God.

Maar eerst moest Hij verhoogd worden op het kruis en daarna uitermate verhoogd worden door de Vader. Daarom spreekt de Heer Jezus van Zijn dood, zoals de tarwekorrel eerst moet sterven. En als Hij Zijn Vader gaat aanroepen, dan komt er een stem uit de hemel, die de Zoon verheerlijkt.

Jezus zegt in Joh. 12:30-31. *“Jezus antwoordde en zeide: Niet om Mij is die stem er geweest, maar om u. Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld buitengeworpen worden”*. En dat gebeurt als de Gemeente van de aarde verhoogd zal zijn. Dan gaat dat oordeel over de duivel en zijn engelen.

Daarom zegt Jezus in Joh. 14:30b. *“want de overste der wereld komt en heeft aan Mij niets”*. Omdat Jezus gehoorzaam blijft aan de Vader tot aan de dood des kruises toe. Zo werd satans macht gebroken, want hij maakt zich schuldig aan de moord op Gods Zoon. Daarmee heeft satan zijn eigen vonnis voorgoed geveld. Want er is geen eeuwig leven, dan alleen door God in Zijn Zoon Jezus, de Christus der Schriften.

Ook deze engelenvorsten kunnen tot nu toe niet sterven, want zij zijn immers geschapen, dat zij evenals de arend hun jeugd steeds vernieuwen kunnen, zodat een engel nooit oud wordt. En zo kan satan nog altijd leven, maar nu hij dat leven verworpen heeft, kan hij zijn jeugd niet meer vernieuwen, zodat de duivel oud wordt en weet, dat zijn eind nabij is, want hij gaat straks in de poel des vuurs, de tweede dood in en ook al zijn gevallen engelen. Het oordeel over hen is al geveld, maar het wordt straks voltrokken door Hem, Die gtuigt: *“Ik ben het Leven en de Opstanding”*.

**Bijbelstudie Centrum: deel 9 (slot) - studie over:  
Hetgeen weldra moet geschieden in en met de Gemeente van Jezus Christus  
en wat haar naaste toekomst is en taak zal zijn.**

Daarom, toen de Heer Jezus gewillig aan dat vloekhout ging sterven, Hij, die het eeuwige leven heeft, moest Paulus er over schrijven in Col. 2:15. *“Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd”.*

En daarom schreef Paulus in Col. 1:13. *“Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde”.* Zo zijn wij verlost van de macht van satan, doordat de Heer Jezus opgestaan is uit de doden, opnieuw geboren is geworden en daarna ten hemel is gevaren.

Wat wij ook lezen in Ef. 1:20-21. *“die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de Hemelse Gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomstende eeuw”.*

Al die hemelse vorsten, overheden en machten, zijn dus nu onder de Heer Jezus Zijn voeten gelegd, omdat God Hem uitermate verhoogd heeft boven de luchtvorst satan met zijn gevallen engelen. Ja, de Heer Jezus, de Christus der Schriften is Overwinnaar; Hij is niet alleen de Leeuw uit Juda's stam, niet alleen de ware Dienstknecht Gods, niet alleen de nieuwe Mens, maar Hij is ook de verheven Hemelse Koning, Die wel dood geweest is. Hij zegt: *“Zie Ik ben levend tot in alle eeuwigheden”.* Want dit is het grote wonder: vóór Zijn vleeswording had Hij dat eeuwige leven, want Hij is God.

Maar nu, na het volbrachte werk op Golgotha, is Hij niet alleen als Gods Zoon teruggekeerd, maar ook als de Mensenzoon, want Hij heeft een menselijk lichaam, dat verheerlijkte Opstandingslichaam, waarmee Hij naar de hemel is gegaan.

Dat is de Mens, die altijd jong blijft, de vliegende arend. Wij zijn nog wel sterfelijke mensen, maar hebben de eeuwige jeugd ontvangen in Hem en elk ogenblik kan de Heer komen en krijgen wij ook een lichaam aan Hem gelijkvormig. Dat zijn de Adelaars heiligen, die met de Heer Jezus ook hemelvorsten zullen zijn, voor wie alle engelvorsten moeten buigen.

Ons leven is al in Christus verborgen in God (Col. 3:3) en dan zijn wij overwinnaars door Hem. En als wij ons daarvan in het geloof steeds bewust gaan worden, dan kunnen wij ook dat adelaarsleven openbaren. Daarvan spreekt duidelijk Psalm 103 en ook Jesaja 40.

En nu nog enkele teksten, waaruit wij leren, hoe wij voor deze heerlijkheid klaar gemaakt moeten worden. In Openbaring 12:9 zien wij, hoe satan neergeworpen wordt met al zijn engelen. *“En de grote draak werd (op de aarde) geworpen (vanuit de Hemelse Gewesten), de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem”.*

Dat doet de Heer Jezus met Zijn Gemeente van Overwinnaars, die dan in de Hemelse Gewesten die tronen hebben. En vers 10 en 11 gaat verder: *“En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood”.*

Er zijn drie dingen, waardoor zij overwinnaars geworden zijn, want zij hebben ten eerste: satan overwonnen door het bloed van het Lam. Ten tweede: hun leven was reeds een leven van nauwgezette reiniging, zodat daar geen zonde van onghoorzaamheid was door onbeleden zonden. En ten derde: zij hebben hem overwonnen door het Woord van hun getuigenis.

Dit is zeer belangrijk, want engelen horen toe, welke woorden wij als getuigenis uitspreken en waar ons hart niet alleen maar onze handel en wandel achter staat. Want weet u, dat de engelen steeds toezien! Paulus zegt immers in 1 Cor. 4:9b. *“want wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld, voor engelen en mensen”.*

**Bijbelstudie Centrum: deel 9 (slot) - studie over:  
Hetgeen weldra moet geschieden in en met de Gemeente van Jezus Christus  
en wat haar naaste toekomst is en taak zal zijn.**

Engelen zien steeds op ons toe, zowel de goede als de boze. Satan zoekt naar een gelegenheid om het kind van God te misleiden en als wij ons niet dagelijks laten reinigen door het badwater van het Woord en als ons leven niet in overeenstemming is met ons getuigenis, dan klaagt hij ons aan. En terecht!

Daarom zegt Paulus ook in 1 Cor. 11:10 dat de vrouw een macht op het hoofd moet hebben, vanwege de engelen. Zoals we reeds zeiden; de engelen staan steeds toe te kijken, maar de heilige engelen kunnen ons niet helpen en niet dienen met hun engelenkracht, als ons leven niet volkomen in gehoorzaamheid is aan het Woord.

En daarom staat in Openb. 12:11. *“En zij hebben hem (de duivel) overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood”*.

Hoe werd de Heer Jezus Overinnaar? Als een geweldenaar, die met een geweldige stem de duivel ging bestraffen en de vuisten tegen hem ging ballen? En moest de Heer Jezus daarbij op de grond stampen en schreeuwen? Vandaag denkt men, dat men zo de duivel moet overwinnen en ook zo de demonen moeten uitwerpen.

Maar hoe heeft de Heer Jezus de duivel overwonnen? Toen Hij Zijn leven niet liefhad en Zich aan het kruis liet nagelen! Want aan dat kruis heeft Hij die machten en overheden ten toon gesteld en ontwapend en zó over hen gezegevierd, omdat Hij gehoorzaam was aan het Woord van Zijn Vader, gehoorzaam tot de dood des kruises.

Ik wil u nog op iets wijzen betreffende deze gehoorzaamheid. Ef. 2:1-2. *“Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid”*.

Over deze kinderen, die ongehoorzaam zijn, heeft satan dus macht. Maar zij, die gehoorzaam zijn aan het Woord van God, die hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en het woord hunner getuigenis en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

In Ef. 6 hebben wij nog een aanwijzing in vers 10. *“Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht”*. Ja en niet bestrijden in eigen kracht, wat volkomen dwaasheid zou zijn. Want satan lacht om wat men doet in eigen kracht in het vlees, daar dient men hem juist mee, want daar heeft hij macht over. Bedenkt heel goed dat hij nog altijd de machtige gevallen engelvorst is.

In vers 11 lezen wij: *“Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden”*. Wij hoeven niet te bidden om die wapenrusting, want God heeft ons die volle wapenrusting reeds geschonken in de Heer Jezus Zelf. Zo ontvangen wij de gerechtigheid uit het geloof in de Heer Jezus.

Een boekje van Watchman Nee heet: *“Zitten – Wandelen – Standhouden”*. Maar willen wij standhouden tegen de duivel, dan moeten wij eerst gaan zitten. Waar gaan zitten? In de Heer, in de sterkte Zijner macht! En dan ga ik door Hem wandelen en kan ik ook door Hem standhouden.

Maar men draait het altijd om, men gaat eerst vechten en dan proberen rust te krijgen. Ja, de wereld zet alles op z'n kop!

Maar wij als kinderen Gods moeten eerst in de rust komen, want er staat geschreven: *“Gij zult stil zijn en Ik zal voor u strijden”*. Dat zal heerlijk zijn, zoals Paulus er over schrijft in Rom. 16:19-20. *“Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het kwade. De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden.*

*De genade van onze Heer Jezus zij met u”!*  
Amen.

**Bijbelstudie Centrum: deel 9 (slot) - studie over:  
Hetgeen weldra moet geschieden in en met de Gemeente van Jezus Christus  
en wat haar naaste toekomst is en taak zal zijn.**

Vanaf volgende week via uw (opgegeven) Email of via onze Website de zeer interessante Bijbelstudie, verdeeld over 16 avonden.

**Het hedendaagse en het toekomstige wereldgebeuren in verband met:  
de Gemeente Gods en het Christendom,  
het Israëls Gods en het Jodendom,  
het Koninkrijk Gods en het heidendom,  
gezien in het licht der profetie.**

