

**Bijbelstudie Centrum: deel 6 - studie over:
Hetgeen weldra moet geschieden in en met de Gemeente van Jezus Christus
en wat haar naaste toekomst is en taak zal zijn.**

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: *"Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden* (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

**Bijbelstudie Centrum: deel 6 - studie over:
Hetgeen weldra moet geschieden in en met de Gemeente van Jezus Christus
en wat haar naaste toekomst is en taak zal zijn.**

Wij beginnen met het eerste banier, want er is ook een Goddelijke volgorde. Het zinnebeeld van de eerste banier wordt genoemd in Openb. 4:7. *“En het eerste levende wezen, was een leeuw gelijk”*.

Het is dus geen leeuw, maar een leeuw *gelijk*. Het is de eerste banier, waaronder zij stonden, zoals wij uit de Schriften van het Oude Testament hebben gezien, die het eerste moesten optrekken bij de legering in de woestijn rondom de Tabernakel en zij moesten zich ook aan de voorzijde legeren, wat aan de Oostzijde was. (zie de studie “de Tabernakel”)

Maar ook bij het opbreken, moesten zij het eerst optrekken en ook bij het strijden tegen de vijanden moest deze banier van de Leeuw voorop gaan, evenals bij het in bezit nemen van het beloofde land. De Leeuw is het zinnebeeld van het koningschap, het is de koningsgestalte en hoe juist is dit.

Want in het Oude Verbond ging het al om de vestiging van het Koninkrijk Gods hier op aarde. God zegt door Mozes in Ex. 19:6 tot het Israëlitische volk: *“Gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn”*. Met de bedoeling dat God hun koning zou zijn.

Daarom moesten zij zo lang door richters onderwezen worden, totdat de Messias in het vlees zou komen als hun koning. En daarom trok deze banier voorop, want het was de banier, die het eerst de vijanden onderwerpen en uitroeien moest, om dan het Koninkrijk van God op te richten en te gaan vestigen.

Wat heeft dat nu voor ons te betekenen? Want ook hier gaat het om dat Koninkrijk Gods. Als de Gemeente opgenomen is, dan hebben wij al gelezen, hoe dan die vierentwintig oudsten en de vier levende wezens allen gouden schalen hebben met de gebeden der heiligen, die priesters zijn.

Dat zijn dus die gebeden, die op dat ogenblik nog altijd niet verhoord gebleven zijn. Want het gebed, dat verhoord is, dat is opgestegen tot God. Maar het gaat hier om de onverhoorde gebeden der heiligen, maar vooral om dat voornaamste gebed hierbij: *“U koninkrijk kome”*, want dat is nog niet gekomen.

En als de Gemeente van overwinnaars daar vergaderd is rondom de Troon, die daar op dat ogenblik is neergezet, dan gaat dat Koninkrijk Gods ook op de aarde opgericht worden.

Vandaar, als zij die gouden schalen daar in hun handen hebben met dit onverhoorde gebed: *“Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alsoo ook op de aarde”*, dat zij dan dat nieuwe lied zingen: *“en Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en wij zullen als koningen heersen op de aarde”*.

Dan komt dat Koninkrijk van God! Welnu, wat heeft dat dan voor geestelijke betekenis voor de Gemeente? Dit: dat zij, die onder die eerste banier zullen staan, zullen strijden en optrekken en de koninkrijken der wereld in bezit gaan nemen voor God en de Heer Jezus. Dat dit de ware strijders van God moeten zijn, die met leeuwenmoed strijden, waar het gaat om de zaak van God. Verstaan wij dit?

De Bijbel geeft hier zelf een duidelijk voorbeeld van. U weet dat David een type is van de Heer Jezus, de Christus der Schriften en veel wat David deed - want hij moest immers ook het Koninkrijk oprichten onder Israël - was een afschaduwing van het grote werk Gods door de grote Zoon Davids.

Maar we weten ook, zo lang David nog geen koning was, maar wel tot koning gezalfd was, was Saul nog koning. En in die tijd vergaderde David alleen, die een schuldeiser hadden, die wat op hun kerfstok hadden en die allemaal naar David vluchtten naar de spelonk van Adullam.

Weet u, die heerlijke geschiedenis is een wonderlijk beeld van wat Jezus Christus nu voor ons is. Want zolang Hij het Koningschap nog niet ontvangen heeft, waartoe Hij wel gezalfd is, vergadert Hij allen, die wat op hun geweten hebben, ja, zondaren, die tot Hem komen. En dat doet Hij, zolang de duivel nog de vorst van deze wereld is.

**Bijbelstudie Centrum: deel 6 - studie over:
Hetgeen weldra moet geschieden in en met de Gemeente van Jezus Christus
en wat haar naaste toekomst is en taak zal zijn.**

David maakte van hen, die bij hem schuilden in de grot van Adullam strijdbare helden, die later met hem de hoofden in zijn regering zouden worden als zijn generaals en ministers. En er was één afdeling van deze groep mensen, die leeuwen werden genoemd. U begrijpt wel, dat het niet letterlijk leeuwen waren, maar zij hadden de gezindheid van een leeuw, want zij hadden leeuwenmoed voor de zaak van David, omdat het ging om het Koninkrijk Gods.

We lezen dat in 1 Kron. 12:8. *“Van de Gadieten voegden zich eveneens sommige bij David in de vesting in de woestijn, dappere helden, strijdvaardige krijgslieden, met schild en speeruitgerust, er uitziende als leeuwen”.*

Het schild is het zinnebeeld van geloofskracht, *“het schild des geloofs”*, Ef. 6:16. Zij waren dus ware strijders in het geloof, uitgerust met Goddelijke wapenen. Omdat het ging om de zaak van God en het Koninkrijk van David, hadden zij hun leven er voor over. Dit is een afschaduwing van hen, die in deze genadetijd tot de Heer Jezus komen en die tot zulke strijdbare helden worden toegerust, ja, zij laten zich toerusten.

Daarom zegt Paulus van hen: *“Strijdt de goede strijd des geloofs”*. En omdat het gaat om de zaak van God, hebben zij hun leven daarvoor over. En wie zien wij als Eerste, die deze leeuwenmoed heeft? De Heer Jezus Zelf, want Hij is de Leeuw uit Juda's stam, die overwonnen heeft. (Openb. 5)

Wat heeft de Heer een strijd gestreden, waar het ging om de zaak van Zijn Vader! Hij heeft Zich niet laten verschrikken, noch vrees laten aanjagen door Zijn vele, vele en grote tegenstanders, zoals door satan en door alle zogenaamde gelovigen.

Maar, waar het ging om de zaak van Zijn God en Vader en om het Koninkrijk, Hij week geen duimbreed, maar Hij heeft gestreden en overwonnen.

Daarom is Hij de Leeuw uit Juda's stam. Het is vanzelfsprekend, waar wij geroepen zijn om aan het beeld van de Heer Jezus gelijkvormig te worden als Gemeente, en dat er zeker ook in die Gemeente zijn, waar deze leeuwenmoed openbaar gaat komen. Het is de leeuwenmoed, die zichzelf niet bezitten, maar het is de leeuwenmoed van de Heer Jezus, de Christus der Schriften.

Jes. 31:4 laat ons daar iets van zien, wat God met die leeuw bedoelt. De Schrift is toch zo rijk en verklaart altijd Zichzelf. *“Want zo zegt de Here tot mij: Zoals een leeuw of een leeuwejong over zijn prooi gromt - de ganse schare der herders wordt tegen hem samengeroepen, maar hij schrikt niet voor hun stem en vreest niet voor hun getier - zo zal de Here der heerscharen ten strijde nederdalen”.*

En wat betekent dit? God zegt, als een leeuw zijn prooi heeft, dan laat hij zich niet verschrikken en wegjagen, al komen alle herders tegelijk tegen hem op. Dat zijn de herders, die de tegenspraak hebben en die hem zijn prooi willen ontnemen, maar hij laat zijn prooi niet ontnemen.

En dat is in de Heer Jezus vervuld. Want de ganse schare van herders tegen Hem; de Hogepriester, het Sanhedrin, de hele Joodse Raad, de Schriftgeleerden, de Farizeeën enz. Maar de Heer Jezus liet Zich niet verschrikken!

Want Hij had Zijn prooi en dat is het plan Gods. En nu zoekt God zulke mensen onder Zijn Gemeente, die zo willen staan voor de zaak en daarvoor hun leven willen geven als het moet en zonder angst en vrees alle tegenspraak verdragen. En dat is vandaag de dag heel wat! Wie dat er voor over hebben tot het laatste toe, worden straks geplaatst onder banier van de leeuw.

U weet, Jozua, de zoon van Nun, moest op Gods bevel met de Israëlieten het beloofde land in beit nemen, om daar het Koninkrijk Gods te vestigen. Maar al de heidense volkeren moesten overmeesterd en uitgerooid worden en Jozua moet het land binnentrekken.

**Bijbelstudie Centrum: deel 6 - studie over:
Hetgeen weldra moet geschieden in en met de Gemeente van Jezus Christus
en wat haar naaste toekomst is en taak zal zijn.**

Dat zegt God: *“Overal waar gij uw voet op zult zetten, dat heb Ik u gegeven”*. Dus hij moest het in bezit nemen voor de Heer. En dan spreekt God in Jozua 1 tot driemaal toe over die leeuwenmoed. Eerst in vers 3: *“Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik ulieden, zoals Ik tot Mozes gesproken heb”*.

Dan in vers 5: *“Niemand zal voor u standhouden al de dagen van uw leven; zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven en u niet verlaten”*.

En nu komt het in vers 6-7: *“Wees sterk en moedig (dit is de eerste keer), want gij zult dit volk het land doen beërven, dat Ik hun vaders gezwoven heb hun te zullen geven. Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel”*.

En nu moet u goed horen! Die moet betreft dus vooral de moed om te handelen naar het Woord van God. Want het gaat om de zaak van God en daar is leeuwenmoed voor nodig, het schild des geloofs.

Vers 7 gaat verder: *“en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat”*.

En in vers 9, voor de derde keer: *“Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en wordt niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat”*.

Hetzelfde zegt Jesaja van die leeuwenmoed, want die leeuw verschrikt niet en siddert niet, al gaan zij allen tegen hem te keer, al spannen zij allen tegen hem samen. Hier kunnen wij veel van leren.

Nog drie voorbeelden lezen wij in het boek der Koningen, waar het merkwaardig genoeg juist gaat over het Koningschap, drie wonderlijke geschiedenissen. Daarin zien wij dat, wanneer een gelovige faalt in de absolute gehoorzaamheid aan het Woord van God en Zijn gebod en als hij *niet* opkomt voor de eer van God en Zijn zaak, dan wordt hij altijd door een leeuw verslagen. Dat zijn geen zomaar toevallige geschiedenissen, want in het Woord van God staan geen toevallige dingen.

De eerste geschiedenis lezen wij in Kon. 13, waar een man Gods, een profeet, een opdracht van God moet vervullen. En God had hem nauwkeurig er bij gezegd, dat hij in die plaats, waarheen hij moest gaan geen brood en geen drank mocht eten en drinken en dat hij langs een andere weg moest terugkeren. Dat was een bevel des Heren.

Maar toen kwam er een man, die daar woonde, een leugen profeet, hem zeggen, dat God wilde dat hij bij hem moest komen brood eten en drinken en de man Gods geloofde dat. Hij week dus van het bevel van de Heer af en wat gebeurde er met hem? Een leeuw versloeg hem, maar at hem niet op, want het was een kind van God.

Dat was juist het grote wonder, dat die leeuw dat lijk niets verder deed en ook de ezel niet, die hij anders had vermorzeld, wat er nadrukkelijk bijstond. Daarin zien wij, dat het een gericht van God was, wat er ook bij staat. Want alles wat geschreven is, is tot ons onderricht geschreven.

Wij lezen nu 1 Kon 13:20-24. *“Maar terwijl zij aan tafel zaten, kwam het Woord des Heren tot de profeet die hem had doen terugkeren, en hij riep tot de man Gods, die uit Juda gekomen was: Zo zegt de Here: omdat gij weerspanning geweest zijt tegen het bevel des Heren, en het gebod dat de Here, uw God, u geboden heeft, niet hebt gehouden, maar teruggekeerd zijt en brood hebt gegeten en water gedronken ter plaatse, waarvan Hij tot u gesproken had: gij moogt er geen brood eten en geen water drinken - daarom zal uw lijk niet komen in het graf uwer vaders. Nadat hij brood gegeten had en gedronken, zadelde hij de ezel voor de profeet die hij had doen terugkeren. Maar, toen deze heengegaan was, trof hem een leeuw aan op de weg en doodde hem. En zijn lijk lag neergeworpen op de weg, terwijl de ezel ernaast stond, en de leeuw ook naast het lijk stond”*.

**Bijbelstudie Centrum: deel 6 - studie over:
Hetgeen weldra moet geschieden in en met de Gemeente van Jezus Christus
en wat haar naaste toekomst is en taak zal zijn.**

Die leeuw deed verder niets. Want in de volgende verzen staat beschreven, hoe die leeuw bij de ezel en het lijk stond. Wat een wonderlijke zaak was dit.

Een toevallige geschiedenis denkt u? Ziet u, wat de gelovige gaat overkomen, die niet blijft staan op het Woord van God, want die kan nooit onder de banier van de leeuw zijn, omdat dan de leeuw zich tegen hem zal keren.

De tweede geschiedenis vinden wij in 1 Kon. 20. Daar krijgt ook een gelovige een opdracht, die hij niet wil uitvoeren. En als wij hier in ons leven de opdracht van God niet willen uitvoeren, hoe zouden wij dan later gebruikt kunnen worden voor de grote opdracht?

Het is toch duidelijk, dat je dan geen plaats onder de banier kunt krijgen, want daar moeten wij hier door de Heer voor klaar gemaakt zijn.

Deze geschiedenis lezen wij in 1 Kon.20:36. *“Toen zeide hij (een profeet) tot hem: Omdat gij niet geluisterd hebt naar de stem des Heren, zie, wanneer gij van mij vandaan gaat, zal een leeuw u doden. En toen hij van hem heenging, trof een leeuw hem aan en doodde hem”.*

De derde geschiedenis, waar het gaat om de eer van God en Zijn dienst, vinden wij in 2 Kon. 17:25 en 26, waar sprake is van de Samaritanen, die op de plaats van de tien stammen zijn gekomen. *“In de eerste tijd nu, dat zij daar woonden, vereerden zij de Here niet; daarom zond de Here leeuwen onder hen, die sommigen van hen doodden. Toen zeide men tot de koning van Assur: De volken die gij hebt weggevoerd en in de steden van Samaria hebt doen wonen, kennen de juiste dienst van de God des lands niet; daarom heeft Hij leeuwen onder hen gezonden en zie, deze doden hen, omdat zij de juiste dienst van de God des lands niet kennen”.*

Ziet u hoe deze geschiedenissen de afschaduwing zijn van iets veel groters? Gaat u dan ook begrijpen, wat er gaat gebeuren als straks dat Troongezicht van Openbaring 4 werkelijkheid zal gaan worden en de bevelen van God en van de Heer Jezus als Koning vanuit de Troon, die daar geplaatst wordt, zullen uitgaan. Dan zal de schare van eerstelingen als een leeuw optrekken onder de eerste banier.

Weet u wat er dan gaat gebeuren hier op aarde en in de Hemelse Gewesten? Allen die het Woord van God tegenstaan in de dienst van God, worden door de leeuwen vernietigd. Men kent de heiligheid Gods en het gezag van Gods Woord vandaag niet meer!

Daarom, nu het nog de Dag van de Genade is, laten wij er ernst mee maken om straks voor Zijn Troon te mogen staan en hier dus klaar gemaakt te worden door Hem voor de taak, waartoe Hij ons roept. Want niet iedereen is geroepen om straks onder de banier van de leeuw te staan, daar er nog drie andere banieren zijn.

Wij moeten ons niet een plaats trachten aan te meten, waartoe God ons niet bestemd heeft. De ene is bestemd om bij de oudsten te behoren, profetisch gezien en in het bijzonder zijn het die dienstknechten, die moeten leren. Maar strijders Gods behoren wij allemaal te zijn, want wij zullen zien, dat die andere drie banieren ook strijders zijn, maar op een ander vlak.

Tot zover, volgend keer gaan we hier mee verder.
De Heer Zegene u.

Amen