

**Bijbelstudie Centrum: deel 1 – studie over:
Hetgeen weldra moet geschieden in en met de Gemeente van Jezus,
de Christus der Schriften en wat de Gemeente haar naaste toekomst en taak zal zijn.**

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: *“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden (Joh. 10:9)*, dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

Bijbelstudie Centrum: deel 1 – studie over:

**Hetgeen weldra moet geschieden in en met de Gemeente van Jezus,
de Christus der Schriften en wat de Gemeente haar naaste toekomst en taak zal zijn.**

Het thema voor dit onderwerp vindt u in Openbaring 4, 5 en 6, te beginnen bij hoofdstuk 4 de eerste vier verzen, waar wij lezen: *“Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zei: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na deze geschieden moet. Terstond kwam ik in een vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten. En die er op gezeten was, was van aanzien de diamant en de sardius gelijk; en een regenboog was rondom de troon, van aanzien de smaragd gelijk. En rondom de troon waren vier en twintig tronen, en op die tronen waren vier en twintig oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden”.*

Wij willen allereerst onze aandacht bepalen bij wat er geschreven staat in deze eerste vier verzen, te beginnen met: *“en deze dingen”* en aan het eind van het eerste vers: *“klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na deze geschieden moet”*.

Wij zien hier, hoe de Heer Jezus Zelf dit profetisch boek in drie delen heeft ingedeeld, wat u vindt in Openb. 1:19, waar de Heer Jezus tot Johannes Zijn dienstknecht zegt: *“Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt”, wat het eerste deel is.*

Vervolgens: “en hetgeen is”, dit is het tweede deel. En dan tot slot *“en hetgeen na dezen geschieden zal”, dat is het derde deel.*

We starten met het eerste deel: *“hetgeen gij gezien hebt”*, slaat op wat Johannes al gezien had, n.l. hoe hij de verheerlijkte Heer Jezus, de Christus der Schriften als Hogepriester ziet wandelen tussen de zeven kandelaars, dat wil zeggen: **Zijn totale Gemeente**.

Zeven is immers het getal van volheid, van totaliteit. Het is dus een hemels visioen, wat Johannes mocht zien vanaf de aarde, toen hij zag, hoe de Heer Zijn Gemeente bouwt als Hogepriester, vanuit Zijn verhoogde en verheerlijkte plaats daar in de Troon van de Vader. Maar ook hoe Hij de Gemeente oordeelt en zal brengen tot haar voltooiing.

Het tweede deel: *“hetgeen is”*, wat wij ook mogen vertalen met *“en hetgeen zij zijn”*. Dit heeft dezelfde strekking en slaat dus op het tijdperk, waarin Johannes dit visioen zag, dus zolang de Gemeente hier op aarde is, totdat zij geheel gebouwd en voleindigd is, wat de Heer Jezus openbaart in de zeven zendbrieven, die daar op volgen.

Het gedeelte: *“hetgeen gij gezien hebt”*, staat in hoofdstuk 1. En *“hetgeen is”* of *“hetgeen zij zijn”* staat in hoofdstuk 2 en 3.

Daar zien we niet alleen, dat de Heer Jezus Zijn Gemeente door en door schouwt en kent en dat er niets voor Hem verborgen is, maar ook wat de oordelen van Hem over de Gemeente zijn. En vooral, wat de overwinnaar wacht, want niet allen zijn overwinnaars! (Lees de studie over de geschiedenis van de Gemeente).

Dan komt het derde deel: *“en hetgeen na deze geschieden zal”*, wat ons zegt, wat daarna gaat geschieden, als de Heer Jezus Zijn Gemeente voltooid heeft en haar thuis gehaald zal hebben, waar Hij haar plaats heeft bereid. Dit wordt verhaald in Openbaring 4 tot en met Openbaring 22.

Als wij Openb. 4:1 lezen, dan zien wij dus, dat wij gekomen zijn aan het ogenblik, dat de Heer de overwinnaars eerst wegneemt van de aarde, want niet allen worden direct weggenomen, alleen de overwinnaars, wat de Schrift ons heel duidelijk leert.

“na deze dingen zag ik” en daar moet u goed op letten, dat die *“ik”* Johannes de apostel is en het moet zien en horen voor ons allen, want hij is onze vertegenwoordiger, onze representant.

Let u goed op: Dat eerste gedeelte van Openb. 1 ziet Johannes vanaf de aarde op Patmos, want de Heer Jezus bouwt vanuit de Hemel Zijn Gemeente hier op aarde door de Heilige Geest.

**Bijbelstudie Centrum: deel 1 – studie over:
Hetgeen weldra moet geschieden in en met de Gemeente van Jezus,
de Christus der Schriften en wat de Gemeente haar naaste toekomst en taak zal zijn.**

En die zeven zendbrieven (*“hetgeen zij zijn”* - de Gemeente, de kerk) ook dat ziet Johannes vanaf de aarde, want dan is de Gemeente nog altijd hier op aarde.

Maar als wij gekomen zijn bij vers 1 van Openb. 4 in dat derde gedeelte: *“wat na deze geschieden moet”*, dan zien wij, dat Johannes is opgenomen in de hemel. En zoals Johannes als onze vertegenwoordiger door een geestvervoering werd weggevoerd van de aarde in de hemel, zo zal dat ook straks gebeuren met de Gemeente, als dat tijdstip is aangebroken.

Wij leven vandaag nog altijd in *“hetgeen is”*, *“hetgeen zij zijn”*. Dat is de Gemeente en zo gauw die voleindigd is, breekt dat derde deel aan: *“wat na deze geschieden moet”* en dan gaan de overwinnaars, waarvan Johannes al de vertegenwoordiger is, van de aarde weg naar de hemel. Dit is het eerste, wat de ware Gemeente te wachten staat.

Wij gaan nu dat eerste vers uit Openbaring 4 goed onder de loupe nemen: *“Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend naar de hemel”*.

Het eerste, wat Johannes dus ziet - dan is hij nog steeds op de aarde - dat er een deur geopend wordt in de hemel en door die deur moet hij straks naar binnen gaan. Dat is, wat de Heer Jezus aan de Gemeente in deze eindtijd beloofd heeft.

U vindt dat Openb. 3:8, dat is de Gemeente van Filadelfia, waarvan de Heer Jezus zegt in vers 10: *“Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten”*. Het is dus de Gemeente, die de Heer Jezus verwacht en klaar is voor de opname, waarvan de Heer zegt aan het eind van vers 8: *“Gij hebt kleine kracht, maar gij hebt Mijn Woord bewaard en mijn Naam niet verloochend”*.

Dat is dus een Gemeente van gelovigen, die zich volledig vasthouden aan het geschreven Woord van God, de Bijbel en daaruit de Heer Jezus hebben leren kennen in al Zijn volheid, want het zijn immers de Schriften, die van Hem getuigen.

Want aan deze gelovigen wordt in de eindtijd aan alle kanten getrokken om o.a. te gaan meedoen aan allerlei Bijbelkritiek om de eenvoud van de Schriften in twijfel te trekken. Maar zij, die standvastig blijven in het geloof en zich volledig hebben vastgehouden aan het eeuwige, levende Woord van God, zullen allen als overwinnaars uit de strijd komen. En dan is Hij ook alles in allen geworden.

Dat is het leven in een diepe innerlijke gemeenschap met de Heer en daarom verwachten zij ook Zijn komst. Want als wij met de Heer leven, dan betekent dat: wij zijn met Hem gestorven, met Hem begraven, met Hem opgewekt en met Hem gezet in de Hemelse Gewesten. Dan is dus Zijn kruisdood onze kruisdood, Zijn begrafenis onze begrafenis, Zijn opstanding onze opstanding en Zijn hemelvaart zal ook onze hemelvaart worden.

En daarom zullen wij straks in een punt des tijds veranderd worden, hetzij dat wij ontslapen zijn en dan zullen wij opstaan uit de doden, zoals de Heer Jezus opstond van tussen de doden uit in dat verheerlijkte Opstandinglichaam, hetzij dat wij levend overgebleven zijn en in een punt des tijds veranderd worden.

Er staat, dat de Heer zegt: *“omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten”*, maar de oude vertaling zegt: *“omdat gij het Woord Mijner leidzaamheid bewaard hebt”*, wat niet in tegenspraak is, maar een aanvulling is, omdat het de betekenis heeft om geduldig de Heer te blijven verwachten, terwijl Hij nu al meer dan 2.000 jaar vertoeft te komen.

Er komen onder de zogenaamde Christenen velen voor, die zeggen: *“waar blijft de belofte van Zijn komst?”* Maar voor hen die zich vasthouden aan dat Woord van God en blijven geloven, dat de Heer elk ogenblik kan komen, is dat een Woord van lijdzaamheid, d.w.z. een geduldig volharden en dan zal de Heer dat ook belonen.

**Bijbelstudie Centrum: deel 1 – studie over:
Hetgeen weldra moet geschieden in en met de Gemeente van Jezus,
de Christus der Schriften en wat de Gemeente haar naaste toekomst en taak zal zijn.**

Want wie op Hem zijn geloof bouwt, wordt niet beschaamd. En Zijn komst is zeer nabij! Ja: *"omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking"*, die gaat aanbreken over deze wereld. (Lees de studie: *"de ure der verzoeking"*)

Dan geeft de Heer Jezus deze Gemeente een kostelijke belofte, die wij vinden in vers 8: *"want gij hebt kleine kracht"*, maar daarvoor zegt Hij dan: *"Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten"*.

Voor deze gelovigen geeft de Heer Jezus straks een geopende deur in de hemel, die niemand voor hen kan sluiten. Als dan straks dat geweldige tijdstip is gekomen, dat dan het derde tijdperk gaat aanbreken *"wat na deze geschieden moet"*, ja, *"geschieden zal"*, dan ziet Johannes vanaf de aarde, dat er een deur geopend wordt in de hemel, wat hij, Johannes, ziet voor ons.

Als dat tijdstip straks voor de overwinnaars is aangebroken, dan zullen ook zij, die hier op aarde zijn, plotseling een deur zien opengaan in de hemel. Is dat niet heerlijk! Zo zal het werkelijk gebeuren in de naaste toekomst.

Evenals Johannes op de aarde was en die deur zag opengaan, zo zullen wij, die getrouw bleven en volhardden tot het laatste, een geopende deur krijgen in de hemel, want de Heer zal de belofte aan hen waar maken, dat Hij hen zal wegnemen voor de ure der verzoeking, die over de aarde komen zal. En wat gaat er dan gebeuren?

Vandaag vergapen de wereldse geleerden zich aan zonsverduistering en aan geweldige verschijnsellen aan de hemel en van kometen. Maar wij verwachten heel wat anders: de opname van de Gemeente. En dat is heerlijk!

In Openb. 4 gaat vers 1 verder met: *"en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak"* Dat is de stem die Johannes ook gehoord had in Openbaring 1 en dat is de stem van de verheerlijkte en de verhoogde Heer, aan Wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde, wat wij vinden in Openb. 1:10. *"Ik kwam in vervoering des Geestes op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin"*.

En deze stem, die hij dus eerst al gehoord had, die hoort hij nu ook klinken vanuit de hemel, toen die deur geopend werd. En wat gaat er dan gebeuren? De eerste stem zei: *"klim hierheen op"*. Het is de stem van Hem, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Het is dezelfde stem, die aan het graf van Lazarus sprak: *"Lazarus, Ik zeg u, kom uit"*.

En Lazarus, wiens lichaam al 4 dagen in ontbinding was, hij verrees tussen de doden uit en kwam levend uit zijn graf. Het is de stem van Hem, die de hel en het dodenrijk overwonnen heeft, waarvan Hij getuigt in Openb. 1. Want als Johannes deze stem hoort, dan valt hij als dood voor Zijn voeten, d.w.z. Johannes kon het niet verdragen in zijn sterfelijk lichaam. Dat is de machtsstem Gods, van Hem, Die het Woord Gods is, het Woord van de Vader, Die het voor u en mij volbracht heeft op het kruis van Golgotha.

We lezen dat in Openb. 1:17-18. *"En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk"*.

Wel deze stem hoorde Johannes en die stem was als een bazuin; de bazuin van de aartsengel Michael met zijn legioenen van engelen. En zij planten dat geluid voort. Wat zal er dan gebeuren?

Dat beschrijft Paulus ons door de Heilige Geest in 1 Tess. 4:15-18. *"Want dit zeggen wij u met een Woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here Zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;*

**Bijbelstudie Centrum: deel 1 – studie over:
Hetgeen weldra moet geschieden in en met de Gemeente van Jezus,
de Christus der Schriften en wat de Gemeente haar naaste toekomst en taak zal zijn.**

daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met deze woorden”.

Hier ziet u, hoe Paulus dit alles ook gedreven door de Heilige Geest heeft moeten neerschrijven, maar Johannes beleeft dit daarna, want hij moet dat beleven voor ons, opdat wij zouden verstaan wat na deze, dat is nadat de Gemeente voleindigd is, direct gaat gebeuren.

Het is ook wat Paulus schrijft over die bazuin in 1 Cor. 15:51-52, als hij spreekt van de opstanding van de overwinnaars in Christus. *“Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden”.*

En dan zegt hij in vers 57: *“Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft (daar hebben wij de overwinnaars) door onze Here Jezus Christus”.* Mits wij in Hem blijven en ons niet op één of andere wijze laten aftrekken, behoren wij tot die overwinnaars en daar gaat het in dit onderwerp om.

We gaan weer terug naar Openb. 4:1. Ziet u de Goddelijke volgorde? Als Johannes nog op de aarde is, dan ziet hij hoe er een deur geopend wordt in de hemel, zo zullen de overwinnaars datzelfde zien en beleven. Dan horen ook zij uit die geopende deur klinken: de stem van de verhoogde en verheerlijkte Heer, als van een bazuin, die doorklinkt tot in de graven. Die stem geeft dan een bevel: *“Klim hierheen op”.*

Vervolgens vers 2: *“Terstond kwam ik in vervoering des geestes”.* Wij kunnen niet zo maar de hemel ingaan in dit sterfelijke lichaam, maar zo gauw als deze machtsroep van de Heer Jezus komt, dan gaat het gebeuren op Zijn machtsbevel. Het was door de kracht van de Heilige Geest, dat Johannes weggerukt werd van de aarde en direct overgeplaatst werd in de hemel. Zo zal het ook zijn voor de overwinnende Gemeente

Rom. 8:11 zegt ons: *“En indien de Geest van Hem (dat is de Geest van God de Vader), die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont (daar komt het op aan), dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont”.*

De almachtige God en Vader heeft de Heer Jezus, toen Hij voor onze zonden gestorven was en zijn ziel had uitgestort in het dodenrijk en Zijn lichaam daar in het graf lag, door Zijn eeuwige Geest, de Heer Jezus doen verrijzen (opnieuw geboren doen worden) uit de doden als die nieuwe Mens, als Triomfator over alles.

Als nu deze zelfde Geest in ons woont en dat is alleen mogelijk, als wij werkelijk Jezus, de Christus der Schriften toebehoren en wij niet meer naar het vlees willen leven, maar naar de Geest, dan zal diezelfde kracht van Gods eeuwige Geest, onze sterfelijke lichamen reeds hier levend maken voor de dienst van de Heer, zodat wij niet meer naar het vlees behoeven te leven en toegeven aan de zonden, maar onze leden zullen stellen in dienst van God, in dienst van de gerechtigheid. Dat is overwinnend leven voor de kinderen Gods, nu reeds hier op aarde.

Daarom ook het bevel voor de ware gelovigen van nu: *“Wordt blijvend vervuld met de Heilige Geest”.* Maar zoals nu de Heilige Geest door Zijn eeuwige kracht onze sterfelijke lichamen levend maakt voor de dienst van God, voor de dienst der gerechtigheid, zo zal straks dat bevel van Gods Troon en dat wat uit de Hemel klinkt van de verheerlijkte Heer Jezus, dus uit die geopende deur: *“Klim hierheen op”.*

Dan zal ogenblikkelijk de Geest van God, die in die overwinnaars woont, binnen een fractie van een seconde dat vernederde lichaam veranderen in een verheerlijkt lichaam. Zo heeft de Heilige Geest ook het vernederde lichaam van de Heer Jezus, dat in het graf lag, in een fractie van een seconde doen verrijzen, opnieuw geboren doen worden, in een verheerlijkt Opstandinglichaam dat naar de hemel gaat.

Daarom is het van zo'n groot belang, dat, als wij overwinnaars willen zijn, wij in de Heer Jezus moeten blijven. Gode zij dank, zegt Paulus, die ons de overwinning geeft door Jezus Christus. Blijft in Hem en wordt vervuld met de Heilige Geest en laat u niet op enige wijze daarvan aftrekken.

**Bijbelstudie Centrum: deel 1 – studie over:
Hetgeen weldra moet geschieden in en met de Gemeente van Jezus,
de Christus der Schriften en wat de Gemeente haar naaste toekomst en taak zal zijn.**

In 2 Cor. 4:13-14 lezen wij, dat die wonderlijke opstanding van ons lichaam door de kracht van de inwonende Geest zal gaan geschieden. Paulus zegt dan: *“Maar nu wij dezelfde Geest des geloofs hebben, gelijk geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook. Immers, wij weten (dat behoren wij te weten), dat Hij, die de Here Jezus opgewekt heeft, ook ons met Jezus zal opwekken en met u vóór Zich stellen”*.

En dat geschiedt op dezelfde wijze, zoals de Heer Jezus opstond tussen de doden uit en ten Hemel voer. Daarom schrijft Paulus ook in Ef. 4:30. *“En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing”*.

De vertaling - *“tegen de dag der verlossing”* - is niet juist, de oude vertaling zegt: *“tot de dag der verlossing”*. *“Bedroeft de Heilige Geest niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing”*; dat is de dag, als de deur opengaat in de hemel en die bazuinstem van de verheerlijkte Heer vanuit de hemel tot ons komt. Wat zal dat wonderbaar zijn!

Johannes de Heer zegt het zo doeltreffend in het Maranatha lied, wat hij toen componeerde: *“Als mijn oog Hem zien zal en mijn oor zijn stem zal horen, op die grote blijde dag”*.

Er gaat dan gebeuren, wat Paulus ook moest neerschrijven in Fil. 3:20a. *“Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen”*. De oude vertaling zegt ons: *“onze wandel is in de hemel”*. Zelf vind ik dit heel mooi.

Maar is onze wandel nog op aarde, naar het vlees? Dan kan het gebeuren, dat, als straks dat ogenblik aanbreekt, u moet achterblijven en door de Grote Verdrukking nog klaar gemaakt moet worden. Bij velen heerst de mening, dat Gods kinderen, de Gemeente, door de Grote Verdrukking moeten gaan; eensdeels hebben zij gelijk, maar dat zijn dan degenen, die niet werkelijk met de Heer leven.

Dat is inderdaad waar, want er is een naooogst, wat de Schrift duidelijk leert. Maar de overwinnaars zijn de gelovigen, die bij het eerste uur weggenomen worden. Zijn wij gereed? Dan moet nu onze wandel al in de Hemel zijn. Paulus zegt in Col. brief: *“Ons leven is met Christus verborgen in God”*.

Behoort u bij de Filadelfia gelovigen, die Hem blijven verwachten? Jezus zegt in Openb. 3:10. *“Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking”*.

En Paulus zegt het in Fil. 3:20-21. *“Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen”*. Ziet u, dat is door de kracht van de Heilige Geest.

Als wij nu teruggaan naar Openb. 4 dan lezen wij in vers 2: *“Terstond kwam ik in vervoering des geestes”*. Let u op, dat de apostel Johannes twee verschillende trappen van vervoering des geestes beleeft.

In Openb. 1, toen hij voor het eerst die stem hoorde, kwam hij al in vervoering des geestes, maar die ging niet verder, dan dat hij vanaf de aarde dat hemels visioen gaat krijgen en dat hij dus dat wonderbare profetische Woord ontvangt, dat hij moet opschrijven voor de zeven gemeenten.

U vindt dat in Openb. 1:10. *“Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem”*. Maar in Openb. 4 hoort hij opnieuw die eerste stem en nu geraakt hij in een veel grotere vervoering des geestes en daardoor werd hij weggerukt, weggenomen van de aarde.

Hier vinden wij weer een onderwijzing. Zolang de Heer vertoeft te komen, moeten wij ons uitstrekken naar een eenvoudige en loutere toewijding aan onze Heer Jezus, de Christus der Schriften, zodat wij nu al een leven hebben vervuld met de Heilige Geest. En dat is mogelijk!

**Bijbelstudie Centrum: deel 1 – studie over:
Hetgeen weldra moet geschieden in en met de Gemeente van Jezus,
de Christus der Schriften en wat de Gemeente haar naaste toekomst en taak zal zijn.**

Johannes kwam in geestesvervoering, doordat hij de stem van zijn verheerlijkte Heer hoorde. En als wij de stem van onze Heer Jezus beluisteren, die tot ons komt in de prediking van het Woord in de samenkomsten en in de gemeenschap der heiligen, de stem van de Heer, die waarschuwt, die vermaant, die wil bevoedigen, die wil onderwijzen, vertroosten en versterken en als wij werkelijk oren hebben, die horen naar die stem, dan zal ons dat ook tot een vervulling met de Heilige Geest brengen.

Als ik biddend Gods Woord ga lezen, dan gaat Gods Geest mij vervullen en mij de dingen laten zien, zoals ze zijn. Als wij zó met de Heer leven, dan zijn wij ook klaar voor die meerdere, die grotere, die veel heerlijker geestvervoering, die dan pas plaats vindt, als de stem gaat komen uit de hemel met het bevel: *"Klim hierheen op"*.

Dan zal de kracht van de Heilige Geest ons in een punt des tijds doen veranderen. Daarom is het beslist noodzakelijk, dat wij hier reeds dag in dag uit wandelen met de Heer en horen naar Zijn stem. De Heer Jezus zegt: *"Mijn schapen horen naar Mijn stem en zij volgen Mij"*. Kennen wij de stem van de Heer? Of zijn wij nog altijd bezig met de dingen van deze wereld? *"Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie"*. Dan gaat Johannes die hemel binnen en dan ziet hij eerst die troon staan.

Als wij volgende keer met elkaar verder gaan, dan zult u zien, hoe alles wijst naar wat er gaat plaats vinden en plaats moet vinden: *"Ik zal u tonen, zegt de Heer, wat na deze geschieden moet"*, hoe al de voortekenen er op wijzen.

Laten wij alles benutten om werkelijk aan de voeten van de Heer te zitten, om te luisteren naar wat Hij tot ons te zeggen heeft in Zijn Woord en Geest, opdat wij klaargemaakt kunnen worden voor het geweldige ogenblik, wat straks aanbreekt, dat u door Hem ook overwinnaar mag zijn. De Heer geve u daarvoor genade en kracht! Prijst Zijn Naam!

Volgende keer gaan we verder.
De Here Zegene u.

Amen

