

Het werk van de Heilige Geest en van de god deze eeuw in de eindtijd

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: *"Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden* (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

Het werk van de Heilige Geest en van de god deze eeuw in de eindtijd

Broeders en zusters laten we de Bijbel openen en wel bij 1 Cor. 2:6-16. *“Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn, een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers dezer eeuw, wier macht teniet gaat, maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God (reeds) van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.*

Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus”.

In dit Schriftgedeelte is tot driemaal toe sprake van: “deze eeuw”. Eerst in vers 6: *“Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn, een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers dezer eeuw”*. En ook vers 8: *“En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten”*.

Wat bedoelt Gods Woord met *“dezer eeuw”*? Dat is het tijdperk (de tijdsbedeling), die aangebroken is, nadat Israël de Christus had verworpen; het tijdperk dus, die ligt tussen de verstrooiing van Israël en zijn herstel in de toekomst. Het is de tijdsindeling, die het tijdperk omvat vanaf het kruis en de daarop volgende uitstorting van de Heilige Geest tot aan de wederkomst van de Heer. Eeuw is hier niet bedoeld als een honderdjarige periode, maar als een *“aion”* of *“tijdsbedeling van een onbepaald aantal jaren”*.

We moeten onze tijd waarin we leven, goed weten te onderscheiden. God wil Zijn Koninkrijk hier op aarde doen komen, een Rijk van gerechtigheid en vrede. En nu is het Joodse volk door God geroepen en uitverkoren, om in dat Koninkrijk Zijn volk te zijn, voor zover zij zich straks als volk zullen bekeren. Maar we weten, dat door de verharding van Israël, God een bijzondere tussen tijdsperk heeft moeten geven.

Israël heeft door hun verharding in hun zonden de staatkundige heerschappij van het Koninkrijk, dat God aanvankelijk aan hen had gegeven verloren en God heeft die heerschappij zo lang gelegd in de handen van heidenen.

Immers, het was de bedoeling Gods, toen Israël uit Egypte verlost en ingebracht was in het beloofde land, dat zij daar klaargemaakt zouden worden om hun Messias, hun Koning, te verwachten.

Maar in die tussentijd begeerden zij eerst een koning, zoals de andere volkeren die hadden. Dat was al in eerste instantie een verwerping van God als Koning. Daarna gaf God aan David de belofte, dat uit het geslacht van David de beloofde Koning zou voortkomen.

Maar toen de nakomelingen van David, die erfgenamen waren op zijn troon, steeds dieper in de zonde wegzonken, heeft God in het jaar 606 voor Christus die kroon en troon moeten wegnemen en de staatkundige heerschappij moeten geven in de handen van de heidenen.

Dat is aangevangen bij Nebucadnezar, de koning van Babel. Deze staatkundige heerschappij van de heidenen zou doorgaan, totdat de tijden der heidenen voleindigd zullen zijn; en dat is, als Jezus wederkomt.

In het profetische boek van Daniël heeft God reeds laten zien, hoe deze heidense heerschappijen zouden verlopen. Het begon bij dat gouden hoofd van het beeld in het droomgezicht van Nebucadnezar,

Het werk van de Heilige Geest en van de god deze eeuw in de eindtijd

het Babylonische rijk; daarop volgde het Meden - Perzische rijk (zilver) en daarna het Grieks-Macedonische rijk (koper) en tenslotte het Romeinse rijk (ijzer).

In zijn eenheid wordt het Romeinse imperium uitgebeeld in de lendenen, maar het ging nog over in de twee benen, die de verdeling is in het Westerse en Oosterse Romeinse rijk uitbeelden. Aan het eind van de tijden, gaat dit rijk over in de tien tenen, of zoals ergens anders in Daniël uitgebeeld wordt bij de verscheurende dieren, in de tien hoornen.

We zien inderdaad, dat het einde van de tijden der heidenen genaakt; want Jezus zei, dat Jeruzalem vertreden zal worden door de heidenen tot de tijden der heidenen voltooid zullen zijn. Dat is dus deze staatkundige heerschappij, die God tijdelijk in de handen der heidenen heeft gelegd, totdat de Koning komt, om Zijn Koningschap te aanvaarden, Jezus Christus.

En daarom moeten we ook acht slaan op het Profetische Woord, want we zien, hoe het einde van de tijden der heidenen aanbreekt. Het Romeinse rijk moet immers weer hersteld worden, weer opnieuw verrijzen (verenigd Europa), maar nu in de tien tenen.

Wat in Griekenland plaats gevonden heeft, is niet zo maar geschied, want Griekenland, als onderdeel van dat Romeinse rijk, behoort er bij. En we weten, dat het kenmerk van het Romeinse rijk is, dat het geregeerd werd door een militaire macht, uitgebeeld in dat harde ijzer.

Het werd dictatoriaal geregeerd, maar de dictatoren waren altijd de grootste vechtjassen, de generaals, die met de macht van het leger tot keizer werden verheven. Zo zal dat Romeinse rijk zienderogen weer uit de volkeren verrijzen.

We leven dus nu in deze bijzondere tijd, waarvan hier dit Schriftgedeelte spreekt, d.w.z. het tijdperk dat aangebroken is, toen Israël zijn Koning verwierp en gezegd heeft: *"wij willen niet dat Deze koning over ons zal zijn, geef ons Barabas"*.

Op dat moment is het Koninkrijk Gods, dat zou komen, tijdelijk uitgesteld. Voor God was het natuurlijk geen uitstel, maar door de verwerping kon het in Israël niet direct opgericht worden. En daarom is die grote tussentijd gekomen, de eeuw, waarin we nu nog leven en waarin God, een volk voor Zijn Naam uit Jood en heiden vergadert, de Gemeente.

Nu moeten we deze eeuw goed onderscheiden, want deze heeft een bijzonder karakter en een bijzonder kenmerk. Er zijn n.l. twee geesten in dit tijdperk aan het werk, waarvan Paulus spreekt in 1 Cor. 2:12 n.l.: *"Wij hebben nu niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God"*.

Er zijn dus twee geesten aan het werk. Allereerst de Geest uit God, de Heilige Geest, die uit Jood en heiden door middel van het Evangelie van Jezus, de Christus, van Zijn kruisdood en opstanding, een volk vergadert. Het is de Heilige Geest, die op de Pinksterdag uitgestort is in al Zijn volheid en die bezig is het Lichaam te bouwen, waarvan Christus het Hoofd is en dat is de Nieuw Testamentische Gemeente.

Het zijn degenen, die de Heilige Geest vergadert uit alle volken, n.l. hen, die tot waarachtig geloof gekomen zijn, zich bekeerd hebben en Christus als hun persoonlijke HEER hebben aanvaard; zij zijn in Zijn bloed gereinigd, verlost geworden en in Zijn kruisdood en opstanding opnieuw geboren.

Zij vormen tezamen een totaal nieuw **organisme**, dat reeds bij God bekend was van voor de grondlegging der wereld. maar op de Pinksterdag geopenbaard. Dat was een geheimenis, dat wonderbare Lichaam, Jezus en Zijn Gemeente.

Een levend organisme, die niet alleen vergadert wordt door de Heilige Geest en door Hem toegevoegd en gedoopt wordt tot één Lichaam, maar ook door die Heilige Geest bewoond wordt. Die dat Lichaam

Het werk van de Heilige Geest en van de god deze eeuw in de eindtijd

vervult met Zijn heerlijkheid en het leidt in de waarheid en doet functioneren en tenslotte voleindigt en volmaakt, om het dan, als het moment daar is, dat Christus komt, op te voeren tot het Hoofd.

Dat is de Heilige Geest, die in dit tijdperk dat werk doet en Zich met enkelingen bezig houdt. Velen denken, dat God in dit tijdperk Zich bezig houdt met de volkeren en met Israël. Maar dat is niet zo. God houdt zich met de enkeling bezig, die Hij er uit roept, om hen samen te voegen tot dat wonderbare Lichaam van Christus.

Daar tegenover staat een andere geest, die met macht en kracht werkt. We weten, dat de Heilige Geest een persoon is, de derde Persoon van de Goddelijke drie-eenheid. Deze leidt in alle waarheid, Hij spreekt, handelt en werkt.

De andere geest, die Paulus hier noemt *"de geest der wereld"*, is ook een persoon. De Heilige Geest, is de Geest uit God, zo is die andere geest, de geest uit satan.

Hiervan spreekt Paulus in Ef. 2:1-2. *"Ook u, hoewel gij dood was door de overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop van deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid"*.

De overste van de lucht is satan, de gevallen cherub. Want de macht der lucht bestaat uit vele gevallen engelen, waarvan hij als overste aan het hoofd staat en die in één naam genoemd wordt: *"overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is"*.

In 2 Cor. 4:3-4a lezen we: *"Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan, ongelovigen, wiens overleggingen de god van deze eeuw met blindheid heeft geslagen"*. Hier wordt satan dus genoemd: *"de god dezer eeuw"*.

We hebben reeds duidelijk gezien, dat Paulus schrijft in 1 Cor.2 over deze eeuw (tijdperk), wat dat betekent? Dat is het tijdperk, die begonnen is, toen Israël hun Koning verwierp en die zal eindigen, als Israël hersteld wordt en zal zien in Wien zij gestoken hebben en over Hem rouw bedrijven en zo tot bekering komen.

Maar nu moet u goed opletten, wat de Schrift hier zegt door de Heilige Geest. Satan wordt hier genoemd *"de god dezer eeuw"*, maar nergens vinden we in de Bijbel, noch in het Oude, noch in het Nieuwe Testament, dat hij ook genoemd wordt, *"de god van een vorige eeuw"*, of *"de god van een nog komende andere eeuw"*. Wat betekent dat?

Voordat Israël, Jezus Christus verwierp als Koning, was satan nog geen god. Maar toen Israël zijn gezalfde Koning verwierp, heeft het in werkelijkheid satan tot god en koning gemaakt; en deze, die reeds de vorst van deze wereld was vanaf Adam's val, heerst nu als *"de god van deze eeuw"* over de wereld, totdat Jezus met Zijn gemeente op deze aarde komt, om hem te ontronen.

We moeten de Schrift kennen. Want we horen vandaag vaak, dat satan al onttronend is, maar de Schrift leert ons precies wat anders, vandaar de verwarring onder Gods kinderen.

Voor het kruis was satan geen god, maar niet meer dan een gevallen engel, een geestelijke boosheid. Maar hij heeft zich tot god kunnen verheffen door de afval van Israël.

En wat betekent dat? Al vanaf het begin is zijn streven geweest om god te worden, maar in wezen is hij geen god. Maar om god te kunnen worden, moest hij schepselen hebben, die hem als god gingen vereren en aanbidden, moest hij a.h.w. tot god uitgeroepen worden! Welnu dat gebeurde, toen Israël openlijk de Gezalfde des Heren verwierp en heeft het door deze ongehoorzaamheid satan aanbeden.

Dit tijdperk waarin we nu leven en aan de voleinding waarvan we nu staan, zien we a.h.w. twee goden werken n.l. de god van deze eeuw in de wereld, satan en de Heilige Geest in de ware gelovigen, die

Het werk van de Heilige Geest en van de god deze eeuw in de eindtijd

Jezus Christus als Gods Zoon belijden en door Hem de ware God aanbidden. Hij, die immers uit God is. Zoals Christus en God de Vader, door middel van de Heilige Geest Zich een Lichaam vergadert uit de volkeren, een levend organisme, zo is satan ook bezig zich een lichaam te maken, dat hem aanbidt.

Daarom zegt de Schrift ook, dat de hele wereld in de boze ligt. Men denkt vandaag wel, dat er nog een neutrale zone is; maar daar is geen onderscheid, want zij staan of onder de heerschappij van Christus en hebben zich dan ook in gehoorzaamheid aan Hem uitgeleverd, of zij staan onder de heerschappij van de god dezer eeuw.

Dan kan men niet zeggen: "ja, maar dat wil ik ook niet, ik wil geen van beiden", want dat kan niet! Als men beiden niet wil, dan stelt men zich reeds onder de duivel. Want er is geen niemandsland. Men staat of direct onder de heerschappij van de duivel, van de satan; of we hebben gebogen voor Christus, zijn gehoorzaam geworden aan het Evangelie, dan betekent dat, dat we ons geheel overgegeven hebben aan Hem, Die ons kocht met Zijn bloed en staan we onder Zijn heerschappij.

Daarom zegt de Schrift ook, dat er in dit tijdperk niet alleen twee geesten werken, waarvan de Ene, de ware Geest uit Christus de Gemeente vergadert en de andere, de satanische geest, die de afvallige wereld vergadert.

We weten, dat de aarde bevolkt is door mensen en nu zegt de Schrift, dat in dit tijdperk er in wezen slechts twee soorten mensen zijn, onverschillig uit welk land of ras. De ene soort bestaat uit allen, die het Evangelie van Christus gehoorzaam zijn geworden en de tweede soort bestaat uit allen, die Hem ongehoorzaam zijn.

Tot de Gemeente behoren zij, zowel uit Jood en heiden. Echter Joden en heidenen, die daar niet toe behoren, liggen in de boze. Dat lezen we in Gal. 1:4. *"Jezus Christus, Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld"*.

De wereld wordt niet boos, maar ligt in het boze en daarom rijpt het boze steeds meer en begint er een duidelijke scheiding te komen tussen de leden van het Lichaam van Christus en de leden van het lichaam van de duivel.

De apostel Johannes spreekt hier ook van in zijn eerste brief 1 Joh. 3:10. *"Hieraan zijn de kinderen des duivels kenbaar (hoort u, twee soorten mensen); een ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin allen die zijn broeder niet lief heeft"*. Dus zij allen zijn kinderen des duivels zonder onderscheid, al doet men daarbij nog zo vroom.

In 1 Joh. 4 lezen we van die twee geesten, die Paulus noemde: *"de geest der wereld en de Geest uit God"*, alleen Johannes betitelt ze hier anders in 1 Joh. 4:6. *"Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling"*.

Ook hier dus weer twee duidelijk omschreven geesten: de Heilige Geest, die uit God is en de geest der dwaling, die alle kracht der dwaling en leugen bewerkt. Beide geesten zijn werkzaam in de wereld in deze tijdsbedeling (dit tijdperk) en maken beiden een bijzonder meesterwerk.

God bouwt het grootste meesterwerk, dat Hij ooit gemaakt heeft, de Gemeente, het Lichaam van Christus als een levend organisme door de Heilige Geest en door middel van het volbrachte werk van Christus. Maar de geest van satan maakt ook een meesterwerk, maar een meesterwerk der leugen, van schijn, het lichaam des duivels. En wat zal dat zijn?

Een wereld, waarin een goddeloze beschaving zal zijn, in zijn uiterste vorm; van de hoogste kunst en cultuur, wetenschap en kennis op elk terrein, vergezeld met de heerlijkste beloften van een paradijs op aarde, waarin men zich in de zonde en naar het vlees kan uitleven.

Het werk van de Heilige Geest en van de god deze eeuw in de eindtijd

Want satan belooft de kennis en de wetenschap van de mens steeds meer te zullen vermenigvuldigen, zodat alle ziekten genezen kunnen worden en straks betere kinderen kunnen geboren worden en nog veel meer, op voorwaarde, dat men hem maar aanbidt. Vandaar dat we vandaag al satanskerken hebben, waar reeds satanshuwelijken gesloten worden.

Er is dus een parallel: twee geesten, die werkzaam zijn; de één die het wonderbare Lichaam van Christus bouwt en voleindigt, waarin God tot in alle eeuwigheid Zijn heerlijkheid zal hebben, een bouwwerk der waarheid; de ander, die het bouwwerk der leugen bouwt, van schijn, van steeds grotere welvaart, waarmee hij deze wereld verblindt met leugens voor een pracht paradijs, door meer te doen in filantropie, een wereld organisatie om overal hulp te bieden, waar honger heerst in de onderontwikkelde landen.

Men gelooft de leugen, dat straks alle mensen even ontwikkeld en verstandig zullen zijn! Men denkt, dat er daardoor geen oorlog meer zal zijn, kortom alles zal even mooi en prachtig zijn, waar iedereen in vrede en rust en welvaart kan leven, want er komt een grote centrale wereldregering.

Maar Jezus heeft gezegd, hoe deze eeuw, dit tijdperk zal eindigen; want het zal zijn als in de dagen van Noach en het zal dus gelijken op het einde van dat tijdperk, dat duurde vanaf de val van de mens tot aan de zondvloed.

Want in dat tijdperk waren er ook twee soorten mensen, n.l. twee hoofdgelachten zoals we nu kinderen Gods hebben en kinderen des duivels. Zo waren er toen de nakomelingen van Seth en de nakomelingen van Kaïn. En hoeveel van Kaïns nakomelingen zijn behouden gebleven. Geen één!

Zij bleven zolang leven, totdat God hen allen wegnam met Zijn Goddelijk gericht. En dat Goddelijke gericht komt weer, het staat vlak voor de deur.

Wat was het kenmerk van die dagen van Noach? Jezus zegt: *"Zij aten en dronken en huwden en gaven ten huwelijk"*. Op zichzelf zijn deze dingen niet zondig. Wat was dan de grote zonde, waarom God in Zijn toorn de zondvloed moest zenden om hen allen te verdelgen?

Zij vereerden God alleen als Schepper, maar niet als de Jaweh, Die genoegdoening eist over de zonde alleen door bloedstorting, het offer, opdat de zonde weggenomen kon worden. Dat is vandaag precies hetzelfde, want de wereld is op haar wijze nog zeer godsdienstig en vereert God ook nog wel als een soort Schepper, maar niet als de God van het Verbond der Genade door Jezus Christus, dat alleen langs de weg van de bloedstorting van Jezus, de verzoening kan geven.

Het kenmerk van de tijd voor de zondvloed, was een geweldige toeneming van beschaving, kennis en wetenschap. Hoe wisten juist de nakomelingen van Kaïn het ijzer en andere metalen te bewerken en muziek instrumenten te maken!

Maar juist die lijn ging verloren! Nu zijn er in deze tijd mensen, die denken, dat die cultuur van God was. Maar kunnen we ons indenken, dat God deze goddeloze mensen ging inspireren, om een betere cultuur, kennis en wetenschap te krijgen?

Neen, het geslacht van Kaïn werd kennelijk geïnspireerd door een bovenmenselijke macht en geest, die hen die wijsheid schonk, omdat zij het offer van het bloed hadden verworpen.

Wie was die bovenmenselijke macht, die hen inspireerde?

De overste van de macht der lucht, de geest, die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, want satan bezit ontzettend veel kennis en wetenschap en doorzicht van de schepping en de materie; want hij was een overdekkende cherub, die God had aangesteld over de werken van Zijn hand, dus van de schepping. Hij kent het atoomgeheim, ja, hij kent alle geheimen.

Het werk van de Heilige Geest en van de god deze eeuw in de eindtijd

Hij wil die aan de mens geven, maar dan moet deze hem daarvoor wel aanbidden. Het is de wetenschap, die komt van deze bovenmenselijke geest, de geest der wereld, die nu werkt. Het was dus al de Kaïns cultuur, die het grote gevaar bewerkte in de dagen van Noach.

Het geslacht van Seth moest zich rein en zuiver bewaren. Maar weet u, wat de list van satan was, ook al in die dagen? Dat er een vermenging kwam tussen de nakomelingen van Seth en die van Kaïn. En dat is vandaag ook weer het geval, daardoor worden velen verstrikt en verleid.

Het gebeurt vandaag zoveel, dat een gelovig meisje met een ongelovige jongen (of omgekeerd) gaat trouwen. Die kunnen in bijna alle gevallen de Heer niet samen dienen, met alle gevolgen van dien en dat is het werk van satan, als men een ongelijk span vormt met ongelovigen. 2 Cor. 6:14-18. *“Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheidgemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine. en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige”.*

Er was in de dagen van Noach een snelle aanwas van de wereldbevolking, ook een kenmerk van deze tijd; we zien hoe we ook nu een explosie van de wereldbevolking beleven. Het gevolg hiervan is grote stedenbouw. Dat was ook zo bij Kaïn, want hij was de eerste stedenbouwer, omdat de mensen veiligheid bij elkaar zochten om zichzelf tot god te wezen, in plaats van hun veiligheid bij God, de Almachtige te zoeken.

Zo ontstonden toen reeds miljoenen steden. Ook wij zien dit vandaag in heel de wereld, hoe het “platte land” verlaten wordt om samen te hokken in de steden, die een samenscholing worden van ongerechtigheid en van vuilheid.

Denk u maar niet dat dit vroeger niet was; de opgravingen tonen dat wel aan. Denk alleen maar aan de stad Thebe dat was na de zondvloed, een stad in het oude Egypte. Deze stad alleen al leverde 750.000 strijdbare, gewapende jongemannen en dat was behalve de overige jongelingen, mannen, vrouwen en kinderen. Het waren toen al miljoenen steden, want het eerste mensengeslacht van Adam af waren intelligente en heus geen primitieve mensen.

Weet u wat nog een kenmerk was? Dat er in die dagen een gruwelijke vermenging kwam tussen mensen en de gevallen engelen. We zien ook vandaag weer een toenemen van al de occulte machten. Daarom hebben we in dat vorige tijdperk ook een voorbeeld gekregen, opdat we ons zuiver en rein zullen bewaren en onbesmet worden van deze wereld.

Weet u wat de list van satan ook in deze tijd is? Hij weet, dat door middel van het waarachtige Evangelie de tijd verhaast wordt, dat de Gemeente voltallig zal zijn. Want God heeft een getal bepaald, waarmee het Lichaam voltallig zal worden. We leven nu immers in de tijd van de voleinding van de tijd van de heidenen, d.w.z. dat uit de heidenen het Lichaam vergaderd moet worden en zoals het natuurlijke lichaam een bepaald aantal leden heeft, zo zal het Lichaam van Christus ook een zekere volheid moeten hebben.

Nu weet de duivel heel goed, dat, hoe meer het waarachtige Evangelie verkondigd wordt en Gods kinderen daarin getrouw zijn, des te spoediger zal het aantal vol zijn en het Lichaam klaar. Waardoor Christus, dit Lichaam, de Gemeente, kan weg nemen uit deze wereld en daardoor kan dus ook de komst van de Heer voor Israël en de volkeren verhaast worden.

Maar daarom maakt satan het mogelijk, dat zoveel mogelijk een vals evangelie gebracht wordt, aangenaam naar de oren van de hoorders. Bovendien dat het Evangelie dat de apostelen brachten niet

Het werk van de Heilige Geest en van de god deze eeuw in de eindtijd

voldoende is; dat we in de heiden landen onze cultuur moeten brengen, sociale toestanden het eerst, ziekenhuizen bouwen etc.

Er wordt een “*sociaal evangelie*” gebracht en satan lacht in het vuistje, want beschaving kan geen ziel redden voor de eeuwigheid, net zo min als een beschaafde wereld een paradijs kan worden. Het is een humanistisch evangelie, dat overal gebracht wordt, het evangelie naar de mens.

We moeten mensen in hongerende gebieden eten en kleren geven, het vertellen over Christus, de gekruisigde en opgestane Heer komt later wel. Satan houdt de schijn hoog, want men zegt dat is toch onze Christenplicht!

Maar we verstaan de tijd niet waarin we leven. Het zou voor God een kleine moeite zijn om de hongersnoden, waar ook ter wereld op te lossen door een vruchtbare oogst te geven en men zou weer voldoende voedsel hebben. Maar God wil, dat de mensen zich bekeren en de afgoden verlaten. Men weet vandaag de dag niet meer waar men staat. Wie heeft tenslotte alles in Zijn Hand? Is dat God of niet?

We moeten weten, waar we staan, door een waarachtig Evangelie te verkondigen, opdat de mens zich bekeert tot Jezus en Hem als HEER accepteert en daardoor innerlijk vernieuwd wordt, waarmee de komst van Jezus verhaast wordt.

De andere oplossing is uit de duivel, die de aarde tot een soort paradijs wil maken, om de mens aan de aarde te binden en in de zonde te doen blijven. En zoals het was in de dagen van Noach, moest er een Henoah eerst weggenomen worden en zo zal in deze tijdbedeling de Gemeente eerst weggenomen worden.

Maar zoals Noach met de zijnen door de verdrukking heen moest, zo zal ook een overblijfsel van Israël en de volkeren door de Grote Verdrukking heengaan naar het Koninkrijk der Vrede, waar Jezus Koning zal zijn over deze wereld en het volk Israël het Evangelie aan alle volkeren gaat verkondigen.

God heeft Zijn plan, maar laten we verstaan, wat Zijn wil is met ons leven in deze tijd. Twee geesten zijn aan het werk en wij leven aan het einde van deze eeuw, daarom zullen we zien, dat de geest van de wereld tot een geweldige machtsontplooiing gaat komen en zijn betoverende verleidelijke macht zal uitoefenen om, indien mogelijk, ook de uitverkorenen te verleiden. Maar de Heer heeft het ons voorzegd, dat we wakende en biddende moeten zijn, want de tijd is kort.

Satans werk zal er op uitlopen, dat de wereld hem zal aanhangen en aanbidden, dan zal hij zich kunnen openbaren in de mens der zonde, de antichrist. Want zijn meesterwerk, een meesterwerk der leugen, loopt uit in de komst van de mens der zonde, de “*übermensch*”, de antichrist.

Hierin zullen we weer zien een nabootsing van het Meesterwerk van God in Jezus Christus, Die door de Heilige Geest bezig is Zijn Gemeente te vergaderen, door dat waarachtige Lichaam klaar te maken om het straks net het Hoofd te verenigen, als de dag van Jezus aanbreekt voor Zijn Gemeente.

Dan zal de wereld in een grote georganiseerde wereldmacht, waarin alle afval een plaats kan vinden, alle godsdiensten der wereld (Jood, atheïst, Brahmaan, Hindoe, Boehdist, Mohammedaan enz. en ook de naam Christenen) verenigd zullen zijn, als het lichaam des duivels, ook haar hoofd krijgen, de antichrist, omdat men in hem geloofd!

Zien we niet, dat dit vandaag gaat gebeuren? De paus, die met allerlei godsdienstige leiders wil bidden, het plan was zelfs op de berg Sinaï, wat een godslastering!

Twee grote voleindingen gaan plaats vinden: de geest der wereld werkt met macht in uiterlijke kentekenen en vertoon, maar de Geest uit Christus werkt in het verborgene, om Zijn Lichaam klaar te maken, want Hij komt spoedig!

Het werk van de Heilige Geest en van de god deze eeuw in de eindtijd

Laten we zo **biddende en wakende zijn bij het Woord**. Het is nog een korte tijd, de Heer vraagt dit van ons, want er zijn vele dingen die hun verleidende macht en kracht op Gods kinderen uitoefenen, meer dan ooit te voren.

Eén van de ernstige waarschuwingen in de Schrift spreekt Jezus uit voor de mensen van deze tijd, waarin de verleiding van de rijkdom zo groot is. We lezen in Matth.13:22. *"De in de dorens gezaaide is hij, die het Woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het Woord en hij wordt onvruchtbaar"*.

Hier zien we weer die tegenover gestelde dingen, waarvan we reeds gesproken hebben in de eindtijd, n.l. de twee geweldige contrasten: eerst de zorg van de wereld, want een deel van de wereld zit in grote armoede (honger en gebrek, geen woning, geen kleding, het allerkarigste is er niet) en de ander, die baadt in weelde en rijkdom. Is het dit niet wat we overal zien. Jezus zegt het, dat beiden voor Gods kinderen gevaarlijk zijn, de zorg voor het leven en het bedrog van de rijkdom. (de welvaart)

In Luc.21 herhaalt Jezus het, als Hij spreekt over Zijn komst in vers 34: *"Zie toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard wordt door roes en dronkenschap (dat is de rijkdom weer) en zorgen voor levensonderhoud"*. (de andere kant) Zo zal het zijn, als Christus komt en ziet u, hoe alles reeds in vervulling is gegaan.

In Hebr. 3:13 lezen we: *"maar vermaant elkander dagelijks, zo lang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde"*. Het is dus een misleiding door welvaart en zorgen van het leven, wat de mens misleidt tot zonde.

Men neemt het vandaag immers niet meer zo nauw met de zonde, want er zijn vandaag voorgangers, die gescheiden zijn of openlijk zeggen homoseksueel te zijn. Hoe kunnen deze voorganger zijn, want de Schrift verbiedt dat. Wat moet dit voor een Gemeente misleidend zijn.

Waar wordt het Woord van God vandaag de dag nog volledig als gezagdragend aanvaard, men predikt een Jezus maar niet **Jezus, de Christus der Schriften**. Men voegt toe aan de Schrift en men laat weg uit de Schrift, al naar gelang men dit zelf wil.

Tenslotte nog willen we Gods Woord laten spreken uit 2 Tess.2:9-10. *"Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen, en met allerlei verlokkenende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hen een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid"*.

Ja, het zijn bedriegelijke tekenen en wonderen der leugen; het is de geest der wereld, die ook de geest der dwaling wordt genoemd, waaruit alle dwaling voortkomt.

Laten we daarom nuchter zijn, biddende en wakende en ons volledig vasthouden aan het Woord, aan het Evangelie van Jezus kruis en opstanding, wetende in Wien we geloven, Die ons ook het Leven geeft, waarvan we ook getuigen, dat Jezus in ons de hoop der heerlijkheid is.

Hij is de HEER van ons leven.

Amen.