

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: *"Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden .....* (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

Broeders en zusters laten we het Woord van God openslaan en wel bij Johannes 16: 5-15.

*“En nu ga Ik heen tot Hem, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij heen? Maar omdat Ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven: van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen”.*

We willen onze aandacht vestigen op het werk van de Heilige Geest, van de Trooster. Er zijn meningen en opvattingen, dat de Heilige Geest hier op aarde is gekomen om een heel bijzonder werk te doen en die dan ook dat werk van de Heilige Geest bijzonder onderscheiden.

Maar God is een enig God en het is niet zo, dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest ieder een verschillend werk doen. Jezus zegt, dat Hij op aarde kwam om het werk Gods te doen. Het is dus het werk, wat de Vader door Zijn Zoon doet en de Heilige Geest zet dat zelfde werk voort. En wat is dat werk Gods ook voor deze tijd?

Dat is dit: God heeft een bijzondere gedachte, zoals iedere bouwmeester, iedere kunstenaar, die een idee, een gedachte krijgt om iets te maken en die gedachte te verwezenlijken. Hij gaat die gedachte a.h.w. een stoffelijke vorm geven. Zij krijgen een bijzonder licht en inzicht en die gedachten gaan zij dan waar maken, door er een stoffelijke vorm aan te geven.

Zo heeft de Almachtige God al van voor de grondlegging der wereld wonderbare gedachten gehad, die Hij vorm heeft gegeven in Jezus Christus. Jezus Christus is eigenlijk heel de uitdrukking van de gedachten Gods, waarin God a.h.w. heel Zijn innerlijk wezen in belichaamd ziet en wil zien. Hij is de afdruk van Gods wezen en de afstraling van Zijn heerlijkheid.

In Hem heeft God, die Geest is, gestalte genomen, een lichaam aangenomen, zoals het ook in de Hebr. brief uitgedrukt wordt. Hij is de afdruk van Gods wezen, maar Hij is meer dan een afdruk. Hij is de belichaming van God Zelf, vandaar, dat Hij God in het vlees genoemd wordt.

In Hebr. 1:2-3 staat: *“heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge”.*

De Hebreeuwse taal is een taal met een wonderbare diepe geestelijke zin, die ook in de vorm der letters tot uitdrukking komt. Het is de enige taal, waarvan ik overtuigd ben, dat het Gods taal is en alle andere talen daaruit voortgekomen zijn. En daarom zijn deze verder van de waarheid af. Het Hebreeuws is geen gewone taal, want elke letter daarvan drukt iets bepaalds uit. Dit nu is wonderbaar!

Zo drukt de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet (betha) de Christus uit, want deze letter betekent “huis” (b.v. Bethel, Bethlehem) en Jezus Christus is het Huis Gods, in Wie God zichtbare gestalte heeft genomen.

Hij is de uitdrukking van God, in Wie God met al Zijn heerlijkheid woont. En dat is de uitgedrukte gedachte Gods. Jezus is het Huis Gods en nu gaan we zien, wat de Gemeente is. De Gemeente is niet Jezus met een kerk, een bepaalde kerk of zaal, een kring of met een groep, maar Hij is het Huis Gods zonder meer. En willen wij tot dit Huis Gods behoren, dan moeten we in Hem ingevoegd worden.

Nu heeft God een wonderbaar plan. Dat Huis Gods gaat Hij voleinden, het gaat steeds heerlijker en steeds groter worden. Weet u, wat dat betekent? Dat God maar één doel heeft, één plan en dat is: Jezus Christus moet steeds heerlijker worden, steeds groter. Johannes de Doper zei het al: *“Hij moet wassen, ik moet minder worden”*.

Dat doet God op een wonderbare wijze. Hij wil Jezus groter maken door toevoeging van ons, Zijn wedergeboren kinderen en daartoe roept Hij ons en dat is de roeping Gods, die zo geheel onderscheiden is van de Oud Testamentische gemeente, want ook in het Oude Testament riep God Abraham en door Abraham anderen om te behoren tot het volk van God.

Daar in Christus roept God ons tot een heel iets anders, door het evangelie, welke is de prediking, de verkondiging van Jezus Christus en Die gekruisigd en opgestaan, door welke prediking God mensen roept tot deze heerlijkheid, om ingevoegd te worden in Christus. Dat is iets wonderbaars!

Maar dan verstaan we ook, wie daar toe geroepen worden, n.l. diegenen die in geloof gehoorzaamheid dit aanvaarden. En dat betekent, dat we ons zelf totaal verliezen, onze oude persoonlijkheid helemaal kwijt raken, om in Hem ingevoegd te kunnen worden.

Als we een zichtbaar stenen gebouw, b.v. een tempel zien, dan is dat toch heel wat anders, dan dat we een hoop stenen zien. Als we een hoop stenen zien, dan zien we allemaal verschillende stenen; maar als men een tempel ziet, dan ziet men de verschillende stenen niet meer, want die stenen samen zijn de tempel geworden. Zo is het ook met ons als levende stenen; wij verdwijnen als persoonlijkheid (ons oude ik), doordat we ingevoegd worden in Christus, waardoor we een deel van Christus worden en dat is de heerlijkheid.

Wat gebeurt er nu? Elke keer als een mens zichzelf opgeeft en zichzelf kwijt wil raken in Christus, dan is dat meer dan bekering, veel meer dan redding en verlossing; en daar komen maar weinigen toe. Want het gaat er om, om jezelf op te geven, je zelf kwijt te raken in Christus en je in willen laten voegen.

Het gevolg hiervan is, dat iedere keer, als een mens, een ziel dit als heerlijkheid gaat zien, waartoe God hem roept en hij er in het geloof “ja” op zegt (de geloof gehoorzaamheid), dat die mens gaat verdwijnen, maar Christus groter gaat worden. Want elke keer, dat iemand in Christus ingevoegd wordt, dan wordt Christus groter, is dat niet zo? En Christus is het gebouw Gods en dat is de heerlijkheid, dat we dan gemeenschap gaan krijgen, die niet onder woorden te brengen is.

Dat is een belevens, mijn duim, mijn hand kan niet zeggen, wat gemeenschap is in het lichaam; dat is eenvoudig een beleven, dat is leven. Zo is ook het leven in Christus.

Maar wat hebben de mensen ervan gemaakt? Het is niet een kerk, het is niet een kring, ook niet een organisatie, maar het is ons zelf verliezen in Christus en dan vinden we elkaar in die levende gemeenschap (dat organisme), in die ene Heer, het levende gebouw, de Tempel Gods. Dat is iets zo wonderbaars, want dan breekt de Geest van Christus niet alleen door, maar de Geest van Christus bindt ons te samen in een wonderbaar leven Gods, in de liefde van God. Dat is iets heerlijks, dat wordt niet gemaakt door mensen, dat is gemaakt in God.

We zingen: *“door Zijn kruisdood bracht Hij allen te samen”* en nu gaan we onderscheiden, dat er vandaag veel gesproken wordt en veel reclame gemaakt wordt met de volle Pinksterzegen, het werk van de Heilige Geest.

Maar als we het nu in dit licht zien, dan verstaan we, dat heel veel er naast zitten en het niet begrijpen. Dan gaan we ook een veel scherper onderscheiding vermogen krijgen door de Heilige Geest, wat werkelijk van Hem is en wat van een andere Geest is.

Want we leven in een zeer gevaarlijke tijd, daar we begrijpen hoe de vijand Gods alles, maar dan ook alles op het spel zal zetten om Gods werk te doorkruisen. Daarom onderzoek alles en wanneer het uit God is dan zal het twee tot driemaal vermeld staan in het Woord van God. Zoniet is het niet uit God.

De satan kan het niet verhinderen, natuurlijk niet, maar hij zal zo lang mogelijk trachten te doorkruisen, door daarnaast een surrogaat te geven, wat er op lijkt en waar de mensen a.h.w. door betoverd worden.

Veel van wat vandaag verkondigd wordt, is een betovering. Een betovering van zinnen, een betovering vooral van het zielsleven van de mens; want bij het zielsleven speelt het gevoel een grote rol en er zijn nu eenmaal van die zielen, waarvan de geest alleen op gevoel gericht is en zij denken dat het de Heilige Geest is, door wie zij gericht worden. Maar het heeft met de Heilige Geest niets te maken, het is een vreemde geest, die niet uit God is, die alleen op het gevoel gericht is, waardoor de ziel dus als het ware bevredigd wordt.

U weet misschien, dat er in de tijd van de grote Romeinse Ceasaren een keizer geweest is, die, toen het volk in opstand dreigde te komen, sprak: *"geeft het volk brood en spelen, dan blijft het wel kalm"*. Hier gaat het om, want wat deze keizer zei, dat is precies, wat de vijand van God ook zegt en doet.

Hij weet, hoe de mens een zielsleven heeft, want inderdaad is de mens hier op aarde nog in het vlees en heeft een gevoelsleven en het doel van satan is, om dat zielsleven te bevredigen; maar met een surrogaat en die mens vraagt dan niet meer naar het echte en zo komt hij niet meer tot het echte.

Vandaag is er een beweging, die alleen maar daarop gericht is, opdat het zielsleven van de mens bevredigd wordt met brood en spelen; natuurlijk is dit niet letterlijk bedoeld, maar de ziel wordt verzadigd met gevoelsaandoeningen, die niets met Gods Geest te maken hebben, wat ook weer blijkt uit de vruchten. Want onder hen zijn veel scheuringen en twisten, terwijl de verschrikkelijkste zonden onder hen plaats vinden; het zijn onveranderde, vleselijke mensen.

We moeten daar niet verbaasd over zijn, want in de dagen van de eerste Christen gemeenten begon de vijand van God daar al mee. Toen op de Pinksterdag het geheimenis van God, de Gemeente, openbaar kwam, had zelfs de duivel tot op dat moment daarin nog geen inzicht gehad, daar het verborgen in God was gebleven. Het geheimenis Gods was: Jezus Christus en de Gemeente. Het Huis Gods, want dit omvat de hele Gods gedachte en God heeft het in Zijn hart al voor de grondlegging der wereld voorgenomen met heel Zijn schepping, die Hij ziet als Zijn Huis; Christus, door Wie tenslotte alles in allen tezamen komt en God alles in allen zal worden.

Als we het Hebreeuwse alfabet kennen, dan zien we, hoe God alles uit die ene eerste letter doet uitgaan, maar reeds met het plan om alles weer tot die ene eerste letter terug te doen keren. Dat is iets wonderbaars!

Het Hebreeuwse woord *"scheppen"* zegt het al. Het woord scheppen zegt niet alleen maar dat God iets maakt, maar, als men de letters van het Hebreeuwse woord *"scheppen"* neemt, dan ziet men, dat wat uit de eerste letter uitgaat, weer tot die eerste letter terug komt. God heeft in de hele schepping ingelegd, dat die schepping tot Hem terug zal keren.

Maar dan komt in de tweede letter, de Christus, uit, dat Hij het alles doet, want het is alles uit Hem, door Hem en komt alles weer tot Hem en Hij brengt alles terug in de Vader. Is dat niet wonderbaar? Dat is het plan Gods en dat moeten we gaan zien.

Maar de vijand doet alles om dat te doorkruisen; het zal hem tenslotte niet lukken, al worden vele misleid, zoals in Paulus dagen dat ook reeds gebeurde. Want velen denken, dat de vijand alleen met occulte dingen komt, hij komt met een evangelie, met de prediking van Jezus, met een geestesdoop en geestesgaven, maar toch is het een ander evangelie. een andere Jezus en een andere geest.

In 2 Cor. 11:3 zegt Paulus al.

*"Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige [en loutere] toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden"*.

Ziet u wel, in Paulus dagen werd er al een andere Jezus gepredikt, en de Jezus, die vandaag gepredikt wordt, is niet de Jezus naar de Schriften. Het is ook nu een andere Jezus, die in de meeste kerken gepredikt wordt.



Het is altijd een de list van de duivel geweest, om op zijn duivelse zaak, Gods stempel te zetten; hij is de vervalser en de bedrieger en dat vinden we al in het Oude Testament. God had het volk geroepen om Zijn volk te zijn en Hij had het door een machtige en sterke hand en arm uit Egypte gebracht en verlost uit de slavernij van het diensthuis, door het geslachte Lam en het bloed.

Hij liet dit volk dan door de Schelfzee gaan (de geloofsdoop) en in de wolkkolom bracht Hij dit volk bij de Sinaï. Daar zou het iets gaan zien van dat Huis Gods, de Tabernakel, die gebouwd moest worden, wat Gods bedoeling geweest was.

Mozes moest daar als de middelaar tot God opklimmen en daar veertig dagen en nachten op die berg bij God blijven, opdat God hem Zijn plan zou laten zien en Zijn Huis, de Tabernakel, die Christus is. Dat was de openbaring van Gods voornemen en daar gaat het om.

Maar wat zei het volk? In Ex. 32 staat het: *"welaan, maak ons goden, want we weten niet, wat er van Mozes geworden is"*. Dan gaat Aaron dat gouden kalf maken en weet u, hoe zij dat gouden kalf noemen?

Men zegt vaak, dat het gouden kalf de mammon is genoemd. Toen het gouden kalf klaar was en het volk er omheen danste, zei het: "Dit is uw god van Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. Hoort u het, dat Israël dat gouden kalf hun god noemde? Zij geven het een titel, zoals men vandaag ook een titel geeft aan Jezus Christus en God de Vader. Maar dat is de tactiek van de duivel, die zijn vreselijke satanische namaak een stempel van echtheid geeft.

Zo was het ook in Paulus dagen precies het zelfde, want wat staat er in 2 Cor.11:3-4. *"Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige [en loutere] toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel".*

In die dagen ontvingen zij al een geest, die niet de Heilige Geest was. Want Paulus vraagt in Hand. 19:2. *"Hebt gij de Heilige Geest ontvangen?"* Er waren in die dagen mensen, die een geest ontvingen, die op de Heilige Geest leek; maar het was een andere geest, want het gevolg was: ruzie, tweedracht, vleselijk leven, de verschrikkelijkste zonden en profetieën die boven Gods Woord gesteld werden, wat gruwelijk is, want alles zal onderworpen zijn aan het Woord van God.

Het Woord van God is Christus, het vlees geworden Woord en het geschreven Woord, het is alles Christus, die ook in ons gestalte moet krijgen. Het Woord moet in ons vlees worden en we moeten ons naar dat Woord richten.

Dan gebeurt het wel, dat er zelfs zonden ontdekt worden en aan het licht komen en dat men dus degene, welke die zonden doen, zou moeten behandelen naar het Woord van God, d.w.z. onder de tucht er van stellen. Dan te weten, dat er profetieën komen, die deze tucht van Godswege zo maar op zij zetten en zeggen: "Zo wil God het". Is dat niet vreselijk? Want deze god is niets anders, dan satan, die men dient en die onder het mom komt van godzaligheid.

Wat staat er nu nog meer in 2 Cor. 11:4? Er zijn drie dingen, waarop Paulus de nadruk legt: *"Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of een andere geest ontvangt, die wij niet hebben ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel"*.

Reeds in Paulus dagen verdroegen zij die drie dingen, laat staan in deze tijd, waarin we de grote afval al volop in werking zien. *"dan verdraagt gij het zeer wel"*, zegt Paulus, n.l. een ander evangelie, een andere Jezus en een andere geest.

Daarom moet Gods volk een duidelijk inzicht krijgen van wat Paulus hier in vers 3 bedoelt: *"Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde"*, zo verleidt hij de tweede Eva, de Gemeente.

Want zoals de eerste Eva uit de eerste Adam werd genomen, zo is de Gemeente uit de laatste Adam, de nieuwe mens, Christus genomen. Waarom? Opdat die twee één zouden zijn. (Ef. 2:15b)

Dat is nu de gedachte Gods, dat we één zullen zijn met Jezus en daarom zegt Paulus ook: ". . . *Ik vrees . . . dat uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden*". En hij zegt dit vandaag ook nog heel speciaal aan diegenen die nu vandaag leven aan het einde van het tijdperk der genade.

Wat is nu het werk van de Heilige Geest en waartoe is de Heilige Geest gekomen. Hij is gekomen om dat werk Gods, dat Jezus op aarde begonnen was, voort te zetten. Want de Heilige Geest is met geen ander doel gekomen, dan om het werk Gods in Jezus Christus op aarde in de Gemeente tot een volkomenheid te brengen.

En wat betekent dat dus? Dat de Heilige Geest allereerst gekomen is, om zondaren te roepen door de verkondiging van het kruis evangelie en de opstanding, om tot Christus te komen en Hem als Heer te aanvaarden. Zo heeft Petrus door de Heilige Geest op de Pinksterdag Jezus allereerst gepredikt als Heer en daarna pas als Redder en verlosser. Willen we Jezus aanvaarden als Heer, d.w.z. als Bezitter van ons, dan wordt Hij ook onze Redder en Verlosser.

Maar vandaag draait men het om. Jezus wordt eerst gepredikt als Heiland, als Redder en Verlosser, maar dat is totaal niet naar de Schriften.

Natuurlijk wil iedereen wel in de hemel komen, maar dat kan alleen gaan, langs de weg van verbroken zijn en onderwerping aan Hem. Dan pas kan Hij ons verlossen en onze Heiland worden, als we Hem als Heer willen aanvaarden en ons dus eerst geheel aan Hem overgeven.

Op de Pinksterdag was dat het eerste, dat de Heilige Geest door de mond van Petrus zei in Hand. 2:36. "*Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem en tot Heer en tot Christus gemaakt heeft, die gij gekruisigd hebt*".

Zo is de volgorde: Hij moet eerst Heer, Kurios, zijn, opdat alle knie voor Hem zou buigen. Wat gaat de Heilige Geest dan doen? Hij gaat dan het geloof schenken in het hart, dat voor Jezus buigt; zo roept Hij de zondaar. En wat dan? Opdat die zondaar, een betere zondaar zal worden? Neen, maar opdat die zondaar ook komt aan dat kruis, als hij tot Jezus komt, opdat hij daar dan sterft.

De Heilig Geest komt niet om de mens, een zondaar te verheerlijken, hoe goed die mens ook is; want deze goede mens is nog steeds de natuurlijke mens, die niet anders weet, dan naar het vlees te leven en die meent in zichzelf iets te kunnen zijn.

Daar is de Heilige Geest dus niet voor gekomen en overal waar dat wel plaats vindt (de verheerlijking van de mens), is het niet van de Heilige Geest. De Heilige Geest kent maar een opgave: "Jezus groot maken en te verheerlijken".

De Heilige Geest komt niet de mens groot maken, maar hij zal de mens juist daartoe dringen willen, opdat hij sterft aan zijn eigen ik, dat hij afgebroken wordt, dat hij radicaal verdwijnt. Dit is het doel, waarvoor de Heilige Geest gekomen is; het is de kracht Gods, of anders gezegd, het werk Gods, dat God in Christus volbracht heeft om aan ons te voltrekken, d.w.z. dat het kruis van Christus Zijn volle verwerkelijking krijgt in ons leven. En dat betekent: dagelijks met Christus sterven aan het eigen ik en het afleggen van de oude mens.

U moet weten, dat de Heilige Geest ons gaven en tongentaal geeft, niet om het vlees (het eigen ik) weer nieuwe roem te geven! Eerst was er misschien een hoogmoedige plaats in de wereld en nu een hoogmoedige plaats in de Gemeente? Zou u denken, dat de Heilige Geest ons zo doet spreken: "Oh, ik heb vanmorgen zo heerlijk in tongen gesproken, ik heb vanmorgen ook weer een heerlijke profetie gehad"? Dat is inderdaad erg belangrijk voor het eigen vlees!

Doch daar is de Heilige Geest niet in, want Hij verheerlijkt het vlees (de mens) nooit, maar laat het sterven. Jezus zegt van de Heilige Geest in Joh. 16:14. *"Hij zal het uit het mijne nemen"*.

Hij heeft dus maar één doel voor ogen en dat is, dat Christus groot gemaakt wordt en op Zijn plaats komt; dat is Gods werk, de gedachte van God, die verwerkelijkt wordt en op Zijn plaats komt, doordat Christus gestalte in ons krijgt, in u en mij.

Als de Heilige Geest de pas bekeerde en overgegeven zondaar tot het licht in Christus, tot wedergeboorte heeft gebracht; dan kan Hij hem een hulpmiddel geven van de gave van tongentaal; die kan heel direct gegeven worden door de Heilige Geest. Want we moeten leren dat ons eigen vlees het zwijgen wordt opgelegd.

Dit moeten we eerst leren in de binnenkamer, de ziel heeft het moeilijk, het is een natuurlijk conflict, daar de Geest tegen het vlees en het vlees tegen de Geest is. En dat doet pijn.

Gal. 5:16-17. *"Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst"*.

Rom. 9:1-17. *"Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de heilige Geest: ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees; immers, zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften: hunner zijn de vaders en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles, God, te prijzen tot in eeuwigheid! Amen."*

*Maar het is niet mogelijk, dat het woord Gods zou vervallen zijn. Want niet allen, die van Israël afstammen, zijn Israël, en zij zijn ook niet allen kinderen, omdat zij nageslacht van Abraham zijn, maar: Door Isaak zal men van nageslacht van u spreken. Dat wil zeggen: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen Gods, maar de kinderen der belofte gelden voor nageslacht. Want er ligt een belofte in dit woord: omstreeks deze tijd zal Ik komen en Sara zal een zoon hebben. Maar dit niet alleen; daar is ook Rebekka, bevrucht van één man, onze vader Isaak. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en goed noch kwaad hadden gedaan – opdat het verkiezend voornemen Gods zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond daarvan, dat Hij riep, – werd tot haar gezegd: De oudste zal de jongste dienstbaar zijn, gelijk geschreven staat: Jakob heb Ik liefgehad, maar Esau heb Ik gehaat.*

*Wat zullen wij dan zeggen: Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet! Want Hij zegt tot Mozes: Over wie Ik Mij ontferm, zal Ik Mij ontfermen, en jegens wie Ik barmhartig ben, zal Ik barmhartig zijn. Het hangt dus niet daarvan af, of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God, die Zich ontfermt. Want het schriftwoord zegt tot Farao: Daartoe heb Ik u doen opstaan, opdat Ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de gehele aarde"*.

Sterven gaat altijd met pijn gepaard, dat kan niet anders, dan kan tongentaal een vertroosting, een bemoediging zijn. We zijn allen nog in deze strijd, maar dan voelen we toch wel, dat het niet is een uitkramen in de Gemeente is, om een plaatsje te krijgen, dan eren we weer ons eigen vlees, maar we moeten de onderste weg willen gaan en ons zelf gaan verloochenen.

U begrijpt toch wel, dat de Heilige Geest aan een pas wedergeborene, die nog veel te doen heeft met zijn oude mens, zijn oude karakter, met dat hoogmoedige eigen ik, aan zo'n iemand geen profetie en openbaring gaat geven? Dan zou het eigen ik, nooit afsterven, maar groter worden! Geen sprake van, het zou tot zijn verderf zijn. God is toch een God van wijsheid.

Zou God, Die Zijn kind lief heeft, hem dan een geestesgave geven, waardoor hij gevaar loopt, dat juist het eigen ik levend blijft en steeds groter wordt, zodat het op de troon blijft? Daarom zijn al deze profetieën van pas bekeerde mensen niet altijd van de Heilige Geest, maar van een andere geest en voorgangers hebben mede de verantwoording dit niet toe te staan, maar het zwijgen op te leggen.



Zeker, God kan zelfs ook door een vijand, als Hij dat wil, een profetie geven; Hij kon Bileam laten profeteren, maar het was tot Bileam's eeuwige verderf. Hij was een zoon des verderf en toch liet God door zijn mond een ware profetie geven.

Toen Paulus, als een bijzonder geroepen dienstknecht van God, die Jezus moest gaan prediken en openbaren onder de heidenen, moest hij met bijzondere geestesgaven toegerust zijn; maar toch moest God hem nog een doorn in het vlees geven, want het was God niet alleen begonnen, dat van de heidenen, velen tot Christus zouden komen; maar dat Paulus daarbij niet zelf verloren zou gaan, want hij was een kind van Hem.

Daartoe gaf Hij hem een scherpe doorn in zijn vlees, opdat hij niet hoogmoedig zou worden op de bijzondere geestesgaven van profetie en openbaring, die hij ontvangen had.

Zoals we gehoord hebben, is dus het werk van de Heilige Geest allereerst, dat de oude mens verdwijnt en als de Geest ons gaven geeft, dan is dat een hulpmiddel om beter de strijd tegen het oude vlees aan te kunnen.

Het tweede werk van de Heilige Geest is, als het oude afgelegd is, het nieuwe, Christus, in ons te openbaren; maar vooral is het Zijn werk, om deze nieuwe mens daartoe te brengen, dat hij zich als een levende steen laat invoegen en laat gebruiken tot de bouw van het Geestelijke huis.

De Heilige Geest is geen organisator van kerken en kringen; dat is een even vals surrogaat als het vlees van de mens, die op de troon wil zitten en vroom wil worden. Weet u, ons oude Adam's vlees is een vlees, dat door de loop der eeuwen van voorgelacht op voorgelacht geleerd heeft om alles aan te leren. De oude Adam of Eva zijn te vergelijken met een kameleon of met een papagaai of een dolfijn; deze laatste twee kunnen elk geluid, dat zij horen, namaken.

Zo is nu de oude mens ook; zij kunnen onder godsdienstige, Christelijke prediking komen en dan heeft het vlees ons gauw aangeleerd om dat ook na te maken, om Christelijk te worden. Maar al spreekt een papagaai menselijke woorden, dan is hij daarom nog geen mens. Als iemand in het vlees Christelijke, stichtende woorden spreekt, dan is hij daarom nog geen Christen, maar nog altijd een verloren, verderfelijk individu.

Laten we ons toch daardoor niet misleiden! Ons vlees leert gauw vrome dingen aan, maar daarom zijn we nog niet vroom. Afleggen van de oude mens en aandoen van de nieuwe mens, dat is het werk van de Heilige Geest, om ingevoegd te worden in die wonderbare gemeenschap van Christus.

Dan eerst komt het overwinnende leven, er is geen sterkere kracht tot overwinning, dan dat we geheel ingevoegd zijn in het lichaam van Christus, want dan zijn wij het niet meer, die leven, maar dan is het Christus, die in ons leeft. Het is de Heilige Geest, die ons gedoopt heeft tot een lichaam. Wat is dat wonderbaar!

Dit staat er toch ook in Joh. 16:14 dat ik al reeds aanhaalde: *"Hij zal het nemen uit het Mijne"*. Dat doet Hij om Jezus te verheerlijken en groot te maken. Zo vinden we het overal staan en het is treffend dat de Heer Jezus zegt in Joh. 16:12. *"nog veel heb Ik te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid"*. Wat is de Geest der waarheid? Dat is Christus, het Woord van God!

Het is niet te begrijpen, hoe de mensen zich zo kunnen laten verblinden, dat men niet ziet, dat, als het openbaar wordt, dat een dienende broeder in zonde leeft, Gods Woord zegt, dat hij in het openbaar bestraft moet worden, opdat anderen vrees krijgen.

Zelfs in het Oude Testament lezen we, hoe David in het verborgene met Bathseba in de zonde viel en hoe de profeet Nathan, gedreven door de Heilige Geest David in het openbaar moest bestraffen door hem toe te roepen: *"Gij zijt die man"*! Dan gaat David ook in het openbaar zijn schuld belijden: *"Ik heb tegen de Heer gezondigd"*, waarop Nathan hem, wel van Godswege moest zeggen: *"De Heer heeft uw zonde vergeven"*, maar daarmee kon deze ernstige zaak bij God nog niet afgelopen zijn.



We weten uit 2 Samuël hoe deze geschiedenis van David verder loopt en hoe groot leed en vernedering hij nog moest doormaken, wat God als een straf over hem deed komen, omdat hij geen bastaard was, maar een zoon, een gezalfde, die Hij lief had en daarom tuchtigen moest.

David moest door die diepe vernedering heen gaan; ofschoon hij de gezalfde van de Heer was, werd hij door Simi zelfs vervloekt en toen zijn ijveraars zeiden: *"zullen we hem doden, want hij vervloekt de gezalfde van de Heer"*, dan zegt David: *"neen, laat hem mij maar vervloeken! Wanneer de Heer tot hem zegt: vervloekt David, wie zal dan zeggen: waarom doet gij dat"?*

David moest dus diep vernederd worden en als hij het verdragen heeft, dan gaat God hem weer op zijn plaats herstellen, maar langs een weg, die voor iedereen open lag in Jeruzalem en in geheel Judea, want een ieder wist van zijn zaak af, het was niet toegedekt door God, Die hem er voor gestraft had!

Maar vandaag gaat men het Woord van God opzij zetten voor vals profetieën en men laat zo'n man voortgaan met de verkondiging van het evangelie, als dienstknecht van God; men heeft theologen die Gods Woord niet meer geheel willen volgen en voorgangers opleiden op de theologische scholen en universiteiten die straks de gemeenten een vals evangelie gaan brengen. Het worden handlangers van de duivel zonder het zelf te beseffen. Is dat niet ontzettend?

Als een voorganger zondigt, moet hij bestraft worden vanuit de liefde van Christus, want als dat niet gedaan wordt, dan verhardt hij zich en komt het van kwaad tot erger en komt zo onder de verwerping. Gods Geest gaat geen vlees op de troon zetten, maar plant het kruis van Christus in ons leven, opdat ook het opstanding leven van Jezus in ons openbaar komt en dat is deel hebben aan Hem. Maar dat betekent ook: gemeenschap hebben met Hem en met de heiligen in Christus.

Zo worden we als leden bij elkaar gevoegd en hoe wonderbaar is het, als God tot Zijn doel en recht kan gaan komen met u en mij. Het is dus niet alleen, dat we ons bekeerd moeten hebben en dat we Jezus Christus willen navolgen, maar dat we ons ook laten invoegen in Zijn lichaam. Dat is de heerlijkheid voor God en daar, waar we de opstandingkracht van onze Heer Jezus Christus beleven, daar gaat ook het opstandingleven van Christus zich openbaren in de uitingen van de Geest.

Niet in één lid, maar in de gemeenschap, waar het om gaat, dat Christus groot gemaakt zal worden. Zo krijgt Christus gestalte in ons en kan Hij Zijn leven door ons leven. Dan acht de één de ander meer uitmuntend dan zichzelf, dat kan niet anders, dat is niet iets van de mens, dat is de gedachte van God!

Eigenlijk is het zo: God als de grote Kunstenaar en bouwmeester, heeft een wonderbare gedachte, een wonderbaar idee en dat is Christus en Zijn Gemeente. Nu gaat Hij die, met Zijn handen gestalte geven en die handen zijn de Heilige Geest. Die uit die klomp van vlees, dat we van nature zijn, gaat kneden en boetsen en vormen, opdat Christus gestalte krijgt. Dat is het wonderbare Godsgebouw, dat Lichaam van Christus; Hij wil ons dus nemen, breken en vormen en zo invoegen en plaatsen in dat Lichaam van de Heer. Ziet u, dat is het werk van de Heilige Geest.

Daarom zegt Petr. in 1 Petr. 2:4-5. *"En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus"*.

Invoegen dus als levende stenen; wat heerlijk is dat!

Zo zegt Petrus het ook in Hand. 2:39-40. *"Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal. En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht"*.

Dat betekent dus: uitgaan uit het oude. Maar dan staat er in vers 41: *"Zij dan, die zijn woord aanvaardden lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drie duizend zielen toegevoegd"*. We mogen ook zeggen: ingevoegd en in het Grieks staat: bijgevoegd; ingevoegd in Christus en bijgevoegd aan Christus. Wat heerlijk is dat!

Maar het is nog heerlijker, als we zelf er iets van gaan beleven. En ik zeg: dit is niet onder woorden te brengen, het is ervaren en beleven en we kunnen God niet genoeg danken, dat dit ook gepredikt wordt, en als we gehoor gaan geven aan deze prediking, als we gehoorzaam gaan worden aan het Woord, dan gaat de Heilige Geest dit ook uitwerken in allen.

Dan wordt het leven in Christus ervaren en dat brengt ook de overwinning mee. Want het is onmogelijk, dat een lid tot het waarachtige leven komt, als het niet ingevoegd is in het Lichaam. Daar pas kan het alleen het volle leven ontvangen, het nieuwe leven, het leven van het Hoofd en door die ene Geest.

God geeft ons een klaardere blik op dit heerlijke werk Gods. We mogen er voor bidden, dat we er dieper inzicht in krijgen. Eerst wil de Heer er ons het licht over geven, om dan naar dit inzicht te handelen; dan gaat het ook heerlijke ervaring worden. Dat is heel wat anders dan een kerk of kring organiseren. Het is levend organisme, waar de liefde vanzelf aanwezig is door dat ene Hoofd, onze gezegende Heer.

Laten we Hem aanbidden en danken, loven en prijzen voor de onuitsprekelijke genadegaven in Jezus Christus.

Hem alle eer.  
Amen.

