

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

deel 18

Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: *“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden (Joh. 10:9)*, dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

2 Tim. 4:2-4. *“verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.*

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

In heel de Schrift zien wij, dat, als God met Israël begint, Hij twee getuigen roept, zoals Mozes en Aäron, om Israël uit Egypte naar het beloofde land te brengen. Terwijl Jozua en Kaleb geroepen waren om Israël in dat beloofde land te brengen.

We hebben juist gezien, dat na de zeventigjarige ballingschap opnieuw twee getuigen, Zerubabel en Jozadak, geroepen werden om altaar en tempel ter herbouwen. Zo zal Hij ook bij het laatste en blijvende herstel van Israël, Zijn twee getuigen hebben in Elia en Henoch, die de machtigste zullen zijn.

En daarom staat er in Openbaring 11:4. *“Dit zijn de twee olijfbomen, twee kandelaars”.* Deze twee getuigen zijn niet alleen olijfbomen, maar ook de twee kandelaars, de lichtdragers, want de Gemeente, de Lichtdraagster is in die dagen al weggenomen.

In Openbaring 11:4 lezen wij ook nog iets anders: *“Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan”.* Wij hebben in Openbaring 10 al gelezen, hoe de Heer Zijn linkervoet op de aarde zet en Zijn rechervoet op de zee en daarmee dus de hele aarde in bezit neemt en het Koninkschap over deze aarde aanvaardt.

Nu zijn die twee getuigen de voorlopers van dat wonderbare Koninkrijk. Nu is het iets bijzonders, als God onder Jozua Israël in het beloofde land brengt, wat eigenlijk al de aanvang is van het Koninkrijk Gods op aarde, dan zegt Jozua in Joz. 3:11. *“ziet, de ark des verbonds van de Here der ganse aarde trekt vóór u over”.*

Maar als Israël afhoereert, dan vinden wij, hoe God vanaf dat ogenblik weer de Heer des hemels wordt, want Hij moet Zich terugtrekken. Ook tijdens de zeventigjarige ballingschap vinden wij overal staan, in de Schriften, dat God de Heer des hemels is. Maar als na de zeventigjarige ballingschap God Zich weer over Israël ontfermt en er weer een herstel komt van altaar en tempel, dan staat er in Zach.4:14. *“Toen zeide hij: Zij zijn de twee gezalfden die vóór de Here der ganse aarde staan”.*

En dat is weer het herstel van Israël. Maar vandaag is Hij de Heer des hemeles. Maar als straks de twee laatste gezalfden komen, dan staan zij voor de Heer der ganse aarde en dat is dan de laatste maal.

Nu lezen wij in Openbaring 11:7. *“En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden”.*

Wij zien dus, dat als zij drie en een half jaar hun getuigenis en hun werk hebben volbracht en in die tijd niemand hen zal hebben kunnen doden, omdat zij in een bijzondere volmacht staan, dat het beest, dat uit de afgrond komt, de incarnatie van satan, hen doodt.

Als zij die drie en een half jaar profeteren, dan is de antichrist er al wel, maar nog niet in zijn eindstadium en pas als hij ook drie en een half jaar opgetreden is, dan vaart de duivel in hem en wordt hij als het ware werkelijk de satan in het vlees.

Dan kan hij de twee getuigen Gods doden, maar alleen, omdat God dat toelaat. Zij worden dus niet door een gewoon mens gedood, maar door het beest uit de afgrond.

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

Dan zal hun lijken blijven liggen, zoals vers 8 zegt: *“En hun lijk (zal liggen) op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Here gekruisigd werd”.* En dat is Jeruzalem.

Ver 9 gaat dan verder: *“En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er, die hun lijk zien, drie en een halve dag, en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet”.* *“Die hun lijk zien”* heeft in de vorige eeuwen wat hoofdbrekens gekost, hoe dat nu zal kunnen, maar vandaag is dat probleem geheel opgelost, omdat wij televisie hebben waar alles zichtbaar gepresenteert wordt en die dan in handen van satan zal zijn.

Als aan een grote misdadiger het doodvonnis voltrokken wordt, dan krijgt hij tenminste nog een begravenis. Maar dan zien wij, hoe diep de wereld weggezonden zal zijn, dat men zelfs deze heilige getuigen van God, die niet anders dan door de zaak van God gestaan hebben en door de waarheid en die mensen opgeroepen hebben tot bekering, zó haat, dat als zij gedood zijn, men hun niet de laatste eer van een begravenis wil geven.

Zo groot zal de haat zijn in het mensenhart en dat is wel het allerergste! En hieraan zien wij, hoe diep dan de wereld gezonden zal zijn, wat ook uit zal komen in een uitzinnige feestvreugde over de dood van die twee heilige mannen Gods, zodat men elkaar geschenken gaat zenden. Vers 10: *“En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden”.*

Wij zouden kunnen zeggen: “waarom laat God dat nu toe”? Omdat deze twee profeten na drie en een half jaar met grote macht van de Heer Jezus getuigd hebben en de antichrist als de leugenaar ontmaskerd te hebben, gedood worden, maar zoals de Heer Jezus na drie en een halve dag weer levend geworden is en ten hemel is opgevaren, dat is het grote getuigenis, dat door de hele wereld aanschouwd zal worden door middle van de televisie. Daarom is hun leven en sterven en ook hun verrijzenis en hemelvaart een kroongetuigenis.

Als wij goed opletten, dan is het boek de Openbaring, dat nu zijn vervulling gaat krijgen, eigenlijk een boek van ruimtevaart, want wij vinden er steeds mensen in, die naar de hemel gaan en ook die uit de hemel op aarde terugkeren.

Het begint met Johannes en met de opname van de Gemeente. Dan komen die twee getuigen en varen ook weer ten hemel, wat de wereld zien zal. Maar er zijn er nog meer, die ruimtevaart gaan beleven, want ook die vierenverertigduizend worden tijdelijk van de aarde weggenomen.

Het boek de Openbaring is dus in de ware zin een hemelvaartsboek. Daarom is het een teken van de tijd, dat men vandaag zo bezig is met de ruimtevaart, want satan is de grote naäper Gods.

In Openbaring 11:11 lezen wij nog: *“en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op (allen), die hen aanschouwden”.* Dat kunnen wij ons wel indenken, want zij dachten met deze vijand afgerekend te hebben en eindelijk God overwonnen te hebben.

Maar dan zien wij pas, dat God altijd Overwinnaar is. En dat er dan grote vrees op hen valt, komt, omdat zij dan gaan verstaan, dat zij zich schuldig gemaakt hebben aan de grootste misdaad door Gods getrouwe getuigen te vermoorden en daarover feest te vieren.

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

Die feestvreugde wordt verstoord doordat die twee getuigen levend worden en vrees valt over het mensdom. Zolang het schijnbaar goed gaat, kan de mens een grote mond opzetten en God bespotten en meent hij alles te kunnen doen.

Zoals Belsazar als koning in zijn paleis een groot goddeloos feest vierde, waarbij Gods heilige vaten uit de tempel verontreinigd werden door het gebruik bij zijn drinkgelagen, terwijl hij God bespote.

Dan ziet diezelfde koning ineens een hand, die op de muur schrijft en hij begint te beven als een rietje. Als dan Daniël komt om hem de woorden Gods te verklaren, dan hoort hij zijn oordeel, dat God diezelfde nacht aan hem voltrekken zal.

Dan wil de koning nog proberen te redden, wat er te redden valt en wil daartoe aan de dienstknecht Gods, Daniël, een groot geschenk geven, dat echter door hem afgewezen wordt. Want de koning bekeerde zich niet.

Denk niet, dat als er vrees over de wereld komt, men zich ineens gaat bekeren. Men gaat door met zijn goddeloos leven, want alleen angst en vrees voor het oordeel, bekeert de mens niet, maar wel waarachtig berouw over zijn eigen zonden en misdaden.

In Openbaring 11:13 lezen wij Gods strafgericht over hen: *“En te dien ure kwam er een grote aardbeving en een tiende deel der stad stortte in, en zeventuizend personen werden door de aardbeving gedood, en de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer”.*

Dat klinkt misschien mooi, maar dat is slechts van tijdelijke aard. Hun laatste kans is hier al praktisch voorbij. Want die overgeblevenen hebben die twee getuigen van God niet geloofd en zich niet bekeerd tot God. Dat is een verhard volk, dat het eindoordeel tegemoet gaat.

Vers 14 zegt dan: *“Het tweede wee is voorbijgegaan: zie, het derde wee komt spoedig”.* En dan lezen wij in vers 15: *“En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden”.*

Deze twee getuigen waren dus op aarde onder de zesde bazuin en nu, nadat zij dus ten hemel opgenomen zijn, gaat de zevende bazuin klinken. Deze kondigt allereerst aan, dat de Heer Jezus het koningschap over de wereld aanvaard heeft. En de stemmen, die in de hemel klinken zijn van de hemelse heiligen, die daar opgenomen zijn.

En de Heer Jezus zal als Koning heersen tot in alle eeuwigheden. Dat wil zeggen niet alleen in het Duizendjarig Rijk, maar ook in alle aïonen, die daarna volgen. En nu lezen wij verder, dat de vierentwintig oudsten, die de vertegenwoordigers zijn van de Gemeente en die daar bij God op hun troon gezeten zijn, werpen zich op hun aangezicht en gaan God aanbidden.

Zij zeggen dan in vers 17 en 18: *“Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard; en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen,*

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde verderven”.

In vers 19 gaan wij de lijn weer volgen van Israëls geestelijke herstel: “En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel”. De ark des Verbonds is het bijzondere voorwerp, dat speciaal met Israël verbonden is, want de Gemeente heeft geen ark des Verbonds.

Mozes kreeg immers de opdracht van God om alles voor de Tabernakel te maken naar het voorbeeld, dat hem getoond werd in de hemel. Er stond dus niet alleen in Israël een ark des Verbonds met goud overtrokken in het Heilige der Heilige, maar ook bij God in de hemel.

Daarom wordt hier in vers 19 ook bijzonder genoemd: de Ark van Zijn verbond. Wat wil dat zeggen?

Tot zover, volgende keer gaan we verder.
De Here Zegene u.
Amen.

