

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

deel 17

Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: *“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden (Joh. 10:9)*, dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

2 Tim. 4:2-4. *“verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.*

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

De wereld vergaapt zich vandaag er aan, dat er mensen op de maan geweest zijn, die na enige dagen terugkwamen naar de aarde. Maar straks geeft God de wereld wat anders te zien, als twee mensen, die eeuwen geleden op de aarde woonden en naar de hemel gegaan zijn bij God, terugkeren op de aarde en gaan zeggen, hoe heerlijk de hemel is en hoe vreselijk de hel is en dat de antichrist, die dan op de aarde heerst, de leugenaar is en dat zij hem niet moeten geloven, omdat zij anders naar de hel gaan en eeuwig verloren zijn.

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit! Waarom spreekt men vandaag zo over ruimtevaart? Omdat de ware ruimtevaart van Gods kinderen voor de deur staat en satan altijd vooruit grijpt.

De Heer spreekt in vers 3 van Openbaring 11: *“En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren”.* *“met een zak bekleed”* betekent dat deze twee profeten boete predikers zijn, maar het zijn tevens oordeelsprofeten, want als hun vijanden hun schade willen toebrengen, dan komt er vuur uit hun mond, dat hun vijanden verslindt,

Wij weten toch, dat Elia in Israël de macht had om de hemel te sluiten tijdens de dagen van zijn profeteren en dat was drie en een half jaar.

En wij lezen in vers 6: *“Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren”.* En dat is ook drie en een half jaar lang. Er is geen andere profeet, die deze macht had, dan alleen Elia, die levend ten hemel opgenomen is in zijn sterfelijk lichaam.

In Mal. 4:5-6 staat geschreven: *“Zie, Ik zend u de profeet Elia (en dat profeteerde Maleachi dus eeuwen, nadat Elia al lang in de hemel opgenomen was), voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaders terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban”.*

Wij zien dus, dat Elia moet komen vóór dat de grote en geduchte Dag des Heren komt en die komt.

Als de Heer Jezus met Zijn hemelse heiligen op de Olijfberg komt en de antichrist vernietigd wordt, terwijl satan met zijn engelen in de put des afgronds wordt geworpen, dan richt Hij, de Heer Jezus Zijn Duizendjarig Rijk op en dat is de grote doorluchtige Dag des Heren.

Wij leven nu nog in de dagen, dat de mensen het te zeggen hebben, maar in de Dag des Heren heeft de Heer alleen het voor het zeggen. Nooit zou de Heer Jezus met Zijn heiligen hier kunnen komen, als Hij niet eerst Elia zal gezonden zal hebben. Anders zou God Zijn Woord niet nakomen en dat is een onmogelijkheid.

Daarom begint de Heer met het herstel van Israël ook, opdat het de tempel zal gaan bouwen, die God echter eerst niet erkent. Pas wanneer de Gemeente deze tempel moet gaan meten, wordt het een tempel Gods.

Waarom moet dit op het laatst nog gebeuren? Omdat er immers geprofeteerd is, dat de antichrist in de tempel Gods zal gaan zitten. Door deze overtreding, waarme hij de maat vol maakt, zal het Woord van Maliachi 4:5-6 in vervulling gaan en de grote en geduchte Dag des Heren aanbreken, die het oordeelsgericht inhoudt over Israël om het weer terug te voeren

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

naar God en onder de goddeloze volken, die tegen Israël ten strijde optrokken, om hen te vernietigen. (Harmagedon) Zo zien wij dus, hoe de hemelese heiligen, de Gemeente, samenwerken met die twee profeten op aarde.

En dat Elia eerst zal moeten komen, voordat de Messias voor Israël kan komen. Merkwaardig is het, dat de vrome Jood van vandaag op iedere sabbat in zijn gebeden Elia gedenkt. Waarom nu juist op de sabbat?

Omdat zij weten, dat eens door hen de sabbat vervuld zal worden in het grote Vrederijk, dat de grote Sabbat des Heren is, die komen zal. Zesduizend jaar wordt aan de mens gegeven en het zevende duizend jaar zal de grote Dag des Heren zijn, de Sabbat. En nu weten de Joden dus, die Dag des Heren niet kan komen vóórdat eerst Elia zal komen en daarom is hun gebed elke sabbat: *“Oh Heer, zend ons toch Elia, opdat de ware Sabbat door ons gaat komen”.*

Niet alleen op elke sabbat gedenkt de Jood Elia, maar ook op elk bruiloftsfeest word steeds een stoel klaargezet voor Elia en ook voor hem gedekt. En waarom juist op het bruiloftsfeest? Omdat de grote Dag des Heren niet alleen de sabbat voor de Joden wordt, maar ook het grote Bruiloftsfeest.

De Gemeente viert haar Bruiloftsfeest als de Bruid van het Lam, maar Israël viert zijn bruiloft met Zijn Koning. Israël is de aardse vrouw en de Gemeente de hemelse vrouw, althans geestelijk verstaan.

Jacob kwam om Rachel, maar hij kreeg eerst Lea en toen hij de bruiloftsweek met Lea door-gemaakt had, kreeg hij pas Rachel. En zo is het ook met de Heer Jezus. Hij was gekomen tot de Zijnen, Israël (om Rachel), maar Hij heeft Lea (de Gemeente) gekregen. En als de Bruiloftsweek volgemaakt is, dan komt de Bruiloftsfeest met Rachel (Israël). En dit feest dus (tevens het herstel van Israël) kan pas komen, als Elia gekomen zal zijn.

In Matt. 17:10 lezen wij, hoe de discipelen de Heer Jezus een vraag hierover stellen: *“En de discipelen vroegen Hem en zeiden: Hoe kunnen dan de Schriftgeleerden zeggen, dat Elia eerst moet komen”?*

Want de Heer Jezus is de Messias, die reeds gekomen was en zij zagen Elia pas daarna op de berg der verheerlijking. Hoe zit dat nu? *“Hij antwoordde en zeide: Elia zal wel komen en alles herstellen, maar Ik zeg u, dat Elia reeds gekomen is en zij hebben hem niet erkend”.*

Voor velen is dit een moeilijk te begrijpen tekst. Maar de Heer Jezus doelde hier op Johannes de Doper, die niet Elia was, maar wel rustte de geest van Elia op hem. En de Heer Jezus zegt verder ook: *“Elia zal wel komen en alles herstellen”.*

Dit kan niet slaan op Johannes de Doper, want die heeft niets hersteld. Maar als Elia komt, zal hij de vervallen hut van David gaan herstellen en dat gebeurt bij de tweede komst van de Heer Jezus op aarde.

En als dus de Heer opdracht geeft aan Zijn hemelse heiligen om de tempel nu te gaan menen, zien wij dus, dat het herstel van Israël gaat beginnen, want dat is verbonden met de Heer Jezus wederkomst.

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

Dat zegt Petrus, vervuld met de Heilige Geest duidelijk in Hand. 3:19-21a. Waar hij het Joodse volk toeroept: *“Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen”.*

Zie u nu, dat de Heer Jezus zolang in de hemel moet blijven, totdat de tijd gekomen is van de wederoprichting aller dingen. En dat zal Elia komen doen en daarom wordt Elia ook gezonden om de dingen op te richten, zoals de Heer Jezus het reeds zei in Matt. 17:10. Ziet u hoe duidelijk de Schrift is! En hoe Elia's taak bijzonder Israël geldt?

Maar God heeft op aarde niet alleen Israëlieten, die Hij terug en tot bekering wil brengen, maar ook nog een geweldige heidense volkerenwereld. En daarom komt met Elia nog een andere profeet, die geen Israëliet is, maar bijzonder als profeet onder de volkerenwereld is opgetreden: Henoch.

Want voor de zondvloed bestond Israël nog niet. Henoch zouden wij vandaag dus een heiden kunnen noemen en hij trad op voor een volkerenwereld, die in grote goddeloosheid leefde, om het oordeel hen aan te zeggen, namelijk de zondvloed.

Zo zal God opnieuw deze man zenden, voordat het grote oordeel gaat komen over de tegenwoordige volkerenwereld. Zoals Elia dus bijzonder optreedt voor Israël, zo zal Henoch voor de overige volkeren optreden met dezelfde volmacht. Welk een genade van God!

Dat hij deze taak heeft, dat lezen wij in het Nieuwe Testament in de brief van Judas. Daar wordt het kenmerk van Henoch als profeet naar voren gebracht. Dat zegt ons vers 14-15: *“Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: Zie, de Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden, om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben”.*

Wat had Henoch dus voor een taak? Om te verkondigen, dat de Heer met Zijn heiligen komt, om het oordeel te brengen.

Zo zien wij dus, hoe deze twee mensen, heel bijzondere profeten van God en Christus waren. Henoch trad op, toen de eerste volkerenwereld zich rijpte voor de zondvloed en God er een eind aan moest maken.

God gaf Henoch als profeet aan die volkerenwereld, opdat zij zich zouden bekeren. En Elia zien wij optreden in Israël, als bijna heel Israël zich voor Baäl buigt om terug te voeren naar God.

En die taak gaan zij dus ook nog eens vervullen aan het einde. Daarom heeft God hen nog niet laten sterven, zoals alle andere profeten gestorven zijn. Want Henoch en Elia zijn de enige twee uitzonderingen. Zij zijn door God in hun sterfelijke lichaam opgenomen in de hemel, om bewaard te worden voor deze tijd, die nu komt.

Dan keren zij terug naar de aarde om daar hun loopbaan te voleindigen als het laatste gericht én voor Israël én voor de volkerenwereld staat te komen om hen tot bekering en boete

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

te roepen. Daarvoor krijgen zij drie en een half jaar. En als deze om zijn, dan laat God toe, dat zij de martelaarskroon krijgen op hun geweldig werk. Want deze profeten hebben een heel bijzondere arbeid voor de Heer mogen verrichten.

En daarom valt hun een grote genade te beurt, dat God toelaat, dat zij na drie en een half jaar vermoord worden en dat dit geschiedt op dezelfde plaats, waar ook hun Heer gekruisigd is. Dat is voor hen een bijzondere zegen en eer, die God hun geeft. Maar zij staan na drie en een halve dag op en varen ten hemel. Zij krijgen dus dezelfde eer als hun Heer.

In Openbaring 11:4 zegt de Heer ook: *“Dit zijn de twee olijfbomen”*. Wat bedoelt de Heer hiermee? De Schrift verklaart zichzelf. Toen na de zeventigjarige ballingschap een deel van Israël terug keerde onder leiding van Zerubbabel en Jozadak, waren het voornamelijk de twee stammen van Juda om het altaar en de tempel te gaan bouwen.

En bij dat toenmalige herstel van Israël werd er een openbaring gegeven door de profeet Zacharias gedurende die tempelbouw. Dat lezen wij in Zach. 4:2-6. *“Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? Daarop antwoordde ik: Ik zie daar een kandelaar, geheel van goud, met een oliehouder aan zijn top; hij heeft zeven lampen, en telkens zeven toevoerbuizen voor de lampen erbovenop; en twee olijfbomen steken boven hem uit, de ene rechts en de andere links van de oliehouder.*

Ik hernam en vroeg de engel die met mij sprak: Wat betekent dit, mijn heer? Toen gaf de engel die met mij sprak, mij ten antwoord: Weet gij niet, wat dit betekent? Ik zeide: Neen, mijn heer. Hij antwoordde mij: Dit is het Woord des Heren tot Zerubbabel: niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der Heerscharen”.

Wat betekent dat? Zerubbabel en Jozadak hadden van de Heer de roeping en opdracht gekregen om het altaar en de tempel te herstellen na de ballingschap. Bij die taak ondervonden zij veel moeite en strijd en nu was de profeet Zacharias gekomen om hun dit visioen als het ware het geloof daarvoor te geven.

De gouden kandelaar was het beeld van het Joodse herstel. En vandaag ziet men in Israël overal weer die Joodse kandelaar als nationaal embleem van Israël. En de Heer liet in dat visioen die twee olijfbomen zien, die zorgen moesten, dat er genoeg olie kwam om die kandelaar te doen branden.

En olie is het beeld van de Geest. Daarom staat er ook: *“Want niet door kracht noch door geweld, maar door mijn Geest”.*

En zo rustte de Heer in die tijd Zerubbabel en Jozadak met bijzondere geesteskracht en met een zalving van de Heilige Geest toe om dat grote werk tot stand te brengen. Dat was in het verleden, maar in Openbaring 11:4 zijn wij gekomen op hetzelfde punt, maar nu gaat het om het werkelijk, blijvende eeuwig herstel van Israël, dat uit de grote diaspora van bijna 2000 jaar terugkomt.

En daarom heeft God de opdracht gegeven, dat altaar en tempel gemeten moeten worden door de hemelse heiligen, de Gemeente. Daarna zend Hij Zijn twee getuigen, Elia en Henoch, vol van volmacht van de Heer.

Bijbelstudie Centrum: studie

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

Tot zover, volgende keer gaan we verder.

De Here Zegene u. Amen.

