

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

deel 12

Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: *“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden (Joh. 10:9)*, dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

2 Tim. 4:2-4. *“verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren”.*

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

Deze 144.000 zijn in die vreselijke nacht, als de Gemeente als Heilsorgaan wegenomen is, in Israël, in de eerrste plaats echte Godlovers. Hoe zou dat kunnen? Het antwoord ligt in hun tweede naam Ruben: ziende de Zoon. Daarom zullen zij God kunnen loven.

En verder; Gad betekent: indringend geluk, wat verband houdt er mee, dat Gad de tweede zoon was van Bilha, de slavin van Rachel, die eerst onvruchtbaar was, terwijl Lea, de zuster van Rachel en de eerste vrouw van Jacob, al vier zonen had. Daarom was Rachel bang de liefde van haar man te verliezen en gaf daarom haar slavin Bilha aan Jacob om met die zoon zich in te dringen en zodoende haar geluk te bestormen, waarom zij hem de naam Gad gaf,

Zo zien wij, dat die 144.000 Godlovers zijn, omdat zij de Zoon zien, het geluk bestormd en zich ingedrongen hebben, zodat zij dus ook in de Zoon zijn. Zij zien Hem dus niet alleen, maar hebben dat geluk ook tot zich genomen. Daarom komt ook de vierde naam: Aser, de Gelukzalige.

Nu komt de vijfde naam: Naftali, die de tweede zoon van Bilha is. Het ging toen om de strijd van die twee vrouwen, want Rachel zei: “ik heb geworsteld met mijn zuster”. Het was dus een strijd tussen die twee, En daarom zijn die 144.000 ook worstelaars. Waarvoor?

Dan komt de merkwaardige naam met een dubbele betekenis: Manasse. En hier zien wij de typische leiding van de Heilige Geest, want Manasse was helemaal geen zoon van Jacob, maar van zijn zoon Jozef. Jacob heeft gezegd: die twee zonen worden gerekend als van mij.

U weet hoe Jozef door zijn broeders uitgeworden werd en in de handen kwam van de heidenen, die hem als slaaf in Egypte verkochten, waar hij een diepe weg moest gaan. Toen hij tenslotte tot onderkoning van Egypte was verhoogd, kreeg hij de dochter van Farao, Asnath tot vrouw en kreeg hij bij haar zijn eerste zoon, die hij Manasse noemde, wat letterlijk betekent: “hij, die mijn verleden laat vergeten”.

Zo was Manasse in de eerste plaats een vertroosting voor hem, een terug verovering van zijn positie tegenover zijn familie. Hoe sprekend is deze naam voor die 144.000.

Welnu, die 144.000 Godlovers, die de Zoon zien, die zich ingedrongen hebben in het geluk en daarom gelukzaligen zijn, zij zijn ook de worstelaars om het verleden van Israël te vergeten en om het opnieuw terug te veroveren en daar zijn zij ook voor. Een wonderlijk orgaan!

En nu komt de volgende naam: Simeon, wat immer betekent zowel verhoring als horend. Deze 144.000 zijn dus een gebedsverhoring en dat moet ons des te meer aansporen om voor Israël te gaan bidden. Zij zijn niet alleen een veroring, maar ook horend en nu horend naar God.

Levi is de achtste naam en dat betekent: aanhangen of aanhechten. Levi was de derde zoon van Lea, want zij dacht: “nu zal mijn man zich weer aan mij hechten, mij aanhangen”. Wat een heerlijke groep Joden, die 144.000, want ook hechten zij zich aan God en hangen het Lam aan en ook hun volk.

Want Levi is immers de priesterstam, die de verbinding moet vormen tussen God en de andere elf stammen. Een priester is immers een middelaar, die allereerst God moet aan-

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

hangen en zich hechten aan het volk, d.w.z. hij moet God en het volk liefhebben, opdat het volk weer tot God komt.

Want niet wij brengen Israël tot God terug, wat vandaag wel beweerd wordt. Wij mogen wel voor Israël bidden, opdat wij gezegen worden en als wij dat niet doen, dan kan God wel straatstenen opwekken, om dat te doen. Maar er komen, zullen zij!

Nu komt de negende stam: Issaschar, wat betekent: loon brengend. Hun werk is dus niet voor niets, want God belooft hun de beloning. En die krijgen zij, want die beloning vindt men in de betekenis van de volgende naam, de tiende stam: Zebulon, wat betekent: woning of woonstede.

Want de eerste beloning, die God hun geeft op hun worsteling, om Zijn volk weer terug te brengen en aan Hem te hechten is, dat zij een woonstad krijgen. Wij zien hen ook straks op de berg Sion met het Lam, in Openbaring 14. Zij zullen in Jeruzalm wonen met het Lam als bijzondere kroon dragers over Israël.

Ik geloof, dat zij ook een bijzondere taak zullen hebben in Jeruzalm, maar vooral in de Tempel. Er wordt in Openbaring 11:1 gezegd, dat de Tempel gemeten moet worden en dat daarin aanbidders zijn en dat zijn waarschijnlijk deze 144.000, de nieuwe Levi's.

En nu de naam Jozef, wat betekent: inzamelen, vermeerderen of bijvoegen. Door die 144.000 wordt Israël geestelijk bij hun gevoegd, want zij staan als de nieuwe apostelen, toegerust voor Israël. God doet geen half werk!

Dan komt de laatste naam Benjamin, want betekent: zonen van de rechterhand. Zij zullen dus zonen zijn uit Israël van de rechterhand van de Heer en daarom staan zij ook naast Hem op de berg Sion.

Wij zullen zien, dat deze 144.000 een heel bijzondere schare is, die werkelijk voor 100% aan God gewijd zijn; zij hinken niet op twee gedachten. Waar zijn zulke worstelaars vandaag om terug te voeren, wat verloren is gegaan? Die 144.000 krijgen gebedsverhoring, horende naar God en zij hangen de Heer aan om de anderen aan Hem te hechten en dat geeft loon in een heerlijke aarde stad, Jeruzalem, terwijl voor ons, de Gemeente, ook een stad bereid is, het hemelse Jeruzalem.

Eigenlijk zijn deze 144.000 een grote beschaming voor het Christendom in deze eindtijd, maar daarom is het ook weer een nieuw begin, want God gaat een nieuw begin maken, niet met de heidenen, maar met deze 144.000 Joden.

Nu lezen wij in Openbaring 11:1-2. *“En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen, die daarin aanbidden. Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden lang”.*

Wij leven nu nog altijd in de dagen der mensen, want God heeft vanaf Adam zes duizend jaar wereldgeschiedenis in de handen van de mensen gelegd. Maar dan breekt het zevende duizend jaar aan en dat is de Grote Doorluchtige Dag des Heren. Dan zal Jezus, de Christus der Schriften regeren met Zijn geroepen Heiligen. Daarom zien wij dus die engel opkomen

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

vanaf de Opgang der zon, zoals Jezus, de Christus der Schriften op zal komen als de Zonne der gerechtigheid. En wij, als Gemeente, hebben het eerste morgengloren al gezien in de Morgenster, de opging in onze harte en die ons bij de Heer Jezus voerde.

Maar terwijl de gerichten over de aarde komen, zien wij hoe door die gerichten heen, de Nieuwe Dag gaat aanbreken, de glorierijke dag van de Heer Jezus en de Zijnen. Daarom zagen wij ook het na het zesde zegel, openbaar komen van die 144.000 verzegelde Israëlieten.

Want steeds als er een nieuwe orde van zaken gaat komen, dan gaat God een werk doen door een fundamentele groep van door Hem geroepen en gezalfde heiligen. Zoals God in het verleden, toen de wereld alleen maar heidense volkeren kende, een nieuwe orde van zaken ging instellen door het geven van het volk Israël met het Oude Verbond.

Dat begin door de twaalf aartsvaderen daarvoor te roepen. Twaalf is immers het getal van het fundament, opdat op die twaalf aartsvaderen, de twaalf stammen en zo het volk Israël zou komen. Dat was voor die tijd een volkomen nieuwe orde van zaken, dat God een apart volk Zich verkoos.

En zo is het ook gebeurd, toen de Heer Jezus voor de eerste maal naar de aarde kwam, dat er ook een volkomen nieuwe orde van zaken aanbrak. En voordat het oude definitief afgesloten was op het kruis van Golgotha, leidde de Heer Jezus die twaalf apostelen op en met die twaalf de honderdtwintig duizend.

Wij zien dus weer dat fundamentele getal twaalf in die opperkamer, die, gedoopt en vervuld met de Heilige Geest, het fundament zouden worden van de Nieuw Testamentische Gemeente.

En in deze tijd zien wij, dat er weer een volledig nieuwe orde van zaken gaat aanbreken. Maar steeds, als er een volledig nieuwe van zaken van God aanbreekt, dan is die altijd veel heerlijker, veel groter, rijker en dieper.

Want hoeveel rijker is het Nieuwe Verbond geworden ten opzichte van het Oude Verbond. En daarom kunnen wij er van verzekerd zijn, dat, wat nú gaat gebeuren, nog veel groter en heerlijker gaat worden, maar ook ingrijpender.

Maar nu is het met grote schroom, dat ik verder ga, om u dingen te laten zien en te openbaren, want er dan gaat gebeuren. Want helaas, de meeste zijn traag geworden om te horen, toen de Heer Jezus voor de eerste maal hier op aarde was, tot het Joodse volk gezegd had: *“er komen nieuwe dingen”*, dan zouden er zeker vele Joden geweest zijn, die naar hun eigen natuurlijke gedachtenleven dit zouden beamen.

Maar zij zouden denken: ja, er komen nieuwe dingen en dan krijgen wij, Israël, de macht, want wij hebben Jeruzalem en de Tempel! Er zou niemand van hen gedacht hebben, dat die nieuwe orde van zaken, die oude volkomen ondersteboven zou keren. Maar toen de Heer Jezus ging openbaren, wat er werkelijk zou gebeuren, toen was het: *“Weg met Hem!”* Want de Joden waren vasthouden.

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

En als ik nu hier ga vertellen over de toekomstige, grote, nieuwe orde van zaken, dan kan ik u verzekeren, dat dit zeer ingrijpend is. Want er blijft van deze orde, die wij thans kennen, niets over! Zoals toentertijd God Israël opzij heeft gezet, zo zal Hij nu de hele Christelijke Gemeente wegdoen. Alleen de heiligen, die eruit gekomen zijn, die zullen met Hem de heerlijkheid ingaan.

Wij vinden hier in Openbaring 11:1-2, dat aan Johannes de opdracht wordt gegeven: “*Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen, die daarin aanbidden*”. Die tempel en het altaar, waarvan hier sprake is, is de aardse tempel, want God kent meer één tempel en dat is niet de één of andere Christelijke kerk, maar dat is de Joodse Tempel in Jeruzalem.

Er wordt hier over vier dingen gesproken: “*meet de tempel Gods (dat is één), en het altaar (dat is twee), maar laat de voorhof (dat is drie), die buiten de tempel is, er buiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven en zij zullen de heilige stad (dat is vier) vertreden*”.

Het gaat hier dus over de tempel, het altaar, het voorhof aan de heidenen en een heile stad.

Die heilige stad is het aardse Jeruzalem, want het hemele Jeruzalem wordt nooit door de heidenen vertreden. Daarom hebben wij hier te doen met het aardse Jeruzalem, want in het hemelse Jeruzalem kan geen zonde binnenkomen.

De heilige stad, het aardse Jeruzalem zal nog vertreden worden in de dagen van de anti-christ, dat zijn deze tweeënveertig maanden. En in die stad is ook die aardse tempel, dat is belangrijk. Er wordt in dit woord niet ervan gesproken, dat die tempel op dat moment gebouwd wordt, want die is er dan al.

Alleen die is door God tot dan, nog niet erkend als Zijn tempel. Straks zullen inderdaad de Joden een tempel bouwen, maar die door God en de Heer Jezus niet erkend wordt. Maar in Openbaring 11 is de tijd aangebroken, dat God die tempel in bezit gaat nemen. Daarom zien wij hier een geweldige omkeer van zaken, wat een heel belangrijk feit is.

Wat leren wij hieruit? Daar gaan we het de volgende keer over hebben.

De Here Zegene u.

Amen