

***“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.***

**deel 09**

Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: *“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden ..... (Joh. 10:9)*, dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

2 Tim. 4:2-4. *“verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.*

***“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.***

Maar ook hier in Europa stonden de volkeren onder een bepaald gezag en was er nog een bepaalde rust, men hoorde nooit zo zeer van revoluties, want men accepteerde gewoon, zoals het was. Maar wij hebben reeds gezien, dat er een tijd kwam, dat de volkeren in opstand begonnen te komen en dan komt ook de tijd, dat de vier paarden losgelaten worden en uit zullen gaan, wat in Openbaring 6 beschreven wordt.

Dat de volkerenwereld al kookt, dat zien wij toch reeds om ons heen gebeuren. In alle landen werkt de revolutiegeest en zijn er opstanden in de steden van studenten, van arbeiders, ambtenaren, onderwijzers, enz. enz. enz. Dit gebeurt niet in een bepaald werelddeel, maar over de hele wereld. En daarom weten wij, dat binnen korte tijd de vier ruiterspaarden uitgezonden zullen worden door de Heer Jezus. Dan gaat ook het geestelijk herstel van Israël aanbreken.

Wanneer gaan nu deze vier ruiterspaarden uit? Als de Heer Jezus als het Lam, de eerste vier zegels openbreekt, zoals wij dat in Openbaring 6 lezen. Maar dat zal Hij niet eerder doen, dan nadat de ware Bruidsgemeente van de aarde weggenomen is.

Ook Daniël zag reeds die boekrol, die verzegeld moest worden tot de eindtijden. Dan. 12:4. *“Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen”.* En in Dan. 12:9. *“Doch hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd”.*

In Openbaring 4 wordt de Gemeente weggenomen en direct daarop komen de gerichten en oordelen van God in volle omvang over deze wereld. Zij beginnen bij het verbreken van de eerste vier zegels en bij elke zegel zendt de Heer Jezus als het Lam een ruiterspaard uit,

Maar als die vier zegels opengebroken en die vier paarden eruit gemarcheerd zijn, dan zien wij onder het vijfde zegel iets bijzonders, waar het nu juist om gaat en waarvan wij het verband goed moeten zien.

In Zach. 1:11b lezen wij over die ruiterspaarden. *“Wij hebben de aarde doorkruist en zie, de gehele aarde verkeert in volkomen rust”.* En in vers 12 neemt de Engel des Heren het woord: *“Toen nam de Engel des Heren het woord en zeide: Here der heerscharen, hoelang nog?”* En onder het vijfde zegel in Openbaring 6:9 en 10a vinden wij dezelfde woorden: *“En toen Hij (het Lam) het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang”.*

Wie zijn deze zielen? Het zijn martelaren, want zij zijn geslacht om het Woord van God en om het getuigenis dat zij hadden. Maar daar is geen één martelaar bij van de Nieuw Testamentische Gemeente, want die is reeds opgestaan van tussen de doden uit en met de overgebleven levenden in een verheerlijkt opstandingslichaam verenigd bij de Heer Jezus in de hemelen.

Dan kunnen deze martelaren niet van de Nieuw Testamentische Gemeente zijn, dat komt ook duidelijk uit in wat wij lezen: *“En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar”.* De Gemeente heeft geen altaar, maar vergadert rondom de Tafel des Heren, terwijl Israël altijd vergadert om het altaar en nooit anders.

***“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.***

Want God sloot immers het verbond met Israël bij het altaar en de Heer Jezus sloot het Nieuwe Verbond met Zijn Gemeente aan Zijn Tafel. Met het altaar wordt hier bedoeld het altaar in de Voorhof van de Tempel. Nu werd het bloed van de offerdieren uitgestort onder het altaar en daar de ziel in het bloed is, waren daar de zielen van hen, die geslacht waren onder het altaar. Zo geloofden de Israëlieten het ook. Onder het altaar te Jeruzalem was een grote grot, waar al dat bloed van die slachtoffers inliep.

Elke ware vernieuwing en opwekking in de Gemeente begint altijd bij de Tafel des Heren en elke reformatie en herstel in Israël begon altijd bij het altaar, dat eerst gerinigd moest worden.

Daar in Zacharia 1:12 vroeg de Engel des Heren om dat waarachtige herstel te doen komen, werden hem die vier paarden getoond, die machten, die van de Heer uitgaan. Maar zolang de volkerenwereld in een valse vrede en rust verkeerd, zal dat niet kunnen plaats vinden en daarom roepen zij: *“Hoe lang, o Here, duurt het dan?”*

Nu staan die vier paarden nog gebonden, omdat de ware Gemeente nog hier is. Maar zodra als de Gemeente opgenomen zal zijn bij de Heer, dan begint het oordeel Gods en dan neemt de Heer Jezus die boekrol en scheurt Hij de vier zegels na elkaar open en gaan deze ruiterspaarden van de Heer uit over de aarde.

Dan volgt het openen van het vijfde zegel en zien wij onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het Woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. Het zijn bloedgetuigen, martelaren, dat wil zeggen die met hun bloed het getuigenis moesten bevestigen. Maar welk getuigenis hadden zij?

Als wij het boek de Openbaring van Jezus Christus doorlezen, dan zien wij, dat er enig malen gesproken wordt van gelovigen, die een getuigenis hadden, maar altijd staat er dan bij: *“die het getuigenis van Jezus hadden”*. Onder andere in Openbaring 1:9. *“Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland, genaamd Patmos, om het woord Gods en het getuigenis van Jezus”*.

Maar alleen op deze plaats (Openbaring 6:9 *“En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis”*) staat dat niet, want zij hadden een ander getuigenis. Het getuigenis van de vrome Jood, die gelooft in de wet en de profeten en in de komst van de Messias, die zij nog steeds niet zien in de Heer Jezus.

Er staat wel: *“Zij zijn geslacht om het Woord van God”*. Daarin zijn zij met ons gelijk, want zij belijden het Woord van God en hebben het getuigenis van de beloften Gods, die God gegeven heeft aan Abraham, Izaak en Jacob.

Niet elke Jood, die een geweldadige dood sterft, is een getuige, maar alleen die Jood, die getrouw vasthoudt aan de wet en de profeten en aan Gods beloften en daarvoor zijn leven geeft. Zo zien wij, hoe in die tijd God begint met de getrouwe Joden, die om dit getuigenis de marteldood gestorven zijn en die voor Hem zeer kostbaar zijn.

En nu zien wij, dat zij een bijzondere positie hebben, want zij kennen de Heer Jees tijdens hun aardse leven niet en daarom roepen zij: *“En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot*

***“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.***

*hoelang, o heilige en waarachtige Heerser*”. Dit is een typisch Joodse uitdrukking, want zij noemen God niet “Vader”, maar “Heerser”. Maar wij noemen God wel “Vader” en spreken Hem nooit aan met “Heerser”.

Ook is het een typisch Joodse bede, dat zij roepen: “Tot *hoelang*”, wat in het Oude Testament en vooral in de Psalmen veel voorkomt. Dat is ook te begrijpen, want God heeft hun al bij Abraham het beloofd en zij hebben het nog niet. Vierduizend jaar van vervolging, verdrukking en smaad zijn voorbijgegaan en daarom roepen zij: “En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot *hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen*”?

Geen waarachtige Christen zou ooit zo'n gebed uitspreken, dat om wraak roept. Want wij zijn immers het heilsorgaan, dat Gods genade en liefde moet openbaren en daarom mogen wij niet om wraak bidden. Maar de Jood is een ander orgaan, die Gods recht en gerechtigheid moet handhaven hier op aarde.

Maar die zielen zijn niet vervuld van een zucht naar wraakneming, maar een Jood, die naar de wet leeft, weet, dat hij moet bidden, opdat Gods recht geschied. Hij moet de wet Gods handhaven, maar bij ons geldt de genade Gods en daarom mogen wij niet om wraak over onze vijanden roepen, maar voor hen gaan bidden.

De Joden echter houden vast aan het recht van God, opdat dat recht weer hersteld wordt en dat God weer gaat heersen op deze aarde, waar zoveel onrecht geschiedt. Daarom roepen zij: “*Hoelang nog*”? En dat is een roep naar het hart van God. Want als de Gemeente opgenomen is, dan zal God recht gaan verschaffen.

Deze martelaren willen zichzelf niet wreken, maar zij vragen of de Heer dat wil doen, zoals het ook geschreven staat in Deutr. 32:35. “*Mij komt de wraak toe en de vergelding*”. En nu is de betekenis van het woord “*wreken*” niet dat, wat wij dikwijls denken, om onze woede te koelen op een vijand, maar veel meer betekent Gods wraak, dat God recht zal gaan doen aan hen, die op de aarde wonen, die dus het recht vertreden en verkrachten. En dat is heel wat anders!

En verder staat er in vers 11a: “*En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven*”. Zij hadden dus nog niet het kleed der rechtvaardigmaking, want zij hadden het geloof in de Heer Jezus nog niet. Maar nu gaat God Zich tot hen wenden en doordat zij getrouw waren in dat, wat zij hadden, wordt vanzelf aan hun openbaar, dat de Heer Jezus ook hun Verlosser is. Dit kan niet uitblijven!

Daarom krijgen zij ook dan pas het kleed der rechtvaardigmaking, wat wij hier al hebben door het geloof. Maar er staat ook: “*en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten*”. En dit betekent, dat zij dus nog niet het opstandingslichaam krijgen. Daarom zien wij, dat deze martelaren niet bij de Gemeente behoren, want zij mogen nu door genade al het kleed der rechtvaardigmaking hebben en als Openbaring 6 aanbreekt, dan heeft de Gemeente ook al het opstandingslichaam. Zij behoren dus tot een andere categorie.

“*En hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten*”. Dat zijn de laatste jaren onder de antichrist. Zij krijgen dus hun opstandingslichaam niet eerder dan voordat de Heer Jezus met de Zijnen terugkeert op aarde bij de aanvang van het Duizendjarig Rijk.

***“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.***

Want zij gaan direct dit Rijk in en zo zien wij weer, dat zij niet tot de Bruidsgemeente behoren, want die heeft een hemels erfdeel en een hemelse taak, terwijl de Joden een aardse taak krijgen in dat Koninkrijk Gods.

Het vervolg van vers 11 zegt: *“en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij”.*

Met andere woorden, dat er in die korte tijd nog vele Joden, maar ook proselieten uit de heidenen, de marteldood zullen sterven en dat ook dezen tegelijk met hen het opstandingslichaam zullen ontvangen. Daarom staat er ook: *“hun mededienstknechten en hun broeders”.* Hier zien wij dus, dat God al een wonderbaar geestelijk begin maakt met de Joden.

Wij gaan nog even terug naar Zacharia, want daar vinden wij het tweede gezicht van Zacharia beschreven in Zach. 1:8-19. *“En ik sloeg mijn ogen op en ik zag toe, en zie, vier horens. Toen vroeg ik de engel die met mij sprak: Wat betekent dit? Hij zeide daarop tot mij: Dit zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben”.*

Hier zien we weer die vier wereldmachten, die ook Daniël moest zien: het Babylonische, het Medo-Perzische, het Griekse en het Romeinse rijk. Deze vier wereldmachten zijn de vier horens, die aan het eind als het herstelde Romeinse beest, weer grote Jodenvervolgingen zullen ontketenen.

En vers 20 en 21 gaat verder met: *“Vervolgens deed de Here mij vier smeden zien. Toen vroeg ik: Wat komen dezen doen? En hij zeide: Dat waren dus de horens die Juda zo verstrooid hebben, dat niemand zijn hoofd kon opheffen; maar zij zijn gekomen om hen te verschrikken, om neer te slaan de horens van de volken, die hun horen hebben verheven tegen het land Juda, om het te verstrooien”.*

Wij zien dus, dat ook hier weer wordt bevestigd, dat de Jodenvervolgingen en dus ook het doden der martelaren, door blijven gaan onder deze vier wereldmachten tot het einde toe.

Ook onder de tien tenen en dan nog het ergste. En daarom geloof ik ook, dat wij hier te doen hebben vooral met martelaren van de laatste tijd. Die *“vier smeden”* zijn vier wereldmachten, die God zendt en dat zijn waarschijnlijk die vier paarden, die deze volkerenwereld neerwerpt. Er zullen dus vreselijke dingen gaan komen!

Tot zover, volgende keer gaan we verder.  
De Here Zegene u.

Amen