

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

deel 08

Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: *“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden (Joh. 10:9)*, dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

2 Tim. 4:2-4. *“verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren”.*

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

Wat wordt tegen Johannes in Openb. 17:10 gezegd: *“Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, één is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven”.*

“één is er nog”, dat is dus het Romeinse Imperium, waaronder Johannes leefde, *“en de ander”*, het zevende, dat was nog niet gekomen. Maar wanneer het komt, moet het een korte tijd blijven.

Wat is nu dat zevende rijk? Het staat klaar om, of door een volgende wereldoorlog of op een andere wijze te verrijzen als de tienstatenbond en dat is het laatste goddeloze rijk. Dat rijk dat nog komen moet, moet een korte tijd blijven en dat is slechts zeven jaar.

Nu zegt Openb. 17:11 het volgende: *“En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve”.*

In de tienstatenbond verenigt zich alles tezamen en dan komt satan als de achtste uit de zeven, want dan vaart hij letterlijk in de mens, die dan de geïncarneerde duivel in het vlees is, wat vreselijk zal zijn.

Eerst komen de tien horens en als die tien er zijn, dan komt daar tussen die kleine horens en dat is is de achtste en dat is hetzelfde beest, dat er ook was in het verleden. Want die rijken, die er toen geweest waren, waren in de dagen van Johannes er niet meer en toch zullen zij, weer opkomen als een creatie van de duivel uit de afgrond, die ten verderve zal varen.

De incarnatie van satan vinden wij ook als een rode draak getekend met zeven koppen, het laatste wereldbeeld. En wat zijn die zeven koppen? Zij zijn vol van godslasterlijke namen, want elk van die wereldrijken heeft een bijzondere godslasterlijke afgoderij ingevoerd in die landen en die zullen herrijzen in zijn geheel.

En dat zien wij allemaal gebeuren. De Romeinse en Griekse afgoden herleven, maar ook de Egyptische en ook de Babylonische. Als wij onze ogen goed de kost geven, dan zien wij ze overal. Denk alleen maar aan al die amuletjes en dat men een teken van de dierenriem moet dragen, wat duidt op sterrenwichelaj, overal boedha beeldjes enzovoort enzovoort enzovoort. Wij zien dus wat er gaat verrijzen en wat voor de deur staat en dat zal met grote snelheid gebeuren.

Alexander de Grote had in luttele jaren zijn hele rijk veroverd. Dat is zoveel eeuwen gelden, maar nu zal het als uit de afgrond plotseling herrijzen. En daarom staan grote ernstige dingen voor de deur. Maar in dit alles, zien wij dat het gaat om dat kleine landje te midden daarvan.

Israël met zijn hoofdstad Jeruzalem. Maar God heeft het laatste Woord. Al deze wereldrijken moeten herrijzen, omdat God ze voor Zijn land oproept en daar zullen zij veroordeeld worden in de laatste slag Harmageddon. Daarom zien wij, dat de tijden der heidenen ten einde spoeden. Wij weten niet hoelang het nog zal duren, voordat het rijk van de tien tenen een feit worden zal.

Maar het kan nooit lang meer duren, want zoals nu de wereld is, kan zij niet standhouden, want in geen enkel land, in geen één werelddeel wet men er raad mee. Want al de satani-

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

sche machten met zijn zeven troonengelen zullen dat rijk gaan beheersen. Het is dus de som van al die Gods vijandige wereldrijken samen. En dat zal ontzettend zijn.

Als wij nu de lijn gaan zien van Israëls staatkundig herstel, zien wij ook, hoe dat verbonden is met de tijden der heidenen. God heeft immers de kroon omgekeerd en de wereldmacht en de heerschappij toen in de handen der heidenen gelegd, wat blijft, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn.

Wij zullen nu beginnen met een andere lijn van Israëls herstel, namelijk zijn geestlijk herstel. Dit is vooral ook voor ons belangrijk, omdat ook de Gemeente hierbij betrokken is. Wij weten dus, dat Israëls geestelijke roeping, als priesterlijk volk tijdelijk hun werd ontnomen, toen zij hun Meesias verwierpen.

Want toen heeft de Heer Jezus de geestelijke roeping tijdelijk van hen afgenomen en gegeven aan de Gemeente, die Hij daarna uit de heidenen zou roepen, want wij lezen in Matt. 21:42-43. *“Jezus zeide tot hen (tegen de Schriftgeleerden en de Farizeeën): Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden; van de Here is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen? Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt”.*

En dat volk is dus de Nieuw Testamentische Gemeente. Wij zien dus, dat de Gemeente van nu, het geestelijk orgaan is voor deze aarde en wereld in de plaats van Israël.

Zagen wij Israëls nationaal bestaan onder het zinnebeeld van de vijgeboom, zij geestelijk bestaan wordt uitgedrukt allereerst in de wijnstok. Nu is de Gemeente met Christus de wijnstok, want Hij is de wijnstok en wij zijn de ranken. Israël echter is geestelijk op een zijspoor gezet. Israëls geestelijk bestaan wordt in de Schrift ook uitgedrukt in de olijfboom.

En wij zien naar Rom. 11 wat er gebeurd is, zoals de apostel Paulus het door de Heilige Geest moest zeggen in de verzen 17-21: *“Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij (de Gemeente) als wilde loot daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken! Indien gij u ertegen beroemt - niet gij draagt de wortel, maar de wortel ú. Gij zult dan zeggen: er zijn takken weggebroken, opdat ik als loot geënt zou worden. Goed! Zij (israël) zijn om hun ongeloof weggebroken en gij (de Gemeente uit de heidenen) staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees! Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, Hij zal ook u niet sparen”?*

Later zullen wij zien, dat inderdaad de heidenen er weer afgebroken zullen worden en dat Israël weer ingeënt wordt op de edele stam. Nu is het nog niet zo ver, maar het staat wel spoedig te gebeuren.

Wij zien dus, dat Israël als geestelijk orgaan wordt uitgedrukt in wijnstok en olijfboom. Als de wijnstok, die de edele vruchten moet voortbrengen en als olijfboom, die bijzonder olie rijk moet zijn, waar dus de gaven en de krachten van Gods Geest door openbaar moeten worden. De olijfolie was niet alleen bestemd om licht te geven, maar werd in het Midden Oosten eigenlijk voor alle gebruikt.

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

Vinden wij nu in de Schrift een aanwijzing, wanneer God weer een aanvang gaat maken met het geestelijke herstel van Israël? Wij weten uit dat zelfde Romeinen 11, dat zolang de Nieuw Testamentische Gemeente uit de heidenen hier nog in deze wereld is, zal Israël nooit zijn geestelijke roeping terugkrijgen. Want die roeping blijft op de Gemeente.

Zoals ook Israël staatkundige roeping niet terugkeert, voordat de tijden der heidenen vervuld zijn, zo zal Israël zijn geestelijke roeping niet terugkrijgen, voordat de volheid der heidenen, dat is de Gemeente uit de heidenen, vervuld en ingegaan is.

Dat vinden wij in Rom. 11:25-27. *“Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, en aldus zal gans Israël behouden worden (dat is dus het geestelijke herstel), gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden. En dit is mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem”.*

Zien wij dus dat zijn staatkundige roeping tot Israël terugkeert als de tijden der heidenen vervuld zijn. (dat zijn de wereldmachten) Zijn geestelijke roeping krijgt het terug, als de volheid der heidenen (dat is de Gemeente uit de heidenen) binnengaat, d.w.z. opgenomen wordt in de hemelse gewesten. Dus zolang de ware Gemeente, de wedergeborenen, niet weggenomen is, zal Israël geen herstel beleven.

Nu willen wij zien, wat de Schrift zegt, hóe dat geestelijke herstel van Israël zal aanvangen. Maar nu moeten wij dit goed weten: al is het dus zo, dat Israël niet eerder geestelijk hersteld zal worden, voordat de Gemeente opgenomen is, God zal wel vóór die tijd reeds een aanvang daarmee gaan maken.

Dat wil dus zeggen, zoals het ook was, toen Israël zijn geestelijke roeping tijdelijk verloor bij het kruis van Jezus, zo was de Heer Jezus al drie en een half jaar vóór het kruis bezig om Zijn apostelen op te leiden en klaar te maken, terwijl Israël toen nog het geestelijke orgaan was. Maar als Israël zijn geestelijke roeping zou verliezen, dan zou er al een fundament gelegd zijn, waarop dat nieuwe heilsorgaan gebouwd kon worden en dat waren die twaalf apostelen.

Iets dergelijks zien wij nu weer aan het einde van deze tijd, vóórdat de Gemeente weggenomen zal zijn, gaat de Heer reeds een begin maken met onder Israël een voorbereidend werk te doen, opdat als de Gemeente weg zal zijn, de aarde weer een nieuw heilsorgaan zal hebben.

Wij willen nu de Schrift opslaan om te zien, waar het eerst gesproken wordt van een aanvang van een geestelijk herstel van Israël. Daarvoor gaan wij naar Openbaring 3 van het zesde zendschrijven, waarin wij ook reeds lezen van de aankondiging van het begin van Israëls nationaal herstel.

Wij lezen in vers 7: *“En schrijf aan de engel der gemeente te Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent”.*

Die is dus ten tijde, dat het Filadelfia tijdperk van de Gemeente hier nog op aarde zal zijn, het zesde tijdperk dus, (lees studie: “de geschiedenis van de Gemeente) gaat de Heer Jezus

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

een aanvang maken met het herstel van de vervallen hut van David, wat het begin is van het nationaal herstel en dat is nauwkeurig vervuld, wat wij ook hebben kunnen zien.

Maar in vers 9 van hetzelfde zendschrijven, zien wij ook reeds dat de Heer Jezus een eerste aanvang gaat maken met hun geestelijk herstel, want daar zegt de Heer: *“Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad”.*

Dat is een wonderbare beloft. De Heer geeft aan de Filadelfia Gemeente sommigen, (niet veel, niet massaal) die uit Israël tot bekering komen in deze tijd uit de synagoge des satans. Zij zeggen dat zij Joden zijn, omdat zij van dat geslacht zijn, maar zij liegen, want een Jood betekent een God lover en een Jood, die nog altijd de Heer Jezus verwerpt, is geen God lover, want hij kan God alleen loven in de Heer Jezus. Daarom zijn zij leugenaars, want de Heer ziet het hart aan.

Daarom zegt Hij: *“die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen (dat doet de Heer) en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad”.* Uit dit woord zien wij al, dat deze Joden ook door benauwdheid en duk hiertoe gebracht zullen worden.

Het Filadelfia tijdperk begon ongeveer in 1750, toen er opwekkingen kwamen onder grote opwekkingspredikers en dat tijdperk is momenteel weer aardig weggezakt. Wij hebben gezien, dat aan het eind van de negentiende eeuw de Heer op een machtige wijze, tijdens dit tijdperk, de sleutel Davids ging gebruiken.

Wij denken b.v. aan Isaïc da Costa, die een bekeerde Jood was en ook geloofde in de wederkomst van de Heer en in Amsterdam predikingen hield. Maar er waren ook later anderen, zoals b.v. broeder Trozkianevski, Aenes Bloem, Abraham Poljak en ook Michelson. Zo zijn er hier en daar Joden Christen Gemeenten ontstaan. Zo had Abraham Poljak een bijzondere profetische blik en is een machtig getuige geweest voor de Heer. Dikwijls kwam zij op wonderlijke wijze tot geloof in de Heer.

Maar dezen, die tot het geloof in de Heer Jezus zijn gekomen, zijn toegevoegd aan de Nieuw Testamentische Gemeente, die het Lichaam van de Heer Jezus is en behoren ook tot de Bruid.

Maar waar zal nu het geestelijk herstel gaan beginnen, in welke tijdsperiode zal Israël zich als volk gaan bekeren? Wij slaan daartoe op de profeet Zacharia, wiens profetieën een heel bijzondere plaats innemen betreffende het herstel van Israël. De profeet Zacharia trad op direct bij de beëindiging van de zeventigjarige ballingschap, toen voornamelijk de twee stammen terugkeerden uit de zeventigjarige Babylonische ballingschap om voor een deel in hun land hersteld te worden.

Onder de vrome Joden van die dagen, waar dus ook Daniël bij behoorde, was nu de gedachte gerezen, dat na die zeventigjarige ballingschap het volledige herstel met de komst van de Messias zou beginnen, waardoor het Rijk God opgericht zou worden.

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

Want God had immers beloofd, dat na de zeventigjarige ballingschap Hij hen zou terugbrengen. Maar aan Daniël is geopenbaard geworden, dat het volk wel terug zou keren, maar dat het staatkundig niet eerder hersteld zou worden, voordat de tijden der heidenen geheel vervuld zullen zijn.

Zacharia had iets anders gezien, namelijk het geestelijk herstel, niet na de zeventigjarige ballingschap, maar na de gote ballingschap, de diaspora. De naam Zacharia is veel beteknend, want zij betekent “Jaweh gedenkt Zijn beloften” en dat wil zeggen Zijn belofte aangaande Israël. En dat is belangrijk!

Het eerste gezicht, dat Zacharia ontving, lezen wij in hoofdstuk 1:7-12. *Op de vierentwintigste dag van de elfde maand, dat is de maand Sebat, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord des Heren tot de profeet Zacharia, de zoon van Berekja, de zoon van Iddo: Deze nacht heb ik een gezicht gehad: zie, een man, gezeten op een rood paard, en staande tussen de mirten in de diepte, en achter hem rode, voskleurige en witte paarden.*

Toen vroeg ik: Wat betekent dit, mijn heer? en de engel die met mij sprak, zeide tot mij: Ik zal u tonen, wat dit betekent. Hierop antwoordde de man die tussen de mirten stond, en zeide: Dit zijn zij, die de Here heeft gezonden om de aarde te doorkruisen.

En zij antwoordden de Engel des Heren, die tussen de mirten stond, en zeiden: Wij hebben de aarde doorkruist en zie, de gehele aarde verkeert in volkomen rust.

Toen nam de Engel des Heren het woord en zeide: Here der heerscharen, hoelang nog zult Gij zonder erbarmen zijn over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop Gij nu reeds zeventig jaren toornig zijt?”

De profeet Zacharia kreeg hier een gezicht van paarden met hun ruiters, die klaar stonden om de aarde te doorkruisen. En hen werd gezegd, dat deze paarden met hun ruiters bijzondere machten zijn, die God uitzendt over de aarde. En zij doorkruisten toen de aarde en toen zij de aarde doorkruist hadden, meldden zij in vers 11: *“En zij antwoordden de Engel des Heren, die tussen de mirten stond, en zeiden: Wij hebben de aarde doorkruist en zie, de gehele aarde verkeert in volkomen rust”.*

De gehele volkerenwereld was dus nog in volkomen rust, maar dan komt daar direct op in vers 12: *“Toen nam de Engel des Heren (de Heer Jezus) het woord en zeide: Here der heerscharen, hoelang nog zult Gij zonder erbarmen zijn over Jeruzalem”.*

Wat lezen wij hieruit? Dat zolang de volkerenwereld nog in een zekere rust verkeert, kan het uiteindelijke herstel van Israël nog niet aanvangen. Maar als de volkerenwereld in een geweldige onrust en opstand gaat komen, dan zendt de Heer die paarden uit en dan grijpt God in. Die vier paarden vinden wij in Openbaring 6 terug.

Maar dan gaat ok het herstel van Israël komen. Maar de fijne details hiervan, die er aan het eind zullen zijn, werden pas geopenbaard aan Johannes op Patmos. Daarom is het boek “de Openbaring van Jezus Christus”, de openbaring van al deze profetieën.

Bijbelstudie Centrum: studie

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

Want God heeft ervoor gezord, dat de massale volkerenwereld als het ware in een soort winterslaap bleef. Denkt u maar aan de bomen. Immers de Heer Jezus neemt het beeld van de vijgeboom en al de bomen, die uit zullen botten op een gegeven moment.

Met andere woorden, zij zij eeuwenlang in een winterslaap geweest, net als die kolos China. Ook is immers de hele Aziatische wereld onde het kolonialisme in een winterslaap geweest.

Tot zover, volgende keer gaan we verder.
De Here Zegene u.

Amen

