

**“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.**

**deel 05**

Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: *“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden ..... (Joh. 10:9)*, dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

2 Tim. 4:2-4. *“verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren”.*

**“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.**

Wij zijn dus nog altijd bezig met het nationaal herstel van Israël. Want wij hebben gezien uit de Schrift: eerst moet Israël nationaal hersteld worden, daarna zal de Heer beginnen het geestelijk te herstellen en tenslotte ook staatkundig als priesterlijk Koninkrijk.

Wij hebben reeds gezien, hoe nauwkeurig het Profetisch Woord letterlijk vervuld is geworden en dan verbaast het ons, dat zelfs de gelovigen daaraan voorbijgaan. Men is vol van de wetenschappelijke prestaties van dat er mensen op de maan konden komen. Maar dit is eigenlijk show vergeleken bij wat God reeds gedaan heeft en nog doen zal.

Want dat is werkelijk een groot wonder, wat dagelijks om ons heen gebeurd sinds de Heer begonnen is met het herstel van Israël. Het is eigenlijk ook precies hetzelfde geweest als in de dagen van de Heer Jezus eerste komst, toen de Heer Jezus tot Israël moest zeggen in Matt. 13:14-15. *“En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken; want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en Ik hen zou genezen”.*

Wat bij de eerste komst van de Heer Jezus gold voor Israël, dat geldt nu voor Zijn Gemeente, Israël en alle volkeren, want zij slapen en daarom horen zij niet, merken en verstaan niet en zien dus niet wat God bezig is te doen.

Wij hebben gezien, dat de eerste wereldoorlog, waarbij 57 naties betrokken waren, de eerste barenswée was voor Israël's herstel. Bij de tweede wereldoorlog waren 70 naties betrokken, wat spreekt van een tweede, maar veel heviger barenswée. En zo is het ook, nietwaar bij de geboorte weëën, elke wee die volgt is heviger, net zolang tot het kind geboren is.

Wat moest nu die tweede wereldoorlog doen? In de eerste barenswée zagen wij het Zionisme, de vissers aan het werk, die de pioniers naar het Joodse land brachten, als het Joods nationaal tehuis.

De tweede wereldoorlog doet ons de jagers zien, die hen in de verschillende landen doden en er uit jagen. Zo gingen de volkerengraven open, waarin de Joden nationaal begraven lagen. In Nederland hadden zeer vele Joden als het ware een rustig graf, waar zij niet vrijwillig hadden willen uitgaan.

Het graf werd beroerd en velen zijn nu weggetrokken naar het land der vaderen. Zo bracht niet alleen deze tweede wereldoorlog jagers, maar die zijn er nu ook nog, want Jodenvervolgingen gaan tot op de huidige dag in velle landen door, onder andere in Egypte, in Rusland, in Polen en in vele Arabische landen.

Maar wat bracht nu deze tweede barenswée? Door de eerste werd het land klaar gemaakt voor het volk, maar aan het einde van de tweede wereldoorlog, werd het volk grotendeels bereid gemaakt om te gaan naar het land, dus net andersom. Direct hierna in 1948 werd de Joodse Staat uitgeroepen.

Toen in 1897 in Zwitserland, in Basel, het Joodse Zionisme werd opgericht door prof. Herzl, die één van de leidende figuren was, heeft hij als een profeet gezegd, dat over 50 jaar de Joodse Staat een feit zou zijn.

**“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.**

Waarom 50 jaar? Wij weten dat het vijftigste jaar in Israël een jubeljaar is. En het is ook zo gebeurd, want in 1948, net 50 jaar na de oprichting van het Zionisme, was de Staat Israël een feit geworden. Hierin zien wij dus een geweldige mijlpaal.

Wij weten hoe Israëls nationaal bestaan in de Bijbel vergeleken wordt met de vijgeboom. In Luc. 13:6-9 lezen wij het volgende: *“En Hij (de Heer Jezus) sprak deze gelijkenis: Iemand bezat een vijgeboom, die in zijn wijngaard was geplant, en hij kwam om vrucht daaraan te zoeken en vond er geen. En hij zeide tot de wijngaardenier: Zie, het is nu al drie jaar, dat ik vrucht aan deze vijgeboom kom zoeken en ik vind ze niet. Hak hem om! Waarom zou hij de grond nutteloos beslaan? Hij antwoordde en zeide tot hem: Heer, laat hem nog dit jaar staan, ik zal er eerst nog eens omheen graven en er mest bij brengen, en indien hij in het komende jaar vrucht draagt, (dan is het goed,) maar anders, dan moet gij hem omhakken”.*

Die vijgeboom is dus Israël. De Heer Jezus had drie jaar onder Israël gepredikt en in vers 7 staat: *“Zie, het is nu al drie jaar, dat ik vrucht aan deze vijgeboom kom zoeken”.* Drie jaar had de Heer Jezus, na Zijn doop in de Jordaan, onder Israël gepredikt en het was een prediking met macht, met wonderen, tekenen en grote krachten.

En na deze drie jaren spreekt de Heer Jezus deze gelijkenis en zocht vrucht aan de vijgeboom, dat wil zeggen aan Israël, maar Hij vond er geen. Daarom zei Hij: *“Hak hem om!”* Want de vijgeboom stond in Zijn wijngaard en die wijngaard was ook Israël. Maar de hovener wil hem nog het komende jaar verzorgen met extra zorg, opdat hij nog vrucht moge voortbrengen. Zoniet, dan moet hij omgehakt worden.

En hoe heeft de Heer Jezus nog een half jaar met nog meer grote wonderen en tekenen onder Israël gewandeld! Denk maar aan de opwekking van Lazarus. Want daarna lezen wij, dat Hij weer bij een vijgeboom kwam, toen Hij op weg ging naar Jeruzalem, waar de week van Zijn lijden begon.

En dan vervloekt Hij die vijgeboom, wat staat in Matt. 21:18-20. *“Des morgens vroeg, bij zijn terugkeer naar de stad, werd Hij hongerig. En daar Hij een vijgeboom aan de weg zag staan, ging Hij erheen, doch Hij vond niets daaraan, dan alleen bladeren. En Hij zeide tot hem: Nooit groeie aan u enige vrucht meer, in eeuwigheid! En terstond verdorde de vijgeboom”.*

Onze vertaling is niet goed, omdat wij het Griekse woord *“aioon”* altijd vertalen met eeuwigheid, omdat wij er maar één woord voor hebben. Maar in het Grieks betekent aioon: tijdperk.

De Heer zei dus eigenlijk: *“Nooit groeie aan u enige vrucht meer in dit tijdperk wat nu zou aanbreken”.* Israël zou dus in de komende aioon, het tijdperk van de genade, waarin de Heer Zijn Gemeente uit de heidennen zou gaan vergaderen, een verdorde natie blijven.

Nu moeten wij goed opletten, dat de Heer Jezus die vijgeboom wel vervloekte, zodat hij verdorde, maar niet liet omhakken, al had Hij er wel mee gedreigd, want eens zou deze vijgeboom weer gaan uitbotten. En dat zou juist het bijzondere teken zijn van Zijn wederkomst, als dit tijdperk van de genade ten einde zou lopen.

Want toen Zijn discipelen vroegen: *“Heer wat zal het teken zijn van Uw wederkomst?”* Dan noemt de Heer verschillende tekenen op, onder andere die oorlogsweeën, maar één teken

***“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.***

hield Hij tot het laatste en die vinden wij in Luc. 21:29. *“En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgeboom en op al de bomen”.* Hij sprak niet van de vijgenbomen, maar van de vijgeboom, die Hij vervloekt had en verdord was geworden en dat is Israël.

De Heer Jezus sprak verder tot hen in vers 30 en 31: *“Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is”.*

Wanneer begon nu in die verdorde vijgeboom het eerste teken van leven te komen? 14 Mei 1948, toen de Joodse Staat werd uitgeroepen, na het einde van de grote tweede barenswее. Toen begon die verdorde vijgeboom, die bijna negentienhonderd jaar lang verdord was geweest, plotseling weer een teken van leven te geven.

En sindsdien is die vijgeboom doorgedaan met uitdotten en draagt al vrij aardig blad. Want als wij een blik slaan op het hedendaagse Israël, dan is dat één van de bloeiendste en vruchtbaarste naties van alle naties der wereld. En op elk terrein overvleugelt deze kleine staat de Arabische wereld.

Als men ziet wat Israël in deze jaren tot stand heeft gebracht, hoe het die woesternij van het Joodse land omgewerkt heeft in vruchtbare boomgaarden en andere aanplantingen, dan is dat overweldigend. Want weet u wat het frapante daarvan is, dat, hoewel Israël nog niet bekeerd is en het nog niet aan zijn geestelijk herstel toe is, dat het toch alles doet naar de Schrift.

Er zijn vele eminente mannen en vrouwen onder Israël, die het trouwens altijd al heeft voortgebracht op elk gebied. En heel bijzonder is het, dat de geleerden onder hen de Bijbel nemen en dan natuurlijk het Oude Testament, om de aanwijzingen te vinden, hoe zij hun land moeten ontginnen en vernieuwen.

Zo hebben zij bijvoorbeeld nagegaan, wat zij moesten gaan verbouwen in de buurt rondom de Karmel. Zij lazen namelijk in Richt. 4:5. *“Simson nu ging met zijn vader en zijn moeder naar Timna. Toen zij bij de wijnbergen van Timna gekomen waren, zie, een jonge leeuw enz.”* Zo wisten zij dat daar vroeger wijnbergen geweest waren en zij zijn daar prompt wijnstokken gaan planten en nu is daar een bloeiende wijnbouw ontstaan.

Maar zij lazen nog meer in Richt. 15:5, waar staat en daar zien wij hoe Simson vossen ving en ze met de start aan elkaar bond en daar fakkels tussen bevestigde. *“Daarna stak hij de fakkels in brand en joeg de vossen in het staande koren der Filistijnen”.* En zo zijn zij nu in die landstreek koren gaan verbouwen, met als gevolg: een wonderbare opbrengst.

Maar er staat ook dat Simson die vossen ook in de olijfgaarden joeg. (vers 5b) En zo hebben zij nu ook daar olijfbomen geplant, zodat daar nu de wonderbaarste korenvelden met olijfbomen te vinden zijn en dit hebben de Israëli's gedaan naar het Woord!

Maar zij hadden nog een ander en moeilijker probleem; de Negev woestijn, het Zuiderland, waar de neerslag minimaal is. Wat moesten zij daar nu aan gaan doen? Wel, wat deed hun vader Abraham? Want die heeft er ook gewoond. En zo sloegen zij het boek Genesis op en daarin staat in Gen. 21:33. *“En (Abraham) plantte te Berseba een tamarisk”.*

***“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.***

Toen wisten zij, dat zij hier tamarisken moesten planten. Dat hebben zij gedaan en nu staan daar miljoenen nieuwe tamarisk bomen. Is dat geen wonder? Is er wel een ander volk, dat het zó doet? De mensen geven miljoenen uit om naar een dode maan te gaan, waar zij niets anders dan stenen gevonden hebben en waar geen leven mogelijk is. Wat een dwaasheid is dat.

Maar het Joodse land wordt beplant en wij weten ook van de actie om bomen te planten in Israël, want dan komen ook de regens weer. In het Zuiderland was een groot gebrek aan water en daar heeft Abraham een put gegraven, wat wij lezen in Gen. 21:30. *“En hij zeide: Voorzeker moet gij de zeven lammeren uit mijn hand aannemen, opdat het mij tot een getuigenis zij, dat ik deze put gegraven heb”.*

Toen zeiden de Israëli's, “dan gaan wij hier ook graven” en zij hebben dat gedaan en hebben een bron aangboord, die 360.000 liter water per uur levert. Dat is geen kleinigheid! Ziet u het wonder van het herstel van Israël?

Maar niet alleen op landbouw gebied hebben zij naar het Woord onderzocht, maar zij vonden ook de kopermijnen, waarvan gesproken wordt in 1 Kon. 7:46-47, want Salomo gebruikte ontzettend veel koper voor de bouw van de Tempel en zijn paleis. *“In de Streek aan de Jordaan goot de koning ze, in diepe grond, tussen Sukkot en Saretan. En Salomo liet al de voorwerpen ongewogen vanwege de overgrote hoeveelheid; het gewicht aan koper werd niet berekend”.*

Een geweldige kopermijn dus! Toen zijn de Israëli's naar die landstreek toegegaan en hebben die kopermijnen gevonden, die nu in volle werking zijn. En in 1958, dus tien jaar nadat de Israëli'sche Staat was uitgeroepen, werd een contract gesloten met West Duistland, om 6.000 ton koper per jaar aan Duitsland te leveren. Is het geen wonder?

Men gaat er zo makkelijk aan voorbij, maar het is een duidelijk wonder. Gaát de vijgeboom uitbotten of niet? Is het een natie die gaat bloeien of niet?

Ja zegt Israël, maar er is niet alleen koper, maar er is ook ijzer en olie, want er staat geschreven, hoe Mozes dit geprofeteerd heeft, toen hij zei in Deutr. 33:24-25. *“Van Aser zeide hij: Gezegend zij Aser onder de zonen; hij zij bemind bij zijn broeders, en hij dope zijn voet in olie. IJzer en koper mogen uw grendels zijn, uw sterkte moge zijn als uw levensduur”.*

Toen ging men uitzoeken wat het erfdeel van Aser was, want daar moeten wij olie, ijzer en koper vinden. Zij sloegen Jozua 19:24 op: *“Het vijfde lot kwam te voorschijn voor de stam der Aserieten naar hun geslachten. Hun gebied omvatte enz. enz.”.*

Het gebied werd dus bepaald en zij zijn in dat gebied gaan graven en hebben olie geboord en daar zijn nu grote olieraffinaderijen gekomen. Men handelt daar naar het Woord van God.

Laten we nog enkele teksten verder opslaan en zie de wonderen. Deuteronomium 32:13b. *“Hij deed hem honing zuigen uit de rots, en olie uit het keihard gesteente”.*

Jesaja: 45:3. *“En Ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen, opdat gij weet, dat Ik, de Here, het ben die u bij uw naam riep, de God van Israël”.*

**“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.**

Deuteronomium 33:19. *“Volken zullen zij roepen tot de berg; daar zullen zij offers brengen naar de eis, want zij zullen gezoogd worden met de overvloed der zeeën en met de meest verborgen schatten van het strand”.*

Deuteronomium 33:24. *“Gezegend zij Aser onder de zonen; hij zij bemind bij zijn broeders, en hij dophe zijn voet in olie”.*

Genesis 49:25. *“...en de Almachtige, die u zal zegenen met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen van de watervloed, die beneden ligt, met zegeningen van de borsten en de moederschoot”.*

En laten we even een klein uitstapje maken, om nog eens het wonder Gods nog groter en wonderlijker te doen laten zijn en lees één van de laatste publicaties vanuit Israël naar het Woord wat wij zojuist hebben gelezen.

De profeet Ezechiël meldde ruim 2500 jaar geleden dat Israël in de eindfase van het huidige wereldbestel te maken zal krijgen met een invasie van Gog die samen met een coalitie van moslimlanden als een opkomend onweer naar de bergen van Israël zal oprukken om buit te maken en roof te plegen (Ezechiël 38:11-12. *“gij zult zeggen: ik zal optrekken tegen een land van dorpen, een overval plegen op vreedzame lieden, die in gerustheid wonen, allen zonder muur, grendels of poorten – om buit te maken en roof te plegen, om uw hand te keren tegen de weer bewoonde puinhopen en tegen een natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel der aarde woont”.*)

Ezechiël maakt niet duidelijk om wat voor soort buit het gaat. Maar de buit kan o.a. het volgende zijn: Israël heeft een landbouwtechnisch mirakel tot stand gebracht. Israëlische bedrijven zijn de uitvinders van het systeem van druppelirrigatie en de Israëlische koeien produceren meer melk per koe dan enig ander land ter wereld.

Israël heeft een hightech industrie waarmee ze tot de absolute wereldtop behoren. Zo hebben ze onder meer de chip ontworpen voor Pentium NMXV en voor Pentium 4. Israël is wereldleider in een aantal wetenschappelijke en technische middelen en heeft het hoogste aantal artsen en ingenieurs per hoofd van de bevolking. Israëlische geleerden ontdekken een groot aantal medicijnen waaronder het meest gebruikte medicijn ter wereld voor de bestrijding van multiple sclerose.

Meer dan een derde van alle Nobelprijswinnaars zijn Joden. In de Verenigde Staten zijn meer octrooien geregistreerd afkomstig uit Israël dan uit Rusland, India en China.

Wat ook tot de buit uit Ezechiël kan worden gerekend is het volgende: Israël is wat betreft haar gas en olie behoefte altijd afhankelijk geweest van leveranties uit het buitenland. Zo was Egypte, tot dusver Israëls hoofdleverancier van aardgas en bepaalt geen vertrouwenwekkende partner gezien de regelmatig terugkerende anti-Israël retoriek in dit land. Daarnaast is de gasleiding na de val van dictator Hosni Moebarak, al een paar keer opgeblazen.

In Mira (Israël) heeft men ontdekt dat daar momenteel rond de 184 miljard kubieke meter aardgas zit. Daarnaast is er 75 km ten noordwesten van Haifa op een diepte van 4790 meter nog een gasveld in de Middellandse Zee ontdekt met een geschatte inhoud van 100 miljard kubieke meter. Geologisch onderzoek heeft uitgewezen dat er nog minstens 17 gasvelden moeten liggen die allemaal ongeveer even groot zijn als het gasveld Tamar dat 14 miljoen

***“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.***

kubieke meter bevat. Naast gas heeft men ook olie in het Leviathan veld gevonden, goed voor ongeveer 1,7 miljard vaten. Als er inderdaad nog meer voorraden worden gevonden, dan betekent dit niet alleen een volledige onafhankelijkheid van Israël voor wat betreft deze grondstof, maar ook een enorme economische inkomsten bron.

Op enige afstand van Leviathan ligt het Tamra gasveld met een zeer hoogwaardig aardgas. Volgens onderzoekers is dit gasveld groot genoeg om voor de komende dertig jaar in de energiebehoefte van Israël te voldoen.

Het aardgas uit het Tamar veld is inmiddels operationeel. Volgens een accountantskantoor kan het Tamar gasveld de Israëlische economie 52 miljard dollar opleveren. De vraag is dan ook nu gerechtvaardigd: is dit misschien de buit waar Ezechiël op doelt in Ez. 38:11-12.

Het gaat om diverse gasvelden waarvan het Leviathan veld genoemd naar Bijbelse zee-monster tot dusver de grootste is. Dit veld bevat naar schatting 500 miljard kubieke meter aardgas.

De wereld energieraad schat de olie reserves van Israël op 250 miljard vaten. Ter vergelijking: Saudi Arabië heeft een olie reserve van 260 miljard vaten.

En zo kunen wij nog wel even door gaan. Jesaja: 45:3. *“En Ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen”.*

Alle gebieden worden dus bepaald vanuit de Schrift, men handelt daar volkomen naar het Woord van God.

Er zijn echter mensen, die vandaag zeggen, dat dit Israël nog niet het Israël van God is. Nee, natuurlijk niet, maar ook de Gemeente is eveneens nog lang niet de Gemeente van God. Maar het ware de wensen, dat de Christenen even zo gingen leven naar het Woord van God, zoals nu het ongelovige Israël doet, daar zij tenminste het Woord van God geloven en naar dat Woord handelen.

Maar de Christenen van vandaag horen en geloven niets anders dan wat van de kansel aan Bijbelcritiek wordt beweerd, zoals b.v. dat Adam een zo primitief mens was, die nog niet eens kon praten. En dat Abraham eigenlijk de eerste mens was, die praten kon en dat de mens afstamt van een oercelletje en door evolutie is gegroeid tot wat hij nu is. Wat een dwaasheid! Heel deze wijsheid van de wereld is voor God een grootste dwaasheid.

De meest belangrijke producten voor de moderne maatschappij zijn chemicaliën. En wat lezen de Joden in de Schrift en wel in Jes. 60:5 in verband met de profetie over het herstel van Israël: *“Dan zult gij het zien en stralen van vreugde; uw hart zal zich ontroerd verruimen, want tot u zal de rijkdom der zee zich wenden, het vermogen der volken zal tot u komen”.*

Nu zeggen zij: wij hebben maar één zee, de Dode Zee”. Zo is het ook! De schatten aan chemicaliën die in de Dode Zee liggen, blijken zo enorm groot te zijn, naar een ruwe schatting van wetenschapsmensen, voor zover zij het kunnen bekijken, dat die meer dan voldoende zijn om tienmaal alle oorlogsschuld te betalen, die zij in de tweede wereldoorlog gemaakt hebben.

**“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.**

“De rijkdom der zee zal tot u komen”, zegt het Woord. Reeds staan er aan de oevers van de Dode Zee een potasfabriek en andere fabrieken, maar dat is nog maar een begin, want er zitten veel kostbare schatten in. Het heeft echter zijn tijd nodig, want Israël is ook nog niet helemaal hersteld, het is pas een aanvang.

En wat het herbouwen van de oude steden aangaat, overal graven de Joden de oude puinhopen op, dikwijls van onder een dikke laag zand en aarde en zo verrijzen deze steden opnieuw uit de dood. Dat God deze dingen voor Israël verborgen heeft gehouden is op zichzelf al weer een wonder.

Zo zien wij deze dingen als grote wonderen van God. En hoe armzalig klinken dan al die theoriën van de theologen, waarmee zij hun schapen eeuwig vergiftigd hebben en ingeblazen, dat de Gemeente Israël geworden is en er geen herstel van Israël meer zal zijn, terwijl het Woord van God er vol van staat.

Het is vandaag met de theologen net als in vroegere dagen van de Joden, toen de Heer Jezus de Schriftgeleerden misleiders en blinde leidlieden moest noemen.

Maar God zij gedankt, hoewel het hedendaagse Israël nog slechts aan het herstellen is, zal het uiteindelijk zo zijn, zoals de profetie luidt uit Ez. 36:33-36. *“Zo spreekt de Here Here: Wanneer Ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal Ik de steden weer bevolken en zullen de puinhopen herbouwd worden; het verwoeste land zal weer worden bewerkt, in plaats van een woestenij te zijn voor het oog van iedere voorbijganger. En men zal zeggen: Dit land dat verwoest was, is geworden als de hof van Eden; de steden die, verwoest en vernield, in puin lagen, zijn weer versterkt en bewoond. Dan zullen de volken die om u heen overgebleven zijn, weten, dat Ik, de Here, herbouwd heb wat vernield was en beplant heb wat verwoest was. Ik, de Here, heb het gesproken en Ik zal het doen”.*

Tot zover, volgende keer gaan we verder.  
De Here Zegene u.

Amen