

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

deel 04

Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: *“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden (Joh. 10:9)*, dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

2 Tim. 4:2-4. *“verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.*

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

Aan het einde van de 18 eeuw is er wat gebeurd, wat velen ontgaan is. Wij hebben al gezien, dat door de maatregelen van de Turken vierhonderd jaar lang het Joodse land tot een woesternij was geworden.

De Tuken nu hadden daar niet veel aan en daar het hun om geld ging, werd de grond in het Joodse land spotgoedkoop aangeboden. In diezelfde tijd waren er verschillende en schatrijke Joden, onder andere de Rotchilds, die daar bijzonder een rol in gespeeld hebben, door het Joodse land stuk voor stuk voor een spotprijs op te kopen.

Toen werd in Basel het Zionisme opgericht. En wat ging er toen gebeuren? Deze Zionistische beweging, opgericht dus in het Filadelfia tijdperk, bood aan alle Joden, die het moeilijk hadden en in verdrukkingen en in armoede leefde, om met hun gezinnen deze stukken land te bewerken.

Er waren in die dagen al heel wat Joden in benauwenheid. En wat ging er toen gebeuren? Dat lezen wij in Jer. 16:16a. *“Zie, Ik ontbied vele vissers, luidt het woord des Heren, die hen zullen opvissen”.*

God ontbiedt eerst vele vissers. Maar als men een flinke hoeveelheid vis wil vangen, dan moet er van tevoren een lekkere beet in het water gegooid worden, zodat vele vissen samenkomen om ze in het net te krijgen.

Welnu, die lekkere beet werd uitgezet. Een stukje Joods land alleen voor Joden tegen een spotkoopje, want zij behoefden het nog niet eens te betalen, daar zij volop krediet kregen om op dat land een huis te bouwen en vee en landbouwwerktuigen aan te schaffen. Met het directe gevolg, dat er tienduizenden Joden naar het Joodse land zijn toegegaan.

En spoedig ontstonden er bloeiende Joodse kolonies in dat dorre land. Zij waren en werden de wegberijders, de pioniers voor het volk, wat daarna moest komen. En uit de kinderen, die aldaar uit hen geboren zijn, de zogenaamde Sabra's zijn ook de meeste voorvechters gekomen voor de staat Israël.

Jer. 16:16b-17a gaat dan verder met: *“en daarna zal Ik vele jagers ontbieden, die hen zullen opjagen van elke berg en elke heuvel, en uit de rotskloven; want mijn ogen zijn op al hun wegen”.* Na de vissers kwamen dus de jagers.

Zien wij dus in de Zionistische beweging in die rijke Joodse bankiers, die het land opkochten, de vissers, daarna kwamen bewegingen onder de volkerenwereld met geweldige Jodenhaat en Jodenvervolgingen, waardoor na de tweede wereldoorlog een grote Exodus gekomen is van Joden naar het land hunner vaders. Ziet u, geen letter valt ter aarde van Gods Woord.

En dit is het begin van het nationaal herstel van Israël en daarvoor lezen wij de profetie uit Ez. 37:1-14. *“De hand des Heren kwam op mij, en de Here voerde mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een dal; dat was vol beenderen. Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen en zie, zij lagen in grote menigte door het dal verspreid, en zie, zij waren zeer dor. En Hij zeide tot mij: Mensenkind, kunnen deze beenderen herleven?”*

En ik zeide: Here Here, Gij weet het. Toen zeide Hij tot mij: Profeteer over deze beenderen en zeg tot hen: gij dorre beenderen, hoort het woord des Heren.

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

Zo spreekt de Here Here tot deze beenderen: Zie, Ik breng geest in u, en gij zult herleven; Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft; en gij zult weten, dat Ik de Here ben.

Ik nu profeteerde zoals mij bevolen was, en zodra ik profeteerde, ontstond er een geruis, en zie, een beweging, en de beenderen voegden zich aaneen zoals zij bij elkander behoorden; ik zag toe, en zie, er kwamen spieren op, en vlees, en er trok een huid overheen; maar geest was er nog niet in hen.

Daarop zeide Hij tot mij: Profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest: zo zegt de Here Here: kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. Toen profeteerde ik, zoals Hij mij bevolen had; en de geest kwam in hen en zij herleeften en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger.

Voorts zeide Hij tot mij: Mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israëls. Zie, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen; het is met ons gedaan. Daarom profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Here Here: zie, Ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en u brengen naar het land Israëls.

En gij zult weten, dat Ik de Here ben, wanneer Ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen, o mijn volk. Ik zal mijn Geest in u geven, zodat gij herleeft en Ik zal u doen wonen in uw land; en gij zult weten, dat Ik, de Here, het gesproken en gedaan heb, luidt het woord des Heren”.

Denkt u erom in Ez. 37 gaat het dus niet om het geestelijke herstel, maar om het nationaal herstel en als men dat niet ziet, dan maakt men een grote fout. Want in Ez 37:12 staat: “zie, Ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en u brengen naar het land Israëls”.

Het gaat hier om een aardse opstanding, een nationaal herstel dus. En de graven, waar hierover gesproken wordt, dat betekent, dat zij nationaal begraven zijn in de volkerenwereld, zodat de volkeren de graven van het Joodse volk zijn.

In vers 11 staat ook: “Zie, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen; het is met ons gedaan”. Want toen Israël in het jaar 70 tot 135 na Chr. verstrooid werd onder alle volkeren, leefden nog onder vele Joden de hoop, dat zij na enkel tientallen jaren terug zouden keren, zoals ook bij de ballingschap vanzeventig jaren geweest was.

Maar dat kwam niet. Ook hun kinderen en zelfs hun kleinkinderen namen die hoop over, maar ook toen kwam het niet en zo werd de hoop steeds minder. Wij weten het, want het heeft bijna negentien eeuwen geduurd en hun hoop was praktisch weg.

Daarom begonnen vele Joden in die tijd te assimileren, dat wil zeggen zij probeerden, dat zij niet alleen de nationaliteit kregen van het land waar zij waren, maar sommigen gingen zo ver dat zij ook andere namen aannamen en de Joodse naam wegdeden. In Duitsland was dat heel sterk.

Maar God liet toch niet toe, dat het volk Israël in de volkeren verloren ging, want de Heer Jezus had immers gezegd: “dit geslacht zal geenszins voorbijgaan”. En wij staan voor één

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

van de grootste wonderen en vraagstukken, hoe het mogelijk is geweest, dat een volkje dat in aantal zeer klein was in vergelijking met andere volkeren en dat verstrooid werd over heel de aarde, over alle volkeren en daar altijd vervolgd, verdukt en soms uitgeworpen werd, toch al die eeuwen door bleef bestaan.

Maar wij weten bijvoorbeeld van andere volkeren, die overheerst werden, verdrukt door grotere wereldmachten, spoedig oplosten, assimileerden onde de andere volkeren, onder andere de Batavieren en de Kelten enz., waarvan wij geen Kelt of Batavier meer kunnen vinden,

Maar het grote wonder is, dat Israël is gebleven. En als Israël zegt: *“Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen; het is met ons gedaan”*, dan zien wij hoe God toch op een gegeven ogenblik hun graven gaat openen.

En als de graven open moeten gaan, dan moet daartoe een aardschudding gaan komen, want een graf gaat niet zo maar vanzelf open. En waar deze graven de volkerenwereld betekenen wil dat zeggen, dat God de volkerenwereld gaat schudden op een ontzettende wijze.

Dat is ook gebeurd en dat blijft nog doorgaan, totdat al de graven open komen en Israël daaruit gaat verschijnen. Sommigen van zulke graven geven vrijwillig Israël prijs om het terwille te zijn en dan mogen zij hun bezittingen meenemen.

Maar andere graven gaan wel open, maar dan moeten de Joden alles achter laten, wat eigenlijk roof is en deze zullen hun afrekening van God wel krijgen. Eens heeft Egypte ook Israël beroofd, maar toen de dag der verlossing kwam, toen hebben de Israëlieten Egypte beroofd en zo zal het straks ook geschieden.

Ook zijn er, die de Israëlieten wel willen laten gaan, maar zij mogen niet alleen niets meenemen, maar zij moeten zelfs nog grote sommen geld betalen, die zij niet kunnen opbrengen.

Er zijn ook volkeren graven die hen er uit willen werken of eigenlijk willen vernietigen. Denk maar aan wat Duitsland gedaan heeft. Maar God zal al die landen schudden, zodat de Joden vrij komen, want zij moeten hen vroeg of laat laten gaan.

Zo zijn er vandaag vele Joden in Egypte, die daar onder zware omstandigheden worden vastgehouden. Maar naar het Profetische Woord zal Egypte deerlijk geschud worden. Ook zijn er nog meer Arabische staten, die de Joden niet willen laten vertrekken, maar hen kwelen. En er is nog een zeer groot wereldgraf; Rusland, dat zal nog de grootste schudding krijgen, die het ooit gekregen heeft.

Zien wij hoe actueel het is en hoe, wat in Ezechiël staat, in vervulling gaat. Ook zegt Ezechiël dat de Joden, als zij in hun land terugkeren, zij niet meer twee koninkrijken zijn, het tienstammenrijk en het tweestammenrijk, maar zij zullen één volk zijn. Misschien heeft u zich wel eens afgevraagd, waarom de volkerenwereld zo in onrust is. Nu hier heeft u de werkelijke oorzaak.

Het is de tijd, dat God bezig is, niet alleen het land Israël klaar te maken, maar ook het volk en hun stad, waar ook weer de Tempel komen zal, want hun Koning staat te komen om Zijn Rijk op te richten.

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

En dat betekent tevens de vernietiging van alle heidense systemen, want het is de Steen, die het beeld aan de voeten straks zal treffen om dan aan alle bestaande regeringen finaal te vernietigen.

Wij willen nu met elkaar Matt, 24:6-8 opslaan. Waar de Heer Jezus spreekt over de tekenen van Zijn wederkomst ook voor Israël. *“Ook zult gij horen van oorlogenen van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën”.*

Als de Heer Jezus een aanvang maakt met het herstel van Israël, dan begint bij zijn nationaal herstel, dan betekent dat, dat Zijn Koninkrijk op aarde gaat komen en dat zal gepaard gaan met ontzettende geboorte weeën, waarvan Hij hier spreekt: *“Ook zult gij horen van oorlogenen van geruchten van oorlogen”.*

Nu kan men wel zeggen “oorlogen zijn er altijd geweest, hoe kan men die nu al seen teken zien? Al vanaf dat God de volkeren scheidde, was er oolog”. Maar de Heer Jezus heeft het hier niet over gewone oorlogen, maar over heel bijzondere oorlogen, die een heel andere vorm zullen aannemen, als tot nog toe geweest zijn. Want Hij zegt immers: *“Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk”.*

In het verleden waren de oorlogen altijd tussen een paar staten en bleven altijd beperkt tot een bepaald deel van de wereld. Maar als de Heer Jezus gaat spreken van oorlogen als geboorte weeën, dan zegt Hij, dan betekent dat, dat de hele wereld erin betrokken wordt. En de eerste oorlog die door de mensen zelf genoemd werd, “wereldoorlog”, is die van 1914-1918, waar 57 naties bij betrokken waren. En dat was nog maar het begin.

Onze vertaling is wat zwak, want in een andere vertaling staat: *“van oorlogsgeschreeuw van nood”*, dat wil zeggen dat de mensen angstig worden voor wat de oorlogen gaan brengen. En hoe is ook nu de wereld in angst voor een uitbrekende oorlog, die toch zal komen. Twee weeën zijn er al geweest en de derde staat voor de deur.

Maar elke wee brengt het kind nader to de geboorte. Want bij elke wereldoorlog, die er was, is Israël indirect of direct bij betrokken geweest. Want het gaat om het herstel van Israël, om de vervulling van heel het Profetische Woord, wat in de eindtijd vervuld moet worden. Zo gaan wij deze wereldoorlogen in een heel ander licht zien.

Wat gebeurde er nu in de eerste wereldoorlog met Jeruzalem? Wij hebben al gezegd, dat op 9 december 1917 Turkije capituleerde en toen was spoedig de eerste wereldoorlog voorbij. En nu wil ik u nog iets daarbij vertellen, hoe Gods Profetische Woord nu keurig vervuld wordt.

Ik weet niet of u dat al eens gehoord hebt. De Engelse troepen, die in de eerste wereldoorlog in Palestina (door de Romeinen een valse naam voor Kanaän), het Joodse land, tegen de Turkse legers moesten vechten, stonden onder aanvoering van generaal Lord Allenby. Hij versloeg vrij spoedig de verschillende Turkse legers en kwam te staan voor het laatste bolwerk, Jeruzalem.

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

Maar Allenby was een gelovig man en het ging hem aan zijn hart om Jeruzalem te bombarderen en te verwoesten. Hij wist eigenlijk niet goed, hoe hij daar mee moest omgaan. Toen telegrafeerde hij naar de Engelse koning en vroeg wat hij moest doen. Toen kwam er een heel mekwaardig antwoord van deze Engelse koning: “bidt ervoor”!

En Lord Allenby is de hele nacht op zijn knieën gegaan en heeft gebeden. En God heeft dit gebed naar Gods hart verhoord en daarmee ging een profetie in vervulling. Want Genraal Allenby gaf de volgende dag het bevel om de stad in te nemen, maar had tevoren in zijn hart gekregen om te beginnen met vliegtuigen over de stad te laten vliegen. Nu vinden wij in Jes. 31:5 een wonderlijke profetie over de stad Jeruzalm. *“als vliegende vogels, zo zal de Here der heerscharen Jeruzalem beschutten, beschuttend redden en sparend bevrijden”.*

En zo is het gebeurd. Want er is geen schot gevallen. Misschien heeft Allenby deze profetie niet eens gekend, maar God is het, die Zelf Zijn Woord nakomt. En wat deed God? De Turkse aanvoerder die in Jeruzalm zat, kreeg ineens de schrik om zijn hart, toen hij hoorde dat de Engelse troepen oprukten naar Jeruzalem, onder aanvoering van “Alla Bei”.

En dat betekent in het Arabisch: Allah = God en Bei = Zoon, dus onder aanvoering van Gods Zoon en dat heeft hem zo verschrikt, dat hij direct de stad overgaf zonder dat er enige verwoesting was aangericht, toen hij die vliegtuigen boven de stad zag vliegen.

En in die tijd van de eerste wereldoorlog gebeurde er ook nog iets merkwaardigs. Dan ziet u, hoe de Heer alles bestuurt en alles in Zijn handen heeft. Engeland kwam in deze eerste wereld oorlog in een grote verlegenheid, daar het een tekort kreeg aan een onmisbaar chemisch product: cordite. Dit chemisch product was nodig bij de productie van munitie om oorlog te kunnen voeren.

En wat deed de Engelse regering? Alle bekende geleerden in de chemie werden opgeroepen om een formule te vinden om dat cordit te kunnen maken, maar geen één kon het samenstellen behalve één man, een Jood, Dr. Weizmann, die bekend was als Zionist.

Deze Joodse geleerde in de chemie kon de formule leveren en heeft Engeland zo uit een grote nood geholpen in deze eerste wereldoorlog, wat zeer belangrijk was. Uit erkentelijkheid heeft de Engelse regering, na afloop van de oorlog, hem een grote beloning aangeboden, die hij afwees, maar hij vroeg wel wat anders!

Daar Engeland het mandaat over het Joodse land had gekregen, vroeg hij om dat open te stellen al seen Joods nationaal tehuis en zo is dat ook gebeurd. Als een Engelse geleerde die formule had gevonden, dan was dat niet gebeurd. Maar de Engelse geleerden konden die formule niet vinden, niet omdat zij zo dom waren, maar omdat God het in de hand nam en het die Jood liet vinden.

En dat gebruikte God. Ziet u, God werkt nooit in het massale, maar dikwijls door één of twee, opdat de eer aan Hem blijft. Zo werd door de eerste wereldoorlog na afloop daarvan, het Joodse land vrij voor een intrek van Joden. Dat de duivel dat op een andere wijze heeft weten te verhinderen, weten wij wel, als wij de geschiedenis vervolgen. Maar het was toch een heerlijke aanvang.

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

Terugkomend op het Profetische beeld van Daniël 2 zien wij, hoe het Turkse rijk ten onder moest gaan, opdat al die rijken, die hij toen in bezit had, vrij moesten komen. Niet alleen de Joodse staat, maar ook Egypte en Syrië moesten vrij komen, want dat hele Midden Oosten met de Balkan behoorden tot de Oosterlijke been en voet van dat wereldbeeld.

Wij behoren tot het Westelijke gedeelte, het andere been. En aan elke voet zijn vijf tenen. En dat Turkse rijk moest versplinterd worden om de vijf landen te den herrijzen, die straks in een bondgenootschap zich aaneen zullen sluiten als een hersteld, laatste Romeins imperium, dat onder de heerschappij van de antichrist komt.

Zo was dus de eerste wereldoorlog de eerste grote barenswée, die de geboorte moest bewerken van het komende Koninkrijk van God hier op aarde en dus daarmee verbonden, het herstel van Israël.

Tot zover, volgende keer gaan we verder.
De Here Zegene u.

Amen

