

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

deel 03

Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: *“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden (Joh. 10:9)*, dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

2 Tim. 4:2-4. *“verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren”.*

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

Wat Israël getroffen heeft wegens hun afval, vinden wij ook in ontzettende straffen over een Christelijke Gemeente, die afgevallen is. Hun oordeel zal niet minder ontzettend zijn.

En weet mijn broeders en zusters, een derde wereldoorlog staat vlak voor de deur. Maak dus ernst met de zaak. En laten wij ook meer liefde voor Israël hebben, het volk, dat al zoveel heeft geleden en dat wij in zullen gaan tot de Troon der Genade om ons gebed te vermenigvuldigen voor het herstel van Israël.

Tenslotte bestormden de Romeinse legioenen de stad en namen haar in en staken ieder neer, mannen, vrouwen, kinderen, grijsaards, zuigelingen. De geschiedsschrijvers, die hier van spreken vertellen ons, dat zelfs het bloed uit de poorten van de stad stroomde, het mensenbloed. Hoe ontzettend!

En toen Titus, als de grote veldheer Jeruzalem binnentrok, dan staat er in de geschiedkundige boeken, dat Titus zijn handen uitstreckte en gezegd heeft tot de God van Israël: “O God, dit kunt Gij mij niet toerekenen, dit verschrikkelijke wat hier te zien is, dit is de wraak van U”.

Zelfs deze verharde, heidense Romein was dus bewogen bij wat hij zag. Men schat dat ongeveer een miljoen Joden omgebracht zijn geworden bij de val van Jeruzalem. Slechts ongeveer honderdduizend hebben zij gevangen genomen en daar heeft men een selectie van gemaakt en duizend van de beste, die zijn gezonden naar Rome.

Wat is er met de overige vele duizenden gebeurd? Dat heeft Mozes zovele honderden jaren tevoren moeten profeteren en dan ziet u, dat er van Gods Woord geen letter ter aarde valt.

Wij lezen in vers 68 van Deutr. 28 het volgende: *“De Here zal u op schepen naar Egypte terugbrengen langs de weg, waarvan Ik u gezegd had: Gij zult die nooit weerzien”.* God had hen immers uit Egypte uitgeleid en verlost!

Welnu, die ongeveer 100.000 Joden, die de Romeinen gevangen hadden genomen en in leven gelaten waren, hadden zij gewoon in schepen geladen. Het is letterlijk alles zo gebeurd, zoals het hier staat.

Maar er staat nog wat bij, dat ook letterlijk is gebeurd: *“gij zult daar aan uw vijanden als slaven en slavinnen te koop aangeboden worden, maar er zal geen koper zijn”.* Want zij waren zo vermagerd, enkel vel over been, dat men hen bespot en gelachen heeft en niemand wilde hen kopen. Ziet u, hoe het Profetische Woord vervuld wordt?

Het is goed, dat wij ons daarover eens ernstig bezinnen, opdat wij gaan verstaan, dat ook hun herstel net zo letterlijk als hun voorzegde afval en strafgericht zal vervuld worden naar de beloften van God en naar het Profetische Woord. Er zal geen letter van ter aarde vallen.

Zo verloren dus de Joden ook het laatste, hun nationaal bestaan in het jaar 70 tot 125 na Christus. De stad werd verwoest en ook de Tempel, waarvan de Heer Jezus gezegd had in Zijn profetische rede in Luc. 21:5-6. *“En toen sommigen van de tempel zeiden, dat hij met schone stenen en wijgeschenken versierd was, sprak Hij: Wat gij daar aanschouwt – er zullen dagen komen, waarin geen steen op de andere zal gelaten worden, die niet zal worden weggebroken”.*

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

Die Tempel zal verwoest worden, dan zou men dat wel kunnen begrijpen, maar dat die zo verwoest zou worden, dat zelfs alle stenen weggebroken zouden worden! Dat is wonderlijk in vervulling gegaan. Daaraan zien wij, hoe Hij, die zij verwierpen en overgeven aan de smadelijke dood van het kruis, de Levende en de Waarachtige is en dat hemel en aarde voorbij kunnen gaan, maar dat Zijn Woorden niet voorbij zullen gaan.

De Tempel verfraaid onder Herodes en ook later door de Romeinen, was in die tijd één van die bijzondere bouwwerken met zijn marmeren blokken en met zijn daken en koepels met goud overtrokken. Daarom had Titus van zijn keizer Vespasianus het bevel gekregen om zo mogelijk de Tempel te sparen als een kunstschat.

Maar in de hitte van de strijd had een Romeinse soldaat een brandende fakkel weggeworpen over de muur, die pecies terecht kwam in het hout, waar het brandoffer mee gevoed werd. En zo brak er een vreselijke brand uit, die de hele Tempel verwoestte, want het Woord van God moest zijn vervulling krijgen.

En daar stond nu die verbrande en geblakerde Tempel, waarvan de stenen nog op elkaar stonden. Maar wie zou het in zijn hoofd halen om de muren steen voor steen weg te breken? Wel, die Tempel was hier en daar van buiten bekleed, maar vooral ook de binnenmuren van het Heilige en het Heilige der Heilige waren met goud bekleed. En door de hitte van die brand is dat goud gaan smelten en is tussen de voegen van de stenen gelopen.

Toen daarna Jeruzalem verwoest was, kwamen de goudzoekers op dat goud af, waarvoor zij de muren steen voor steen moesten wegbreken om tussen de voegen te komen. Zo werd het Woord van de Heer vervuld.

Ziet u nu, waarom wij meer eerbied moeten krijgen voor het Woord van God, vooral in deze tijd van vreselijke Bijbelkritiek. Hoe durft een mens het toch te wagen om Gods Woord aan te tasten. Laten wij met heilige vrees en beven vervuld zijn voor Zijn Woord! *“De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woorden zullen geenszins voorbijgaan”*, zegt de Heer Jezus in Matt. 24:35.

Zo was er vanaf het jaar 135 na Christus dan ook praktisch geen Joodse burger meer in het land. Zij zijn, zoals de Heer Jezus het voorspeld had in Lucas 21:24 weggevoerd onder alle heidenen.

Wij gaan nu opslaan en lezen Ezech. 36:1-3. *“Gij nu, mensenkind, profeteer over de bergen van Israël en zeg: Bergen van Israël, hoort het woord des Heren. Zo zegt de Here Here: omdat de vijand van u gezegd heeft: ha, eeuwige hoogten (want dat land is immers Gods land) zijn in ons bezit gekomen, daarom profeteer en zeg: zo zegt de Here Here: juist omdat men u van alle kanten verwoest en vertreden heeft, opdat gij het bezit zoudt worden van het overblijfsel der volken, en omdat gij in opspraak gebracht en belasterd zijt door de mensen”*.

U ziet dus naar het Woord, hoe God die heidense volkeren Zijn profetie zal laten uitvoeren om dat vruchtbare Joodse land tot een woesternij te maken. En hoe is dat ook letterlijk in vervulling gegaan!

In het jaar 1517 namen de Turken Jeruzalem in en werd het Joodse land met Jeruzalem ingelijfd in het zeer grote Turkse rijk onder de Ottomanen, dat zelfs door de Donau begrensd

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

werd en waartoe dus ook de Balkan behoorde. De Turken hebben zelfs voor de poorten van Wenen gelegen, zo zijn de Turken eigenlijk de vloekbewaarders geworden voor het Joodse land. En zo gingen de regeringsambtenaren, die Turkije aanstelde over het Joodse land, een belasting heffen van de nog aanwezige dorpen, boerenhoven en landerijen.

Dat was een heel vreemde belasting, die zij moesten betalen naar het aantal bomen, die zij hadden. Maar de bewoners, die er nog waren gingen de bomen omhakken, omdat zij zeer arm waren en die belasting niet konden opbrengen.

Het gevolg was hiervan, dat de regen uitbleef en het land langzamerhand woester en onvruchtbaar werd. Zo werden de boeren armer en trokken tenslotte allemaal weg en werd het vruchtbare land door een dikke zandlaag ondergestoven. Ziet u, hoe letterlijk alle profetieën vervuld zijn geworden!

En nu komen wij bij de aanvang van Israëls herstel. Het wonderlijke hiervan is, dat de Turkse overheersing over Jeruzalem en het land precies vierhonderd jaar heeft geduurd. Want in 1517 namen de Turken Jeruzalem in en in 1917 werd Jeruzalem bevrijd door de Engelse en geallieerde troepen onder generaal Allenby.

Ook precies vierhonderd jaar heeft de slavernij van Israël in Egypte geduurd, waarvan God al aan Abraham gezegd had: *“Vierhonderd jaar zal uw volk als slaven zijn”*. Maar dan zou God beginnen met dat volk eruit te redden. Gen. 15:13-14. *“En Hij zeide tot Abram: Weet voorzeker, dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land, dat het hunne niet is, en dat zij hen dienen zullen, en dat die hen zullen verdrukken, vierhonderd jaar. ¹⁴Doch ook het volk, dat zij zullen dienen, zal ik richten, en daarna zullen zij met grote have uittrekken”*.

En toen dus de vierhonderd jaar van Turkse heerschappij over Jeruzalem en het land voleindigd was, toen begon er een wonderlijke bevrijding te komen, een aanvang van het herstel.

Gods Woord is altijd weer wonderlijk, want toen genraal Allenby Jeruzalem innam en daarmee dus de strijd beslecht was, was dat op 9 december 1917, wat gelijk viel naar de Joodse jaartelling met de datum, die de profeet Haggai noemt, waar God viermaal zegt, dat Hij van die datum af Israël weer gaat zegenen.

Hagg. 2:11. *“Op de vierentwintigste dag van de negende maand in het tweede jaar van Darius kwam het woord des Heren tot de profeet Haggai aldus”*.

Hagg.2:16. *“Nu dan, bedenkt toch wat aan deze dag is voorafgegaan: voordat steen op steen gelegd werd aan de tempel des Heren”*.

Hagg.2:19. *“Bedenkt toch wat voorafgegaan is aan deze dag, de vierentwintigste der negende maand, van de dag aan, waarop de tempel des Heren gegrondvest werd”*.

Hagg. 2:21. *“Het woord des Heren kwam ten tweeden male tot Haggai op de vierentwintigste der maand, aldus”*.

Wat God heeft in vers 20 gezegd: *“Bedenkt: Is er nog zaad in de schuur? Ja, ook de wijnstok, de vijgeboom, de granaatappelboom en de olijfboom hebben niet gedragen. Van deze dag aan zal Ik zegenen”*.

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

Niemand had kunnen bedenken, dat op die datum van 9 decmeber 1917 Jeruzalem van de Turkse overheersing bevrijd zou worden. Maar God had al gezegd: “Van deze dag (de 24^{ste} van de negende maand) *aan zal Ik zegenen*”. En wij zien van die datum af een duidelijk toenemend herstel van Israël.

Wij zien uit het voorgaande reeds een aanvang van het nationaal herstel, waarvan de profeet Jeremia geprofeteerd heeft in Jer. 16:14-18. *“Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat niet meer zal gezegd worden: Zo waar de Here leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft gebracht, maar veeleer: Zo waar de Here leeft, die de Israëlieten heeft doen optrekken uit het Noorderland en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had; ja, Ik zal hen terugbrengen in het land dat Ik aan hun vaderen gegeven had.*

Zie, Ik ontbied vele vissers, luidt het woord des Heren, die hen zullen opvissen, en daarna zal Ik vele jagers ontbieden, die hen zullen opjagen van elke berg en elke heuvel, en uit de rotskloven; want mijn ogen zijn op al hun wegen, deze zijn voor Mij niet verborgen, en hun ongerechtigheid is voor mijn ogen niet bedekt. Daarom zal Ik eerst hun ongerechtigheid en hun zonde dubbel vergelden, omdat zij mijn land hebben ontwijd met het aas van hun gruwelen en afschuwelijkheden, waarmede zij mijn erfdeel hebben vervuld”.

Als wij nu beginnen met het national herstel van Israël, dan willen wij eerst gaan zien, dat de Schrift een zekere tijdsrichting aangeeft, wanneer God daarmee begint. En dan vinden wij in de profetie van Openb. 3:7 enigszins de tijd aangeven, al is dat niet in jaren.

Deze luidt: *“En schrijf aan de engel der gemeente te Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent”.*

Wij vinden hier, dat de Heer Jezus in dat brievenhoofd van het zesde zendschrijven Zich aandient, niet alleen als de Heilige, de Waarachtige, maar ook als Degene, die de sleutel Davids heeft.

Natuurlijk heeft de Heer Jezus de sleutel Davids, want Hem is immers gegeven alle macht in hemel en op aarde. Met andere woorden, Hij heeft alle sleutels, ook die van het dodenrijk. Wat betekent dat?

De sleutel Davids is dat Koninkrijk van David, dat is dus dat herstel van die vervallen hut van David, waarvan wij lezen in Hand. 15:13b-16a. *“Mannen broeders, hoort naar mij! Simeon heeft uiteengezet, hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven staat: Daarna zal Ik wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen”.*

Met andere woorden, wij weten hoe de Heer in deze genadetijd een volk voor Zijn Naam uit de heidenen bijeenvergadert, de ecclesia, de uitgeroepen, wat dus de Nieuw Testamentische Gemeente is, het Lichaam van de Heer Jezus, die een hemelse roeping heeft.

“Het voortgaande herstel van Israël naar het profetisch Woord in deze tijd zolang de Gemeente nog hier het heilsorgaan is op aarde en in de tijd tussen de opname van de Gemeente en de aanvang van het Koninkrijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, de Christus der Schriften met de Zijnen”.

Zo heeft de Heer Jezus, tijdens de Gemeente geschiedenis, zo lang de deur gesloten gehouden voor het herstel van Israël, totdat het zesde tijdperk van de Gemeente, de Heer Jezus een aanvang gaat maken met het nationaal herstel van Israël.

In het voorafgaande, het vijfde tijdperk, dat van Sardes, zien wij duidelijk een tijdperk van de reformatie (lees de studie: de geschiedenis van de Gemeente) dat uitliep in een verstarring. De Heer Jezus heeft het gezegd in Openb. 3:1b. *“dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood”.*

Toen kwam het zesde tijdperk, waarin de Heer opwekkingen gaf en de Filadelfia Gemeente ontstond. Dat zijn dus de Evangelische Christenen, die *“klein van kracht”* zijn. En zo is het ook, want ze zijn verdeeld in allerlei kleine groepjes, maar hebben de Naam van Jezus en Zijn Woord vasthouden.

Wanneer is dat tijdperk Filadelfia begonnen? Dat is ongeveer begonnen in 1750. In 1739 begon de eerste opwekking onder George Whitefield, spoedig gevolgd door vele grote en bekende opwekkingspredikers in vele landen.

En deze opwekkingen duren nog altijd voort, totdat de Heer de Gemeente wegneemt. Zo zullen de RK kerk en ook de Reformatorische Christenen tot het einde blijven doorgaan.

Tot zover, volgende keer gaan we verder.
De Here Zegene u.

Amen

