

Bijbelstudie Centrum met een zeer speciale en machtige studie over:  
**“Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten,  
zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël  
en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”.**

derde avond: het tweede feest dat God viert, het feest der ongezuurde broden

Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze zeer speciale studie (in serie) te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door dit seminar wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap (studie) door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen en bestuderen, u uw God en Vader vraagt om geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



**2 Petrus 1:19**

**2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtzels keren”.**

Bijbelstudie Centrum met een zeer speciale en machtige studie over:  
**“Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten, zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”.**

derde avond: het tweede feest dat God viert, het feest der ongezuurde broden

Laten we het Woord openen en eerst lezen: Lev. 23:6-8. *“En op de vijftiende dag van deze maand is het feest der ongezuurde broden voor de HERE, zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten. Op de eerste dag zult gij een heilige samenkomst hebben; dan zult gij generlei slaafse arbeid verrichten. Gij zult de HERE een vuuroffer brengen gedurende zeven dagen; op de zevende dag zal er een heilige samenkomst zijn; generlei slaafse arbeid zult gij verrichten”.*

Vervolgens lezen we Ex. 12:14-20. *“En deze dag zal u een gedenkdag zijn, gij zult hem vieren als een feest voor de HERE; in uw geslachten zult gij hem als een altoosdurende inzetting vieren. Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten; dadelijk op de eerste dag zult gij het zuurdeeg uit uw huizen verwijderen, want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag, zo iemand zal; uit Israël worden uitgeroeid.*

*Zowel op de eerste als op de zevende dag zult gij een heilige samenkomst hebben; generlei arbeid zal daarop verricht worden; slechts wat door ieder gegeten wordt, alleen dat mag door u bereid worden. Onderhoudt dan (het feest der) ongezuurde broden, want op deze zelfde dag leid Ik uw legerscharen uit het land Egypte. Daarom moet gij deze dag onderhouden in uw geslachten als een altoosdurende inzetting. In de eerste (maand), op de veertiende dag der maand, des avonds, zult gij ongezuurde broden eten, tot aan de eenentwintigste dag der maand, des avonds.*

*Zeven dagen zal er geen zuurdeeg in uw huizen gevonden worden, want ieder, die iets gezuurds eet, zo iemand zal uit de vergadering van Israël worden uitgeroeid, hetzij hij een vreemdeling, hetzij hij in het land geboren is. Niets wat gezuurd is, zult gij eten; gij zult in al uw woonplaatsen ongezuurde broden eten”.*

Wij zien uit de Schriftgedeelten duidelijk, dat de zevende maand de eerste maand werd en op de veertiende daarvan het Pascha viel en dat direct daarna op de vijftiende tot de eenentwintigste het feest der ongezuurde broden, zeven dagen lang, gevierd werd.

Ook zien wij duidelijk dat deze twee feesten bij elkaar behoren en niet van elkaar los te maken zijn, of om juist te zeggen; het feest van de ongezuurde broden komt uit het Pascha voort.

Als wij de feestkalender van Lev. 23 voor ons nemen, waar deze zeven feesten in chronologische volgorde genoemd worden, zien wij, dat tussen het Pascha en het feest der ongezuurde broden geen inleidend woord: *“En de HERE sprak tot Mozes”* vermeld staat. Dit vinden wij wel als God het feest van de eerstelingsgarve aankondigde in vers 9: *“En de HERE sprak tot Mozes”.*

Deze woorden ontbreken hier tussen in en dat zegt ons direct, dat deze twee feesten bij elkaar horen. Dit is ook zeer juist en wij zien daar een grote lering in, want het feest der ongezuurde broden is een afschaduwing van de heilige wandel die Gods kinderen moeten hebben, nadat zij Pascha gevierd hebben.

Maar deze heilige wandel komt voort uit het feit, dat het Lam in hen gekomen is. Een heiligmaking zonder rechtvaardigmaking, die eraan vooraf gegaan is, is zinloos en waardeloos. Nog duidelijker gezegd, een heiligmaking zonder wedergeboorte is een volkomen zinloze zaak en dient nergens toe.

Het is hetzelfde als men een varken dat graag in de modder rolt, gaat wassen, maar zodra het los is, rolt het weer in de modder. Dat is een heiligmaking zonder wedergeboorte en er zijn vele mensen, die bezig zijn om een goed heilig leven te gaan leiden in eigen kracht, dus zonder wedergeboorte. Maar wat niet mogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. Want als God dat varken een poezenhart geeft, dan hoeft dat varken niet meer gewassen te worden, daar het zichzelf gaat wassen, omdat het een hekel gekregen heeft aan modder.

Dit is de heiligmaking die voorkomt uit een nieuw hart dat God ons geeft. Vóór de wedergeboorte gingen onze lusten uit naar de dingen van deze wereld, naar het vlees en naar de zonde, maar als het Lam werkelijk Zijn plaats in ons gekregen heeft, zullen wij gaan ervaren, dat wij een afkeer krijgen van die dingen, waar vroeger ons hart naar uitging. Dan kan het nog wel zijn, dat wij in zwakheid van het vlees vallen in de zonde, maar dat maakt ons bedroefd en dan hebben wij direct behoefte aan reiniging.

Bijbelstudie Centrum met een zeer speciale en machtige studie over:  
**“Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten, zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”.**

derde avond: het tweede feest dat God viert, het feest der ongezuurde broden

Dat is heiligmaking, die God ons schenkt en daarom zien wij, dat het feest der ongezuurde broden uit het Pascha voortkomt. Dit is geen wettisch opgelegd iets en hoevelen zijn er vandaag nog mee bezig om gelovigen in Christus onder de wet te brengen.

Er komen dikwijls mensen op ons af met de vraag of zij nu nog dit of dat mogen doen, onder andere dansen, bioscoop, roken en drinken enz. Een Christen mag *alles*, maar als Jezus in het hart is, dan moet men al die dingen met Jezus doen. Het gaat niet om een wet van wat wel of wat niet mag, wat zelf heiligmaking is. Maar als Jezus de plaats heeft, die Hem toekomt, dan gaan deze verlangens vanzelf weg.

Nu zegt de Heer niet, dat wij eerst alles moeten opgeven, in die betekenis, dat wij eerst onszelf moeten reinigen en heiligen om daarna ons hart en leven aan Jezus te geven. Maar eerst zegt de Heer: **“Geef Mij uw hart”**. Want waar het Lam binnenkomt, wordt het oude zuurdesem er door het Lam uitgedreven. Dat is datgene wat God ons geeft, een heerlijke Goddelijke natuur.

Daarom zegt de Heer in deze schaduwdienst in **Ex. 12:15**. **“Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten; dadelijk op de eerste dag zult gij het zuurdeeg uit uw huizen verwijderen”**. Het lam is binnen gekomen en nu kunnen zij het uit hun huis verwijderen.

Nu gaan wij eerst met elkaar zien, wat dat zuurdeeg betekent. Om brood en koeken luchtig te maken en smakelijk, wordt gist gebruikt, of zoals men dit vroeger noemde, zuurdeeg. Wat is zuurdeeg eigenlijk? Het is bedorven meel. Het is meel dat in verrotting is overgegaan, vandaar het gistproces.

Daarom is zuurdeeg het beeld van het verderf, zoals wij dit door de hele Bijbel heen vinden, zowel in het Oude- als in het Nieuwe Testament is zuurdesem altijd het beeld van verderf, boosheid, slechtheid en verkeerde dingen. Het is kortom alles, wat niet van God is.

Daarom mocht zuurdeeg ook nooit op het altaar van God komen. Het altaar is een heilige plaats en hier mocht geen spijsoffer komen, dat gedesemd was. In het Nieuwe Testament willen wij nu de vervulling en de betekenis hiervan gaan zien voor ons.

In de eerste verzen van 1 Cor. 5 lezen wij over zonden, die er als het zuurdeeg werkten, want men wilde een broeder ontzien uit een verkeerde menselijke liefde en hem verdragen, maar dit is een totaal verkeerde instelling die wij ook vandaag veel aantreffen.

Daar is bijvoorbeeld de hele Oecumene ook op gebaseerd, want men zegt: men moet toch broederliefde hebben (ook al vereert men Maria als hemelkoningin). Maar het gaat hier niet om die mensen, maar het gaat om een vreselijke valse leer en God zegt, dat wij dat niet zullen dulden, want God zelf duldt het niet.

Daarom zegt Paulus door de Heilige Geest hier in **vers 6**: **“Uw roem deugt niet. Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt”**? Als zij deze broeder blijven accepteren, zal spoedig de hele plaatselijke gemeente doorzuurd worden en Paulus zegt daarom in **vers 7** en **8**: **“Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn”**. (ongezuurd, rein en zuiver, waar geen bederf in is).

Wanneer? Toen het Lam binnenkwam werd alles nieuw, want Hij heeft immers onze zonde weggedaan. Gij zijt immers ongezuurd (nu komt de verklaring). **“Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. Laten wij derhalve feest vieren** (nu komt het feest der ongezuurd broden), **niet met oud zuurdeeg** (zoals wij vroeger feest vierden, toen Christus nog niet in ons hart was, een feest, zoals de wereld dit kent), **noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid”**.

Dat is het leven van Christus, die zonder zonde was. In dit Schriftgedeelte zien we al, dat zuurdeeg allereerst een beeld is van de oude mens, de onwedergeboren mens, de natuurlijke mens uit Adam, en Eva, die immers aan het kruis van Christus gestorven is, want Christus doodde de zondaar in Zijn lichaam mee.

Bijbelstudie Centrum met een zeer speciale en machtige studie over:  
**“Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten, zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”.**

derde avond: het tweede feest dat God viert, het feest der ongezuurde broden

We zullen nu nog enkele Schriftplaatsen nemen om te leren zien, waar zuurdeeg een beeld van is. Allereerst is zuurdeeg het beeld van iedere valse leer; niet alleen van de zonde, slechtheid en boosheid. In **Matth. 16:6** zegt Jezus: **“Jezus zeide tot hen: Ziet toe en wacht u voor de zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën”.** Hij zegt niet, dat zij zich moeten wachten voor de Farizeeën en Sadduceeën, maar voor het zuurdesem van hen.

Dit zegt Jezus ook in **vers 12: “Toen zagen zij in, dat Hij hun niet gezegd had zich te wachten voor de zuurdesem (der broden), maar voor de leer der Farizeeën en Sadduceeën”.** Wat was de leer van de Farizeeën? Zij waren in hun leer wel rechtzinnig, want zij verkondigden het Woord, maar leefden er niet naar.

Het was uiterlijke schijn en zij gebruikten de godsdienst en het Woord van God als een dekmantel, om daarmee hun eigen ongerechtigheid te bedekken. Zij gingen daarbij zelfs zo ver, dat zij andere zware lasten oplegden, de wet voorschreven en met zware straffen klaar stonden, terwijl zij er zelf niet naar leefden. Het was een leer zonder inhoud, een leer zonder het leven en dat is een zuurdesem.

Want wat God ons gegeven heeft, is niet een leer, maar het is leven. Natuurlijk zijn wij erom elkaar te leren en te onderwijzen, maar aan al deze lering zouden wij niets hebben, als wij daarbij het leven niet hadden. Want het gaat om het leven van Christus. De Heer geeft ons dit leven om dit in de praktijk te beoefenen. Dan was er ook de leer der Sadduceeën.

En wat was dat voor een leer? Het waren ook godsdienstige mensen, maar zij stelden hun eigen verstandelijke overwegingen boven het Woord van God. En zo beoordeelden zij het met hun eigen verstand en zij hadden hun eigen menselijke wetenschap daarover.

Zij lachten over het scheppingsverhaal, over wonderen en tekenen en geloofden niet in de opstanding. Zij waren te vergelijken met de vrijzinnigen van vandaag. Zij stelden hun eigen leringen boven het Woord van God, maar wee diegenen, die onder deze leringen gaan komen, wat het is een zuurdesem van verderf.

Wij vinden nog een geweldig gevaar van een valse leer vermeld in **Gal. 5:7-9 “Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding kwam niet van Hem, die u roept. Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur”.**

Wat is hier het geval? Deze Galatiërs liepen eerst goed; zij hadden het evangelie ontvangen van de apostel Paulus. Maar er waren mensen binnen gekomen, die een valse leer brachten, namelijk dat zij zich moesten laten besnijden en de wet van Mozes moesten gaan houden, en deze valse leraren vinden wij ook nu.

Niet alleen, dat in vele kerken nog altijd de wet van Mozes voorgelezen en verkondigd wordt, maar ook dat in andere kerken en kringen, zo al niet de wet van Mozes, maar wel andere wetten voorgehouden worden. Zo hoort men, dat men moet gedoopt zijn in de Heilige Geest en in tongen moet spreken, opdat men er anders niet bij hoort. Men heeft overal zijn wetten, maar het is om roem te halen voor zichzelf en voor de eigen leer. Maar niet om de roem van Christus.

Wij zijn niet onder de wet, maar wij zijn onder de genade en het gaat om het leven van het Lam en in het Lam is alle volheid Gods, ook alle geestesgaven. Maar evenals een heiligmaking zonder wedergeboorte zinloos is, zo is het ook al het streven naar geestesgaven als een wet, zinloos en waardeloos, als het niet voorkomt uit het leven van het Lam.

En wat was dat voor een leer? Het waren ook godsdienstige mensen, maar zij stelden hun eigen verstandelijke overwegingen boven het Woord van God. En zo beoordeelden zij het met hun eigen verstand en zij hadden hun eigen menselijke wetenschap daarover.

Zij lachten over het scheppingsverhaal, over wonderen en tekenen en geloofden niet in de opstanding. Zij waren te vergelijken met de vrijzinnigen van vandaag. Zij stelden hun eigen leringen boven het Woord van God, maar wee diegenen, die onder deze leringen gaan komen, wat het is een zuurdesem van verderf.

Bijbelstudie Centrum met een zeer speciale en machtige studie over:  
**“Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten, zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”.**

derde avond: het tweede feest dat God viert, het feest der ongezuurde broden

Wij vinden nog een geweldig gevaar van een valse leer vermeld in **Gal. 5:7-9**. **“Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding kwam niet van Hem, die u roept. Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur”.**

Wat is hier het geval? Deze Galatiërs liepen eerst goed; zij hadden het evangelie ontvangen van de apostel Paulus. Maar er waren mensen binnen gekomen, die een valse leer brachten, namelijk dat zij zich moesten laten besnijden en de wet van Mozes moesten gaan houden, die wij nu ook nog veel vinden.

Niet alleen, dat in vele kerken nog altijd de wet van Mozes voorgelezen en verkondigd wordt, maar ook dat in andere kerken en kringen, zo al niet de wet van Mozes, maar wel andere wetten voorgehouden worden. Zo hoort men, dat men moet gedoopt zijn in de Heilige Geest en in tongen moet spreken, opdat men er anders niet bij hoort. Men heeft overal zijn wetten, maar het is om roem te halen voor zichzelf en voor de eigen leer. Maar niet om de roem van Christus.

Wij zijn niet onder de wet, maar wij zijn onder de genade, en het gaat om het leven van het Lam, en in het Lam is alle volheid Gods, ook alle geestesgaven. Maar evenals een heiligmaking zonder wedergeboorte zinloos is, zo is het ook al het streven naar geestesgaven als een wet, zinloos en waardeloos, als het niet voorkomt uit het leven van het Lam.

Maar als het voorkomt uit het leven van het Lam, dan wordt het heel anders en is het Geest en Leven. Dan is het geen wet, maar eenvoudig het doorbrekende, zich openbarende leven Gods en dat is heerlijk. Jezus spreekt niet alleen over een zuurdesem van lering, maar spreekt in Marcus 8:15 van de zuurdesem van Herodes.

Wat was dat voor een zuurdeeg? De Herodianen vermengden politiek en godsdienst; zij gebruikten de godsdienst voor de politiek met het oogmerk daar voordeel uit te slaan. Zo kon Herodes, om in zijn machtspositie eer te ontvangen, de tempel voor de Joden bouwen en verfraaien en stelde Johannes de Doper als hofprediker aan en wilde zelfs Jezus wel eens horen.

Maar hij kon tegelijkertijd, ter wille van een danspartijtje en de bevrediging van zijn seksuele lusten, diezelfde Johannes laten onthoofden. En met hetzelfde gemak gaf deze Herodes de opdracht tot de kindermoord in Bethlehem. Het zijn dat soort mensen, die gelegenhedsjassen hebben, die zij aantrekken om hun eigen naakte zelfzucht te bedekken.

Laten wij ons toch volledig vrijhouden van de politiek! Wat hebben wij vandaag voor een zogenaamde Christelijke politiek! Hoe verzint men het, want Jezus heeft gezegd: **“Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld”.**

En als het Paaslam binnengekomen is, zijn wij gestorven, niet alleen aan de oude mens, maar ook aan ons wereldburgerschap. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij Christus als onze Heer en Koning verwachten. Dan doen wij niet meer aan de aardse politiek, omdat wij weten, dat deze wereld voorbij gaat, maar wij verwachten naar Zijn beloften Zijn heerlijk Rijk en een nieuwe aarde en een nieuwe hemel.

In **Lucas 12** wordt ons nog een zuurdesem getoond. In vers 1b zegt Jezus: **“Wacht u voor de zuurdesem, dat is de huichelarij, der Farizeeën”.** Hier gaat het niet om de leer der Farizeeën, maar om hun huichelarij.

Huichelaars zijn mensen, die onoprecht zijn. Onoprechtheid is een zeer groot gevaar, want met onoprechtheid wordt het geweten toe gestrooid, zoals het Woord van God ons zegt en dan zijn deze mensen slechts heel moeilijk te bereiken.

Als ik uit de praktijk spreek, heb ik liever te doen met mensen, die gebonden zijn aan seksuele of andere lusten, maar die daarbij oprecht zijn, want God maakt hen vrij, omdat het Lam vrij maakt. Maar de zonde van onoprechtheid en geveinsdheid is zo ernstig, dat zulke mensen haast nooit vrijkomen, want zij zijn niet eerlijk

Bijbelstudie Centrum met een zeer speciale en machtige studie over:  
**“Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten, zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”.**

derde avond: het tweede feest dat God viert, het feest der ongezuurde broden

tegenover de ander en tegenover zichzelf. Aan de buitenkant doen zij zich vroom voor, maar in werkelijkheid zijn zij allang met andere dingen bezig.

In het bijzonder wil ik nu nog wijzen op het zuurdesem, dat wij vermeld vinden in **Matth. 13:33**. **“Nog een gelijkenis sprak Hij tot hen: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem, welke een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het geheel doorzuurd was”.**

Wat wordt dit Schriftwoord altijd verkeerd verstaan en uitgelegd! Het wordt altijd gebruikt als een beeld van de evangelieboodschap; het zuurdesem wordt dan voorgesteld als het evangelie van Jezus Christus; het deeg is dan de wereld en het zuurdesem moet in de hele wereld gebracht worden, waardoor de hele wereld tot Christus zal komen en zo moet Zijn Rijk komen.

Dit beeld wordt hiermee precies op de kop gezet, omdat men geen rekening houdt met het Woord van God. Zij zijn blind, want zij doen het misschien wel met een oprecht hart, maar kennen de Schriften niet. Men stelt het voor, dat het zuurdesem het evangelie is, de verkondiging van Jezus Christus en dat wil zeggen, dat Jezus Christus, die de Reine, de Onbevleete, in Wie geen bederf is, genomen wordt onder het beeld van bedorven meel; en de wereld die bedorven is door de zonde, wordt als een goed deeg genomen. Het komt er dan eigenlijk op neer, dat door de verkondiging van Christus de hele wereld bedorven zou worden!

Wat is nu de goede betekenis van deze gelijkenis? In heel de Schrift is het zuurdesem het beeld van bederf, van zonde, valse leer, boosheid, onoprechtheid, geveinsdheid en het witte meel het beeld van Christus. Waar gaat het hier om?

Er staat in **vers 33**: **“Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem, welke een vrouw nam en in drie maten meel deed”.** Er staat niet voor niets dat het drie maten meel zijn. In die dagen had men in Israël; geen bakker, maar iedere huisvrouw moest haar eigen brood bakken. Dit deed zij meestal in de morgen, maakte het deeg klaar en deed er het zuurdesem in.

Maar dat wordt hier in de tekst niet bedoeld, want dan zou er niets verkeers inzitten, omdat het gewone brood met zuurdesem klaargemaakt mocht worden.

Het gaat hier om die drie maten meel en als wij de Schrift onderzoeken, wat dit betekent, dan zien wij, dat dit de hoeveelheid is, die God ingesteld had voor het spijsoffer dat op Zijn altaar moest komen. Het spijsoffer moest altijd uit drie maten fijn meel bestaan, daar het een offer was aan God en God is de Drieëenheid.

Drie maten fijn meel is een efa. Wat heeft God in het Oude Testament ingesteld omtrent dat spijsoffer? Dit moest niet alleen bestaan uit drie maten meel, maar daar mocht absoluut geen zuurdesem inkomen, wel moest het met olie overgoten worden.

En dat is het beeld van de Heilige Geest, waarbij een weinig zout toegevoegd moest worden als beeld van het bederfwerende. Maar nu vinden hier, dat deze vrouw iets doet, wat zij niet mag. In onze nieuwe vertaling komt het niet zo uit, want hier staat, dat zij het in drie maten meel deed, maar in de oude vertaling staat, dat zij het er in verborg. Zij deed het dus stiekem en niemand mocht het zien.

Als een vrouw haar brood klaar maakt, mag iedereen het zien; maar deze vrouw deed hier iets, wat God streng verboden had, wat zij niet mocht doen, daar zij het zuurdeeg verborg in het spijsoffer Gods. Zij deed twee geweldige overtredingen: zij deed iets, wat zij niet mocht doen, namelijk zuurdeeg in het spijsoffer doen en zij deed iets niet, wat zij wel moest doen, namelijk olie er over gieten.

Deze vrouw, die Christus hier neemt in één der zeven gelijkenissen, is het beeld van de afvallige Christelijke wereldkerk die in Openbaring de hoer wordt genoemd, het laatste Babylon. Wat beduiden dan deze drie maten meel?

Bijbelstudie Centrum met een zeer speciale en machtige studie over:  
**“Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten, zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”.**

derde avond: het tweede feest dat God viert, het feest der ongezuurde broden

Dat is niet de wereld, maar de Gemeente, die een spijsoffer is, het Lichaam van Christus. Deze vrouw heeft vele valse leringen in de Gemeente op verborgen wijze erin gebracht, terwijl de olie van de Heilige Geest onthouden werd. Het gevolg is, dat het hele deeg tenslotte doorzuurd is.

En dit leert het profetische Woord ons duidelijk, dat de zichtbare Christelijke Gemeente aan het einde doortrokken zal zijn met allerlei valse leringen. Zien wij dit momenteel niet? Is daar niet de rechtzinnige leer van de Farizeeën, die een leer is zonder leven? Is er ook niet de leer van de Sadduceeën, de vrijzinnigen, die de opstanding en de maagdelijke geboorte verloochenen, die om het scheppingsverhaal lachen en het bespotten?

Is niet de lering van de wet in de Christelijke Gemeenten een voornaam punt? Men kan overal een wet van maken, onder andere ook van de Bijbelse doop, zodat men zegt; als je niet groot gedoopt bent, ga je verloren, omdat alleen de grote doop je lid maakt van de Gemeente. Maar ook dit is een valse leer en iemand een wet opleggen. Al is men groot gedoopt en ondergedompeld, maar het leven van Christus is niet in hem, dan baat het niets.

Ook maakt men van de Nieuw Testamentische gemeentebouw een wet. Het zijn alle Bijbelse waarheden die ik volledig onderschrijf, maar zij moeten voortkomen uit het Leven van Christus. Ik geloof in het ontvangen van de Heilige Geest, ik geloof in de geestesgaven en ook in het spreken in tongen en de uitleg ervan; maar dit moet geen wet zijn van: je moet met de Geest gedoopt zijn of je moet in tongen spreken of je moet profeteren. Want dan is dit uit het vlees en dan komt de duivel erbij, die klaar staat om ook een tongentaal te geven.

Zo zien wij, hoe vandaag heel de Christelijke kerk in al haar facetten doortrokken is van een zuurdesem van valse leringen, huichelarij en ook van *Christelijke* politiek. Wat wordt er veel Christelijke politiek gedreven! Er staat niet voor niets over deze eindfase van de wereldkerk beschreven in **Openbaring 17**, als de grote hoer, maar bovendien als het grote Babylon, en dat betekent, dat het een geestelijke en politieke macht is.

(zie de serie studies over “de geschiedenis van de Gemeente” (Kerk) Daar zal u zien hoe de Gemeente, die in het begin begonnen is bij de hoogte Gods (Efeze), door het verzaken van de eerste liefde, uit die hoogte gevallen is en nu zo ver gekomen is tot de diepte des satans. Dit zijn ontzettende dingen die in deze serie helaas besproken moeten worden)

Wij zien dus duidelijk, wat zuurdeeg is. Dank God, dat het profetische Woord al gezegd heeft, wat het einde van deze zuurdesem zal zijn. Er staat hierover veel geschreven in **Zacharia 5:5-11**: **“Hierop kwam de engel die met mij sprak, nader en zeide tot mij: Sla toch uw ogen op en zie, wat daar naar voren komt. Ik vroeg: Wie is dat? Hij antwoordde: Dat is een efa (hier zien we de efa, de maat die gelijk is aan drie maten, waar het spijsoffer mee afgemeten moest worden), die daar naar voren komt. Hij vervolgde: Zo zien zij er uit in het ganse land. En zie, het loden deksel werd opgelicht en daar zat een vrouw in de efa. (Hier zien wij de vrouw met de drie maten).**

**En hij zeide: Dat is de goddeloosheid.** (hier horen wij duidelijk, wat het is, wat zich voor de waarachtige kerk uitgeeft, is de goddeloosheid). **Toen wierp hij haar in de efa neer en wierp het loden gewicht op de opening daarvan. Toen ik mijn ogen opsloeg, zag ik (hier lezen wij het oordeel dat komt) en zie, twee vrouwen kwamen naar voren, met de wind in haar vleugels; zij hadden namelijk vleugels als van een ooievaar. En zij droegen de efa weg tussen hemel en aarde. Toen vroeg ik de engel die met mij sprak: Waarheen brengen zij die efa? Hij antwoordde mij: Naar het land Sinear, om daar voor haar een huis te bouwen. Is dit gereed, dat zetten zij haar daar op haar plaats”.** Sinear is Babel.

Zij wordt naar Babel gebracht, het laatste Babel om daar voorhaar (niet voor de Here Jezus) een huis te bouwen; dat is de wereldkerk. Jezus bouwt Zijn huis en zij bouwt haar huis. De Schriften zijn duidelijk, mits wij deze maar onderzoeken.

Wij vinden in **Ex. 12**, dat daar de opdracht van God komt in **vers 15**: **“Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten; dadelijk op de eerste dag zult gij het zuurdeeg uit uw huizen verwijderen, want ieder die iets gezuurd eet, van de eerste tot de zevende dag, zo iemand zal uit Israël worden uitgeroeid”.**

Bijbelstudie Centrum met een zeer speciale en machtige studie over:  
**“Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten,  
zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël  
en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”.**

derde avond: het tweede feest dat God viert, het feest der ongezuurde broden

God zegt, dat wij alle zuurdeeg uit ons huis zullen verwijderen, zeven dagen lang. Zeven is hier weer een totaliteit en dit houdt in, dat zolang wij, gelovigen in Christus, hier in dit sterfelijke lichaam zijn en zolang de Heer vertoeft te komen voor Zijn Gemeente, wij iedere dag moeten afleggen het oude zuurdesem maar niet uit eigen kracht, maar door iedere dag het Lam te eten, want het Lam drijft het oude zuurdesem eruit. Maar toch moeten wij daarbij iets doen, wij moeten het uit het huis brengen.

Wat gaat het Lam doen? Het inkomende Lam wijst in ons leven aan en legt liefdevol maar ook dringend de vinger op onze zwakke en verkeerde dingen die er niet in horen. Hij legt de vinger erop en wat moeten wij dan doen?

Dan moeten wij het belijden, want belijden is afleggen. Belijden is dan het zuurdeeg uit het huis wegdoen. Wij stellen ons dus niet onder de wet, maar de Heer legt Zelf Zijn vinger erop. Wij moeten alleen Christus verkondigen en ons niet stellen tussen Hem en de ziel, door haar dwingend een verbod op te leggen, want Christus zal op Zijn tijd de vinger erop leggen en als de Here Jezus dat doet, wordt het voor die mens tot zonde en belijdt hij het voor de Heer en is het meteen de lust tot die zonde kwijt.

Dit doet de wet niet, maar het Lam drijft het zuurdesem eruit. In een verkeerde ijver voor Christus zouden wij onze vinger op iets leggen, wat wij zien. Maar de Heer ziet dingen, die wij niet zien en die veel erger kunnen zijn.

Wij zouden misschien aanstoot nemen aan een broeder die een sigaret rookt, maar nemen geen aanstoot aan dingen die wij niet zien, maar die veel erger zijn, bijvoorbeeld roddelen. Maar Jezus weet waar Hij beginnen moet en Hij weet dit bij iedereen, want dit is Zijn werk waar wij vanaf moeten blijven. Wij hebben allen Christus te prediken en als het Lam gegeten wordt, doet het Lam ook Zijn werk.

Zo is Hij het, die het doet, maar wij moeten afleggen, als Hij het aangegeven heeft. In Zijn licht zien wij het licht en door Zijn Woord wordt het ons geopenbaard, maar dan moeten wij het ook belijden en als wij het belijden dan is het afgelegd. Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeeft en het bloed van Jezus reinigt ons. Prijst Zijn Naam!

Dat is het heerlijke leven met het Lam. Hij is alles en laten wij ons daarin verheugen! De vrome Israëliet gaat het hele huis door en moeder moet van tevoren zorgen, dat alle trommeltjes en kasten schoon zijn; maar expres laat zij hier en daar iets liggen en vader en de kinderen gaan het hele huis doorzoeken. (Hiervan is waarschijnlijk het paaseieren zoeken van afgeleid).

Als zij ergens iets vinden gaat er een gejuich op, alles wordt bij elkaar geveegd en buitenshuis gebracht. Bij de synagoge in Amsterdam kon men dat mooi zien, want daar kwamen alle Joodse vaders met hun hoge hoed op samen om al het zuurdesem op een hoop te leggen om verbrand te worden, want het vuur neemt het weg. Als wij onze zonden belijden, dan komt het vuur van Gods Geest en verteert het oude zuurdesem. Wij moeten eerlijk belijden en als de Heer ons iets aanwijst, ons hiervoor niet schamen, maar de bepaalde zonden en karakter fouten openlijk naar buiten brengen.

De Jood moet het naar buiten brengen en belijden is ook het naar buiten brengen. Er is een verkeerde schaamte voor de karakter fout of de vleselijke lust, waar wij aan gebonden zijn. Maar meestal zijn de mede broeders en zusters ook daar aan gebonden en wij hoeven ons dus niet voor elkaar te schamen, want wij zijn uit één Adams geslacht en wat in de één woont, woont ook in de ander.

Misschien zijn wij nooit een dief geweest, maar het zit wel in ons. Het zit in ieder mens, maar belijdt het aan uw Heer en beken openlijk, dat is naar buiten brengen en dan komt Jezus met het vuur van Zijn Geest en verteert het en Zijn bloed reinigt ons van alle ongerechtigheid. Als u het naar buiten gebracht hebt en u hebt nog geen overwinning gekregen, ligt dit niet aan Jezus, maar dan wil de Heer, dat u een vertrouwde zielzorgelijke broeder of zuster roept.



Bijbelstudie Centrum met een zeer speciale en machtige studie over:  
**“Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten, zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”.**

derde avond: het tweede feest dat God viert, het feest der ongezuurde broden

Dit mag nooit een broeder of zuster zijn die hier verder over spreekt, maar dus een vertrouwde die zich één met u maakt en weet, dat wat in u is, ook in hem of haar is en als wij het te midden van twee of drie nog eens belijden, dan is het absoluut weg.

Want dan zult u ook de kracht van de gemeenschap ervaren, waar Jezus van spreekt in **Matth. 18:19-20**: *“Wederom, (voorwaar) Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden”.*

Veel dingen kunt u alleen belijden in uw binnenkamer, maar als u er geen overwinning over krijgt, neem dan een vertrouwde broeder of zuster, opdat het Lichaam van Christus kan functioneren, zoals deze tekst ons leert.

Dit geldt meestal voor die zonden, die bijzonder ingeworteld zijn en dikwijls al van de voorgeslachten op ons overgebracht zijn. Meestal zijn er boze machten bij in het spel. Waar dit samen naar de Heer wordt gebracht, zullen deze machten moeten wijken.

Deze zeven dagen is dus een volheid, waarin wij net zolang ons blijven reinigen en het ongezuurde brood eten, dat wil zeggen dat wij moeten blijven in de Heer, totdat Hij ons komt halen.

Op de eerste dag en op de zevende dag was er een sabbat. Het was wel een feest van zeven dagen, maar in de tussenliggende dagen konden zij gewoon hun dagelijkse werk doen, maar de 15<sup>e</sup> en de 21<sup>e</sup> dag was een extra sabbat en dan mochten zij geen dienstwerk verrichten.

De eerste dag breekt aan als het Lam binnengekomen is. Is het dan geen feest geworden in onze ziel? Toen Jezus binnenkwam werden alle dingen nieuw en was het voor ons een sabbat. We konden rusten in het volbrachte offer, de zonden kwelden ons niet meer, omdat wij ons verzoend wisten door het bloed van het Lam en wij vrede hadden gekregen met God. Halleluja!

Toen konden wij ook zingen: *“op het Godslam rust mijn ziele”*. Wat is de eerste dag een wonderbare dag, de dag, dat de Heer in ons hart kwam, onze wedergeboorte, waardoor onze heiligmaking en de heilige wandel begint. Maar deze eindigt als de Here komt en het werk is voltooid; dit zal voor ons de zevende dag en een feest zijn.

Wat wij nu nog geloven, zullen wij dan aanschouwen, want dan zullen wij volmaakt zijn, gelijk Hij volmaakt is. Wat zal het een heerlijkheid zijn, als wij aan het eind van onze pelgrimsreis gekomen zijn en wij Hem zullen zien, gelijk Hij is en aan Hem gelijk zijn. Geen zonde meer, want Hij zal ons ook verlossen van dit zondige lichaam en ons dan Zijn heerlijk opstandingslichaam geven.

Laten wij Hem daarvoor danken.

Tot zover, morgen 1<sup>e</sup> Paasdag starten wij met het derde feest dat God viert.

De Heer Zegene u.  
Amen.