

Bijbelstudie Centrum met een zeer speciale en machtige studie over:  
**“Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten,  
zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël  
en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”.**

in acht delen - eerste avond: inleiding

Geachte Lezer,

Het verheugd ons, u deze zeer speciale studie (in serie) te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat u door dit seminar wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap (studie) door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen en bestuderen, u uw God en Vader vraagt om geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



**2 Petrus 1:19**

**2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren”.**

Bijbelstudie Centrum met een zeer speciale en machtige studie over:  
**“Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten,  
zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël  
en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”.**

in acht delen - eerste avond: inleiding

Inleiding:

Het onderwerp is dus:

Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten,  
zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël  
en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften.

En dit verlossingsplan van God is verdeeld in:

- 1<sup>e</sup>. De weeksabbat en het Pascha
- 2<sup>e</sup>. Het feest der ongezuurde broden
- 3<sup>e</sup>. De eerstelingsgarve, Paasfeest
- 4<sup>e</sup>. Het feest der Weken, Pinksterfeest
- 5<sup>e</sup>. Het feest der Bazuinen
- 6<sup>e</sup>. De Grote Verzoendag
- 7<sup>e</sup>. Het Loofhuttenfeest

Wij beginnen dit geweldige seminar eerst met een inleiding.

Laten wij lezen Psalm 89:1-19. *“Een leerdicht van Etan, de Ezrachiet. Van de gunstbewijzen des Heren wil ik altoos zingen, van geslacht tot geslacht zal ik uw trouw met mijn mond verkondigen. Want ik zeide: Voor eeuwig wordt de goedertierenheid gebouwd; in de hemel bevestigt Gij uw trouw. Met mijn uitverkorene heb Ik een verbond gesloten, aan mijn knecht David heb Ik gezworen: Voor altoos zal Ik uw nakroost bevestigen, en uw troon bouwen van geslacht tot geslacht.*

*Daarom loven de hemelen uw wondermacht, o Here, ook uw trouw in de gemeente der heiligen; want wie in de hemel kan de Here evenaren, wie onder de goden is de Here gelijk? God is zeer ontzagwekkend in de raad der heiligen, geducht boven allen die rondom Hem zijn. Here, God der heerscharen, wie is als Gij grootmachtig, o Here, en uw trouw is rondom U. Gij heerst over de overmoed der zee; als haar golven zich verheffen, stilt Gij ze.*

*Gij hebt Rahab als een verslagene verbrijzeld, door uw sterke arm hebt Gij uw vijanden verstrooid. Uwer is de hemel, uwer is ook de aarde; de wereld en haar volheid, Gij hebt ze gegrond, het Noorden en het Zuiden, Gij hebt ze geschapen; Tabor en Hermon jubelen in uw naam. Gij hebt een machtige arm, uw hand is sterk, uw rechterhand verheven; gerechtigheid en recht zijn de grondslag van uw troon, goedertierenheid en trouw gaan voor uw aangezicht henen.*

*Welzalig het volk dat de jubelroep kent, zij wandelen, Here, in het licht van uw aanschijn; in uw naam juichen zij de ganse dag, en door uw gerechtigheid worden zij verhoogd. Want Gij zijt de luister hunner sterkte, en door uw welbehagen zult Gij onze hoorn verhogen; want van de Here is ons schild, van de Heilige Israëls onze koning”.*

Het is heerlijk dit grootse onderwerp over de gezette hoogtijden met elkaar te behandelen, want God heeft hierin een machtige woord gegeven en hoe groot en heerlijk openbaart Hij Zich daarin.

Het zijn de zeven gezette Hoogtijfeesten des HEREN, die van Hem uitgegaan zijn. En daarom zijn het Zijn feesten en niet de onze. En voor hen, die in gehoorzaamheid naar Zijn roepstem willen horen, zal het ook een feest zijn, zoals Ps. 89:16 het zegt: *“Welzalig het volk dat de jubelroep kent, zij wandelen, HERE, in het licht van uw aanschijn”.*

De Oude Vertaling zegt: *“Welgelukzalig is het volk dat uw geklank kent”.* Inderdaad behoort tot deze Hoogtijfeesten niet alleen de dag des geklanks maar in al deze feesten hoort men Gods roepstem als een wonderbaar geklank. Dit kennen van dat geklank wil zeggen, dat wij deze feesten van God, zoals God die verordeneert, gaan verstaan.

Het zijn Gods feesten en daarom heeft geen mens hier iets over te zeggen. God heeft deze feesten ingesteld op Zijn gezette tijden, op een door Hem aangewezen plaats en Zijn verordening zegt, hoe Hij ieder feest wil houden, waaruit dat feest bestaat en wat Hij ons daarin wil geven.

Bijbelstudie Centrum met een zeer speciale en machtige studie over:  
**“Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten,  
zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël  
en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”.**

in acht delen - eerste avond: inleiding

Geen mens heeft daarom het recht om hier de minste verwijzing of verandering in aan te brengen. Dit wordt vandaag algemeen in de Christenheid gedaan. Men viert de feesten des HEREN naar menselijke gedachten en op menselijke wijze en het ergste is nog dat men er zelfs aan toevoegt.

Daarom staat er dus: **“Welzalg het volk dat de jubelroep kent”**. Dit wil zeggen, daaraan gehoorzaam is, want dit is wandelen in het licht van Zijn aanschijn. **“in Uw Naam juichen zij de ganse dag”**. (vers 7a)

Dan is het feest, niet naar de ordening van mensen, noch van kerken, groepen of kringen, maar naar de ordening van God. **“en door uw gerechtigheid worden zij verhoogd. Want Gij zijt de luister hunner sterkte”**. (vers 17b en 18a).

De gezette hoogtijden des HEREN zijn ook heilige samenroepingen van God. God heeft niet alleen het recht om Zijn feesten te houden naar Zijn wil, maar Hij heeft ook het recht, om diegenen daartoe te roepen die Hij wil. Daarom zijn het heilige samenroepingen voor diegenen die God roept in Zijn Zoon Jezus, de Christus der Schriften.

En diegenen, die naar die roepstem luisteren, zullen ook verstaan en ervaren, dat deze feesten alleen in de Heer Jezus vervuld worden. Laten we daarom hart en oor te luisteren leggen naar wat God ons door Zijn Woord en Geest te zeggen heeft. Het zijn eeuwigheidsfeesten, die van heerlijkheid tot heerlijkheid gaan, totdat de eeuwigheidsdag aanbreekt voor Zijn kinderen en Zijn schepping.

Daar alleen, waar de eeuwigheidsvreugde is, kan God met ons samenkomen om met ons feest te vieren, dat is iets wonderbaars! Wat hebben wij vandaag een armoedig en armzalig Christendom, omdat men deze rijkdommen, die God in Jezus Christus ons geschonken heeft, niet onderzoekt.

Dit komt omdat men het geklank Gods niet verstaat en daardoor niet gehoorzaam kan zijn aan de verordeningen Gods. Daarom: **“Welzalg het volk dat de jubelroep kent”**. God geve dat deze speciale studie er toe mag bijdragen en meewerken dat wij allen beter de jubelroep van God en Zijn roepstem daarin leren kennen en ons daarnaar leren voegen.

**Ps. 89** begint met in **vers 1** te zeggen: **“Een leerdicht”**. Ja, deze Psalm is een wonderbare lering van God, een lering in de vorm van een loflied. Bij een feest horen lofliederen en in deze lofliederen wil God ons onderwijzen. Dus: feestvieren en bovendien door God geleerd worden, waardoor dit feest nog heerlijker wordt en doorgaat van heerlijkheid tot heerlijkheid, van kracht tot kracht en van vreugde tot grotere vreugde.

Daarom staat er ook in **vers 2**: **“Van de gunstbewijzen des HEREN wil ik altoos zingen”**. Hij zingt van de gunstbewijzen en in deze zeven hoogtijden heeft God ook Zijn gunstbewijzen gegeven. Wat een genadevolle God dat Hij dat voor een menskind heeft willen bereiden in Zijn Zoon Jezus, de Christus der Schriften.

Het is een volheid van feesten, want zeven is het getal van de volheid, zodat God de gevallen zondaar, die in de zonden en misdaden dood ligt, door deze wonderbare feesten, die Hij met hen wil vieren, wil brengen tot de eeuwige feestvreugde van Hem, die Hij voor hen bereid heeft.

God geve dat deze feestdagen niet alleen een heerlijke leerdicht mogen zijn, maar dat dit zo mag wezen, dat een ieder van ons van deze gunstbewijzen altijd zal kunnen zingen in de dagelijkse beslommeringen met al zijn moeite en strijd.

In **vers 3** zegt de Psalmist: **“Want ik zeide: Voor eeuwig wordt de goedertierenheid gebouwd; in de hemel bevestigt Gij uw trouw”**. De berijmde Psalm zegt: **“Ik weet, hoe het vaste gebouw van Uwe gunstbewijzen, naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen”**. God wil een wonderbaar huis bouwen maar het gaat naar Zijn gemaakt bestek.

Bijbelstudie Centrum met een zeer speciale en machtige studie over:  
**“Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten,  
zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël  
en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”.**

in acht delen - eerste avond: inleiding

En zo heeft Hij ook deze feesten gegeven naar Zijn gemaakt bestek. Het is niet naar de mens, maar God bouwt Zijn eeuwig huis, Zijn Gemeente, waarin Hij al Zijn heerlijkheid zal hebben. God doet ons deze klanken rijker verstaan en ook in de praktijk brengen van het leven van elke dag. Zo zal de Heer tot Zijn doel en recht kunnen komen met ons allen. Laat het zo mogen zijn, dat God in ons een werkplaats kan hebben van de Heilige Geest, opdat Hij ons dieper kan gronden.

Hij wil dit zeker doen, maar Hij wil ook gebeden zijn, waartoe wij Hem willen aanroepen. God wil ons allen opbouwen in het allerheiligst geloof. God wil ons op de hoogste leerschool hebben om door Hem onderwezen te worden. Hij wil ons zeven feestdagen geven, maar Hij wil ons ook daarin rust geven, want deze zeven feestdagen zijn bovendien sabbatten des Heren, waarin Hij ons tot Zijn rust wil brengen en Zijn rust is heerlijk.

=====

### **DE ZEVEN FEESTEN DES HEREN**

Het onderwerp is het machtig grote verlossingsplan van God zoals Hij dit heeft neergelegd in de vastgestelde feesten onder Israël en de vervulling daarvan door Jezus, de Christus der Schriften. Het is een zeer rijke boodschap die voor mijzelf ieder keer dat ik haar mag brengen, ook dieper, rijker en groter wordt.

Wij lezen **Lev. 23:1-4**. *“De Here sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden des Heren, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden. Zes dagen mag arbeid verricht worden, maar op de zevende dag zal er een volkomen sabbat zijn: een heilige samenkomst; generlei arbeid zult gij verrichten, het is een sabbat voor de Here in al uw woonplaatsen. Dit zijn de feesttijden des Heren, heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd”.*

In **vers 4** staat: *“Dit zijn de feesttijden des HEREN, heilige samenkomsten”.* Waar na in dit hoofdstuk het zevental feesten wordt genoemd en beschreven.

Maar de sabbat, die in **vers 3** staat, hoort er niet bij, maar is als het ware de inleiding tot deze heilige samenkomsten. Het zijn zeven feesten en dit getal zeven vinden wij in de Bijbel steeds weer terug, want dit drukt de totaliteit uit. In deze zeven feesten geeft God het totale feest dat Hij bereid heeft voor Zijn schepping, maar in de allereerste plaats voor Zijn kinderen die Hij hiertoe roept.

Deze zeven feesten, die God aan Israël gaf en Israël ieder jaar opnieuw moet vieren, op de door God gestelde datum, zijn een afschaduwing, een geweldig wonderbaar beeld van de grote feesten die God geeft en vervult in Jezus, de Christus der Schriften. Want deze zeven feesten omvatten het hele grote verlossingsplan van God in al zijn bijzonderheden, naar een zeer nauwkeurig plan van God Zelf. En Hij vervult dat in Zijn Zoon Jezus, de Christus der Schriften, zo nauwkeurig, dat wij ons alleen maar kunnen verbazen en daarbij de grootheid Gods zien en dat Jezus, de Christus der Schriften werkelijk de Zoon van de levenden God is.

Want dit zou op geen andere wijze vervuld kunnen worden. En dit zal in de eerste plaats ons geloof versterken; het zal ons de heerlijkheid Gods in Zijn machtige verlossingsplan door Jezus, de Christus der Schriften groter en groter doen worden.

Deze zeven feesten worden door God ingedeeld in drie hoofdfesten. Hierin zien wij weer de Goddelijke harmonie, want God is een drieënig God en al Zijn werken zijn met deze drieëenheid bestempeld, dus ook Zijn verlossingswerk. Want dit machtige grote verlossingswerk wordt alleen gedaan door de drieënige God; Vader, Zoon en Heilige Geest, die in volkomen eenheid hierin samenwerken. Deze drie hoofdfesten hebben een volheid van zeven in zich.

Deze drie feesten vinden wij onder andere in **Deutr. 16:16**. *“Driemaal per jaar zal ieder die onder u van het mannelijke geslacht is, voor het aangezicht van de HERE, uw God, verschijnen op de plaats die Hij verkiezen zal; op het feest der ongezuurde broden (1), op het feest der weken (2) en op het loofhuttenfeest. (3) Maar hij zal dan*

Bijbelstudie Centrum met een zeer speciale en machtige studie over:  
**“Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten,  
zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël  
en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”.**

in acht delen - eerste avond: inleiding

*niet met lege handen voor het aangezicht des HEREN verschijnen: ieder naar zijn vermogen, naar de zegen die de HERE, uw God u gegeven heeft”.*

Laten we daar ook aan denken, dat als God ons een grote zegen geeft, verwacht Hij ook dat wij die zegen door zullen geven. God deelt deze feesten in drieën in.

Het eerste is het feest der ongezuurde broden, waartoe het Pascha ook behoort. Het Pascha en het feest de ongezuurde broden worden tezamen genoemd; het feest der ongezuurde broden.

Het tweede feest is het Wekenfeest, waar het feest van de eerstelingsgarve bij behoort, omdat dit direct verbonden is met het Wekenfeest dat wij kennen als Pinksteren.

Het derde feest is het Loofhuttenfeest, waar het feest der Bazuinen en de Grote Verzoendag direct mee verbonden zijn.

Dit is het zevental feesten, die God in drieën indeelt en die ook in drie groepen met elkaar verbonden zijn. Als wij “deze feesten” afzonderlijk bespreken zullen wij daarvan de enorm diepe zin leren verstaan.

Het zijn feesten des HEREN, zoals in **Lev. 23:2** staat: *“Spreekt tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden des HEREN, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn Mijn feesttijden”.*

Dit is iets heel belangrijks. God nodigt ons uit tot Zijn feest, maar dan hebben wij ons volledig te onderwerpen aan de wil van God, hoe Hij Zijn feest met ons wil vieren, want het is naar Zijn vastgestelde verordening.

Er is dus een Goddelijke volgorde van de feesten en als nummer één moeten wij Pascha vieren. Want wie geen Pascha met God gevierd heeft kan ook het tweede feest niet vieren en evenmin de volgende feesten. Er is vandaag een wonderlijke neiging, dat men dikwijls eerst Pinksteren wil vieren, terwijl men nog niet eens weet wat Pascha is.

In **vers 4** staat: *“Dit zijn de feesttijden des HEREN, heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd”.* De oude vertaling spreekt van *“de gezette hoogtijden”*. Het woord *“gezette hoogtijden”* heeft in de grondtekst (Hebreeuws) de letterlijke betekenis van *“een afspraak maken”*. En ook de betekenis van *“een ontmoeting hebben op een bepaalde plaats en op een bepaald tijdstip”*.

God gebruikt dus dit woord, want Hij heeft in deze gezette hoogtijden letterlijke afspraken gemaakt, dat Hij op een bepaalde tijd en op een bepaalde plaats een ontmoeting met ons wil hebben in deze feesten. Maar dan moeten wij er ons ook aan houden, want God houdt Zich er ook aan.

Wij kunnen God maar niet zomaar ontmoeten, daar waar wij willen of wanneer het ons te pas komt.

God geeft een tijd en een bepaalde plaats waar Hij ons ontmoeten wil. Ditzelfde Hebreeuws woord dat wij hier vertaald hebben met *“gezette hoogtijden”*, vinden wij ook in **Ex. 25:21 en 22**. *“Gij zult het verzoendeksel bovenop de ark leggen en in de ark zult gij de getuigenis leggen, die Ik u geven zal. En Ik zal daar met u samenkomen en van het verzoendeksel af, tussen de beide cherubs op de ark der getuigenis, over alles met u spreken wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal”.*

Daar zal ik met u samenkomen, zegt God en het is heel belangrijk dat wij dit gaan zien. Want God heeft een afspraak gemaakt en wij hebben ons daaraan te houden, waaraan wij ook niet kunnen voorbijgaan. Want wee de ziel die hieraan voorbijgaat, want voor diegene zal er geen dageraad meer zijn. Laten wij daarom onze harten openzetten en onze oren te luister leggen naar wat God ons hierin wil schenken. Het zijn wonderbare dingen.

God noemt het feesten, heilige samenkomsten en dat het inderdaad voor diegenen is die gehoorzaam zijn. Zo gaan wij begrijpen wat samenkomsten zijn en wij hebben hier nu een samenkomst, waar God ons wil ontmoeten.

Bijbelstudie Centrum met een zeer speciale en machtige studie over:  
**“Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten,  
zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël  
en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”.**

in acht delen - eerste avond: inleiding

ten, wanneer wij ons maar houden aan de inzettingen die Hij ons daarbij gegeven heeft. Dan hebben wij een ontmoeting met de Heilige, de levende God Zelf in Zijn Zoon Jezus, de Christus der Schriften.

Dit is heel wat anders dan “kerkje” spelen, want samenkomst wil zeggen dat God een afspraak gemaakt heeft om ons te ontmoeten, om daar in het midden van ons te zijn en met ons feest te vieren. Daarom zijn het heilige samenkomsten, zoals het in **Lev. 23:2** en **4** staat. Daarom hebben wij ons ook zo bijzonder in acht te nemen, opdat wij doen wat Hij zegt. Want wee diegene die als het ware Zijn feestregels en wetten wil veranderen naar eigen goeddunken.

Met deze gaat het als met hen, waarvan wij lezen in **Matth. 22:1-12**, als Jezus spreekt van de koning die een feestmaaltijd voor zijn zoon houdt en onder de bruiloftsgasten er één vindt die geen feestkleed aan heeft, want hij dacht, dat het wel zonder feestkleed kon, naar eigen goeddunken.

Maar de koning zegt dan: **“Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed?”** Dan wordt hij buiten geworpen in de buitenste duisternis.

Wij zien dus, dat het heilige samenkomsten zijn en laten wij daarom ook het feestkleed aanhebben. Dat wil zeggen geen kleed van eigengerechtigheid, eigen godsdienstigheid, eigen vroomheid, eigen wetten en leerstellingen en dogmatiek van mensen, maar getooid met het feestkleed van de Heer Jezus Zelf. In **vers 2** staat: **“De feesttijden des HEREN, die gij zult uitroepen”.**

Deze samenkomsten zijn dus ook samenroepingen, die wij moeten samenroepen naar Zijn bevel en op Zijn tijd en wel door de verkondiging van het evangelie van Jezus, de Christus der Schriften. Want wij zien, dat deze feesten van het machtig grote verlossingsplan van God spreken. Maar wij moeten niet denken, dat de verlossing in het midden staat, want niet de verlossing, maar het Lam, Jezus, de Christus der Schriften is het middelpunt van al deze feesten. En Hij is ook de letterlijke vervulling ervan, want Hij is de verlossing Zelf.

Het gaat niet om ons, maar het gaat om de Zoon. Daarom is ook **het eerste** van deze feesten het Pascha, het grote feest van het geslachte Lam Gods. God kan alleen maar feestvieren als Zijn Zoon verheerlijkt wordt en in het middelpunt staat, want al de gedachten Gods zijn in de Heer Jezus.

Zo zullen wij ook hier onze heilige samenkomsten hebben, waar Hij, het Lam Gods, in het middelpunt zal zijn. Want in al onze samenkomsten dient **“de Tafel”** in het midden van de dienst te staan.

Nu zullen wij eerst het derde vers lezen: **Lev. 23:3. “Zes dagen mag arbeid verricht worden, maar op de zevende dag zal er een volkomen sabbat zijn: een heilige samenkomst; generlei arbeid zult gij verrichten, het is een sabbat voor de HERE in al uw woonplaatsen”.**

Merkwaardig is het, dat God, voordat Hij deze zeven feesten verordineert, eerst spreekt over de weeksabbat. Toch is dit niet zo merkwaardig, want deze sabbat is als het ware niets anders dan een voorportaal dat toegang geeft tot het heerlijke Godspaleis. Wij zouden kunnen zeggen, dat deze zeven hoogtijfeesten zijn als een wonderbaar Godsgebouw.

Want het is ook het Godsgebouw, dat naar Zijn gemaakt bestek in eeuwigheid zal verrijzen. En de sabbat is daarvan als het ware het voorportaal.

Wij kunnen ook zeggen, dat het de geweldige verlossingssymfonie is, die uit drie delen bestaat, de drie grote feesten die weer onderverdeeld zijn in zeven feesten. De weeksabbat is daarvan het voorspel, het prelude. In het voorspel beluisteren wij reeds alle motieven die deze geweldige symfonie omvat. Dit willen wij nu eerst nader bekijken.

De Schrift kent twee soorten sabbatten, namelijk de gewone sabbat, de zogenaamde zevende dag die wij kennen als zaterdag. En daarnaast de feestsabbatten, zoals deze feesten zijn. In onze heidense Christelijke

Bijbelstudie Centrum met een zeer speciale en machtige studie over:  
**“Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten, zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”.**

in acht delen - eerste avond: inleiding

jaartelling kan het satanische feest kerst (het afgodenfeest van Nimrod - lees de studie: “waarom zwijgt men hierover”) op een zondag vallen maar ook midden in de week wat men dan een “extra zondag” noemt. Iedere eerste dag van de week hebben wij zondag, maar tweede Paasdag is een extra zondag. Hemelvaartsdag is een extra zondag dat op donderdag valt.

Zo kent de Schrift de weeksabbatten en de extra feestsabbatten die op andere dagen kunnen vallen. Maar ook wel op de weeksabbatten en dan noemt men het een dubbele sabbat, zoals dit ook in deze feestcyclus voorkomt.

Daarom is de inleiding van de weeksabbat ook heel begrijpelijk, want het is de inleiding tot die geweldige feestsabbatten, die God geeft met het doel, om ons te brengen in de eeuwige sabbat. Het gaat om de eeuwige rust die God bereid heeft voor heel de schepping en allen, die Hij hiertoe roepen zal. Zo zal God rusten in Zijn schepselen. Dat is de uiteindelijke sabbat die komt en nooit een einde zal hebben.

Nu gaan wij de weeksabbat bezien in **Ex. 31: 12 en 13**. **“De HERE zeide tot Mozes: Gij dan, spreek tot de Israëlieten: maar mijn sabbatten moet gij onderhouden, want dat is een teken tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht, zodat gij weet, dat Ik de HERE ben, die u heilig”.**

En in **vers 16 en 17** lezen wij: **“De Israëlieten zullen de sabbat onderhouden, door de sabbat te vieren, zei en hun nageslacht, als een altoosdurend verbond. Tussen Mij en de Israëlieten is deze een teken voor altoos, want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en adem geschept”.**

Deze weeksabbat is dus een teken van God, maar een teken is niet het wezen der dingen zelf, maar het is een heenwijzing van datgene wat God uiteindelijk wil geven. Zo vinden wij in de Schrift, dat die weeksabbat een teken is van drie dingen.

Ten eerste lezen wij in **Ex. 20:8 en 11**. **“Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt”. “Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt deze en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die”.**

Israël moet dus allereerst de weeksabbat als een rustdag onderhouden, omdat God in zes dagen hemel en aarde geschapen had met al wat daarin was en op de zevende dag rustte Hij. Het was dus een onderhouden van de gedachtenis, hoe God alle dingen geschapen had en daarna rustte.

Ten tweede was het ook nog een teken van iets zoals wij vinden in **Deutr. 5:15**. **“want gij zult gedenken, dat gij dienstknechten in het land Egypte geweest zijt, en dat de HERE, uw God, u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en met een uitgestrekte arm; daarom heeft u de HERE, uw God, geboden de sabbatdag te houden”.**

Dus in de tweede plaats moesten zij de sabbatdag vieren om te gedenken, hoe zij dienstknechten en slaven geweest waren in het land Egypte, maar dat God hen met een uitgestrekte arm verlost heeft. Het tweede is dus een gedenking aan de verlossing. De sabbat is dus een terugwijzing naar de schepping en een heenwijzing naar de verlossing.

Ten derde vinden wij in **Hebr. 4**, dat de sabbat een heenwijzing is naar de uiteindelijke rust die God bereid heeft voor diegenen, die in Hem geloven. Er is een rust, een sabbat voor het volk van God. Het is ook een heenwijzing naar de uiteindelijke heerlijkheid die nog komen moet.

**Vers 1** zegt: **“Laten wij (Nieuw Testamentische Gemeente) daarom op onze hoede zijn, dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven”.**

En in **vers 3**: **“Want wij gaan tot (de) rust in, wij, die tot geloof gekomen zijn, zoals Hij gesproken heeft”.**

Bijbelstudie Centrum met een zeer speciale en machtige studie over:  
**“Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten, zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”.**

in acht delen - eerste avond: inleiding

En in vers 4-7: *“Want Hij heeft ergens van de zevende dag (de sabbat) aldus gesproken: En God rustte op de zevende dag van al zijn werken; en hier wederom: Nooit zullen zij (ongelovigen) tot mijn rust ingaan. Aangezien nog te wachten is (dat moet nog komen) dat sommigen tot die rust zullen ingaan, en zij, die het evangelie eerst ontvangen hebben, (Israël) niet ingegaan zijn wegens hun ongehoorzaamheid, stelt Hij wederom een dag vast, heden, als Hij door David na zo lange tijd spreekt”.*

En vers 11 zegt verder: *“Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan”.* Hier is de sabbat een teken die ons heenwijst naar de rust die bereid is voor het volk van God; de rust die nog komen moet, die uiteindelijk heerlijkheid, onze erfenis die voor ons weggelegd is in de hemelen. Het is de rust die zal komen voor de Nieuw Testamentische Gemeente, het Lichaam van Christus, als Hij wederkomt en Hij ons zal brengen in het Vaderhuis met de vele woningen.

Zo zien wij, dat de sabbat een teken is, die heenwijst naar drie dingen: schepping, verlossing en de uiteindelijke heerlijkheid. Deze heerlijkheid komt, want het is de rust die God bereid heeft voor de Zijnen.

Daarom vinden wij in **Lev. 23** de weeksabbat als een inleiding staan voor deze zeven feesten, want in de weeksabbat beluisteren wij als het ware al de motieven die God verder in zeven hoogtijfeesten uitwerkt en tot heerlijke heerlijkheid doet worden, namelijk hoe Hij Zijn schepping zal verlossen en zal brengen in de uiteindelijke heerlijkheid.

De weeksabbat is bovendien een teken van de geweldige feestsabbatten die tenslotte eindigt in de eeuwige sabbat, de achtste dag die wij vinden aan het einde van het Loofhuttenfeest, waarin God alles zal zijn, als de schepping zal rusten in haar Schepper en de Schepper zal ruste in Zijn schepping. In de heerlijkheid die komt, zal geen verstoring meer zijn.

Laten wij er goed acht opslaan, dat wij God ontmoeten, want God wil ons ontmoeten; **allereerst** in het Pascha. We kunnen God niet eerst in Pinksteren of Loofhuttenfeest ontmoeten. Als wij, na God in het Pascha ontmoet te hebben, getrouw blijven, dan moeten wij met de Heer verder wandelen, totdat wij in de achtste dag gekomen zijn.

Wij zullen zien, hoe zeer nauwgezet God deze feesten heeft vervuld in Zijn Zoon Jezus, de Christus der Schriften en hierin hebben we bovendien de leidraad, hoe God de rest van deze feesten even nauwkeurig zal vervullen in Zijn Zoon.

Als wij ons aan deze leidraad houden, zullen wij niet tot dwaze uitspraken komen, zoals wij vandaag vaak horen waar de Christelijke gemeenten vol van zijn en ons allerlei, niet Schriftuurlijke leringen onderwijzen, onder andere dat de Gemeente door de Grote Verdrukking zou moeten gaan en dat er nog geweldige opwekking zullen gaan komen.

Deze verwarring brengende inzichten sluipen binnen, omdat men geen interesse heeft voor dieper Schrift onderzoek om de wil van de Heer en Zijn machtig geweldige plan met Zijn schepsel en Zijn schepping te leren kennen en verstaan, zodat men zich daarom ook niet houdt aan Zijn gezette Hoogtijden.

De Schrift zegt ook in **Hosea 4:6: *Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis*”.**

Ook het profetische Woord in het Nieuwe Testament heeft het tevoren reeds gezegd, onder andere in **2 Tim. 4:3-4**, dat het zo zou gaan in de laatste dagen. *“Want er komt een tijd (en daar leven we nu reeds in), dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen (jij met je Bijbel), maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtels keren”* (zoals er zijn: kinderdoop, kerstfeest en lidmaatschap kerkelijke/gemeentelijke organisatie. Gemeente hoort een organisme te zijn, het Lichaam van Christus en dat is heel wat anders dan een wereldse organisatie).



Bijbelstudie Centrum met een zeer speciale en machtige studie over:  
**“Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten,  
zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël  
en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”.**

in acht delen - eerste avond: inleiding

Het is heel erg bedroevend! Laten wij daarom het gebed vermenigvuldigen voor diegenen, die op de dwaalwegen gekomen zijn en vandaag de dag reeds meer en meer verblind worden in allerlei wind van leer door mensen en die niet naar het Woord van God zijn.

Tot zover, vrijdag aanstaande, goede vrijdag, starten wij met het eerste feest dat God viert. Zaterdag het tweede feest en zondag komen we met het derde feest. Vervolgens elke zondag een volgend feest.

De Heer Zegene u.  
Amen.