

***"Enige merkwaardige punten van overeenkomst en verschil
in de geschiedenis van Israël en haar Messias Jezus, de Christus der Schriften"***

TWEEDE AVOND

Geachte lezer,

Wij verheugen ons, u deze studie over twee avonden te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: ***"Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden"***. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

*alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen*

2 Tim. 4:2-4 "verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren"

***"Enige merkwaardige punten van overeenkomst en verschil
in de geschiedenis van Israël en haar Messias Jezus, de Christus der Schriften"***

TWEEDE AVOND

Vorige keer hebben we het gehad over de punten van **overeenkomst** in de geschiedenis van Israël en haar Messias. Vanavond gaan we het hebben over **enkele verschillen** die ik u wil laten zien tussen deze twee knechten.

Dat is nodig, om alles goed te kunnen verstaan.

Van Jezus, de Christus der Schriften is het eigenlijk onnodig om dat te zeggen, dat Hij de Knecht Gods is, de Heer Jezus ziet volkomen wat Gods wegen zijn en Hij wandelt daarin.

En Hij is het ook, die hoort, wat wij lezen in **Jes. 50:4-5**, waar gesproken wordt van de knecht, de Messias Jezus, de Christus der Schriften: ***"De Here Here heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen. De Here Here heeft mij het oor geopend en ik ben niet weerspanning geweest, ik ben niet teruggedeinsd"***.

Maar van de knecht Israël wordt gezegd in **Jes. 42:19**. ***"Wie is er blind dan mijn knecht en doof als de bode die ik zend? Wie is er blind als de volmaakte en blind als de knecht des Heren?"***

Ziet u de verschillen?

De Messias is de Ziende, de Horende, die daarom het machtige werktuig in Gods hand is; Israël is de blinde en de dove, maar die daarom even goed een machtig werktuig in Gods hand is, zelfs in hun verblinding. Dat is toch merkwaardig!

Een ander verschil tussen deze twee knechten is, dat wij van de Messias Jezus, de Christus der Schriften lezen, hoe Hij vrijwillig en niet weerspanning is, zoals we net in **Jes. 50:4-5** gelezen hebben. Maar van Israël staat in **Jes. 42:24-25**. ***"Wie heeft Jakob tot plundering overgegeven en Israël aan berovers? Is het niet de Here, tegen wie wij gezondigd hebben, op wiens wegen zij niet hebben willen gaan, en naar wiens wet zij niet geluisterd hebben? Daarom stortte Hij de grimmigheid van zijn toorn over hen uit en het geweld van de oorlog. Dat zette hen rondom in vlam, maar zij sloegen er geen acht op; ja, het stak hen in brand, maar zij namen het niet ter harte"***.

Ziet u de verschillen?

De Heer Jezus als gehoorzame Dienstknecht, die hoort, want Hij is het Woord van God en Hij is de Profeet; en Israël is de blinde, ziende blind en horende doof en toch Gods knecht. De Heer Jezus, de gewillige, die niet weerspanning was, maar vrijwillig ging naar dat kruis op Golgotha, waarvoor God Hem zond op de aarde.

Maar Israël is de weerspanning, gelijk geschreven staat in **vers 24**: (nogmaals lezen) ***"Wie heeft Jakob tot plundering overgegeven en Israël aan berovers? Is het niet de Here, tegen wie wij gezondigd hebben, op wiens wegen zij niet hebben willen gaan, en naar wiens wet zij niet geluisterd hebben?"***

De Heer Jezus ging geheel de weg van Zijn God en Vader en deed alles naar de wet van Zijn God, die in Zijn hart was.

Maar de knecht Israël heeft niet willen luisteren. Maar..... luister heel goed: laten we toch niet de valse en verkeerde conclusie trekken, die al zoveel eeuwen gemaakt is geworden en die vandaag de dag nog steeds gevoed wordt, dat God daardoor Israël verworpen zou hebben.

Trek a.u.b nooit deze valse en verkeerde conclusie!

***"Enige merkwaardige punten van overeenkomst en verschil
in de geschiedenis van Israël en haar Messias Jezus, de Christus der Schriften"***

TWEEDE AVOND

Want het is juist de eer en de heerlijkheid Gods, dat Hij Israël verkoren heeft als Zijn knecht; en God zal daarmee klaar komen. Zij zullen straks zien, dat God deze nog dove en blinde knecht naar voren gaat schuiven en dat gebeurt nu al in de volkerenwereld. Maar eerst zal de volkerenwereld gericht moeten worden door Jezus, de Christus der Schriften.

Daarom moet Israël nog steeds doof en blind zijn, want in deze toestand gaat God hen naar voren schuiven als Zijn getuige, opdat de volkeren onder het oordeel en gericht van God zullen komen.

Nog een derde verschil wil ik aanhalen. Van de Heer Jezus weten wij, dat Hij zo gewillig en niet weerspanning was en Hij volkomen in de weg van Zijn God ging, dat Hij daarom ook het waarachtige brand- en slachtoffer is geworden, waartoe Hij Zichzelf gebracht heeft en waardoor Hij God heeft geëerd. (over alle verschillende offers hebben wij als Bijbelstudie Centrum ook een uitgebreide studie)

Van Israël, die andere knecht wordt gezegd in **Jes. 43:22-24.** ***"Doch Mij hebt gij niet aangeroepen, o Jakob, of u om Mij moeite gegeven, o Israël. Gij hebt Mij de schapen uwer brandoffers niet gebracht en met uw slachtoffers hebt gij Mij niet geëerd; Ik heb u niet lastig gevallen om spijsoffers en Ik heb u geen moeite aangedaan om wierook.***

Gij hebt Mij voor zilver geen kalmoes (moerasplant) gekocht en met het vet uwer slachtoffers hebt gij Mij niet gelaafd. Neen, gij zijt Mij lastig gevallen met uw zonden, hebt Mij moeite aangedaan met uw ongerechtigheden".

U ziet ook hierin de verschillen tussen deze twee knechten.

En nu het wonderlijke plan van God; de gehoorzame, gewillige Dienstknecht is als het ware zuivere Brandoffer, Spijsoffer en Slachtoffer een LIEFELIJKE GEUR voor God geworden.

En door de gewillige weg, die Hij gegaan is, waardoor de Vader en de Zoon onze redding en verlossing zijn geworden, moest Hij de heerlijkheid bij de Vader verlaten en de menselijke staat aannemen. Zo moest Hij in dat menselijke lichaam zich verenigen met ons geslacht uit Adam, zondaren uit Adam, om onze zonden in Zijn lichaam te nemen en weg te dragen op dat vloekhout van Golgotha, om daar te lijden en te sterven voor onze zonden en Zijn kostbaar bloed te storten tot een losprijs.

Hij werd begraven om onze oude ongerechte mens weg te doen in Zijn graf; maar Hij is verrezen, Hij is OPNIEUW GEBOREN als de NIEUWE MENS, door de Geest van God, opdat wij in Hem door het geloof in Hem, een nieuwe schepping (de nieuwe mens) zouden zijn, die gekruisigd is met Hem en met Hem gestorven is aan onze oude afkomst uit Adam, opgewekt (opnieuw geboren) zijnde in nieuwheid des levens.

Die gewillige, gehoorzame Dienstknecht, die ziet en die hoort en die de weg van Zijn God en Vader is gegaan, zal voor God ook die ander knecht, die nu nog blind en doof is, ziende en horende doen worden.

Wist u dat? Prijst de Heer!

Roem daarom niet tegen de takken, zoals wij in **Rom. 11** lezen. En zeker nu niet, nu de gestrengheid Gods gaat over de gevallen en de goedhartigheid Gods over ons is als heidenen, die ingeënt zijn. Maar vrees! (ver te zoeken in vele Gemeenten) ***"Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, Hij zal ook u niet sparen"***. **Vers 21 van Rom. 11.**

Dit geldt ons, die uit de heidenen voortgekomen zijn, als wij niet blijven bij de goedertierenheid Gods. Daarom is Israël een geweldige, grote onderwijzing Gods voor u en mij. Want Israël, dat zo'n diepe weg gaat van lijden, wat nog lang niet ten einde is, valt onder de gestrengheid Gods.

***"Enige merkwaardige punten van overeenkomst en verschil
in de geschiedenis van Israël en haar Messias Jezus, de Christus der Schriften"***

TWEEDE AVOND

Hoor ook wat Jesaja moest profeteren over deze knecht in **Jes. 49:5-7a**. *"Maar nu zegt de Here, die mij van de moederschoot aan vormde tot zijn knecht, om Jakob tot Hem terug te brengen en om Israël tot Hem vergaderd te doen worden – en ik werd geëerd in de ogen des Heren en mijn God was mijn sterkte – Hij zegt dan: Het is te gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen van Jakob weder op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen; Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reike tot het einde der aarde. Zo zegt de Here, Israëls Verlosser, zijn Heilige, tot de diep verachte, de bij het volk verafschuwde, de knecht van heersers"*.

In **Jes. 42**, zien wij al dezelfde profetie, hoe God door de gehoorzame knecht, de ongehoorzame knecht Israël tot gehoorzaamheid gaat brengen en tot vruchtbaarheid. Wat heerlijk!

Dat zegt **Jes. 42:6-7**. *"Ik, de Here, heb u (Jezus, de Christus der Schriften) geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor het volk (Israël), tot een licht der natiën: om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis gezeten zijn"*.

We hebben nu net gelezen, hoe Israël, ziende blind en horende doof is en in gevangenschappen zit. Maar waar was u en ik, toen God in Zijn liefde en genade aan uw en mijn hart Jezus, de Christus der Schriften ging openbaren? Waren wij allen ook niet doof en blind? Zaten wij ook niet in kerkerzellen, gebonden door zonde en ongerechtigheid als een slaaf van de zonde en van de wereld, dus als een slaaf van satan?

Hebben wij zelf onze blinde ogen, hoewel wij zagen en toch niet zagen geopend? En hebben wij zelf onze horende dove oren geopend? Of was het de Heer? Hoor wat hier geschreven staat van de Messias in **Jes. 42:1**. *"Zie, mijn knecht (de Heer Jezus in Zijn vernedering), die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb. Ik heb mijn Geest op hem gelegd: hij zal de volken het recht openbaren"*.

In Jezus, de Christus der Schriften heeft God al Zijn welbehagen, in Israël nu niet, want het is nog een ongehoorzame knecht. Maar heeft God hen daardoor verworpen? NEEN, hoort u maar, wat er staat in **Jes. 41:9**. *"gij, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie Ik zeide: Gij zijt mijn knecht, Ik heb u verkoren en u niet versmaad"*.

De Heer Jezus is Gods welbehagen, maar Hij heeft de andere knecht niet versmaad, want dat zou een smaad voor God zelf zijn. Hij zal door die gehoorzame knecht ook de andere knecht tot het licht gaan brengen, wat geschreven staat in **Jes. 43:24b-25**.

Daarvoor staat een hele waslijst van wat Jakob allemaal aan overtredingen heeft gedaan en dat hij alleen maar God moeite heeft bezorgd: **Jes. 43:24b-25**. *"Nee, gij zijt Mij lastig gevallen met uw zonden, hebt Mij moeite aangedaan met uw ongerechtigheden. Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet"*.

Wie is die *"Ik ben"*, wie is die geopenbaarde God? Is het niet die gehoorzame knecht, Die gezegd heeft: *"Ik ben de weg, de Waarheid en het Leven"*, Hij is de Ik ben. *"Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil", ja, Ik gedenk uw zonden niet"*.

En wat zegt diezelfde Heer in **Jes. 44:21-22**. *"Denk hieraan, Jakob; Israël, want gij zijt mijn knecht; Ik heb u geformeerd, gij zijt mijn knecht, Israël; gij wordt door Mij niet vergeten. (God vergeet Israël nooit) Ik vaag uw overtredingen weg als een nevel en uw zonden als een wolk; keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost"*.

Is dat zo? Toen Jezus op Golgotha stierf, stond er bovenaan zijn kruis: *"Dit is Jezus, de Koning der Joden"*. En de Joden hebben geroepen, zie **Matt. 27:25** *"Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen"*. Ja en deze uitspraak, dit gebed is verhoord!

Voor alle duidelijkheid. Waarom zijn wij behouden en zijn wij verzoend geworden met God? Wij, die een vijand waren door onze zonden? Waardoor hebben wij een vrije toegang gekregen tot de Genade

***"Enige merkwaardige punten van overeenkomst en verschil
in de geschiedenis van Israël en haar Messias Jezus, de Christus der Schriften"***

TWEEDE AVOND

Troon? Waarom hebben wij vrede met God? Waardoor zijn onze zonden weg gewassen? Is het niet, dat wij gedekt zijn door Zijn bloed? ***"Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen"***.

Nogmaals: Israël heeft in zijn verblinding en verharding geroepen: ***"Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen"***. Ja, en dat is gebeurd, want Israël is een profetisch volk. Zelfs Kajafas (de toenamlige Hogepriester) heeft in zijn verharding en verblinding geprofeteerd dat het beter is dat één mens sterft voor het gehele volk, dan dat het hele volk ten gronde gaat.

Joh. 11:49-52. "Maar één van hen, Kajafas, de hogepriester van dat jaar, zeide tot hen: Gij weet niets, en gij beseft niet, dat het in uw belang is, dat één mens sterft voor het volk en niet het gehele volk verloren gaat. Doch dit zeide hij niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij, dat Jezus zou sterven voor het volk, en niet alleen voor het volk, maar om ook de verstrooide kinderen Gods bijeen te vergaderen".

Ook in hun verblinding geeft God hen een machtige onderwijzing, want Hij zegt immers: ***"Gij wordt door Mij niet vergeten. Ik vaag uw overtredingen weg als een nevel en uw zonden als een wolk: Keer weer tot Mij, want Ik heb u verlost"***. En in het 26^e vers van dit **Jes. 44** zegt de Heer: ***"die het woord van Mijn knecht gestand doet"***. (letterlijk: bevestigd)

Heeft de Heer Jezus niet op het kruis uitgeroepen: ***"Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen"***. Worden niet ALLE gebeden van de Heer Jezus verhoort? Ja toch,..... dan wordt ook dit gebed verhoord.

Want toen de Heer Jezus aan het kruis uitriep: ***"Het is volbracht"*** was daar allereerst Israël bij inbegrepen. En in het 3^e vers van **Jes. 44** lezen wij: ***"Want Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge; Ik zal Mijn Geest uitgieten op uw nakroost en Mijn zegen op uw nakomelingen"***.

Ja, Israël zal straks zien, in Wie zij gestoken hebben en dan zal God Zijn Geest ook over hen uitstorten, gelijk geschreven staat. Nog een andere profetie over Israël lezen wij in **Jes. 45:25**. ***"In de Here wordt het gehele nakroost van Israël gerechtvaardigd en zal het zich beroemen"***.

U moet deze hoofdstukken eens aandachtig gaan lezen, want het is werkelijk geweldig, wat God hier openbaart over wat Hij doet door die twee knechten, de Messias en het volk Israël. En waarvan geen Woord ter aarde zal vallen.

Hoe zijn wij van een verloren zondaar een rechtvaardige geworden? Door het geloof in de Heer Jezus, want Hij is de rechtvaardiging. Want God zegt immers, dat in diezelfde Heer, waardoor wij gerechtvaardigd zijn geworden, ook het hele nakroost van Israël gerechtvaardigd zal worden en zich daarin beroemen zal.

Ik wil u nog iets vertellen over hoe God deze dove en blinde knecht Israël naar voren gaat roepen en voor alle volkeren plaatst. En dat gebeurt nu vandaag de dag al, open uw ogen ervoor! Daarom leven wij een het einde van de eindtijd.

Want wij hebben gelezen in **Jes. 43:1-7**, hoe God Israël gaat verlossen en hoe Hij hen van het enen einde der aarde tot het andere vergadert. En dan zegt Hij in het 8^e vers: ***"Doet het volk uitgaan*** (uit die diaspora, die verstrooiing), ***dat blind is*** (het gaat dus in blinde toestand uit), ***al heeft het ogen, en dat doof is, al heeft het ook oren"***.

Men heeft hier wel tussen **vers 8 en 9** een pericoop geplaatst (*God, de Verlosser, doet nieuwe dingen*), maar dat is *niet* juist, want het hoort bij elkaar. Want God zegt: ***"Doet het volk uitgaan"***. En dat is het Joodse volk, dat Hij nu gaat vergaderen uit ***"alle volkeren, terwijl het nog blind is, ook al hebben zij ogen en dat doof is, ook al hebben zij oren"***. (waar zijn ze blind en doof voor? Voor hun Messias, Jezus, de Christus der Schriften)

***"Enige merkwaardige punten van overeenkomst en verschil
in de geschiedenis van Israël en haar Messias Jezus, de Christus der Schriften"***

TWEEDE AVOND

In vers 9 staat er: ***"Alle volken zijn samen vergaderd"***; het gaat steeds van God uit, want God vergadert alle volkeren tezamen (V.N.); een volkerenvergadering, waar alle volkeren der wereld samen vergaderen. En voor dat forum stelt Hij die blinde en dove dienstknecht, Israël.

"Alle volken zijn samen vergaderd en de natiën hebben zich verzameld. Wie onder hen kondigt dit aan en doet ons het verleden horen? Laten zij hun getuigen voorbrengen, opdat zij in het gelijk gesteld mogen worden en men het hore en zegge: Het is waarheid".

Hebt u wel eens iets gehoord in de V.N., die daar Israël staan te veroordelen, dat zij niets, maar dan ook niets over het verleden van Israël hebben gezegd over het oude recht op dat land, dat God hen gaf? Daar wordt nooit over gesproken, maar wel over dat zogenaamd Palestijnse recht, terwijl zij dat land nooit in bezit hebben gehad.

Dat is zo erg, dat zij ooit als getuigen van hun recht, naar de leugen van de islam leugen hebben geluisterd. De islam, de satanische criminal psychosis (Avi Lipkin) (is geen godsdienst). Het is bedroevend, dat de V.N. dat als waarheid aannemen, opdat de Palestijnen in het gelijk gesteld worden.

Maar nu komt Gods beslissing in **Jes. 43:10-13**. ***"Gij (doof en blind Israël) zijt, luidt het woord des Heren, mijn getuigen, en mijn knecht, die Ik verkoren heb, opdat gij het weet en in Mij gelooft en inziet, dat Ik dezelfde ben; vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn. Ik, Ik ben de Here, en buiten Mij is er geen Verlosser. Ik heb verkondigd, verlost en doen horen, en ben geen vreemde onder u; gij toch zijt mijn getuigen, luidt het woord des Heren, en Ik ben God. Ook voortaan ben Ik dezelfde en niemand redt uit mijn hand. Ik werk, en wie zal het keren"?***

Hebt u **Matt. 25** wel eens goed gelezen, wat de Heer Jezus in vers 31-32 gezegd heeft: ***"Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon (van David) zijner heerlijkheid. (Hij komt dan als hun Messias, de Koning) En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden (oordelen), zoals de herder de schapen scheidt van de bokken"***.

En in vers 40 zegt de Heer Jezus: ***"En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit hebt gedaan aan één van deze mijn minste broeders (dat is aan Israël in de eerste plaats) hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan"***.

Ik hoop, dat u iets van die gebedslast gaat krijgen voor Israël, die de Heer ons doet ondervinden, wanneer wij ten volle gaan begrijpen het bittere lijden, wat Israël nog wacht, zoals ook de Heer Jezus moest wenen.

Er zijn nog enige punten van overeenstemming waar ik het met u toch nog even over wil hebben. Israël heeft Zijn Messias verworpen. **Deutr. 32:21** ***"Zij verwekten Mij tot naijver door wat geen god is, zij krenkten Mij met hun ijdelheden. Daarom zal Ik hen tot naijver verwekken door wat geen natie is, door een dwaas volk zal Ik hen krenken"***.

En **Rom. 10: 9**. ***"Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden"***.

Er staat ook bij, wat God daar tegenover doet. Omdat zij de Messias verwerpen, zal God het tijdelijk als Zijn volk verwerpen en zal Hij vooral een ander volk nemen, om hen tot jaloezie te verwekken en dat is de Gemeente.

Ook hebben zij hun Messias overgeleverd en een verkoopprijs van 30 zilverlingen betaald gekregen. En kijk eens in de profeten, o.a. in **Ps. 44:12**, hoe God hen voor een spotprijs verkocht heeft onder de volken. Hebt u het wel eens gelezen? ***"Gij hebt ons overgeleverd als slachtvee, ons onder de volken verstrooid"***.

***"Enige merkwaardige punten van overeenkomst en verschil
in de geschiedenis van Israël en haar Messias Jezus, de Christus der Schriften"***

TWEEDE AVOND

Het lijden van de Messias is ook het lijden van het volk, wat ook in Joël 3:1-3 staat. *"Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden, en over mijn volk het lot wierpen, en een jongen gaven voor een hoer en een meisje verkochten voor wijn, opdat zij konden drinken"*.

Zij hebben hun Messias aan de heidenen overgeleverd en nu heeft de Heer hen voor een tijd aan de heidenen overgeleverd. Ziet u, de gestrengheid Gods in Zijn rechtvaardigheid?

Toen is de Messias met Zijn Geest naar de heidenen gegaan om onder hen het evangelie te brengen en Hij heeft het volk Israël onder de heidenen verstrooid. Bij zijn veroordeling hebben zij begeerd, dat een beruchte moordenaar en rover werd vrijgelaten. (Barabas) Dit gebeurde openlijk voor het forum, niet alleen van Israël maar ook voor het forum van Rome. En wat hebben wij gezien? Dat Israël hetzelfde ondergaat, hoe het verraden wordt door de volkerenwereld en overgeleverd werd aan een beruchte moordenaar Jasser Arafath.

Hier zien wij Gods gerechtigheid en gestrengheid.

Hun Messias hebben zij geslagen en ook de heidenen hebben Hem geslagen en verwond, zodat Zijn lichaam vol wonden was. De Joden hebben de Heer Jezus vals beschuldigd en veroordeeld terwijl Hij toch hun Messias was. En wat ondergaat Israël vandaag? Het wordt vals beschuldigd en veroordeeld voor dingen, die zij niet gedaan hebben.

Ziet U hoe nauwkeurig de gerechtigheid Gods is!

En wat overkomt Israël? Ook Israël wordt door iedereen alleen gelaten. De weinige hulp, die zij nu nog krijgen, zal hun zeker ontvallen. Ja, zij hebben Hem verraden, bespot en beschimpt onder het roepen: *"als gij Gods Zoon zijt, kom dan van dat kruis af"*.

En wat overkomt Israël nu? Zij worden ook verraden, bespot, beschimpt en er wordt gezegd: *"Laten zij dan maar zien in die oorlogen of hun God hen altijd helpt. Dat zij die eerste oorlogen zo geweldig hebben gewonnen, is maar een sprookje; maar wij zullen hen wel laten zien, dat wij hen wel ondersteboven zullen lopen. Indien zij Gods volk zijn, laat dan maar zien of die God hen dan helpt"*. Maar zij worden geholpen!

De Joden hebben hun Messias laten uitkleden en hebben het lot over Hem geworpen en Israël wacht nu hetzelfde lot. Het wordt overal uitgekleed en het lot wordt over hen geworpen, ook in de V.N. over welk deel hen toebedeeld zal worden.

U ziet ook hier de omkering!

De volkeren willen allemaal wel vrede, maar Israël moet zich dan terugtrekken achter de oude, onmogelijke grenzen en daarbij de rechten van de Palestijnen erkennen, wat voor hen betekent de liquidatie van de staat Israël.

Het laatste punt van overeenkomst is: De Heer Jezus werd gekruisigd in een bange stonde, in een uur van grote duisternis, verlaten van allen en zelfs ook van God. En waar gaat het met Israël nu naar toe? Ook naar een dieptepunt.

Maar dan? Zoals God toen ingreep en Zijn Zoon deed opstaan uit de doden in Triomf en daardoor Zijn wonderbaar plan van redding en verlossing en verzoening voortgang vond, zo zal ook Israël in die bange ure komen, een bang uur van benauwdheid voor Jakob, maar daaruit zal hij verlost worden.

***"Enige merkwaardige punten van overeenkomst en verschil
in de geschiedenis van Israël en haar Messias Jezus, de Christus der Schriften"***

TWEEDE AVOND

En dan komt het heil voor de volkeren. Rom. 11:15 zegt: *"Want, indien hun verwerping, de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders worden, dan leven uit de doden"*. Bidt daarom voor Israël, opdat God Zijn plan met haast zal volvoeren.

Weest biddende en wakende!

Maranatha, Heer Jezus kom!

Laten we als kring de Heer danken voor wat Hij ons vanavond weer heeft laten zien en oren.

Amen