

”de persoon van de Heilige Geest en Zijn wonderbaar werk in en door ons”

Geachte lezer,

Wij verheugen ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: ***“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”***. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswegen de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

*alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen*

2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtzels keren”.

”de persoon van de Heilige Geest en Zijn wonderbaar werk in en door ons”

Broeders en zusters laten wij het Woord openen en lezen Joh. 14:15-20 ***”Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik leef en gij zult leven. Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u”.***

De Heer heeft het mij in het hart gegeven te spreken over de Heilige Geest en Zijn wonderbaar werk in en door ons. Want daar is nog veel onkunde en verwarring over. Ik hoop van ganser harte dat het er toe mag bijdragen, dat de Heer door Zijn Woord en Geest een dorst in uw hart gaat bewerken naar dat leven; een leven, vervuld met de Heilige Geest. Dat is namelijk de voorwaarde die de Heer stelt om de stromen van zegen te kunnen ontvangen en zelf een zegendrager of -draagster te worden.

De Heer Jezus zegt immers in het Evangelie van Johannes in **hoofdstuk 7 vers 37**: ***”En op de laatste, de grote dag van het feest (Loofhuttenfeest), stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke”!***

Zolang wij geen dorst hebben, zullen wij niet gaan maar als we dorst krijgen, wordt het een levenskwestie. Daarom hoop ik allereerst, dat dit ertoe mag bijdragen, dat de Heer die dorst in aller harten zal bewerken, opdat we de stromen van levend water, die Hij ons wil geven, ook mogen ontvangen.

We willen dan allereerst beginnen met de Persoon en het werk van de Heilige Geest. Er zijn ook in deze dagen dwaalleringen, die leren dat de Heilige Geest een invloed van God of een onpersoonlijke kracht is. De Heer Jezus zelf echter en de Heilige Schrift leren ons duidelijk dat de Heilige Geest een Persoon is, even werkelijk als God de Vader een persoon is en ook God de Zoon. We zien dat ook duidelijk in de wijze, waarop de Heer Jezus over Hem spreekt.

Ik moet eerst opmerken, dat de Heer in Joh. 14:17 spreekt over ***“de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn”***.

In **vers 16** spreekt de Heer Jezus over de Vader ook als Hij en Hem. Gelijk de Heer Jezus als Persoon bij hen was in die tijd, hun Trooster en hun Leraar was en tot hen sprak, zo zal nu de Heilige Geest tot hen spreken en hen leiden en even reëel bij hen zijn. In Joh. 16:12-15 noemt de Heer Hem acht maal ***“HIJ”*** en u vindt het ook weer in Joh. 14:17. Inderdaad, de Heilige Geest is immers de derde Persoon van de ene waarachtige God.

In **Hand.5:3-4**, de geschiedenis van Ananias en Sapphira, noemt ook de apostel Petrus de Heilige Geest God: ***”Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart plaats geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God”***

We gaan nu bezien, hoe de Heilige Geest als Persoon werkt en wat Hij doet onder Gods kinderen en in de Gemeente. Hij is allereerst de Heilige Geest, die tot ons spreekt. In Joh. 16:13 zegt de Heer Jezus: ***“doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen”***.

”de persoon van de Heilige Geest en Zijn wonderbaar werk in en door ons”

De Heilige Geest spreekt niet uit Zichzelf maar al wat hij hoort van de Vader en de Zoon dat spreekt Hij.

Daarom vinden we ook, dat de verheerlijkte en verhoogde Christus, door middel van Zijn apostel Johannes in het laatste Bijbelboek de Gemeente tot zevenmaal oproept (zie **Openb. 2 en 3**) met de woorden: ***“Wie een oor heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zeg”***.

De Heilige Geest is de sprekende God en Hij spreekt niet van Zichzelf maar van wat Hij van de Vader en de Zoon hoort. Hij wil persoonlijk tot een ieder kind van God spreken en tot de gehele Gemeente.

Hij spreekt zowel in ons als door ons. Als de apostel Paulus, vol van de Heilige Geest, in **1 Cor. 12** de geestesgaven opsomt (dat zijn gaven, die de Heilige Geest geeft aan de Gemeente en aan de afzonderlijke leden van de Gemeente), dan noemt hij er negen en van die negen zijn er vijf, die met spreken te maken hebben. We vinden twee verschillende gaven van spreken: **1 Cor. 12:8** ***“Want aan de één wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest”***.

Wat een wonderbare gave is dat: met wijsheid te spreken; dat is geen wijsheid van mensen en heeft ook niets met menselijke wijsheid uit te staan, ook niet met wat we op de theologische school of op de Bijbelschool leren of op de universiteit.

Daar worden tegenwoordig de jongelui vaak meer verknoeid dan goed onderwezen. Neen, het gaat om de wijsheid Gods in Christus Jezus en het is wonderbaar, dat God ons juist door de Heer Jezus deze gave wil geven. Hoe zouden we anders vruchtbaar worden en het werk kunnen doen waartoe God ons roept?

“.. aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest.” Misschien kennen we de Bijbel van voren naar achteren en van achteren naar voren, maar toch heeft dat weinig met kennis te maken. Het is die kennis, die alleen in God en in de Heer Jezus is en die de Heer aan Zijn Lichaam, de Gemeente, wil bemiddelen en geven tot een vruchtbare dienst.

De derde gave die met spreken te maken heeft vinden we in **vers 10**, waar staat: ***”aan de één werking van krachten, aan de ander profetie”***. De Heilige Geest wil de Gemeente de gave van profetie geven, d.w.z. Hij wil de verborgenheden van God en van de Heer Jezus gaan openbaren, zowel uit het verleden als van het heden en de toekomst.

De vierde gave van spreken vindt u ook in **vers 10**. In onze vertaling staat helaas ***“en aan de ander allerlei tongen”*** en dat heeft al heel wat verwarring gebracht. In het Grieks, waarin de grondtekst geschreven is, wordt voor het woord ***“taal”*** en ***“tong”*** hetzelfde woord gebruikt; als wij een taal spreken, doen we dat met onze tong en waarom hier nu eigenlijk ***“tongen”*** staat, heb ik nooit goed begrepen. Er staat duidelijk, dat hier iemand spreken gaat in ***“talen”*** en dat kunnen heel wat verschillende talen zijn. ***“... en aan weer een ander vertolking (vertaling) van die tongen”***.

Er zijn heel wat verschillende talen in de wereld; Paulus zegt dat ook in **1 Cor. 13:1** ***“Al ware het, dat ik met de tongen (taal) der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal”***.

Er zijn niet alleen talen en dialecten die nog gesproken worden, maar er zijn ook talen die niet meer gesproken worden, de zgn. dode talen en dan nog de talen der engelen. God alleen weet hoeveel talen der engelen er bestaan.

”de persoon van de Heilige Geest en Zijn wonderbaar werk in en door ons”

Waar het nodig is, wil deze gave de Persoon van de Heilige Geest aan de Gemeente bemiddelen. Daarom is het niet verwonderlijk, dat we in de Schrift lezen dat, waar mensen voor de eerste maal vervuld worden met de Heilige Geest, zich dat meestal uit in het spreken.

We vinden dat al in **Hand. 2:4** ***”en ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen (talen) te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken”***.

Dat het hier gewoon om menselijke talen gaat, lezen we in **vers 8**: ***“en hoe horen wij hen dan ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?”*** en in **vers 11**: ***”wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken”***.

Natuurlijk, als de Heilige Geest in en door ons gaat spreken, dan gaat Hij de mens niet op een voetstuk zetten en verheerlijken, geen sprake van, Hij gaat God groot maken in de Heer Jezus; Hij gaat de grote daden Gods verkondigen en de grootste daden zijn verricht in de Heer Jezus, in Zijn vleeswording, in Zijn lijden en sterven aan het kruis, Zijn neerdalen in het dodenrijk en Zijn verrijzenis (zijn wedergeboorte) uit de doden als Triomfator, als Overwinnaar over alles.

Wij zelf kunnen immers God niet naar behoren grootmaken in het werk van Christus. Omdat God weet, dat wij maar zwakke mensenkinderen zijn, komt de Heilige Geest, opdat Hij door ons zal spreken en God verheerlijken en grootmaken.

Ik hoop, dat u flinke dorst zult krijgen naar deze gaven, want de hele armoede van de Gemeente ligt in het tekort aan dorst. In **Hand. 10:44** staat: ***“Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het woord hoorden”***. Dat was geen *“brabbeltaal”* zoals men vandaag de dag helaas zo vaak hoort als zijnde *“tongentaal”*, maar zij hoorden dat zij God groot maakten in een andere taal. (In het Engels, Duits, Pools, Frans en noem maar op)

Tenslotte lezen we er ook nog over in **Hand.19:6**. Dat gebeurde in Efeze, waar Paulus gekomen was: ***”En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden”***. Profeteerden wil zeggen, dat ze de verborgenheden Gods gingen openbaren, een wonderbare gave.

U ziet, hoe nodig dat spreken van de Heilige Geest is, ook als we in noodsituaties komen. Wat zegt de Heer Jezus in **Joh. 14:16** ***”En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn”***.

Toen de Heer Jezus bij hen was, hadden ze in Hem de Trooster; in moeilijke situaties nam Hij het voor hen op, Hij zorgde voor hen, bewaarde hen en behoedde hen voor de vijand, zodat Hij later voor hen kon bidden, toen Hij naar de hemel ging: ***“Vader, niemand van hen is verloren gegaan dan de zoon des verderfs, opdat de Schrift vervuld zou worden”***.

Hij verliet hen als de wonderbare Trooster en Behoeder maar Hij liet hen geen wezen zijn, neen, nu zou de derde Persoon van God Zijn plaats innemen en hen even reëel en werkelijk tot Trooster zijn.

Voor Trooster staat in de grondtekst ***“Paracletos”***, d.w.z. ***“pleitbezorger”***, ***“advocaat”***. Iemand die te hulp wordt geroepen. Dat had de Heer al beloofd in **Matt. 10:19-20** ***”Wanneer zij u overleveren, maakt u dan niet bezorgd, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in die ure***

”de persoon van de Heilige Geest en Zijn wonderbaar werk in en door ons”

gegeven worden wat gij spreken moet; want gij zijt het niet, die spreekt, doch het is de Geest uws Vaders, die in u spreekt”.

We hebben hier in Nederland nog een zekere vrijheid van godsdienst, ook al worden er soms bij kinderen Gods, bij wedergeborenen, stenen door de ruiten gegooid. Maar we weten niet wat er nog gaat gebeuren. Als er vervolging komt en verdrukking, wat zullen we deze Trooster dan nodig hebben om staande te blijven, om de vijand te kunnen weerstaan.

We komen tot het volgende punt. Het spreken van de Heilige Geest is nog maar het begin, de eerste gave, zoals ook in **Hand. 2:4** staat: ***”en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken”.*** Dat was het begin. Want er is veel en veel meer.

Toen de Heer Jezus bij hen was, sprak Hij niet alleen tot hen, waakte over hen en vertroostte hen in alle moeilijkheden en strijd, maar Hij onderrichtte hen ook. Wat hadden ze in Hem een heerlijke Leermeester, een Goddelijke Leermeester, die leerde met alle wijsheid en inzicht en kennis. Dat onderwijs was echter lang niet ten einde, het was nog maar pas begonnen.

Nu zou de derde Persoon van die ene waarachtige God, de Heilige Geest, dit werk voortzetten. Hij is het, die de Gemeente wil leren en onderwijzen, steeds meer, opdat wij zullen groeien en wassen in de genade en toenemen in wijsheid.

Hij sprak hiervan in **Joh. 14:25-26** ***”Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf; maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in Mijn Naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb”.***

Dat is een wonderbare Leermeester. De Heer Jezus zegt in **Joh. 16:12-13** ***”Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen”.***

Nee, want ieder onderwijs vergt zijn tijd en we kunnen niet in een uur alles weten; vooral het Goddelijke onderwijs hebben we jaren en jaren voor nodig. De Heer had hen bijna drie en een half jaar onderricht, maar wat is dat op de eeuwigheid? Ze moesten nog veel meer leren, maar het onderwijs ging op een nog veel heerlijker wijze voort.

Toen de Heer Jezus bij hen was, hadden ze een zichtbare Leraar, wel een Goddelijke, maar Zijn Woord was vaak moeilijk te verstaan, omdat ze traag van begrip waren; als mensen zijn we allemaal traag van begrip.

Na Zijn opstanding moest Hij tot Zijn apostelen zeggen: ***”O onverstandigen en dragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben”!*** Luk.24:25.

Toen moest Hij hen opnieuw de Schriften openen en ook hun hart en hun verstand. Maar nu ging Hij hen verlaten en zij kregen een nog heerlijker Leraar terug. Is de Heilige Geest dan meerder dan de Heer Jezus?

Geenszins, daar ga ik later nog dieper op in wat dat *”heerlijker”* betekent. In ieder geval kregen ze nu geen zichtbare Leraar, maar een inwendige, want de Heilige Geest zou niet alleen bij hen zijn maar in hen, die hen daarbij verlichte ogen des harten ging geven en verlichte ogen des verstands.

”de persoon van de Heilige Geest en Zijn wonderbaar werk in en door ons”

Hij geeft ons verstand, met Goddelijk licht bestraald. Dat is weer niet een kwestie van een uur, maar, naarmate wij ons door die Geest willen laten leren, zal Hij ons verder kunnen onderrichten.

Ziet u, waar het in de Gemeente aan ontbreekt? De kinderen Gods zitten veel te veel opgescheept met menselijke wijsheid en verstand. Mozes werd veertig jaar lang opgevoed aan het hof van de Farao. Dat was een leerschool, dat kan ik u verzekeren! Daar zijn al onze universiteiten niets bij. Ze wisten in die tijd veel meer dan wij met onze dwaze evolutietheorie.

Vraagt u maar eens waar vandaag de wijzen zijn, die levende slangen kunnen maken van stokken! Ik heb ze nog niet gevonden. Maar dat deden de wijzen van Farao; ze wierpen staven op de grond en dat werden levende slangen. Toen Mozes de staf van Aäron op de grond wierp, veranderde die ook in een slang, maar die slang vrat de andere op.

Toen Mozes, die veertig jaar aan het hof had gestudeerd in de wijsheid van Farao en dacht dat hij toen zijn volk wel zou kunnen redden en verlossen, zei God: *”Ik kan je niet gebruiken. Ga jij maar veertig jaar naar de woestijn om af te leren wat je allemaal geleerd hebt”*.

Zo gaat het met velen, die van de universiteit en de Bijbelschool komen; God zegt dat Hij hen nog niet gebruiken kan, ze moeten eerst weer een heleboel afleren. Dat is de realiteit.

Toen kon Mozes van zichzelf niets meer, hij kon haast niet meer praten, hij stotterde. Daarom zei hij: *”Heer, neemt u mij maar niet, ik kan niet eens meer spreken!”* Maar toen zei de Heer: *”nu kan ik door jou spreken. Nu ben je pas mijn spreekorgaan geworden”*.

Wilt u ook niet, net als Maria iedere dag aan de voeten van de Heer Jezus willen zitten om te horen wat Hij te zeggen heeft? Wilt u dat niet? Ik denk, dat we dan heel wat vruchtbaarder zouden worden.

Dan ontvangen we het van de Heer en dan mogen we het aan anderen doorgeven. ***”Nog veel heb ik u te zeggen maar gij kunt het thans niet dragen. Doch wanneer Hij komt, de Geest der Waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid”***. Wat een wonderbare gave heeft God ons in de Heer Jezus geschonken door Zijn Geest. Wat een Goddelijke Leermeester! Door deze Goddelijke Leermeester Zelf onderwezen, mogen we ook elkaar daardoor gaan leren.

Wat zegt 1 Cor. 12-8 ***”Want aan de één wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest”***.

De Heilige Geest roept dan bepaalde kinderen Gods uit de Gemeente, om de anderen door hen te leren. ***Vers 28*** zegt het ons duidelijk: ***”En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, (bekwaamheid) om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen”***. Wat een heerlijk iets is dat!

In ***Ef. 4:10*** spreekt Paulus daar ook over ***”Hij (dat is de Heer Jezus), die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen”***.

Hij ging van Zijn discipelen, Zijn apostelen weg, terug naar de hemel, naar de Vader, ja, boven de hemelen. Maar Hij liet ons niet als wezen achter, neen, want wat gebeurde er? ***”Opgevaren boven alle hemelen, om alles (de gehele Gemeente) tot volheid te brengen. Hij***

"de persoon van de Heilige Geest en Zijn wonderbaar werk in en door ons"

heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraren, om de heiligen. (dat zijn alle kinderen Gods) toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Jezus Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben". Dat is nogal wat!

Gelijk aan de Heer Jezus! Ja, maar dat kan er ook maar ÉÉN doen. Dat leert u op geen menselijke school of onderwijsinstelling, dat kan God alleen Zelf doen door Zijn Geest, de derde Persoon. ***"totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn we niet meer onmondig....."***

Zo mogen we elkaar leren en ook natuurlijk leren onder moeilijke omstandigheden. Het is niet zo, dat de Heer Zijn kinderen op fluwelen muiltjes leidt; we gaan door veel beproevingen en verzoeken en verdrukkingen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaar door Hem, want Hij leert ons, ook met al deze omstandigheden genoeg te nemen en op Hem te wachten.

De Heilige Geest is de Trooster, die ons te hulp komt, dat heeft God ons door de Heer Jezus beloofd. In Luk.12:11-12 staat: ***"Wanneer zij u brengen voor de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, maakt u niet bezorgd, hoe of wat gij ter verdediging moet spreken. Want de Heilige Geest zal u op het eigen ogenblik leren, wat gij zeggen moet"***.

In **Hand. 6** lezen we over Stefanus, een kind van God, een kostbaar lid van het Lichaam van Christus, duur gekocht door het bloed van het Lam en een dienstknecht van de Heer, vol van de Heilige Geest. **Hand. 6:8** ***"En Stefanus, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk"***.

En nu komt het: **vers 10** ***"En zij waren niet bij machte de wijsheid en de Geest, waardoor hij sprak, te weerstaan"***. Om Stefanus eigen wijsheid te weerstaan? Zijn eigen kennis en inzicht? Hij probeerde het niet eens. ***"Zij waren niet bij machte de wijsheid en de Geest, waardoor hij sprak, te weerstaan"***.

Het volgende van de Geest is: ***"Hij getuigt"***. Wij moeten getuigen. ***"Gij zijt mijn getuigen"***, zegt de Heer Jezus, maar weet u wel dat uw eigen getuigenis eigenlijk krachteloos is en weinig uitwerkt?

Misschien hoort men u wel aan, vindt men het ontroerend, maar het hart wordt er niet door verbroken. Ze weten wel, dat u de waarheid spreekt, maar het maakt hun innerlijke harde hart niet kapot voor God. Hoe vaak hebben Petrus en de anderen voor Pinksterdag getuigd van de Heer Jezus. Ze hebben het misschien aangehoord en verworpen.

Maar toen Petrus en de andere apostelen vervuld waren met de Heilige Geest en hij, gedreven door die Geest, de boodschap moest brengen, toen werden diezelfde Joden, die hem gehoord en misschien wel bespot hadden, diep in hun hart getroffen en vroegen: ***"Wat moeten we doen, mannen broeders? Bekeert U!"***

Dan worden er op die dag drieduizend toegevoegd. Niet door de prachtige redevoering van Petrus, niet door zijn theologische rechtzinnige verhandeling, maar door de kracht van de Geest! De Heer Jezus zegt: ***"Als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen"***. Ik kan geen mens overtuigen, maar Gods Geest overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. De Heilige Geest Zelf bidt in ons, want wat wij weten nog niet eens wat wij naar behoren bidden zullen. Hij bidt door ons en Hij leert ons bidden.

"de persoon van de Heilige Geest en Zijn wonderbaar werk in en door ons"

Ook de apostelen vroegen al aan de Heer Jezus: ***"Heer, leer ons bidden"***. Hoeveel gebeden hadden die vrome Joden in de synagoge, in de Tempel en thuis al opgezegd? Als ze Pascha, Pinksteren en Loofhuttenfeest vierden in hun gezin hadden ze veel gebeden, maar toen zagen ze, dat de Heer Jezus, de Zoon van God, heel anders bad.

Paulus zegt: ***"Wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Heilige Geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen"***. Oh, dat u dorst mag krijgen naar dit levende water! Dan worden we bidders in de Heilige Geest en dan worden de krachten van de hemelen bewogen.

Want aan die gebeden wordt kracht verleend. Hij bidt, Hij leidt ons in alle waarheid, zowel in het Woord als in al de waarheid en in de weg, die wij te gaan hebben. Hij openbaart de toekomst, wonderbare zaak!

En nu nog de laatste drie heerlijke dingen, die de Heilige Geest doet. Hij heeft alle leden samengebonden tot één Lichaam, zo vele het er ook zijn, de Gemeente, die het Lichaam van Christus is. Hij is het en Hij alleen, die bewerkt dat het Lichaam en al de leden tot de volmaaktheid en de volkomenheid in Christus komen; dat zij toenemen in genade en wijsheid. Het Koninkrijk Gods bestaat niet uit woorden. Maar in kracht en betoning van Gods Geest. Hij rust dit Lichaam en al zijn leden toe met gaven, diensten en krachten.

De eerste voorwaarde daartoe is, dat u dorst krijgt. De Heer Jezus zegt: ***"Wie dorst heeft, kome tot Mij"*** en dan gaan we drinken. Dan zegt Hij: ***"Het water dat Ik u geven zal, zal in u worden tot een fontein van water, dat opspringt ten eeuwige leven"***.

De meeste Christenen zijn wel allemaal Christenen die Pasen beleef hebben, maar nooit werkelijk Pinksteren. Zij hebben een leven als dat van de apostelen en discipelen voor de Pinksterdag.

Hoe totaal anders werd hun leven daarna! Bereidt u voor, onderzoek de Schriften. God wil u daarbij helpen door de Heilige Geest, opdat er oprecht verlangen en dorst naar mogen komen. Voedsel krijgen we misschien wel genoeg, maar dorst naar het levende water hebben we hard nodig.

Zonder voedsel kan een mens wel een maand lang, maar zonder water niet. Water is een levenskwestie. God overtuigt u ervan, dat u dit beslist nodig hebt, allereerst voor u zelf om een levend, waarachtig Christen te worden in deze wereld, een leven van overvloed te hebben, van overwinnend leven en om u vruchtbaar te maken in de Gemeente en daar, waar God u geplaatst heeft in de wereld, om u klaar te maken voor Zijn komst.

We lezen Luk. 24:43-49 ***"En Hij nam het en at het voor hun ogen. Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de Psalmen moet vervuld worden. Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden, en dat in Zijn Naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge"***.

En Hand. 1:4-10 ***"En terwijl zij tot het volk spraken, overvielen hen de priesters, de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën, zeer verontwaardigd, omdat zij het volk leerden en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden; en zij sloegen de handen aan hen en stelden hen in***

"de persoon van de Heilige Geest en Zijn wonderbaar werk in en door ons"

bewaring tot de volgende dag, want het was reeds avond. Maar velen van hen, die het woord gehoord hadden, werden gelovig, en het getal der mannen werd ongeveer vijfduizend. En het geschiedde tegen de volgende dag, dat hun oversten en hun oudsten en hun schriftgeleerden bijeenkwamen te Jeruzalem, en Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen, die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden; en toen zij hen hadden laten voorkomen, wilden zij van hen weten: Door welke kracht of door welke naam hebt gij dit gedaan? Toen zeide Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tot hen: Oversten van het volk en oudsten, indien wij thans in verhoor genomen worden ter zake van een weldaad aan een zieke, waardoor hij gezond geworden is, dan moet aan u allen en het ganse volk van Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat".

Wij mochten met elkaar zien hoe bij het ontvangen van de Heilige Geest, deze Heilige Geest soms door gelovigen gaat spreken, soms in talen, soms in profetieën, waarbij de gelovige altijd God groot maakt, Hem gaan loven en prijzen.

De Heilige Geest spreekt ook om ons te leiden op onze weg. In **Hand.8:29** lezen we ***"En de Geest zeide tot Filippus: Treed toe en voeg u bij deze wagen"***.

Het is een sprekende Geest, die Filippus de opdracht geeft, om zich bij de wagen van de kamerling, de Moorman, te voegen. In **Hand. 10** zien we hoe diezelfde Geest spreekt tot Petrus, als deze nog over het gezicht nadenkt, dat hij heeft gehad. **Hand. 10:19** ***"En terwijl Petrus nog steeds over het gezicht nadacht, zeide de Geest: Zie, twee mannen zoeken naar u"***.

U ziet hoe duidelijk de Heilige Geest spreekt. Hij is een persoon. Hij is ook de grote, Goddelijke Leraar, die ons allereerst het waarachtige onderwijs geeft, opdat een kind van God kan opgroeien in wijsheid en vooral in genade en dienstbetoon.

Hij wil dan ook leren in de Gemeente door sommigen daartoe aan te stellen, ten eerste apostelen, ten tweede profeten en ten derde leraars, evangelisten en herders. Hij leert ons ook in noodsituaties, hebben we gezien. Dan hoeven we namelijk niet te bedenken wat we zeggen zullen, want het is Gods Geest, de Geest des Vaders, zegt de Heer Jezus, die door u spreekt. Welk een wonderbare Leraar!

In **Joh. 15:26-27** en in **1 Joh. 5:6-10** hebben we gelezen hoe de Heilige Geest ook getuigt. Daaruit zien we ook, dat Gods kinderen dat getuigenis in zich hebben (**vs.10**) want de Heilige Geest maakt woning in de gelovige en dan hebben we dat getuigenis van Gods Geest in ons, zoals Paulus schrijft in **Rom. 8:16** ***"Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn"***.

Maar zo bekrachtigt Hij onze getuigenis naar buiten. Wij, als gelovigen, hebben de opdracht gekregen om van de Heer te getuigen, maar wij kunnen nooit de ander overtuigen; dat kan de Heilige Geest wel.

De Heilige Geest overtuigt de wereld van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Hij leert ons ook bidden, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. De discipelen konden voor de Pinksterdag niet waarachtig bidden: de Heer Jezus leerde hen bidden. In **Ef. 6 vanaf vers 10** zegt Paulus dat wij, in de wapenrusting Gods, aanhoudend in de Geest moeten bidden bij elke gelegenheid. U vindt dat ook in **vers 20** van **de brief van Judas**.

Wat een wonderbare leiding: allereerst leiding in het Woord, om het waarachtig te verstaan, zodat we direct onderscheiden wat van de vijand is, wanneer die komt om ons te misleiden, door dat Woord uit zijn verband te rukken en door ons met bepaalde Bijbelteksten op een

"de persoon van de Heilige Geest en Zijn wonderbaar werk in en door ons"

dwaa spoor te brengen. Het is immers de Heilige Geest, die ons in alle waarheid leidt en die ons ook het Woord verklaart en openbaart. De Heilige Geest leidt ons ook in het woord, dat wij spreken moeten, dat ziet u op de eerste pinksterdag.

Toen hebben de discipelen de Heilige Geest in al Zijn volheid ontvangen en vol van de Heilige Geest gingen ze spreken. Toen uit de toehoorders de kritiek en de bespottung kwam, wist Petrus ogenblikkelijk waar in de Schrift daarover geschreven stond, Hij ging de ene Schriftplaats na de andere uit het Oude Testament openbaren, betrekking hebbende op de Christus der Schriften. Dat was die Petrus, die dat vroeger niet kon, maar die nu vol van de Geest was. Gods Geest leidde hem in alle waarheid en deed hem het Woord op de juiste tijd brengen.

Leest u nog maar eens het boek Handelingen der Apostelen. We zouden het boek ook kunnen noemen: *"De handelingen van de Heilige Geest door de apostelen"* want dat is eigenlijk de inhoud. Ze waren voortdurend vervuld met Gods Geest en het was de Heilige Geest, die hen gebruikte.

Hij openbaart ook de toekomst want Hij is immers de Schrijver van de hele Bijbel; mannen gedreven door Gods Geest, hebben dit moeten neerschrijven. Hij is de auteur en wie zou ons beter het Profetisch Woord kunnen openbaren dan de Heilige Geest. Hij alleen kan dat.

We hebben gezien, hoe Hij alle gelovigen tot één lichaam gedoopt en samengebonden heeft, de Gemeente van Christus. Er is een nog veel heerlijker werk: Hij is het, die ook bewerkt, dat dit Lichaam en alle leden tot de volmaaktheid en de volkomenheid van Christus komen, immers we lezen in **2 Cor 3:17-18** *"De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is"*. Is dat niet wonderbaar?

Wij worden veranderd van die natuurlijke mens, die zondaar uit Adam, door het volbrachte werk van de Heer Jezus, de Christus der Schriften, wat nu aan ons voltrokken wordt. Want wat God en de Heilige Geest in de Heer Jezus tot stand gebracht heeft, dat moet nu door Gods Geest in u en mij uitgewerkt en ingewerkt worden, zodat het tot realiteit komt in ons leven. Daartoe kwam Pinksteren.

Velen hebben hun hoop gesteld erop, dat ze veranderd zullen worden als de Heer komt. Dat gebeurt ook inderdaad, want dan zal dit sterfelijke lichaam veranderd worden in een verheerlijkt lichaam, aan het Zijne gelijkvormig.

Maar het is Gods wil, dat we tijdens dit leven al veranderen, dat wij beeld dragers worden van de Heer Jezus, dat we veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is een gestadige groei en wasdom in de Heer, *"immers, door de Here, die Geest is"*.

De Heilige Geest rust ook dit Lichaam en alle leden toe met gaven, krachten en diensten. Laten we eerst met elkaar een paar Schriftgedeelten lezen. **Luc. 24:44-49** *"Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de Psalmen moet vervuld worden. Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden, en dat in Zijn Naam moest gepredikt worden bekeering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge"*.

”de persoon van de Heilige Geest en Zijn wonderbaar werk in en door ons”

We lezen ook nog een klein gedeelte uit Hand.1:4-9 *”En terwijl Hij met hen aanzat, gebod Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij (zeide Hij) van Mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk ontrok Hem aan hun ogen”.*

In beide Schriftgedeelten vinden we, hoe de Heer Jezus hen opdraagt, ja, hen het zelfs als een gebod geeft, dat zij niet moesten scheiden van Jeruzalem en moesten blijven wachten op de belofte van de Vader. De Heer zal immers Zijn geweldige werk door hen gaan voortzetten.

Hij ging terug naar de Vader en nu wilde Hij de apostelen en die eerste discipelen gebruiken als de fundamentleggers, waarop Hij Zijn Gemeente verder zou bouwen. Maar dat konden zij niet uit zichzelf, daar waren ze geheel onbekwaam voor, dat kan ook geen mens, want het is Gods werk. Ook de Gemeente is alleen het bouwwerk Gods. Alleen God en de Heer Jezus zouden dat werk gaan doen door de Heilige Geest, die ook God is. Daar moesten ze op wachten. Dit is van een geweldige betekenis, ook voor ons.

In Joh.16:5-7 zegt de Heer Jezus tot Zijn discipelen: *”En nu ga Ik heen tot Hem, die Mij gezond heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij heen? Maar omdat Ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden”.*

De Heer Jezus spreekt hier niet alleen van Zijn heengaan, maar zegt, dat het heengaan voor hen beter zou zijn, want dan zou de Trooster komen. Wat bedoelt de Heer hiermee? Toen de Heer Jezus op aarde was, was Hij steeds bij hen. Hij sprak steeds met hen en bad Hij met hen, leidde en vertroostte hen. En wat ook zo heerlijk was, Hij liet hen meewerken, terwijl Hij in Zijn leven en werk voortdurend een voorbeeld voor hen was.

Nu spreekt Hij van Zijn heengaan. Hoe kan dat nu beter voor hen zijn? Ze zouden immers alles verliezen? Hij gaf hen nog wel de opdracht om dat werk van Hem voort te zetten. Hoe faalden ze al tijdens de drie en een half jaar toen de Heer Jezus bij hen was! De Heer moest hen steeds weer corrigeren, wat zij verkeerd hadden gedaan, moest Hij weer helen! En nu spreekt Hij zo maar van heengaan, wat een ontzettende toestand! Geen wonder, dat ze bedroefd waren! En wat betekent ***”het is beter voor u”***? Wat houdt dat in?

Ik noem u drie punten over dat *”er beter van worden”*. Van een uitwendige Heer Jezus zouden ze nu een Heer krijgen, die woning in hen ging maken door Zijn Heilige Geest, dus een inwendige Heer Jezus, die door Zijn Geest nu Zijn leven in hen ging leven en door hen Zijn werk ging doen.

Dat hadden ze nodig en daarvoor moest Hij heengaan, opdat de derde Persoon van de Drieenige God in hen zou komen. Zij waren immers zelf niet in staat om dat werk te doen. Maar er is nog veel meer.

Niet de vernederde Heer Jezus van voor het kruis kwam in hen wonen door de Heilige Geest, maar de nu uitermate verhoogde en verheerlijkte Christus, die het grote verlossings-

”de persoon van de Heilige Geest en Zijn wonderbaar werk in en door ons”

werk aan het kruis door Zijn dood en opstanding en hemelvaart heeft volbracht en aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde! Die kwam in hen wonen!

Zij kregen er een veel heerlijker Heer voor terug. Dit verheerlijkte leven, dat Hij thans bezit in de troon van de Vader, dat geeft Hij nu aan Zijn gelovigen, als zij maar vervuld worden door de Heilige Geest. Daarom heeft Hij ons het gebod gegeven: *“Wordt vervuld en blijft vervuld met de Heilige Geest. Dan ga ik Mijn verheerlijkte leven in jullie leven en Mijn wonderbare werken doen”*. Dat zegt de Heer Jezus toch ook in **Joh. 14:18-19** *”Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik leef en gij zult leven”*.

Dat is door de Heilige Geest. Die verbindt ons direct, zonder iets ertussen. Die verbindt de gelovige hier op aarde direct met de Troon en met de verheerlijkte Christus. Dat hebben we nodig. Dat is een prediking, die we vandaag de dag helaas niet veel meer horen.

En wat zegt de Heer nog meer? Hij zal niet alleen in hen leven, maar Hij gaat ook Zijn werken door hen doen. **Joh.14:12-14** *“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen”*.

Hoe kan dat? Hij, als Gods Zoon op aarde, Hij zegt dat wij dezelfde werken gaan doen als Hij gedaan heeft in Zijn vernederd Lichaam, ja, zelfs nog grotere! Het grote geheim staat in **vers 12**: *”want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen”*.

Hij gaat het doen door de Heilige Geest, *“opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde”*. Ja, we zullen leven door Hem en Hij zal Zijn werken door ons gaan doen. En wat voor werken? Groter dan die Hij deed, toen Hij nog op aarde was.

Nu komen we bij het derde punt, want er is nog veel meer, want er is een volheid van genade door het werk op Golgotha! Waarom karig geleefd, als de Heer zo'n rijkdom geeft en ons nodigt te nemen van die overvloed! Hij is de goede Herder, die ons niet alleen het leven geeft, maar *“leven en overvloed”*.

De verhoogde Heer Jezus is teruggekeerd naar de Vader en zit nu, weer verenigd met de Vader, in de Troon. Nu zou door de Heilige Geest niet alleen de Zoon bij de gelovigen komen inwonen, maar ook de Vader!

Door de Heilige Geest komen Vader en Zoon bij de gelovige woning maken. *” Want in Hem woont alle volheid van God lichamelijk”*. En u hebt die volheid verkregen in Hem. De Heer Jezus heeft dat toch duidelijk gezegd in **Joh 14-10** *“Geloof gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken”*.

En wat zegt Hij nu in **Joh. 14:23** *”Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn Woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen”*.

Niet alleen de verheerlijkte Zoon, maar ook de Vader Zelf komt door de Geest van God, want het is één God en de Heilige Geest is God, die het uit de Vader en de Zoon neemt en het in ons overbrengt. **Joh. 16:14-15** *“Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen”*.

”de persoon van de Heilige Geest en Zijn wonderbaar werk in en door ons”

Ziet u, welk een volheid van genade er is? In **Joh. 14:28** kunt u zien hoeveel beter we ervan zouden worden. ***“Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen en kom tot u. Indien gij Mij liefhadt, zoudt gij u verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader ga, want de Vader is meer dan Ik”.***

Wij ontvangen niet alleen de verheerlijkte Zoon in al Zijn macht, maar ook de Vader, de Vader komt ook in ons, opdat wij een Tempel Gods zullen zijn, een Tempel van de levende God.

Wij zullen een andere keer, zo de Heer ons die nog schenken wil, nog zien, hoe de Heilige Geest werkte, toen de Heer Jezus hier op aarde was, want voor zijn dertigste jaar lezen we niets over hetgeen de Heer Jezus sprak en deed. Ook Hij moest wachten op Zijn Pinksteren. Hij trad niet eerder op, voordat Hij zich in de Jordaan had laten dopen en opkwam uit het water. Toen ging de Hemel open en kwam de volheid van de Geest van de Vader op Hem als een duif. Toen sprak de Vader: ***”Deze is Mijn geliefde Zoon”.***

U moet het Evangelie naar Johannes maar eens doorlezen, dan ziet u, dat al wat de Heer Jezus sprak, al wat Hij leerde, al wat hij deed, door de Vader geschiedde. De Vader, die in de Zoon is en die in de Zoon blijft door de Heilige Geest, die deed Zijn werk. Heel het werk van de Zoon is het werk van de Vader, die door de Heilige Geest woning in de Zoon maakt.

Nu heeft God ons, door dat grote verlossingswerk in de Zoon op Golgotha, door Zijn kostbaar bloed, door Zijn dood en opstanding, van zondaren gemaakt tot Zijn kinderen, tot zonen van de levende God. God wil met uw en mijn leven precies hetzelfde gaan doen wat Hij met het aardse leven van de Heer Jezus deed; die was de eerste Mensenzoon op aarde, die ook Gods zoon is. God de Vader wil daar intrek in nemen door de volheid van Zijn Geest en wil door deze mens de grote werken Gods doen.

Zo heeft God ook u en mij geroepen als zonen, dat we ons ter beschikking van Hem stellen om vervuld te worden met de Heilige Geest, de Geest uit de vader en de Zoon, opdat Zij woning in ons maken, zoals de Heer Jezus zegt: ***”Wij zullen tot hen komen en bij hen wonen”***, opdat we niet alleen zullen leven door Hem, maar opdat er nog heerlijker werken gebeuren zouden, grotere, dan die de Heer Jezus tijdens Zijn aardse leven deed.

Zien we nu, hoe we als Gemeente schromelijk te kort komen? Wat een afschuwelijke armoede er onder Gods kinderen is? Aan de ene kant zoekt men het in theologische leerstellingen; men denkt, dat God ons alleen maar kan gebruiken als wij een opleiding op een theologische hogeschool of op een Bijbelschool hebben gehad. Aan de andere kant zoekt men het in het najagen van allerlei extremen geestelijke gaven en dat houdt men dan voor Pinksteren: dikwijls een verschrikkelijk surrogaat, waarmee ook de duivel zijn slag slaat.

Wat dan voor de volheid van de Geest moet doorgaan, is het juist niet. En weet u hoe dat komt? God heeft drie gaven gegeven: Hij heeft ons Zijn Woord gegeven, dank God voor Zijn Woord, waaraan we ons zullen houden. Hij heeft ons Zijn Zoon gegeven, dank God voor die Zoon, die ons tot de Vader heeft teruggebracht en Hij heeft ons Zijn Heilige Geest gegeven.

Als onze ogen en harten door Gods genade daarvoor geopend zijn, voor deze waarheden van dit wonderbare leven in de Heilige Geest; maar we zouden dat op vleselijke wijze in praktijk brengen, zonder daarbij onszelf te willen verloochenen, dan krijgen we een verschrikkelijke namaak, die satan geeft. Dan krijgen we, wat Gods Woord noemt ***“vreemd vuur”***.

”de persoon van de Heilige Geest en Zijn wonderbaar werk in en door ons”

Er is een heilig vuur van Pinksteren, dat ogenblikkelijk het *“eigen ik”* van de troon stoot, opdat de Heer Jezus daar Zijn plaats inneemt; maar er is ook vreemd vuur, dat mensen najagen omdat zij geloven in een leven, vervuld met de Heilige Geest, maar tegelijkertijd ook die geestesgaven najagen en in praktijk willen brengen, dat vleeselijk gaan verwerkelijken.

Dan krijgen we een verschrikkelijk iets; dan krijgen we precies hetzelfde als wat we al in het Oude Testament als afschaduwing hebben gezien, toen God Aäron en diens zonen geroepen had tot het heilige priesterambt.

We lezen hoe de eerste twee zonen van Aäron op het Altaar Gods vreemd vuur ontstaken en met dat vreemde vuur trachtten in te gaan in het Heiligdom voor Gods aangezicht. God sloeg hen dood, ze stierven ter plaatse en Aäron mocht er zelfs geen rouw om bedrijven.

Maar het heilige vuur, dat de Heer Jezus zelf ontstoken heeft op Zijn volbracht werk op het kruis, waar ons *“eigen ik”* met Hem gekruisigd is en gestorven is, om te herrijzen in een dienst aan Hem en aan God de Vader, dat is het vuur, dat Hij zou komen werpen op de aarde en dat op de Pinksterdag ook geworpen werd en dat nog brandt in de harten van de oprechte kinderen Gods.

Zeker, ik herhaal, allen, die zich waarachtig bekeerd hebben en de Heer Jezus hebben aangenomen en hun harten en zinnen gereinigd hebben in het kostbare bloed van het Lam, hebben al de Heilige Geest als onderpand gekregen. Maar het gaat niet alleen hierom, dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen, maar dat de Heilige Geest ook ons verkrijgt.

Dat wij niet alleen de Heilige Geest ontvangen - dat gebeurt als we ons waarachtig bekeerd hebben - maar dat de Heilige Geest u en mij ontvangt en dat we zeggen: *”Heer, hier ben ik, neem mij, breek mij, vul mij en zend mij”*.

Daarom zegt de Heer Jezus, scheid niet van Jeruzalem, doe geen stap om Mijn werk voort te zetten want dat kan je niet, daar ben je als mens altijd onbekwaam voor. Het is het werk van Mijn Vader; Ik zal de Gemeente bouwen, maar wacht nu in Jeruzalem, totdat gij aangedaan wordt met de kracht van omhoog; dan zal de Heilige Geest jullie het programma wel geven, Hij gaat dan in en door jullie Mijn werk voortzetten tot lof en eer van Gods Naam.

Ik wil u later nog eens laten zien hoe reëel het was, dat ze daar moesten wachten in die opperkamer. Dan gaan we uit de Schrift zien de grote verandering en vernieuwing, die er kwam in de apostelen en de discipelen vanaf de Pinksterdag. Die verandering is zo groot, dat u daar duidelijk in ziet wat een leven, vervuld met de Heilige Geest, betekent.

Onderzoekt u het in de Evangeliën hoe die apostelen en discipelen zich voor de Pinksterdag gedroegen, hoe ze leden aan allerlei kwalen van de zondige mens, waar het *“eigen ik”* nog hoog op de troon van hun kافت zat. Ze waren vleeselijke Christenen. En zie dan de grote verandering na Pinksteren, toen het *“eigen ik”* van de troon gestoten was en de Heer daar Zijn plaats kreeg. In hen werd vanaf dat ogenblik de Heer Jezus gezien en dat wil de Heer ook in u en mij, halleluja!

Als dat nog niet zo is, dan beantwoorden we nog lang niet aan onze roeping. Wees dan maar niet tevreden over uzelf en houdt maar op met anderen te bekritisieren, want er mankeert nog zoveel aan uzelf .

Vandaag zijn de meeste Christenen vleeselijke Christenen, zoals de discipelen waren voor Pinksteren. Het *“eigen ik”* zit nog hoog op de troon. God heeft ons iets gegeven door het

”de persoon van de Heilige Geest en Zijn wonderbaar werk in en door ons”

volbrachte werk van de Zoon; de derde gave de Heilige Geest, die nu dat wonderbare leven van de Heer Jezus in ons gaat uitwerken of, zoals er geschreven staat, wij, die geen bedekking meer op ons hebben, worden veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, door de Heer, die Geest is!

Halleluja, Maranatha, kom Heer Jezus, kom haastiglijk!
Amen.