

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: *"Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden .....* (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswegen de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

Laten we het Woord openslaan en lezen Psalmen 1 en 2. *“Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt. Niet alzo de goddelozen: die toch zijn als kaf dat de wind verstroot. Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen, want de Here kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat.*

*Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen! Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap: Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heren: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk. Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde. Dient de Here met vreze en verheugt u met beving. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig allen die bij Hem schuilen!*

De eerste en tweede Psalmen zijn nauw met elkaar verbonden. Zij vormen tezamen de inleiding tot het boek der Psalmen en hebben beiden een geweldig profetisch perspectief. Eerst zullen we het onderscheid tussen de eerste en de tweede Psalm zien, maar ook het verband.

Ps. 1 handelt over de twee wegen: de weg van de rechtvaardigen en de weg van de goddelozen; en ook waar die wegen heenvoeren. In Ps. 2 zien we de twee koninkrijken tegenover elkaar staan; het koninkrijk van de vorst der duisternis en het Koninkrijk Gods; ook het einde van het rijk der duisternis en de triomf van het Koninkrijk van God. Dat is het eerste punt.

Het tweede punt is dat Ps. 1 begint met een zaligspreking: *“welzalig de man”* en dat Ps. 2 eindigt met een zaligspreking: *“Welzalig allen, die bij Hem schuilen”*.

Het derde punt is: Ps. 1 heeft het over de Raad van God en de raad der goddelozen. In Ps. 2 laat Gods Geest ons zien, wat de raad van God is en wat de raad der goddelozen is.

Het vierde punt is, dat Ps. 1 twee maal drie verzen heeft en Ps. 2 uit vier maal drie verzen bestaat. Dat getal 4 is het getal, dat verbonden is met de schepping, want het gaat in deze Psalm over de schepping Gods.

In de eerste drie verzen van Ps. 2 voert de Geest van God ons door middel van de Psalmist naar de tegenwoordige boze wereld; hij laat ons zien het rijk der duisternis en wie zijn inwoners zijn, zoals koningen, vorsten en onderdanen. Maar de Geest van God laat ons tevens een diepe blik slaan in het hart daarvan en voert ons zelfs mee naar de raadszaal van deze goddeloze bestuurders en laat ons zo hun goddeloze raadsbesluiten kennen en ook wat zij van plan zijn te gaan doen. Dat is de inhoud der eerste drie verzen.

In het tweede drietal verzen voert Gods Geest ons naar de verborgen plaatsen van de Majesteit des Allerhoogsten, naar de troon van God en laat ons zien, wat God doet en zegt en laat Hij ons weten, wat het raadsbesluit van God is. Dat zijn dus geweldige dingen!

In het derde drietal verzen laat Gods Geest ons de Gezalfde, de Zoon, de Erfgenaam en de koning van alles zien. En dan horen we deze Zoon getuigen en het oordeel aanzeggen, hoe God Zijn raad door Hem, de Gezalfde, zal uitvoeren en volbrengen.

Nu komen we bij het vierde drietal verzen. Daar laat Gods Geest ons de Raad horen van de Gezalfde Gods en dat is het evangelie van het Koninkrijk en de gevolgen er van, als men die raad afwijst en verwerpt of aanneemt en doet. Voorwaar deze Psalm bevat een geweldig profetisch Woord!

En zoals ik reeds gezegd heb, neemt het hele Boek der Psalmen een heel bijzondere plaats in, in het Woord van God. Het geeft het grote raadsplan Gods weer, in een heel klein wonderbaar geheel, dat we nu verder met elkaar gaan zien.

We beginnen dus met de eerste drie verzen: *"Waarom woelen de volken en zinnen de natien op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heer en Zijn Gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen"*.

Allereerst laat God ons zien, wie de inwoners van dat rijk der duisternis van deze tegenwoordige wereld zijn. In de Oude Vertaling staat: *"Woelen de heidenen"*. Ook in Hand. 4:25 staat het: *"Die door de Heilige Geest bij monde van onze vader David, uw knecht, gezegd heeft: Waarom hebben de heidenen gewoed en de volken ijdele raad bedacht"?*

Wie bedoelt de Schrift met de heidenen? Dat zijn alle natuurlijke mensen, in tegenstelling met de Israëlieten, onverschillig of die mensen behoren tot de zogenaamde Christelijke natiën; iedereen, die niet wedergeboren is en niet een Jood is, is een heiden.

Maar het onwedergeboren Israël behoort ook tot het rijk der duisternis van deze tegenwoordige boze wereld, die in opstand is tegen God en Zijn Gezalfde. Zo zegt de Schrift hier: *"Waarom hebben de heidenen gewoed en de volken ijdele raad bedacht"?*

Hand. 4:26-27 gaat verder met: *"De koningen der aarde hebben zich opgesteld en de oversten zijn tezamen vergaderd tegen de Heer en tegen Zijn Gezalfde. Want inderdaad zijn In deze stad vergaderd tegen Uw heilige Knecht Jezus, Die Gij gezalft hebt, Herodes zowel als Pontius Pilatus met de heidenen en de volken van Israël"*.

Hier zien we dus, wie de inwoners van het rijk der duisternis zijn. Hier laat de Heilige Geest in het bijzonder neerschrijven, koningen en aanvoerders van deze volken, zowel Herodes als Pontius Pilatus, die het waren bij Jezus eerste komst hier op aarde. Dit was reeds een voorvervulling van de eindvervulling, die komen zal, als Jezus wederkomt.

Want deze Herodes, deze valse Jood koning is het type van de grote vals Jood koning, de valse profeet, die straks zal optreden als vorst van Israël, zoals Openb. 13 het zegt. Ook Pontius Pilatus, de vertegenwoordiger van het grote Romeinse wereld imperium, die optrad ten dage van Jezus eerste komst, is een type van hem, die straks zal optreden over alle heidense volkeren, de laatste grote werelddictator.

Deze wordt ook wel de staatkundige antichrist genoemd. We zien dus het geweldige perspectief, waarover deze Psalm handelt!

Maar achter deze onwedergeboren mensen, zowel uit de heidenen als uit Israël met hun koningen en aanvoerders, staan nog andere vorsten. We vinden ze in Ps.2 ook apart genoemd als: *"de koningen der aarde"*. Dit zijn de aardse koningen en aanvoerders; maar ook staat er *"de machthebbers spannen samen"*. In de Oude Vertaling staat echter vorsten en achter deze aardse vorsten staan luchtvorsten; satan met zijn gevallen engelen en al zijn boze geesten uit de hemelse gewesten, de demonen.

Ook Ef. 6:10-12 zegt ons duidelijk, wie de vorst dezer wereld is: *"Voorts wees krachtig in de Heer en in de sterkte van Zijn macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel; want we hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis (dat zijn die luchtvorsten, die beraadslagen en die de koningen der aarde beïnvloeden), tegen de boze geesten in de hemelse gewesten"*.

Ook in Ef. 2:2 staat het duidelijk, wie de promotor is van het rijk der duisternis: *"Waarin gij vroeger (toen we nog onwedergeboren waren) gewandeld hebt overeenkomstig de loop der wereld, overeenkomstig de overste van de macht der ongehoorzaamheid"*. Zo laat de Heilige Geest ook hier op een wonderbare wijze in een compacte vorm ons de werkelijke inwoners van dat rijk der duisternis zien.

De aanhef van Ps. 2 heeft iets plotselings; en de Heilige Geest, die de Psalmist deze openbaring geeft, laat daardoor zien, hoe de Psalmist als het ware overweldigd wordt en verbaasd is, als hij dat ziet en het eigenlijk niet kan begrijpen, hoe het bestaan kan, dat schepselen tezamen, in een goed en weldoordacht plan, in een goed georganiseerde opstand kunnen komen tegen hun Schepper en God; dat zij openlijk oorlog gaan voeren tegen hun God en Schepper met alle middelen, die hun ten dienste staan door hun wetenschap, kennis en hun menselijke en door de duivel geïnspireerde wijsheid.

De Psalmist was er ook ontzet over, net zoals de apostel op Patmos, Johannes, verbaasd werd, toen de Heilige Geest hem die hoer liet zien, dat verborgen Babylon in Openb. 17. En Johannes had toch al heel wat gezien. Hij zegt dan in Openb. 17:6. *"En ik zag een vrouw, dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing"*.

Zo is hier de Psalmist, in dit geval dus David, ook verbaasd, ontzet en verwonderd, dat zoiets mogelijk zou zijn. Natuurlijk is hem wel bekend, dat er bij heidense volken verzet is tegen God, maar dat het zal gaan komen tot een weldoordacht plan, een goed georganiseerde wereldomvattende samenzwering tegen God, zou dat mogelijk zijn? Ja, de Heilige Geest openbaart het ons. Vandaar ook, dat die Psalm begint met: *"waarom woelen de volken"?*

Maar er is meer; in de Oude Vertaling staat: *"woeden"*. Het is dus wel *"woelen"*, maar ook nog erger *"woeden"*.

Zo was het ook bij Johannes op Patmos, die zich verbaasde; en dan zegt die engel in Openb. 17:7, die door God gebruikt werd: *" waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen"*. De Heilige Geest geeft hier een verklaring daarachter. Dat is ook de uitleg op dat waarom, van het woeden, van die heidense volkeren en dat zinnen van de natiën in Ps. 2.

De Heilige Geest laat ons zien, dat het hart van de natuurlijke mens door en door boos is en hoe in dat hart diepverborgen ingewortelde haat is tegen God en Zijn gezalfde, een haat tegen het Koningschap van God en de heerschappij van Zijn gezalfde, een haat tegen Gods gerechtigheid, tegen zijn wet en Zijn wil. Dat zit in het hart van ieder natuurlijk, onwedergeboren mens. God laat dat ons het eind van deze wereldbedeling, waarin we nu leven, openbaar komen.

Hoort u maar, wat de Heilige Geest ons verder laat zien als antwoord op dat *"waarom"*. Dat vinden we in vers 2: *"De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen"*. De Oude Vertaling zegt: *"en de vorsten beraadslagen tezamen"*. Zo voert de Heilige Geest ons in de raadzaal van deze vorsten en laat ons luisteren wat hun raadsbesluiten zijn. En wat zijn die? Om *"tegen de Heer en tegen Zijn Gezalfde (O.V.) samen te spannen"*.

Met welk doel? Het antwoord is: *"Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen"*. En dat zal tenslotte uitlopen op een openlijke oorlogsverklaring tegen God en Zijn Gezalfde. Want hun zeggen is nu: *"Laat ons onze vrijheid, om te kunnen zondigen, zoals we willen. Laat ons de vrijheid om gruwelen te bedrijven, zoals we willen. We willen geen huwelijksmoraal meer, dat iedere man zijn eigen vrouw heeft en iedere vrouw haar man; we kunnen vrouwen en mannen nemen zoveel als wij willen en er mee uitgaan. Weg met die banden, dat de vrouw onder de man staat"*. Zien we vandaag niet reeds deze dingen gebeuren om ons heen?

Men zet op elk terrein bewust Gods wetten opzij om er voor goed mee te willen breken. Zij willen hun eigen goden zijn en zich hun eigen wetten stellen. Dat is het antwoord op dat *"waarom"*. Dit zit in het hart van ieder natuurlijk mens. Men haat God, omdat men niet zijn eigen god kan zijn.

Was dat niet de zondeval? Zei de slang niet als het medium van satan, die als God wilde wezen en niet tevreden was, dat hij als een engelvorst, als een cherub aan God ondergeschikt was en die daarom zijn troon gelijk aan die van God wilde hebben, ja, daarboven wilde verheffen.

Zo liet hij ook de slang aan de mens zeggen: *"als gij van die boom zult eten, zult gij worden als God"*. Er zijn vandaag dwaze leringen, die zeggen, dat kinderen zonder zonde geboren worden.

Maar elk geboren kindje, is al een kleine dictator, want als het zijn willetje kan doordrijven, dan doet het dat ook. Het is al een klein godje en zo klein als ze zijn, de zonde van rebellie is al in het hartje.

Zo komt het zonder God opgroeiende geslacht tenslotte tot een gewapend verzet tegen God. En dit is niet een zo maar opkomend verzet, want sinds de zondeval van de mens is er altijd al opstand tegen God en tegen Zijn Gezalfde, de Christus, geweest. Maar het is nog nooit gekomen tot een wereldomvattende, algemene en openlijke opstand tegen God, die door koningen en heersers geleid en door de vorst der duisternis georganiseerd en geïnspireerd wordt.

Dit alles met het doel om Gods wetten neer te gooien, om Zijn juk af te werpen. Zo staat het hier ook: *"Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen"*. Het is een in de raadszalen wel doordacht opgesteld plan, om God de oorlog te verklaren en Hem te vernietigen. Is zo iets mogelijk?

Ja, het is zo; want bij Jezus eerste komst hebben we al een voorproefje daarvan gehad, n.l. hoe dat Romeinse Imperium, vertegenwoordigd door Pontius Pilatus, maar ook al de stammen van Israël, al waren de Romeinen hun vijanden, onder aanvoering van de Joodse Koning Herodes, plotseling één werden in dat gemeenschappelijke doel, om Gods Zoon te doden.

En die valse koning Herodes, die Pontius Pilatus eigenlijk haatte, daar deze zijn koningschap immers aantastte (want hij was maar een vazal), werd op de dag, toen Jezus verworpen en vermoord werd, ineens dikke vrienden met zijn vijand.

Omdat zij beiden een gemeenschappelijke basis hadden en een gemeenschappelijke gezindheid in hun hart: de haat tegen God en Zijn Gezalfde. Dat zal straks aan het eind der dagen, zijn hoogtepunt gaan krijgen, want dan zullen we werkelijk zien, dat alle volkeren der aarde door hun koningen en machthebbers geleid, komen tot een wereldopstand en oorlog tegen God en tegen Zijn Gezalfde, Jezus Christus.

Dat zal gebeuren in 't bijzonder onder de machtige invloed van de staatkundige antichrist, die dan zal regeren als de zoon van de duivel, satan in het vlees en door toedoen van die valse profeet, de Joodse koning, die het afvallige Jodendom zal aanvoeren. Dit zegt het Woord van God ons.

En we zien, hoe men daarvoor al aan het mobiliseren is. Overal moet de doodstraf afgeschaft worden; dat lijkt humaan, maar God heeft gezegd: de moedwillige doodslager moet gedood worden, want dat is een Goddelijke wet, want het bloed van deze moedwillig vermoorde, ontwijdt de aardbodem en roept om wraak.

Vandaag willen we dat niet meer! Moedwillige doodslag en roof moet liefst helemaal niet gestraft worden. Men wil humaan blijven en de schuldigen liever twee jaar vastzetten in een psychiatrische inrichting, waar zij van televisie en alle verdere geneugten mogen genieten. Is dat geen recht- en wetsverkrachting?

En dit zal uitlopen op wat we lezen in de hoofdstukken van Openb. 16-19. Laten we opslaan en lezen eerst Openb. 16:13-14. *"En ik zag uit de bek van de draak (de duivel) en uit de bek van het beest (de staatkundige antichrist; de Pontius Pilatus van de eindtijd) en uit de mond van de valse profeet (Herodes van het einde), drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de Almachtige God"*.

Van wat Psalm 2 al in een kleine kern heeft laten zien, zien we hier in vervulling komen. En dat het regelrecht tegen de Gezalfde gaat, vinden we in Openb. 17:14. *"Deze (de koningen met het beest) zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen"*. Ja, dat zullen we straks vanuit de hemel zien gebeuren op aarde.

Er staat in Openb. 19:11. *"En ik zag de hemel geopend en zie, een wit paard; en Hij, Die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid"*.

Vers 19 zegt. *"En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, Die op het paard zat en tegen Zijn leger"*. Zijn leger, dat bestaat uit de hemelse heiligen, waartoe allereerst de Gemeente behoort, die dan al bij Hem is. Gaan we nu begrijpen, dat de Psalmist verbaasd was, toen hij deze dingen zag.

De volkeren van deze wereld worden in het profetische Woord wel vergeleken met de watermassa's van de zee; zo zag Daniël reeds, hoe de vier winden over de grote zee gaan waaien en die zee onstuimig gaat worden. Dat betekent, dat er geestelijke winden van de duivel komen, die de volkeren massa's opzwepen en in beroering brengen en in opstand doen komen. Zien we het niet?

Er is overal opstand, zelfs in de landen, die onder de dictoriale knoet zitten van het communisme. En als een zee opgezweept wordt door deze geestelijke stromingen, door deze geestelijke winden van de duivel en zijn consorten, dan weten we, dat zij modder en slijk opwoelen; wat onder is, komt dan boven.

Maar dat is Gods bedoeling ook, want daarom laat God het zover komen. Want wat in 's mensen hart zit, moet naar boven komen om te laten zien, dat die hele beschaving van de natuurlijke mensheid, een dwaasheid is, een vernis, dat het humanisme over de mens legt, want wat deze in het hart ingewortelde haat gaat tegen Gods gerechtigheid en wil, en tegen Gods heerschappij.

Want als die zee opgezweept wordt, dan komt modder en vuil omhoog, zoals Jesaja het reeds moest profeteren in Jes. 57:2. *"Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wiens wateren slijk en modder opwoelen"*.

We zien, hoe God deze volkomen georganiseerde opstand laat komen; dit woelen en woeden van alle volkeren, opdat openbaar zal komen en in het licht gesteld zal worden, wat in het diepst van 's mensen hart en natuur zit, van de mens, die niet wederom geboren en verzoend is geworden door het bloed van het Lam.

God zal laten zien voor het oog van allen, dat deze wereld haar rechtmatige Koning en Soeverein haat en niet wil, dat Hij Koning over hen zal zijn, precies zoals zij het geroepen hebben bij de rechtspraak van Jezus: *"Wij willen niet, dat Deze koning over ons wordt"*.

Dit is niet alleen, wat Israël uitgesproken heeft, maar God laat zien, dat aan het eind van deze bedeling, dit de uitspraak is van ieder natuurlijk mensenhart; weg met Hem. Dat hart met al zijn vroomheid, zijn godsdienstigheid, met al zijn kerken en kerkelijk werk, is een hater van God.

Want 's mensenhart is door en door boos. En dan gaat het er niet om of er een demon uitgeworpen moet worden, maar dat hart van de mens moet radicaal besneden worden met het zwaard van Gods Geest; Hij moet wederom geboren worden in de dood van Jezus Christus, weggedaan aan het kruishout en in het graf van Jezus, om met Hem te verrijzen als een nieuwe schepping.

God zal aan het licht brengen, dat deze wereld de zonde en de ongerechtigheid en dus ook de duivel lief heeft met al haar vrome gepraat. Daarvoor moet dit alles openbaar worden, want God is een God van recht en zal de boosheid van de mensen aan hen bezoeken in de dag des Heren.

Dit zegt Jes. 13:9. *"Zie de dag des Heren komt"*. Wat er dan gaat gebeuren staat in vers 11: *"Dan zal Ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de godlozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedige doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen"*.

We gaan nu terug naar Psalm 2, waar de Heilige Geest ons laat zien, wat er gaat gebeuren, want Hij richt onze blik naar de Troon van God, naar die wondere verborgen plaats van de Majesteit des Allerhoogste: *"Die in de hemel zetelt, lacht; de Heer spot met hen"*.

Brengt deze openlijke en goed georganiseerde opstand en oorlog God in paniek? Moet Hij opstaan tot een ernstig handelen? Neen, Hij blijft rustig zitten; want het is dwaasheid ten top gestegen, anders niet. Weet u waarom niet? Hij heeft al alles gedaan in Jezus Christus, want deze heeft uitgeroepen *"Het is volbracht!"*

Daar aan het kruis is die oude schepping teniet gedaan en er is een nieuwe schepping verrezen. Daarom heeft God niets meer te doen, want Hij heeft het al gedaan. Maar deze dwaze schepselen, satan met zijn gevallen engelen en al zijn demonen scharen, al de natuurlijke mensen van deze wereld, deze heidense wereldmachten met hun koningen, met Israël erbij, verzetten zich en bieden tegenstand tegen iets, wat al lang vastgelegd is.

Dat is de dwaasheid ten top gestegen, want men kan Gods wetten niet verbreken, zonder zich zelf te vernietigen. Daar heeft God niets voor te doen. Want als men Gods wet verbreekt, zal die wet die mens zelf verbreken; dat is een vaste wet in Gods Rijk. Wie de wetten van God wil overtreden, komt er zelf door om. Daarom die volmaakte rust van God op Zijn troon: *"Die in de hemel zetelt, lacht, de Heer spot met hen"*.

Nu zou men verwachten, dat God iets gaat doen. Ja, Hij gaat spreken in vers 5: *"Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn en verschrikt hen in Zijn gramschap. Ik heb immers mijn Koning gesteld (gezalfd O.V.) over Sion, mijn heilige berg"*.

Het is dus al gebeurd volgens Gods Raadsbesluit, dat al genomen is van voor de grondlegging der wereld. God hoeft dus niets meer te doen, daar Hij Zijn koning al gesteld, gezalfd heeft over Sion, Zijn heilige berg.

God gaat alleen maar spreken, want Gods Woord gaat uit en dat is voldoende. Wat heeft de Heer Jezus gezegd in Joh. 12:48. *"Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft één die hem oordeelt; het Woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongste dag"*.

Eens zond God Zijn Zoon en door Hem sprak Hij tot de wereld het Woord, waardoor de mens behouden kon worden. Hebr. 1:1b zegt: *"Heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon"*. Dat is het laatste, dat God te zeggen heeft.

Want door Zijn Zoon, de Gezalfde, heeft God deze woorden gezonden in deze wereld; dat is het evangelie der genade, waardoor we behouden kunnen worden en waarvan het evangelie van het Koninkrijk een onderdeel is. God heeft dat Woord laten verkondigen door heel de wereld heen tot aan het uiterste der aarde, opdat de mens gered en behouden kan worden.

Maar de mens, die dat Woord verwerpt, die Jezus verwerpt, zal door datzelfde Woord vernietigd worden. God heeft daarvoor niets meer te doen. Het Woord van het kruis is een kracht, een dynamiet Gods voor allen, die behouden worden en tevens een kracht Gods, om allen, die niet willen, te verderven. Beseft u dat?

Het is dat zelfde Woord, dat of behouden kan of voor eeuwig verloren doet gaan: *"Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft Eén, Die hem oordeelt. (dat is niet de Vader) Maar het Woord, dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten jongste dag"*.

Dat het zo zal gaan, vinden we in Openb. 1:16, waar Johannes de Heerlijke Heiland ziet: *"En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard"*. Dat zwaard is Woord Gods, wat ook staat in Hebr. 4:12: *"want Gods Woord is levend en krachtig en scherper dan enig twee snijdend zwaard. En het dringt zo diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg"*. Dat wil zeggen: dat het, het gehele lichaam van één scheidt.

Als Jezus straks komt, zoals het geschreven staat in Openb. 19, zal Hij oorlog voeren in gerechtigheid en dat doet Hij niet met hemelse wapenen, maar zoals vers 15 zegt: *"En uit Zijn mond komt een scherp zwaard om daarmee de heidenen te slaan"*.

En in vers 21 staat: *"En de overigen werden gedood met het zwaard, dat uit de mond van Hem kwam, die op het paard zat"*. En dat zwaard is het Woord van God, de Bijbel, dat men nu overal verwerpt en bekritiseert met het verstand, dat door en door verduisterd is.

We weten hoe kerken en kringen bezig zijn het Woord Gods om te buigen. Wee, die Zijn Woord verwerpt, datzelfde Woord zal hem verpletteren! En u, kind van God, u, die zich naar de Naam van Jezus noemt, hebt ontzag voor Zijn Woord!

Nu gaan we door met Ps. 2:7-9, waarin de Geest de Zoon laat zien, die Zijn getuigenis gaat geven: *"Ik wil gewagen van het besluit van de Heer; Hij sprak tot Mij: Mijn Zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. Vraag ( O.V., "eis van Mij" ) Mij en Ik zal volkeren ( O.V. "de heidenen" ) geven tot Uw erfdeel, de einden der aarde tot Uw bezit".*

Het was vroeger de gewoonte, dat grote koningen, hun gunstelingen begunstigen, doordat zij iets mochten eisen, wat men ook in de Bijbel vindt, o.a. in het boek Esther en in Matth. 14:1-12, de geschiedenis van die dochter van Herodias.

Welnu, de Allerhoogste Majesteit, de Koning der koningen, heeft ook een Gunsteling, in Wie Hij al zijn welbehagen heeft en Hij mag van Hem vragen, ja, eisen, wat Hij wil, wat Hij als Zoon en Erfgenaam zal het krijgen. Dat getuigt Jezus hier, om aan hen hun dwaasheid te laten zien. Dwaze volkeren, die in opstand zijn, die de banden willen verscheuren; want God heeft hen in Zijn Raadsbesluit allang als een erfdeel aan Zijn Zoon gegeven, daar de koninkrijken van de hele wereld al van Hem zijn.

Hij heeft slechts een Woord te zeggen tegen Zijn Vader en zij zullen Hem onderworpen worden. Vers 9 kondigt het oordeel aan: *"Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots (O.V. "scepter"), hen stukslaan als pottenbakkerswerk".*

Weet u, wat dat betekent? Pottenbakkerswerk is zeer broos vaatwerk, dat zeer gemakkelijk kapot gaat en dat niet meer heel gemaakt kan worden. Als de Heer komt met een ijzeren knots, dan zal zonder de minste moeite alles verbroken worden; al hun wetenschap, al hun wijsheid en al hun atoomkennis; en de wonderen en tekenen, die men in verbinding met de duivel zal doen, zal, als de Heer de scepter opneemt, als broos vaatwerk aan diggelen liggen.

Dat betekent dus, dat, zoals een gebroken pottenbakkersvat niet meer heel is te maken, zo zal het met alles en allen voor goed afgelopen zijn, wat zich tegen de Gezalfde verzet heeft, wat ook staat in Ps. 1:6b. *"de weg van hen die goddeloos zijn, vergaat".* Er zal niets meer van gevonden worden.

In de laatste drie verzen van Ps. 2 gaat de Heer Jezus op wonderbare wijze waarschuwen, als Hij met Zijn raad nog tot de opstandige, natuurlijke mensen spreekt, opdat zij verstandig gaan worden. Dat lezen we in vers 10: *"Nu dan, gij koningen, wees verstandig, laat u gezeggen (O.V. "tuchtigen"), gij richters der aarde".*

Wat is het toch belangrijk, dat, als men dwaas handelt, men naar goede raad wil gaan luisteren om voor eeuwig behouden te kunnen worden, omdat men anders voor eeuwig verloren gaat. Zulk een raad gaat geest, ziel en lichaam aan en ook het hele leven. Want het is of een eeuwig verderf, of een eeuwig behoudenis.

In vers 11 horen we het evangelie van het Koninkrijk, wat Jezus ook bijzonder predikte voor het kruis en wat straks ook gepredikt zal worden, nadat de Gemeente weggenomen zal zijn: *"Dient de Heer met vreze en verheugt u met beving".*

Laten ook wij dit Woord ter harte nemen, dat niet alleen voor hen die goddeloos zijn geldt, maar zeker ook voor de gelovigen. Want er is vandaag onder de gelovigen wel een dienen van de Heer, maar zonder vrees; er is geen waarachtige eerbied voor God en Christus en geen heilig ontzag voor Zijn Woord.

We behoeven geen angst te hebben als we verzoend zijn, maar er moet wel een heilig ontzag wezen voor onze hemelse Vader. Er kan zo gemakkelijk van alles mee door bij de gelovigen in hun prive leven en in hun leven van hun dagelijks werk, omdat men niet meer werkelijk beeft voor Gods Woord en ontzag heeft voor Hem.



Er moet ook bij ons zijn een verheuging met beven. Want deze twee dingen behoren bij elkaar en vormen tezamen een heerlijke wierook, een heerlijke geur, die God aangenaam is.

Vrees zonder vreugde is een kwelling, wat God niet wil, maar vreugde zonder vrees is vermetelheid; en daar gaan de meeste gelovigen vandaag mank aan. Men staat gauw klaar met handengeklap, maar is er in uw leven een heilige vrees, dat ontzeg om de zonden te laten? Om uw oude mens met zijn praktijken af te leggen en de nieuwe mens aan te doen, om straks uw God te kunnen ontmoeten?

Ik herhaal: vrees zonder vreugde is een kwelling. Dat ziet men bij sommige wettische Joden en Christenen. Zij vrezen voor God, maar niet met vreugde. Maar veroordeelt hen nu niet te gauw. Want er is misschien bij u zelf een vreugde zonder vrees! Maar vreugde met beving is naar Gods wil. Zo zal ons leven op het altaar zijn als een liefelijke geur voor God.

In vers 12 staat verder: *"Kust de Zoon, opdat Hij niet toorn"*. Ja, de toorn van het Lam komt. Dat lezen we in Openb. 6:15-16 onder het zesde zegel, hoe de toorn van de Zoon is gekomen en hoe de koningen der aarde en de oversten, en al de groten en kleinen, slaven en vrijen en al de volken met ontzetting vragen: bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons, want de toorn van het Lam is gekomen en wie kan bestaan?

*"Kus de Zoon"* is de roep om u nog met God te laten verzoenen en vrede te sluiten met God door het Bloed van het kruis", opdat Hij niet toorn en u onderweg niet te gronde gaat, *"want zeer licht ontbrandt Zijn toorn"*. Dit is geen goede vertaling: de oude vertaling zegt het veel beter: *"want Jezus toorn ontbrandt niet licht"*, daar Hij juist ontzettend veel geduld heeft; daarvoor is Hij ook het Lam, wat we zagen aan het kruis, toen Hij nog bad voor Zijn vijanden.

Maar eens, als de maat vol is, zal aan dat geduld een einde komen. De oude vertaling zegt dan ook: *"Wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden"*, wat heel wat anders is. Want Hij behoeft helemaal niet zwaar te toornen; als Hij maar een weinig gaat toornen, dan is dat al het einde van heel deze goddeloze wereld. Hij heeft immers slechts te vragen aan Zijn God en Hij zal de einden der aarde in Zijn bezit nemen en de volkeren tot Zijn erfdeel en Hij zal ze hoeden met een ijzeren scepter.

*"Wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden"*, dan komt vers 12 met: *"Welzalig allen, die bij Hem schuilen"*.

Wat geven deze Psalmen toch een geweldige boodschap! Laten we die met vrees en beven overdenken en ter harte nemen, opdat we er naar zullen gaan wandelen.

De Heer zegene u.  
Amen.