

## **“De strijd tussen het Licht en de duisternis”**

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen  
namens het Bijbelstudie Centrum  
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

*alléén de Bijbel laten spreken  
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen*

**2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtels keren”.**

## **“De strijd tussen het Licht en de duisternis”**

Laten we het Woord openen en lezen bij Ex. 17:8-16 *“Toen kwam Amalek en streed tegen Israël te Refidim. En Mozes zeide tot Jozua: Kies ons mannen uit, trek uit, strijd tegen Amalek, morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf Gods in mijn hand. Jozua nu deed, zoals Mozes tot hem gezegd had en streed tegen Amalek; maar Mozes, Aäron en Chur hadden de heuveltop bestegen. En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand.*

*Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten; en Aäron en Chur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang. Zo overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte des zwaards.*

*En de Here zeide tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en prent het Jozua in, dat Ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de Here is mijn banier. En hij zeide: De hand op de troon des Heren! De Here heeft een strijd tegen Amalek, van geslacht tot geslacht”.*

Vervolgens lezen wij ook nog Deutr. 25:17-19 *“Gedenk wat Amalek u gedaan heeft op uw tocht, toen gij uit Egypte getrokken waart; hoe hij u onderweg tegenkwam en al de zwakken in uw achterhoede afsneed, terwijl gij vermoeid en uitgeput waart, en hoe hij God niet vreesde. Als dan de Here, uw God, u rust gegeven heeft van al de vijanden rondom u in het land, dat de Here, uw God, u ten erfdeel geven zal om het te bezitten, dan zult gij de herinnering aan Amalek onder de hemel uitwissen; vergeet het niet”.*

Naar aanleiding van dit Woord willen we uw aandacht vragen, hoe de bijzondere, eeuwige vijand van God hier a.h.w. verzinnebeeld is in Amalek. En die eens, zoals Amalek, volledig uitgeroeid zal worden.

We weten, dat er een strijd is tussen het rijk van het Licht en het rijk van de duisternis en hoe aan het hoofd van dit laatste rijk, satan staat met zijn gevallen engelen en demonen. Nu is satan als beheerder van dat rijk, gedwongen aan twee fronten te strijden. Waarom? Het rijk van het Licht heeft als front de waarheid en de waarheid is onverdeeld en vormt daarom een gesloten front.

Maar de satan is gedwongen op twee fronten te strijden, daar het rijk der duisternis de leugen is en deze is in zichzelf verdeeld. Zo is het ene front van de satan de ontkenning van de waarheid en het andere front, waarop hij strijden moet, is de verdraaiing van de waarheid.

Dit zijn de twee fronten, waarop satan, de vijand moet strijden. Aan de ene kant heeft satan de waarheid Gods botweg te ontkennen, het ware Godsbestaan te loochenen en te bestrijden en dit front zien we vandaag uitgedrukt, allereerst in het atheïsme, maar ook in het materialisme. We zien, hoe satan aan de ene kant door het atheïsme, de mens wil doen ontkennen, dat er een waarachtige levende God is, terwijl hij door het materialisme de mens zo in de materie brengt, dat hij die materie als god gaat zien en dus zo de ware God loochent.

Ook het materialisme strijdt aan dat zelfde front; want het zijn n.l. de mensen, die door de satan verblind, in de natuur God zien en alles op een natuurlijk vlak willen brengen en zo ook de ware God loochenen.

Dat is vandaag heel sterk in wat wij kennen als politieke groeperingen, zoals communisme en socialisme, wat we over de hele wereld zien. We kunnen hier niet spreken, zoals op het natuurlijke vlak, van een Oostelijk, Westelijk, Noordelijk of Zuidelijk front, want het zijn geestelijke fronten, die satan heeft en die lopen dwars door de hele wereld, overal dwars door alle volken heen

In elk volk vinden we atheïsten, materialisten, naturalisten, communisten, socialisten en zelfs door de huisgezinnen heen loopt die frontlijn van satan.

Het tweede front is de verdraaiing van de waarheid, een namaak dus van de waarheid en dat drukt zich uit in de valse religie, dat haar hoofdkwartier heeft in Babel, het grote Babylon, dat de moeder is van alle valse religies. Op het natuurlijke vlak is het al bekend, dat, als een vijand, al is hij nog zo machtig, op twee fronten moet strijden, dan is dat ook meestal reeds een begin van zijn ondergang.

## **“De strijd tussen het Licht en de duisternis”**

Toen in de eerste wereldoorlog Duitsland gedwongen werd op twee fronten te strijden, werd dit zijn ondergang. Ook toen Hitler in de tweede wereldoorlog ook aan het Oost – en aan het West front moest strijden, werd dat ook zijn nederlaag.

Satan zou wel één front willen hebben, maar dat kan niet, omdat hij de leugen dient. En nogmaals: de leugen houdt automatisch in, dat er twee fronten zijn, n.l. van de ontkenning en van de verdraaiing van de waarheid

De waarheid heeft slechts één front, omdat zij onverdeeld is en ongebroken blijft; en daarom is de overwinning altijd al aan de waarheid beschoren. Een spreekwoord zegt: *“al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”*; dat is een volksgezegde, maar we weten, dat de waarheid reeds overwonnen heeft, zoals het Licht de duisternis overwint. Dat satan, nog een strijd kan strijden is, omdat dit onder toelating van God en de Heer Jezus gebeurt, want satan is reeds een door Hem overwonnen vijand.

Waar we nu speciaal onze aandacht bij willen bepalen is dat ene front van de brute Gods loochening, het atheïsme, dat in deze geschiedenis in Amalek tot uitdrukking komt. God heeft immers Israël geroepen en uitverkoren om Zijn volk te zijn, waardoor Hij op aarde Zijn Koninkrijk zal oprichten, in tegenstelling met de Gemeente, die geroepen is om Zijn Koninkrijk in de Hemelse Gewesten op te richten en te herstellen, daar waar satan en zijn gevallen engelen, het rijk van God verstoord hebben.

Zoals God, Israël uit Egypte, het beeld van deze wereld, verlost uit het diensthuis der slavernij, zo waren wij, als kinderen Gods, voordat we bekeerd waren, in slavernij van de zonde van deze wereld. Zo zien we ook, dat bij de Sinaï, voordat God daar het verbond met Israël gesloten had, satan zich als tegenstander opwerpt door het front van Amalek. Pas is het Israëlitische volk bevrijd uit de macht van Faraó van Egypte, of daar zien we Amalek optreden.

Wie is Amalek? Het was het hoofd van een roofachtige nomadenstam, die bijzonder huisde in de Sinaï woestijn. Amalek was een afstammeling van Ezau, dus verwant aan de Edomieten, die ook hun woonplaats hadden op het Arabische schiereiland, terwijl Amalek meer in het zuiden van dat schiereiland woonde.

Zo was koning Amalek bijzonder het type van de heerschappij van de vorst der duisternis en dus ook het type van dat ene front van satan. Als we over de tactiek lezen in **Deutr. 25:17-18a** *“Gedenk wat Amalek u gedaan heeft op uw tocht, toen gij uit Egypte getrokken waart; hoe hij u onderweg tegenkwam”*.

Want plotseling zonder enige aanleiding (hoewel Israël het gebied van Amalek niet stoorde) heeft Amalek met list Israël aangevallen om het te verhinderen, dat het zijn tocht naar de Sinaï en straks naar het beloofde land kon voortzetten. Hier zien we dus de tegenzet van de vijand Gods, de satan, die niet wil, dat het Koninkrijk Gods hier op aarde opgericht zal worden in dat land op de navel der wereld.

Vanaf het ogenblik dus, dat God Israël had uitverkoren, werd satan de grote tegenstander van Israël en daarom moet satan gebruik maken van vlees en bloed, want hij moet hier vlees en bloed bestrijden. Zo gebruikte satan, die zelf geest is, hier de Amalekieten met hun koning Amalek.

Deze zijn dus niets anders dan de handlangers en instrumenten van het front van de duivel. Hij laat Amalek zonder enige aanleiding, plotseling met list Israël aanvallen, om het zo zijn weg af te snijden. Dat is het, wat hier staat in **Deutr. 25:17b-18** *“toen gij uit Egypte getrokken waart; hoe hij u onderweg tegenkwam en al de zwakken in uw achterhoede afsneed, terwijl gij vermoeid en uitgeput waart, en hoe hij God niet vreesde”*.

Als we deze punten eens gaan overdenken, zien we, hoe deze soort tactiek ook voor vandaag weer actueel is. We zien hier dus een macht, die openlijk God niet vreest en Hem openlijk tegen staat, het atheïsme. Hier is geen schijnheilig Christendom, geen valse religie, maar openlijke vijandschap tegen God en daar is Amalek dus het beeld van. Zo zien we, hoe satan door Amalek optreedt, als God bezig is een aanvang te maken met dat Koninkrijk hier op aarde.

## **“De strijd tussen het Licht en de duisternis”**

Dat zien we steeds weer gebeuren! In **Ex. 17** lazen we, hoe Jozua tegen Amalek moest strijden; hij had de overhand, als Mozes zijn handen opgeheven hield ten hemel en daarbij ondersteund werd door Aäron en Hur.

We weten, dat dit een wonderbaar beeld is van Mozes als middelaar van het Oude Verbond, het type dus van de Heer Jezus, als onze grote Middelaar, want Hij bidt voor ons in de Troon van Zijn Vader.

Als Mozes zijn handen liet zakken, dan had Amalek de overhand, maar als hij zijn handen ophief tot de Troon van God, dan had Israël de overhand. Mozes was een mens van vlees en bloed, die moe werd en daarom moesten zijn handen ondersteund worden door Aäron en Hur.

We weten, dat de Heer Jezus de strijd voor ons gestreden heeft en dat Hij de overwinnaar is als de Nieuwe Mens, die niet moede of mat kan worden en Hij heeft Zijn handen opgeheven als Hogepriester, zoals Aäron en als Middelaar zoals Mozes was, want in Hem is alles vertegenwoordigd.

Prijst God, want wij hebben in Hem een God en een Heer, die niet moede of mat wordt en daarom kunnen we de strijd aan, want zolang Hij Zijn handen op de Troon heeft, dan heeft Zijn volk de overwinning over Amalek; dit is de brute tegenstander van satan en zijn duistere machten.

We zien dus, dat Israël uit Egypte verlost wordt om naar het land der beloften te gaan, hoe satan dan Amalek gebruikt om Israël in de weg te staan en te trachten het te vernietigen; maar dat lukt niet. Niet omdat Israël sterker is, maar omdat de hand op de Troon van God is.

In **Ex 17:14** lezen we: ***“En de Here zeide tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en prent het Jozua in, dat Ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen”***. Wat betekent dat?

God zweert hier met een dure eed, dat Hij Amalek volledig onder de hemel zal uitwissen. God spreekt hier dus een banvloek uit over Amalek. Maar we begrijpen wel, dat God geen eeuwige strijd tegen het kleine aardse volkje der Amalekieten had. Maar Amalek vertegenwoordigt de macht, het koninkrijk van satan, dat rijk der duisternis en dat zal God eens onder de hemel volledig uitwissen door de Heer Jezus, zodat er zelfs niet meer aan gedacht zal worden. Is dat niet wonderbaar? Dat is ook de heerlijkheid van het Koninkrijk, dat straks zal komen.

Nu gaan we begrijpen, wat **Ex. 17:16** betekent, waar Mozes zegt: ***“En hij zeide: De hand op de troon des Heren! De Here heeft een strijd tegen Amalek, van geslacht tot geslacht”***.

Hieruit blijkt dus, dat het hier niet gaat om Amalek als mens en zijn aardse volk, want die bestaan allang niet meer, want dit volk is onder Saul en David volledig uitgeroeid. Toch is, wat daar staat profetie: ***“een strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht”***. Dus ook nu nog! Zolang de geslachten nog elkaar zullen opvolgen en dat Koninkrijk Gods niet volledig hersteld is, zo lang heeft de Heer een strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht.

We zien dus, dat hier Amalek het type van satan is, die altijd weer aardse volkeren gebruikt, die hij voor zijn doel kan gebruiken. Dat zal zo lang doorgaan, totdat de volledige overwinning behaald is en het Rijk van de Heer Jezus opgericht zal zijn, zowel in de hemel als hier op aarde.

Dan zal de Heer Jezus Koning zijn over alles en zal satan volledig uitgewist worden. We weten echter, dat de Heer Jezus eerst Zijn Gemeente van de aarde weghaalt en haar plaatst in de Hemelse Gewesten. Dan pas zal satan daar ontroond worden en zal hij met zijn gevallen engelen uit de Hemelse Gewesten op de aarde geworpen worden, door Michael en zal de Gemeente gaan heersen met de Heer Jezus.

We lezen in **Openbaring 12**, dat satan dan hier op aarde is; maar dan vinden we, dat na drie en een half jaar de Heer Jezus met Zijn Gemeente ook naar de aarde komt, Israël bevrijdt en onder hen Zijn Koninkrijk opricht; dan zal satan nog dieper geworpen worden, want dan komt hij in de put van de

## **“De strijd tussen het Licht en de duisternis”**

afgrond en wordt daarin 1.000 jaar gebonden; hij wordt echter nog niet vernietigd. Aan het einde van het Duizendjarig Rijk wordt hij weer voor een korte tijd losgelaten, wat we ook in de Schriften vinden.

Daarna zal de satan met heel zijn rijk in *“de poel des vuur”* geworpen worden, wat zijn eeuwige vernietiging is en zo zal inderdaad zijn herinnering volledig uitgewist worden onder de hemel. Daarna komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, doordat God deze oude aarde door vuur heen, door de Heer Jezus zal herscheppen tot die nieuwe aarde en nieuwe hemel.

Daarom vinden we in **Deutr. 25:17-19**, diezelfde vloek uitspreken, die Mozes nog eens Jozua inprent, als hij hier zegt: *“Gedenk wat Amalek u gedaan heeft op uw tocht, toen gij uit Egypte getrokken waart; hoe hij u onderweg tegenkwam en al de zwakken in uw achterhoede afsneed, terwijl gij vermoeid en uitgeput waart, en hoe hij God niet vreesde. Als dan de Here, uw God, u rust gegeven heeft van al de vijanden rondom u in het land, dat de Here, uw God, u ten erfdeel geven zal om het te bezitten, dan zult gij de herinnering aan Amalek onder de hemel uitwissen; vergeet het niet”*.

Israël heeft nog altijd niet die rust gekregen, want Jozua heeft hen niet in die rust gebracht, want hij was een profetisch voortype. Israël is immers nog altijd omringd door zijn vijanden en daarom is ook Amalek nog steeds niet uitgeroeid, want dat gebeurt op het allerlaatst gedurende het Duizendjarig Rijk, wat de grote sabbatsrust zal zijn voor Israël.

En de tekst zegt dan: *“Als dan de Here, uw God, u rust gegeven heeft van al de vijanden rondom u in het land, dat de Here, uw God, u ten erfdeel geven zal om het te bezitten”*. Israël heeft zijn erfdeel nog nooit volledig in bezit gekregen, n.l. het land, dat God onder ede aan Abraham, Isaäk en Jacob gezworen heeft. Maar als zij dat land in bezit hebben *“dan zult gij de herinnering aan Amalek onder de hemel uitwissen; vergeet het niet”*. Want immers na het einde van het Duizendjarig Rijk wordt Amalek pas volledig uitgewist.

Nog een ander voorbeeld kunnen we u tonen uit de geschiedenis van Israël. Als Israël op het punt staat, na zijn 40 jarige tocht door de woestijn, om onder Jozua ingebracht te worden in het beloofde land, dan zien we satan weer optreden tegen Israël, maar nu door gebruikmaking van andere volken onder hun koningen Sichon en Og, die hen plotseling tegenstaan, opdat Israël niet door hun land naar het beloofde land verder kan optrekken. We kunnen dat lezen o.a. in **Num. 21:21-35**. (zelf lezen)

God geeft hier Zijn volk wonderbaarlijke overwinningen en zien we, hoe Israël toch het beloofde land kan binnentrekken.

Ook later, toen Israël 70 jaar lang, eerst in Babylonische ballingschap en door de val van dit rijk van Babel, onder het Medo-Perzische Rijk kwam en Kores daar koning over werd, mocht Israël weer terugkeren naar zijn land.

En dit is dus weer een fase verder, opdat het Koninkrijk Gods zal komen, want uit hun midden moest straks nu, de Heer Jezus, de Christus, de Gezalfde geboren worden. Nu zien we weer, hoe de satan dat tracht te verhinderen op een zeer slinkse wijze.

Satan weet door middel van één man invloed te krijgen op de Perzische koning Ahasveros; het was Haman, die een Amelakiet en waarschijnlijk een afstammeling van Amalek was. Haman wist zich de gunst te verwerven van koning Ahasveros, zo zelfs, dat de koning hem over alles aanstelde en Haman daardoor de grootste machthebber in het land werd en dat wilde satan juist hebben.

Want Haman was een grote Jodenhater en hij wist te bewerken, dat hij volmacht kreeg van de koning, dat op een dag alle Joden zouden worden uitgeroeid, die daar nog in Perzië en onderworpen landen waren. In Perzië gold n.l. een wet, dat wanneer de koning eenmaal een bevelschrift verzegeld had, dit niet meer te herroepen was. Haman wist het zover te brengen, dat hij van de koning de zegelring ontving om een bevel uit te vaardigen en het te verzegelen, zodat het lot van de Joden vaststond, opdat zij uitgedelgd zouden worden. Ziet u de strijd tussen het rijk van de duisternis en het rijk van het Licht! Maar weet u wat er gebeurde?

## **“De strijd tussen het Licht en de duisternis”**

God had allang een voorziening getroffen al voordat Haman optrad en evenzo had God, voordat satan de mens tot de zondeval had bewogen, het Lam, dat de zonde der wereld zou wegdragen, al klaarliggen.

Zo zien we, hoe God, ook hier alle maatregelen al had genomen. Want Koningin Vasthi was in ongenade gevallen en afgezet en nu had God bewerkt, dat een Joods meisje Hadassa, wat **“myrth”** betekent, met de Perzische naam van Esther, in de plaats van Vasthi als koningin uitverkoren werd, om straks het middel te worden voor de val van Haman.

Mordechai, de pleegvader van Esther, die ook een Jood was, had van te voren ontdekt, hoe er een aanslag was beraamd tegen het leven van de koning Ahasveros en dit verhinderd had, wat in de kronieken werd opgetekend.

Haman kwam dus aan de macht en het lot werd geworpen, dat op een dag alle Joden zouden uitgeroeid worden. Het scheen dat Amalek zou triomferen! De paal was reeds door Haman opgericht van 25 meter hoog, waaraan Mordechai moest komen te hangen.

Maar God heeft een ander lot geworpen, want dan zien we plotseling het ingrijpen Gods. Koning Ahasveros had een slapeloze nacht en beval, dat iemand hem de Kronieken zou voorlezen en door de leiding van God, hoorde de koning het verhaal, hoe hij het leven had te danken aan Mordechai.

Toen vroeg de koning, welke beloning Mordechai daarvoor had gehad en dan blijkt, dat hij vergeten had, hem die beloning te geven en dat moest direct hersteld worden. Toen moest Haman komen, om de Jood Mordechai rond te leiden op het mooiste Koninklijke paard in het mooiste Koninklijke kleed en hem uitroepen tot de grootste vorst onder de koning.

Maar aan de paal, die voor Mordechai was opgericht, daar kwam door middel van Koningin Esther, Haman en zijn zonen te hangen. (zie **Esther 7**) Het is wel wonderlijk, hoe de wegen Gods zijn, als Hij de Zijnen wil redden.

Zien we in deze geschiedenis niet een heerlijke afbeelding van dat vloekhout, dat ons had moeten treffen en wat de ondergang van Gods kinderen had moeten zijn, omdat we in Adam eens geproefd hadden van het hout en zo tot zondaren waren geworden.

Aan dat vloekhout is de Heer Jezus voor ons gegaan om ons de verlossing te brengen. En zoals de dag, die onherroepelijk door Haman was bepaald om de Joden uit te roeien, door God even tevoren veranderd werd door een wet, dat de Joden zich verdedigen mochten en werd het een dag tot hun heil.

Zo heeft God door Zijn Zoon aan dat vloekhout te laten gaan, de dag van het onheil, veranderd in de dag van het heil, voor allen, die dat aannemen als het wonderbare verlossingswerk Gods in Zijn Zoon de Heer Jezus, de Christus der Schriften.

Nu is het wonderlijk, dat we in **Num 24** lezen de profetie van Bileam in **vers 7**, hoe Hij daar Israël zegent: **“Water vloeie uit zijn emmers, en zijn zaad hebbe overvloedig water; ja, zijn koning verheffe zich boven Agag en zijn koninkrijk zij verheven”**.

Agag was de koning van de Amalekieten en is dus in wezen satan, de waarachtige koning van hen; en hier zien we, hoe de koning van Israël Zich verheft boven Agag. Dit is een wonderlijke profetie van Bileam.

Is dat niet gebeurd? Heeft de koning van Israël, toen Hij daar genageld werd aan het hout, niet openlijk over satan, koning Agag getriomfeerd en hem ontwapend? Hoe is Hij nu verheven boven hem, want de Heer Jezus heeft nu de Naam gekregen, die boven alle naam is en alle overheden en machten van het rijk der duisternis zijn onder Zijn voeten gelegd.

## **“De strijd tussen het Licht en de duisternis”**

Dat is dus de profetie, die eerst door Bileam uitgesproken is en daarna heeft hij in **Num. 24:20** geprofeteerd: **“Toen hij (Bileam) Amalek zag, hief hij zijn spreuk aan en zeide: Eerste der volken is Amalek, maar zijn einde zal ondergang zijn”**.

De eerste der volken, wil hier zeggen: die de meeste macht heeft onder de vorsten dezer wereld, satan dus.

In het Oude Testament hebben we gezien, hoe de satan steeds Israël in de weg treedt. Maar dat zien we ook bij de Nieuw Testamentische Gemeente, die vanaf haar begin vervolgd wordt, omdat God haar door de overwinning van de Heer Jezus, straks zal inbrengen in de Hemelse Gewesten, om daar, waar satan nu nog heerst, het Rijk van God op te richten.

Maar dat kan niet anders, dan dat satan weer op twee fronten zal moeten aanvallen. Zagen we ook niet in de tweede wereldoorlog, hoe dat Hitler Duitsland weer diezelfde duistere macht openbaarde van Amalek, hoe hij een grote Jodenhater was, die opnieuw het Joodse volk wilde uitroeien tot de laatste man?

Waarom? Omdat satan wist, dat God bezig was, omdat de tijd gekomen was, dat Israël uit de volkeren weer naar het beloofde land zou terugkeren. Stond het niet overal in de Duitse steden geschreven op de muren dat *“Juda ausradiert”* moest worden? En we weten, wie er *“äusradiert”* geworden is. Want niet de Jood zal uitgeroeid worden, maar zijn vijand.

Maar Hitler trad ook op tegen de Nieuw Testamentische Gemeente met zijn atheïstisch heidendom en hakenkruis. Vele Christenen zijn verleid en verstrikt geraakt en hebben het hakenkruis aangezien als het bevrijdingsteken in plaats van het waarachtige teken van het kruis van Christus.

Ook nu gaat het nog steeds op, wat Mozes zegt hier en daarom zo'n geweldige les ook voor ons is in **Deutr. 25:17** **“Gedenk wat Amalek u gedaan heeft op uw tocht”**. We zijn hier trekkende en ook Israël is nog trekkende. Zien we niet, hoe de zwakken onder de Christenen afgesneden worden, evenals in Israël? Volk van God, we weten toch, hoe we kunnen standhouden tegen Amalek? Niet in eigen kracht!

Israël zelf had geen overwinning over Amalek, maar alleen, zo lang als de hand op de Troon was. De Heer Jezus bidt voor ons in de Troon van de Vader en we zullen daarin blijven vasthouden en gelovend opzien tot onze verhoogde Heer.

Dan laten we ons niet verleiden, zoals zovele Christenen. Maar laten we niet een hard oordeel over hen hebben, want Amalek is nog altijd niet dood! Heeft Hitler ook ons, “Christelijk Nederland” niet overvallen plotseling, evenals al de “Christelijke landen” in Europa? Het is nog steeds dezelfde list, Amalek is niet veranderd. En wat gebeurt er nu vandaag? De nieuwe wereldorde? De basis van het totale regime wordt vandaag keurig gelegd en maar heel weinigen hebben door wat er aan de hand is. Amalek is ook vandaag nog springlevend!

We hebben gezien, hoe het tweede front van Hitler zijn kop is gaan opsteken, n.l. de valse godsdienst, die zich meer en meer openbaart in de wereldraad van kerken met een steeds meerdere toevloeiing naar Rome en binnenkort loopt dat uit op het grote Babylon. Bedenk goed, we zijn nog niet aan het eind!

Want Israël is nog niet geheel in haar land teruggekeerd en ook is de Gemeente nog niet in haar geheel klaar om in te trekken in het Hemelse Vaderland, want de Gemeente moet eerst hersteld worden. Maar God is bezig! Wees er van verzekerd, dat we nog een doodsvijand op onze weg zullen vinden, zowel Israël als de Gemeente. Wie is die vijand? Wie zal God daarvoor gebruiken?

We kennen de profetie van **Ez. 38 en 39**, waarin het land van Magog en de volkeren, die daar wonen, genoemd worden. Wie die volkeren zijn, daarover is geen twijfel, noch onzekerheid. Want als we nauwkeurig Gods Woord bestuderen, dan weten we heel duidelijk, dat de volken, die daar genoemd worden, het grote Russische rijk bewonen.

## “De strijd tussen het Licht en de duisternis”

Zij woonden eerst in de streken van de Zwarte Zee en de Kaspische zee en in de Kaukasus; later zijn zij verder Noordelijk getrokken. In de oude geschriften worden die landstreken genoemd: het land van Magog; en ook vele Kozakken stammen noemen die ook nu nog zo.

Vele Joden, die nu nog in de Sovjet Unie, in Polen en in de Arabische landen zijn, willen naar hun Joodse vaderland en worden daartoe aangemoedigd, maar hun weg is vaak zwaar. Zij vormen de afgesneden achterhoede van **Deutr. 25:18**.

U ziet dat deze profetie heel actueel is. Het wachten is op Israël, maar het zal geen stand kunnen houden, als niet de Heer Zelf voor Zijn volk in zou treden, als de grote Middelaar. Nog thans zal de laatste Gog onverhoeds Israël binnenvallen, zoals ook Amalek, geheel onverwachts met list binnenviel, dezelfde tactiek gebruikte ook Hitler.

Maar we kunnen er van verzekerd zijn, dat niet alleen Israël in de weg wordt getreden, maar ook de Gemeente en deze zal daardoor klaargemaakt worden om in te gaan in de Hemelse Gewesten. Aan de ene kant wordt Israël in het nauw gedreven en aan de andere kant wordt de ware Gemeente steeds meer in moeilijkheden gedreven.

Maar laten we in gedachten houden dat de Heer Jezus Zelf voor de Gemeente bidt en pleit en Zijn hand op de Troon heeft. Laten wij een biddend leven hebben en opzien naar onze overste Leidsman en Voleinder van het geloof, dan hebben we niets te vrezen.

Ook verheft zich het tweede front met de wereldraad van kerken en het steeds dichter naderen tot Rome, de nieuwe wereldorde, helaas ook de zogenaamde vrije kringen doen hierin mee. Het is een valse oecumene, een valse nieuwe wereldorde. Daar tussen in is een klein volkje, dat geen plaats kan vinden. De ware Joden, het ware Israël zal geen plaats hebben meer in het Westen. Alleen die Joden, die meegaan met deze valse religie, kunnen nog meekomen.

Het naam Christendom zal daar ook wel een plaatsje kunnen hebben. Maar voor de ware wedergeboren Christenen is er binnenkort nergens geen plaats meer. Er zal vervolging op onze weg komen, dat zullen we ervaren. Maar dat brengt ons door deze strijd tot een volledige overwinning, als we maar willen blijven zien op onze grote Mozes, die meer is dan Mozes, die op de berg was.

Hoe lang moet die strijd duren? Op de morgen ging Mozes met Aäron en Hur die bergtop op en deze ondersteunden de handen van Mozes tot zonsondergang, toen de volledige overwinning op Amalek behaald werd. Het was maar een dag.

De gelovige bruid in het vrome Jodendom werd 's avonds om 6 uur door de bruidegom gehaald bij zonsondergang, om haar uit het huis van haar vader te brengen in het huis van zijn vader, om daar met haar verenigd te worden. Zo zal bij zonsondergang de Heer Zijn Bruid komen weghalen, om haar te brengen in het huis Zijns Vaders om daar met Haar voor eeuwig verenigd te worden. Maar zo lang hebben we hier een strijd te voeren tegen deze goddeloze machten.

Toch kunnen we blij en verheugd zijn, want als de zon ondergaat, zal de Heer Jezus verschijnen om de Zijnen thuis te halen. Maar weet, dat de laatste strijd nog niet gestreden is, want satan zal alles op alles stellen, om het ware volk Gods tegen te strijden, om hun ingang te verhinderen.

Laten we daarom meer dan ooit tot het besef komen, hoe nodig het is om in deze eindtijd steeds wakende en biddende te blijven, opdat we in deze laatste strijd in Hem blijven geloven en op onze Leidsman en Voleinder van het geloof blijven zien!

Maranatha Heer Jezus, kom spoedig!

Amen.