

Geachte lezer,

Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”**. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeer u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.

Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.

Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.

Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte



2 Petrus 1:19

Laten wij eerst enkele Bijbelteksten lezen en laten we beginnen met **Jes. 11:10-12**. *“En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van Isai zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiën, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. En het zal te dien dage geschieden, dat de Here wederom zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk, die overblijft in Assur, Egypte, Patros, Ethiopië, Elam, Sinear, Hamat en in de kustlanden der zee. En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israëel verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde”*.

Vervolgens **Jes. 18:1-3**. *“Wee het land van vleugelgegons aan de overzijde der rivieren van Ethiopië, dat boden overzee zendt, in biezen boten over de wateren. Gaat, snelle gezanten, tot een rijzig en glanzend volk, tot een natie, wijd en zijd gevreesd, een volk, heerszuchtig en wreed, welks land rivieren doorsnijden. Alle inwoners der wereld en bewoners der aarde, wanneer men de banier opheft op de bergen, zult gij het zien, en wanneer men de bazuin blaast, zult gij het horen”*.

En tot slot **Jes. 18:7**. *“Te dien tijde zal een geschenk gebracht worden aan de Here der heerscharen door een rijzig en glanzend volk, door een volk, wijd en zijd gevreesd, een volk, heerszuchtig en wreed, welks land rivieren doorsnijden – naar de plaats van de naam van de Here der heerscharen, de berg Sion”*.

Het gaat hier om de zogenaamde zwarte Joden uit Ethiopië, die toentertijd op zo'n bijzondere wijze zijn geëvacueerd, de Falasha's hetgeen in de taal van dat deel van Afrika betekent *“vreemdelingen”*, omdat deze mensen geheel geïsoleerd en als vreemdelingen leefden in een zeer ontoegankelijk woest gebied, niet ver van de plaats Gondar in het noorden van Ethiopië, bij een woest gebergte waarvan de hoogste bergtop bijna 5000 m. is. In die landstreek moeten zij vele eeuwen gewoond hebben.

Het was voor de wereld en voor Israëel onverklaarbaar hoe ze daar gekomen zijn, waar ze vandaan kwamen en wat voor Joden het zijn. In 1972 heeft het Joodse rabbinaat erkend dat het werkelijk Joden zijn en in 1975 werd dit ook door het Israëliësch parlement geaccepteerd, zodat deze mensen dus in aanmerking kwamen voor emigratie naar het Joodse land.

In 1977 begon de evacuatie van deze zwarte Joden, eerst heel rustig en dat is ook zo voortgegaan totdat die vreselijke hongersnood toen in Ethiopië en andere delen van Afrika uitbrak.

Tot die tijd waren er ongeveer 6.000 van deze zwarte Joden geëvacueerd en naar Israëel gebracht. Vele van de jonge mannen waren al in militaire dienst in Israëel.

Toen die hongersnood uitbrak werd de zaak urgent, want men schatte het aantal van de overgebleven Joden op 25.000. Ze kwamen wel niet van honger om op de plaats waar ze woonden; er was wat landbouw. Maar het merkwaardige was dat onder hen zogenaamde wijzen waren, die ze hun priesters noemden, die zeiden dat nu de tijd gekomen was, dat ze terug moesten keren naar het beloofde land.

Ze waren bereid om te vertrekken en te voet door die woeste gebieden te gaan in de richting van Soedan en vandaar zo naar het beloofde land. Onderweg kwamen ze in gebieden met grote voedsel tekorten en dat werd dus voor de meeste een barre tocht.

Vele bezweken onderweg aan ondervoeding en ook aan allerlei tropische ziekten. De Minister van immigratie in Israëel zei: er komt hier bijna niemand meer die ouder is dan vijftientig jaar. Daar komt nog bij dat deze Joodse stam zich nog nauwgezet houdt aan de wetten van Mozes en geen voedsel eet dat door die wet verboden is, waardoor het aantal omgekomenen nog groter werd. Het is een heel merkwaardig volk: ze zeggen zelf, van jong tot oud, afstammelingen te zijn van de stam van Dan.

Wat heeft dit gebeuren ons nu te zeggen als een teken van de Here, dat het einde nadert? Dit zijn inderdaad de voorboden van de Godsgerichten die gaan komen en over het onbekeerde Israëel en over de volkeren van deze wereld.

Nog houdt God zijn gerichten in, voor een zeker deel, omdat de Gemeente hier nog hier aanwezig is, Zijn ware gelovigen in Jezus. Als ik spreek over de Gemeente, dan bedoel ik niet een officiële Christendom, maar hen die waarlijk Jezus Christus toebehoren.

De Here Jezus spreekt tot de gemeente van Filadelfia en zegt dat de gemeente aan het eind van dat tijdperk de wederkomst van de Here meemaakt. Natuurlijk, die in Christus ontslapen zijn, die zijn daar ook bij, en ze zullen het eerst opstaan van tussen de doden uit.

Hij dient dat tijdperk aan met: ***“Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel Davids heeft, Die opent en niemand sluit en sluit en niemand opent”***. Dit betekent, dat in het tijdperk dat de Filadelfia gemeente hier nog aanwezig is, de Here Jezus als de grote Davidszoon begint het Koninkrijk van David op te richten.

In de tijd vanaf 1948 tot heden zien we hoe het Joodse land vrijgemaakt is geworden voor de Joden, voor Israël, en ook hoe de stad Jeruzalem geheel in Joodse handen is. Al wordt dit door de Palestijnen aangevochten en willen zij dat Jeruzalem hun hoofdstad wordt. Echter is Jeruzalem nog niet het Jeruzalem dat God wil dat het zal worden.

Het is slechts het grote begin dat wij mogen meemaken. We zien ook hoe een deel van de Joden is teruggekeerd naar het land sinds de stichting van de staat Israël.

En we hebben gezien een heel bijzonder teken, n.l. de terugkeer van een eeuwenlang verborgen Joodse stam uit Ethiopië. Ik lees u nog een tekst: Jes. 25:1. *“O, Here, Gijt zijt mijn God, U zal ik verheffen, Uw naam loven want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd”*.

Nu, dat hebben we zien gebeuren bij de terugkeer van die zwarte Joden uit Ethiopië! Want dat was een raadsbesluit van God uit een ver verleden.

Laten we nog eens teruggaan naar Jesaja 11:11. *“En het zal te dien dage geschieden dat de Here wederom zijn hand zal opheffen om los te kopen”*. Dat heeft niets te maken met de aanvankelijke terugkeer van het volk Israël uit ballingschap, hoofdzakelijk de twee stammen.

Let op *“opheffen”* hetzelfde als in Jes. 25: *“U zal k verheffen (opheffen)”*. Dit slaat op het verheffen van de banier Gods, een veldteken voor de Here der heirscharen, anders gezegd de Here der legerscharen Gods.

Een veldteken behoort bij een leger en de veldmaarschalk die dat leger aanvoert heeft een veldstaf. Welnu, de banier Gods is het symbool dat God daar in al Zijn almacht en kracht aanwezig is om te doen naar Zijn eeuwig voornemen en plan met Zijn schepping, met de mens en dus ook met Israël en de volken, en in de eerste plaats met de Gemeente.

Want Hij die de Almachtige is, is ook de Here der legerscharen Gods, de aanvoerder van geweldige legermachten, die we in drie soorten uit de Schrift kennen.

Ten eerste : de ontzaggelijke legermacht van legioenen engelen. Jezus zegt in de hof van Gethsemane:” dacht jij niet dat Ik Mijn Vader kon bidden en Hij zou Mij terstond twaalf legioenen engelen zenden ?”. die zich verzamelen en legeren onder de banier Gods, die Hij aanvoert tot volledige overwinning en onderwerping van al zijn vijanden.

Ten tweede : de sterren. De eerste legermacht is er een in de hemelen, n.l. de engelen, de tweede legermacht is er een aan de hemel, de sterren. In Jesaja is geschreven :”Hij roept ze allen bij name en zetreden uit hun banen op Zijn bevel om Hem te dienen en te strijden waar Hij wil “. In het lied dat Debora aanheft om haar God en de God van haar volk te loven en te prijzen bij die geweldige overwinning over de heidenen toen Israël ook bedreigd werd met strijdwegens, zingt zij, hoe de sterren uit hun banen kwamen en streden voor IsraëlIn moderne oren klinkt dat raar, maar de moderne wetenschap is verduisterd en is alleen maar eigenwijs. Denk aan Jozua: toen de tijd gekomen was dat God Zijn volk voor het eerst het beloofde land deed beerven, rukte een geweldige geallieerde legermacht tegen hen op en toen zei Jozua :”Zon sta stil en maan in het dal van Ajalon, “en de zon stond stil 24 uur lang en de maan ook en het regende enorme stenen, waarschijnlijk meteorstenen, vanuit de

hemel op die vijandige legermacht;er werden er meer ter neer geslagen door die stenen dan dat Jozua en de Israëlieten met het zwaard konden doden.

Steeds staat daar weer die banier. Maar een banier moet verheven worden op een standaard en die standaard moest op een heuvel gezet worden om zichtbaar te zijn. En Hij zal een banier opheffen voor de volken “, hetgeen betekent dat God Zijn banier weer gaat opheffen om te strijden tegen de volken die zo goddeloos geworden zijn en God en Zijn heilige geboden verachten en met voeten treden, ook het nog altijd verblinde Isarel en een afvallig christendom. Zo gauw de standaard van die grote Koning der koningen zich opheft scharen zich ogenblikkelijk de legerscharen daar omheen en luisteren naar het bevel van hun grote legeraanvoerder, de Here der legerscharen Gods.

We zien vandaag het begin, slechts een voorteken, want deze profetie krijgt straks een grote eindvulling. “Hij zal een banier opheffen voor de volken en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einder der aarde”. In de dagen van voor 1948 en ook daarna zijn hoofdzakelijk Joden gekomen uit de westerse landen, uit Rusland en uit Amerika, behorende tot de stammen van Juda en Benjamin, de twee stammen van het zogenaamde zuidrijk ten dage dat de Here Jezus voor de eerste maal hier op aarde was om als de lijdende Dienstknecht het grote offer te gaan vrengen tot de verlossing van Israël en alle mensen die dat willen geloven en aanvaarden.

Maar Jesaja spreekt niet alleen over de verstrooiden van Juda, maar ook over de verdrevenen van Israël, dat is het tien stammen rijk, het zgn. noord rijk met als hoofdstad Samaria. Als u de Bijbel kent weet u dat het tien stammen rijk ten onder is gegaan omdat God het overgaf vanwege de afgoderij die het (in het bijzonder de stam Dan) pleegde in Samaria. Zij hadden in de voornaamste stad van hun erfdeel , de stad Dan in het uiterste noorden van het oude Israël, het gouden kalf opgericht, zoals ook in Samaria, en aanbaden dat totdat de maat vol was, en de Here der legerscharen Gods, Israël liet innemen door het derde leger, n.l. de aardse legers , die moeten toch Zijn bevelen volvoeren of ze willen of niet . Het grote Assyrische Rijk veroverde het Rijk Israël en de tien stammen werden verdreven, “meegevoerd”. Sindsdien zijn ze zoek geraakt, maar ergens moeten ze zijn in de landen die hier genoemd worden.

Ten eerste noem ik Assur: het oude Assyrische Rijk is er niet meer, maar ik ben ervan overtuigd, dat het laatste stukje van Assur een deel is van het Russische Rijk, omdat het zuiden van Rusland ,een deel van het Assyrische Rijk beslaat en daar bevinden zich inderdaad nog veel Joden. Verder Egypte, Pathos en vooral Ethiopië.

Het is nog maar tientallen jaren terug dat ontdekkingsreizigers de bijzondere volksgroep, de Falasha's ontdekten, die helemaal geïsoleerd leefden in dat onherberzame oord in het noorden van Ethiopië, die met de omwonende volken geen contact had, vandaar de naam Falasha's, vreemdelingen. Deze mensen zeiden zelf nakomelingen te zijn van de stam Dan en er zijn tekenen die er op wijzen dat zij tot die ‘verdrevenen van Israël’ behoren, want dat vond plaats in de jaren 733- 722 voor Chr., meer dan 2500 jaar geleden, Ze kenden geen rabbijnen, geen rabinaal toezicht, want dat is pas ontstaan na de ballingschap.

Ze hebben alleen priester die hen onderwijzen uit de rollen die ze hebben, de wetten van Mozes, geschreven in een heel oud Hebreeuws. Ze leven nauwkeurig naar die wetten en houden ook nauwkeurig de sabbat. Van geslacht op geslacht hebben ze gewacht totdat God hen terug zou brengen naar het beloofde land, want ze geloofden dat de Messias eens zou komen en dat ze dan terug zouden gaan naar dat land. Diezelfde priesters, door wie ze geleid en geleerd worden, hebben hen gezegd dat ze zich klaar moesten maken voor een barre tocht te voet met vele ontberingen, naar het beloofde land, want de tijd was gekomen !

Wonderlijke dingen! Als ze in Israël aankomen met het vliegtuig kussen ze eerst de grond van het beloofd land; zijn ze bang voor een vliegtuig ? Neen, want de profeet Jesaja had gezegd “:dat ze zouden opvaren op adelaarsvleugels”. Zij geloofden onvoorwaardelijk het Woord van God en ze zeggen niet : “is dat nu wel een adelaar ?

Begrijpelijk is hun grote teleurstelling als Zij aankomen in het beloofde land en de zonden zien en merken dat men daar wetteloos leeft en dat vele Joden de sabbat niet houden.

Maar het wonder is daar en we zien dat God gaat beginnen de verdrevenen te verzamelen. Het is merkwaardig dat tot nu toe Joden uit allerlei landen naar Israël gekomen zijn, maar nog nooit in stamverband. Nu komt daar een groep zwarte Joden, waarmee ze eigenlijk niet goed weg mee weten in stamverband. Dat bewijst dat de klok voor de wereld naar twaalf uur loopt. De stam Dan gaat in de eindtijd, vooral in de eindworsteling en in de vreselijke tijd onder de antichrist, een grote rol spelen, naar de profeten.

Voordat de hongersnood uitbrak waren er al 6000 mensen geëvacueerd; met die hongersnood is "operatei Mozes" ingezet en werden die Joden opgehaald uit kampen in Soedan en daarna in korte tijd nog 6000, zodat er ongeveer meer dan 12000m van de stam van Dan in Israël zijn. Merkwaardig getal, want in Openbaring staat hoe er straks van iedere stam 12000 verzegeld gaan worden en dat dan de stam Dan ontbreekt. Waarom ?

Volgens de profeten gaat de stam Dan een geweldige rol spelen in de eindtijd. Het is een geweldig gebeuren en ook een geweldige tragiek.

Nu wil ik u wijzen op een andere profetie, die ons zegt hoe de terugkeer van Israël onder grote ontberingen plaats zal vinden. Ezech. 20 : 33-38:

"Zo waar Ik leef, luidt het Woord van de Here Here, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal Ik over u heersen. Ik zal u vieren uit het midden der volken en u bijeen brengen uit de landen waarheen gij verstrooid zijt met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid.

Ik zal u brengen naar de woestijn der volken en daar met u in het gericht treden van aangezicht tot aangezicht. Zoals Ik met u vaderen in het gericht getreden ben in de woestijn van het land Egypte, zo zal Ik ook met u in het gericht treden, luidt het woord van de Here Here. Ik zal u onder de herdersstaf doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond".

Dat is een harde zaak. Bij deze Falasha's zijn ouders van wie de kinderen onderweg zijn gestorven van uitputting, ziekte en honger, er is niet een Falasha ouder dan 55 jaar, en toch gaan ze in op de roep van de wonderbaarlijke profetie, de stam van de God der vaderen, ze moeten terug naar het beloofde land. Maar, ze zijn wel door woestijnen getrokken in Ethiopië en Soedan, ze zitten nog in een woestijn, want God zegt : "de woestijn der volken "" Wat bedoelt God hiermee ? Wel, de Here Jezus heeft Zelf gesproken over het herstel van Israël in Zijn profetische rede in Matth. 23 : 37-38:

"Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert en gij hebt niet gewild. Zie uw huis wordt aan u overgelaten(de Statenvertaling is nauwkeuriger: uw huis wordt woest gelaten), want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien totdat gij zegt gezegend Hij die komt in de Naam des Heren".

Voor God is het Joodse land en Jeruzalem een woestijn van ongerechtigheid, want de volken, en Israël zelf ook, vertreden het met hun onreine dingen. In die barre woestijn gaat God met hen in het gericht treden en zal straks de man komen, waarvan de Here Jezus gesproken heeft in Joh. 5 tegen Zijn volk en tegen de leiders van dat volk :

"Ik die gekomen ben in de naam Mijns Vaders neemt gij niet aan; straks zal er een komen in zijn eigen naam, die zult gij aannemen ".

Toen de huidige vorm van de staat Israël ontstond, gebeurde dat onder toelating en in zekere zin naar de wil van God, omdat Hij een begin maakt met het herstel, maar het volk ligt nog altijd onder de toorn en het gericht. Deze Joodse staat is niet alleen westers georiënteerd, met westerse staatsvormen, daarom is het ook een democratie, de enige in het Midden Oosten, maar ook een socialistische staat.

Dit laat God nog toe totdat het moment gekomen is dat Hij Zijn banier gaat oprichten voor de volkeren die daarmee te maken hebben, en ook voor Israël, want Israël is de maatstaf voor alle volkeren, God maakt zich klaar om in het gericht te treden. De huidige vorm van de Joodse staat loopt ten einde. Ongeveer meer dan vijftien jaar geleden probeerden orthodoxe Joden er al stemmen voor te krijgen, dat alleen Joden in het land mochten terug komen, die zich nog hielden aan de wet van Mozes en ook aan de sabbat, maar dat werd verworpen, want het land moest open staan voor alle verdrukte Joden.

Naar de mens gesproken is dat natuurlijk juist, maar inmiddels is er wat veranderd: nog niet zo lang geleden met Begin, een orthodoxe Jood, aan de regering en bij de laatste verkiezingen was er maar net

een meerderheid. Men heeft nu in het parlement weer de Joodse wet naar voren gebracht om alleen hen als Jood te erkennen die zich nog houden aan de wet van Mozes en aan de sabbat. De jongere generatie in Israël keert zich hoe langer hoe meer van de democratie af, want zeggen ze, de democratie is onze ondergang; de Arabieren, waarmee wij als vrienden willen leven, willen niet leven onder ons systeem, maar onder een systeem, waarbij de leiders het voor het zeggen hebben. Er komt een steeds sterkere roep onder deze jongeren naar een sterke man.

En hij zal komen! Jezus zegt: “. . . straks zal er een komen in zijn eigen naam, die zult gij aannemen, maar voor een korte tijd”.

Dat verlangen naar een sterke man zal steeds groter worden, om drie redenen: 1. de meeste Joden die nu het land binnenkomen zijn orthodox, zoals de Falasha's;

2. deze zitten niet stil onder de gematigde en vrijzinnige Joden, maar winnen anderen die zich bekeren tot de wet der vaderen;

3. de westers-georiënteerde willen hoogstens 2-3 kinderen; maar de orthodoxe Joden vinden, hoe meer kinderen hoe beter, zodat het kinderaantal groeit. Leest u in Ezech. 20 eens de beloften Gods, die we daarin vinden.

We gaan nu naar Ezech. 36 : 18 :

“ Daarom stortte Ik Mijn grimmigheid over hen uit (nl. dat ze verstrooid werden onder de volken) vanwege het bloed dat zij in het land vergoten hadden, en omdat zij het verontreinigd hadden door hun afgoden”.

Vooraf de stam Dan heeft zich schuldig gemaakt aan afgoderij. Jezus zegt in Matth. 23 : ‘Jeruzalem, Jeruzalem. Dat het bloed vergoot van hun profeten door God gezonden’; ze maakten de maat vol toen ze om het bloed van hun eigen Messias riepen : ‘Zijn bloed kome over ons en onze kinderen’.

‘Ik verstrooide hen onder de volken zodat zij over de landen verspreid raakten; naar hun handel en wandel, richtte Ik hen. En bij alle volken waar zij kwamen ontheiligden zij Mijn heilige Naam, doordat men van hen zei: dezen zijn het volk des Heren, maar toch moesten zij weg uit zijn land’.

De volkeren hebben altijd gedacht : God heeft Israël voorgoed aan de kant gezet, het is met hen afgelopen, ze zijn uit het land gezet en God kan met hen niets meer doen. Dat de volkeren er zo over denken is hoofdzakelijk de schuld van de christelijke kerk, die een grote schuld op zich heeft geladen en daarmee net zo hard Gods Naam ontheiligt heeft en de Naam van de Here Jezus als de Joden zelf. Want de kerk heeft ook gezegd: Israël is door God afgeschreven, wij zijn nu het volk des Heren. Ja, de Gemeente is een volk des Heren, maar op een aparte plaats, een volk uit de heidenen voor Zijn Naam, dat Zijn Lichaam is en dat straks de hemelse heerlijkheid zal beerven.

Het officiële christendom zegt dat Israël verworpen is om de bloedschuld die zij hebben, doordat zij de messias hadden verworpen, inderdaad en van Gods wegen waren afgeweken en de profeten niet geloofden die van te voren hadden gezegd, dat de Christus eerst moest lijden en sterven en daarna opstaan uit de doden. Maar zijn ze daardoor minder dan die zogenaamde christelijke volken en christelijke kerken? Van deze plaats roep ik u op : bekeert u, die dat gelooft, want u ontheiligt de Heilige Naam van God, u gelooft dat God almachtig meer is, dat Zijn arm tekort schiet, dat Hij met dat hardnekkige volk van Israël niet klaar kan komen en het aan de kant moest zetten. Die God is mijn God niet! En ik hoop, ook de uwe niet.

Mijn God zal wat Hij gezegd heeft volbrengen, wat Hij gezworen heeft aan de aartsvaderen en aan de twaalf stammen, dat zal Hij doen. Niet ter wille van Israël, maar ter wille van Zijn heilige Naam. Al was Israël tienmaal hardnekkiger dan dat het nu is, al had het nog veel grotere zonden gedaan, Gods machtige arm kan klaarkomen ook met de hardnekkigsten en zij zullen hun knieën moeten buigen en moeten belijden dat Jezus Christus Heer is.

Maar dat gaat natuurlijk met grimmigheid gepaard. Jes. 25 : ‘ Raadsbesluiten uit een ver verleden brengt Gij in volvoering ‘.

We leven in geweldige tijden. De beloften Gods falen nooit, ook wat betreft Israël, dat de Messias heeft verworpen en geroepen heeft : ‘Zijn bloed kome over ons en onze kinderen’; maar diezelfde Messias, die God is, heeft gebeden : ‘ Vader, vergeef het hun want ze weten niet wat zij doen’. Het kan niet anders, dan dat gebed zal verhoord worden, want Hij is God zelf, God de Zoon die tot God de Vader

bidt. Daarom worden de beloften wel in grote grimmigheid uitgevoerd, maar ze komen ! Hij zal hen onder de herdersstaf brengen en weer brengen in de band van het verbond”.

Dan, was de vijfde zoon van de aartsvader Jacob en zijn eerste zoon van Bilha de slavin van Rachel, omdat Rachel eerst onvruchtbaar was.

De naam 'Dan' is zo betekenisvol: Hij, de Here heeft recht verschaft “. Als die stam Dan dus teruggaat naar het land betekent het , dat Hij die wij kennen ald de Here der Heren recht gaat verschaffen. Uit Dan kwam zowel goed als kwaad. Een van de voornaamste richters uit Dan was Simson,; maar zij hebben ook een gouden kalf opgericht en aanbeden. De stervende Jacob profeteert door de Heilige Geest van God over de toekomst van de twaalf aartsvaders en over de stammen die uit hen voortkomen.

Gen 49 : 16-18: Jacobs laatste woorden en hier spreekt hij over Dan:

“Dan zal zijn volk richten (daarvoor is hij bestemd: om het hele Joodse volk dat van God is afgeweken te richten) als een der stammen Israëls. Moge Dan een slang op de weg zijn, een hoornslang op het pad, die in de hielen van het paard bijt zodat zijn berijder achterover valt. Op Uw heil wacht ik, o Here”.

Er is een vertaling van uit de Hebreeuwse taal van een Jood die dit Hebreeuws, zo vertaald en in zijn vertaling luiden deze verzen zo”

“Dan zal zijn volk recht verschaffen als unieke stam onder de stammen Israëls. Al zou Dan een slang blijken op de weg, een adder op het pad, die in de verzenen van een paard bijt, zodat zijn berijder achterover valt (of zou vallen); toch vertrouw ik op Uw redding Here”.

Deze kenner van de Hebreeuwse taal maakt hierbij een voetnoot: de uitroep van Jacob “op Uw heil wacht ik o Here” wil zeggen dat Jacob daar tot uitdrukking brengt : God verhoede dat het nodig blijkt dat Dan zulke methoden aanwendt, dat hij de slang wordt en een adder op de weg, die in de hielen van een paard bijt. Maar zegt hij, al moet het dan wel, toch zal Gods heil gewis zijn.

Jacob ziet dus al dat die verschrikking komt. Velen denken dat de antichrist uit Dan zal koemn, we weten het niet, maar als het gebeurt dan gebeurt hetb opdat Israël tenslotte op zijn plaats komt, dat het Heil aanbreekt. Maar Jacob hoopte dat het niet nodig zou zijn. Een wonderbare profetie van de stervende Jacob, die vervuld was van de Geest van God en over vele eeuwen heen zag/

“Uitspraken uit een ver verleden hebt Gij tot uitvoering gebracht” : (Jes. 25). Jacob sprak die woorden meer dan 3500 jaar geleden en nu gaan zijn woorden de eindvervulling krijgen .

Ik wil U op nog iets merkwaardigs wijzen. In Jes. 11 : 11 staat:

“En het zal te dien dage geschieden dat de Here wederom Zijn Hand opheffen zal om los te kopen de rest van Zijn volk”.

Sinds 1972, toen Ethiopië afrekende met Keizer Haile Selassie en daar een communistisch bewind gesteund door Rusland aan de macht kwam, heeft Ethiopië de betrekkingen met Israël verbroken tot op de huidige dag, want dit goddeloze regime wil geen religie, geen waarachtige godsdienst. Toch heeft de evacuatie plaats gevonden van die Falsha's. Natuurlijk hebben de leiders dat geweten, maar erover gezweven en toen het aan het licht kwam moest die evacuatie direct worden stop gezet; Om dat hier ook al staat “loskopen “. De Soedanese regering maakte bekend dat het niet anders dan ruilhandel was, dat Israël Ethiopië van grote hoeveelheden wapens heeft voorzien. Naast Rusland is Jeruzalem de grootste wapen leverancier van Ethiopië: “om hen los te kopen |”. Wat dat voor gevolgen zal hebben zullen we nog wel zien, want ze worden nog door God losgekocht en wel door het kostbare bloed van Christus:”dat is de ware losprijs”.

We hebben nu iets gezien van die geweldige banier.

Nogmaals Jes. 18 : 7

“Te dien tijde zal een geschenk gebracht worden aan de Here der heirscharen door een rijzig en glanzend volk (de Ethiopiërs), door een volk wijd en zijd gevreesd, een volk heerszuchtig en wreed, welks land rivieren doorsnijden, naar de plaats (Jeruzalem) van de naam van de Here der heirscharen, de berg Sion ”.

Wat kunnen we God voor geschenk brengen ? Geen goud of zilver, zelfs geen offers van dieren, God heeft geen behoefte aan het bloed van stieren en bokken. De Here zegt :”Mijn zoon, dochter, geef Mij uw hart “

Zefanja 3 : 10 :

"Van gene zijde der rivieren van Ethiopië zullen mijn aanbidders, mijn verstrooiden, mijn offer brengen ". Toen de Joden hoorden dat de evacuatie per vliegtuig stopgezet was, ging een groep direct naar Jeruzalem naar de klaagmuur om God te smeken voor hun familie; nu nog naar het licht van de wet, eens zal voor de oprechten het licht der genade opgaan en zullen ze hun handen uitstrekken en opheffen tot de levende God. "Dan" zal ook een goede plaats krijgen in het komende vrede Rijk want hij behoorde tot de vier banierdragers van de Here der heirscharen Gods. "doordat men van hen zei: dezen zijn het volk des Heren, maar toch moesten zij weg uit zijn land ".

De volkeren hebben altijd gedacht: God heeft Israël voorgoed aan de kant gezet, het is met ze afgelopen, ze zijn uit het land gezet en God met hen niets meer doen. Dat de volkeren er zo over dachten, is hoofdzakelijk de schuld van de christelijke kerk, die een grote schuld op zich geladen heeft en daarmee net zo hard Gods Naam ontheiligt heeft en de Naam van de Here Jezus als de Joden zelf, want de kerk heeft gezegd: Israël is door God afgeschreven, wij zijn nu het volk des Heren. Ja, de gemeente is een volk des Heren, maar op een aparte plaats, een volk uit de heidenen voor Zijn Naam, dat Zijn lichaam is en dat straks de hemelse heerlijkheid zal beerven.

Het officiële christendom zegt dat Israël verworpen is om de bloedschuld die zij hebben, doordat zij de Messias hadden verworpen, inderdaad, en van Gods wegen waren afgeweken en de profeten niet geloofden die van te voren hadden gezegd dat de Christus eerst moest lijden en sterven en daarna opstaan uit de doden. Maar zijn ze daardoor minder dan die zogenaamde christelijke volken en christelijke kerken? Van deze plaats roep ik u op: bekeert u die dat gelooft, want u ontheiligt de Heilige Naam van God, u gelooft God dat God niet meer almachtig is, dat Zijn arm tekort schiet, dat Hij met dat hardnekkige volk van Israël niet klaar kan komen en het aan de kant moest zetten. Die God is mijn God niet! En ik hoop ook niet de uwe.

Mijn God zal wat Hij gezegd heeft volbrengen, wat Hij gezworen heeft aan de aartsvaders en aan de twaalf stammen, dat zal Hij doen, Niet ter wille van Israël maar ter wille van Zijn heilige Naam. Al was Israël tienmaal hardnekkiger dan het nu is, al had het nog veel grotere zonden begaan, Gods machtige arm kan klaarkomen ook met de meest hardnekkige en zij zullen hun knieën moeten buigen en moeten belijden dat Jezus Christus Heer is.

Maar dat gaat natuurlijk met grimmigheid gepaard. Jes. 25: "Raadsbesluiten uit een ver verleden brengt Hij in volvoering ".

We leven in geweldige tijden. De beloften Gods falen nooit, ook wat betreft Israël, dat de Messias heeft verworpen en geroepen heeft: "Zijn bloed kome over ons en onze kinderen"; Maar diezelfde Messias, die God is, heeft gebeden: "Vader, vergeef het hen want ze weten niet wat ze doen".

Het kan niet anders dan dat het gebed verhoord zal worden, want Hij is God zelf, God de Zoon die tot God de Vader bidt. Daarom worden de beloften wel in grote grimmigheid uitgevoerd, maar ze komen! "Hij zal hen onder de herdersstaf brengen en weer brengen in de band van het verbond".

Dan, was de vijfde zoon van aartsvader Jacob en zijn eerste zoon van Bilha de slavin van Rachel, omdat Rachel eerst onvruchtbaar was. De naam "Dan" is zo betekenisvol: "Hij de Here heeft recht verschaft". Als die stam van Dan dus terugkeert naar het land, betekent het dat Hij die we kennen als de Here der Heren, recht gaat verschaffen. Uit Dan kwam zowel goed als kwaad. Een van de voornaamste richters uit de stam dan, was Simson, maar zij hebben ook b.v. een gouden kalf opgericht. De stervende Jacob profeteert door de Heilige Geest van God over de toekomst van de twaalf aartsvaders en over de stammen die uit hen voortkomen.

Gen.49: 16-18: Jacobs laatste woorden en hier spreekt hij over Dan:

"Dan, zal zijn volk richten (daarvoor is hij bestemd: om het hele Joodse volk dat van God is afgeweken te richten) als een der stammen Israëls. Moge Dan een slang op de weg zijn, een hoornslang op het pad, die in de hielen van het paard bijt, zodat zijn berijder achterover valt. Op Uw heil wacht ik, o Here ".

Ik las een vertaling van een Jood die de Hebreeuwse taal goed kent en in zijn vertaling luiden deze verzen aldus:

"Dan, zal zijn volk recht verschaffen als unieke stam onder de stammen Israëls. Al zou Dan een slang blijken op de weg, een adder op het pad die in de verzenen van een paard bijt, zodat zijn berijder achterover valt: toch vertrouw ik op Uw redding Here".

Deze kenner van de Hebreeuwse taal maakt hierbij een voetnoot: de uitroep van Jacob "op Uw heil wacht ik, o Here:" wil zeggen dat Jacob daar tot uitdrukking brengt: God verhoede dat het nodig blijkt te zijn dat Dan zulke methoden aanwendt dat hij de slang wordt en een adder op de weg, die de hielen van een paard bijt. Maar zegt hij, al moet het dan wel, toch zal Gods heil gewis zijn .

Jacob ziet dus al dat die verschrikking komt. Velen danken dat de antichrist uit de stam Dan zal komen. We weten het niet, maar als dit gebeurt , dan gebeurt het opdat Israël tenslotte op zijn plaats komt, dat het Heil aanbreekt. Maar Jacob hoopte dat het niet nodig zou zijn. Een merkwaardige profetie van de stervende Jacob, die vervuld met de Geest van God was en over vele eeuwen heen zag. "Uitspraken uit een ver verleden hebt Gij tot uitvoering gebracht : (Jes. 25). Jacob sprak al meer dan 3500 jaar geleden en nu gaan zijn woorden de eindvervulling krijgen.

Ik wil u nog wijzen op iets merkwaardigs . In Jes. 11 : 11 staat :

"En het zal te dien dage geschieden dat de Here wederom Zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van Zijn volk".

Sinds 1972, toen Ethiopië afrekende met Keizer Haile Selassie en daar een communistisch bewind , gesteund door Rusland aan de macht kwam, heeft Ethiopië de betrekking met Isrel verbroken tot op de huidige dag, Want dit goddeloze regiem wil geen religie, geen waarachtige godsdienst. Toch heeft die evacuatie plaats gevonden van die Falasha's. Natuurlijk hebben de leiders dat geweten maar erover gezwegen en toen het aan het licht kwam , moest die evacuatie direct worden stop gezet: omdat hie ook al staat : loskopen". De Soedanese regering maakte bekend dat het niet anders dan ruilhandel was, dat Israël aan Ethiopië van grote hoeveelheden wapens heeft voorzien. Naast Rusland is Israël de grootste wapenleverancier van Ethiopië ."om hen los te kopen ". Wat voor gevolgen dat zal hebben , zullen we nog zien , want ze worden nog door God losgekocht en wel door het kostbare bloed van Christus: "dat is de losprijs ".

We hebben nu iets gezien van die geweldige banier. Nogmaals Jes. 18 : 7 :

"Te dien tijde zal een geschenk gebracht worden aan de Here der heirscharen door een rijzig en glanzend volk (de Etiopiërs), door een wolk wijd en zijd gevreesd, een volk heerszuchtig en wreed, welks land rivieren doorschijden, naar de plaats (Jeruzalem) van de naam der Here der heirscharen, de berg Sion ".

Wat kunnen we God voor geschenk brengen ? Geen goud of zilver, zelfs geen offers van dieren, God heeft geen behoefte aan het bloed van stieren en bokken. De Here zegt : Mijn zoon, dochter, geef Mij uw hart" Zefanja 3 : 10:

Van gene zijde der rivieren van Ethiopië zullen mijn aanbidders, mijn verstrooiden, mijn offer brengen ".

Toen de Joden hoorden dat de evacuatie per vliegtuig was stop gezet, ging een groep direct naar Jeruzalem naar de klagmuur om God te smeken voor hun familie; nu nog naar het licht der wet, eens zal voor de oprechten het licht der genade opgaan en zullen ze hun handen uitstrekken en opheffen tot de levende God.

Dan, zal ook een goed plaats krijgen in het komende vredesrijk, want hij behoorde tot de vier banierdragers van de Here der heirscharen Gods

Juda was de eerste banierdrager, de voorhoede onder het beeld van een leeuw; Ruben was de tweede onder het beeld van een mens; Efraim de derde onder het beeld van een rund; Dan vormde de achterhoede, legerde ook achter de tabernakel en trok met het leger mee in de achterhoede, met het vaandel, de banier, van de vliegende arend. Merkwaardig dat zij met vliegende arenden terugkomen in het land der vaderen.

L

Met de hand op de troon van God en de hand op deze banier zijn we meer dan overwinnaars door Hem, die ons zo lief heeft gehad en die zelfmvoor ons strijden zal met Zijn legerscharen vanuit de hemelen. Hoe heeft de Here dat steeds weer gedemonstreerd, ook toen Israël morde in de woestijn : Mozes moest een standaard opheffen waaraan een koperen slang. " Gelijk Mozes de slang verhoogt heefaten we attent zijn op deze tekenen, hoe God Zijn banier gaat opheffen onder de volken en voor Israël . WE leven nog in de voorvervulling, want de werkelijke vervulling maakt de gemeente niet meer mee : voor

die tijd komt de Here de Zijnen weghalen , voordat de grote strijd losbarst. De Gemeente strijdtook onder die banier maar vanuit de hemelse gewesten. De Gemeente wordt vergaderd bij haar Hoods en Heer in het hoofdkwartier van de grote veldmaarschalk, de Here der legerscharen Gods. Willen wij daar bij behoren dan hebben we ons nu al te scharen onder Zijn banier.

In Jes. 11 hebben we gelezen dat er een banier zal komen en wie die banier is: vers 10:

“En het zal te dien dage geschieden dat de volkeren de wortel van Isaaï (d.i. Jezus Christus) zullen zoeken, die zal staan als een banier der natien en Zijn rustplaats zal heerlijk zijn”.

Onder die banier is er vrede en rust. Zijn wij reeds onder die banier geschaard ? God roept Zijn volk op om zich te verzamelen onder die banier en wij weten dat die banier is geplaatst op een heuvel, op Golgotha; daar verrees die standaard, het kruis, waaraan Gods Zoon , de Mensenzoon werd en daar voor ons de losprijs betaalde met Zijn kostbaar levensbloed en Zijn ziel uit te storten tot een losprijs om verzoening te bewerken. Het kruis van Christus- de banier Gods.

Toen Mozes het volk uitgeleid had uit Egypte en ze strijd moeten leveren met Amelek, moest Mozes de staf omhoog heffen; als die staf omhoog was, had Israël de overhand, als die staf omlaag ging had Amelek de overhand. Dan zegt Mozes “Jehova nisie “. Dat wil zeggen : de Here is mijn banier “.

Met de hand op de troon van God en de hand op deze banier zijn we meer dan overwinnaars door Hem, die ons zo lief heeft gehad en die zelfvoor ons strijden zal met Zijn legerscharen vanuit de hemelen. Hoe heeft de Here dat steeds weer gedemonstreerd, ook toen Israël morde in de woestijn: Mozes moest een standaard opheffen waaraan een koperen slang. “gelijk Mozes de slang verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in Hem gelooft eeuwig leven hebbe”. Het woord voor banier in het Hebreeuws is ‘glinsterend’: aan die standaard werd iets glinsterends gedaan wat licht gaf in de omgeving, en dan zien we het kruis waar Hij Die de Zonne de gerechtigheid is, het Licht der wereld, verheven werd, Hij de schitterende, de Levensvorst, Die daar voor u en mij verhoogd werd.

Als u tot de bruidsgemeente van de Here wilt behoren, dan zult u onder die banier moeten zijn. Hooglied 2 : 4 :

“ Hij heeft mij gebracht naar het wijnhuis (zinnebeeld van het bloed) en zijn banier over mij was de liefde “.

Is Zijn banier niet Zijn liefde : “Alzoo lief heeft God de wereld gehad. . . .”. De Here Jezus had ons zo lief dat Hij Zich voor ons aan dat vloekhout liet nagelen, opgeheven op de top van de heuvel Golgotha. Als we daaronder komen met onze zonden en al onze ongerechtigheden in onze vleselijke onwedergeboren staat, dan worden we tot een nieuwe mens door Hem Die gegeven is alle macht in hemel en aarde. Die ook in staat is Zijn Woord te volvoeren. Hooglied 5 : 10 : “Mijn geliefde is blank en rood “.

Hij is zonder zonden, zonder enige smet. Hij is blank, we kunnen het Hebreeuwse woord hier ook vertalen met ‘blinkend’. Aan de top van die banier moet iets blinkends zijn ! “Uitblinkend boven tien duizend “. . . . hebben we in onze vertaling , maar de Statenvertaling zegt : “Hij draagt de banier boven tienduizend”.

Weer die banier: als we onder Hem schuilen zijn al de legerscharen van God daar voor ons om ons tot de overwinning te leiden ; zij strijden opdat wij de goede strijd des geloofs kunnen strijden, en door Hem zijn wij meer dan overwinnaars, want als Hij voor ons is wie zal tegen ons zijn ? Als de bruid zo schuilt, dan moet zij in die kracht gaan staan en openbaar worden. “want gelijk Hij is zullen wij zijn “, zegt het Schriftwoord. Alles wat Hij bezit is ook van haar.

Dat bezingt de bruidegom in Hooglied 6 : 4 :

“Schoon zijt gij mijn liefste, als Tirza, lieflijk als Jeruzalem, geducht als krijgsscharen met banieren “.

Zijn wij schoon, gereinigd en geheiligd in Zijn bloed door het badwater van het Woord, door een dagelijkse wandel met Hem ?

Natuurlijk, want dan staan alle banieren Gods ons ter beschikking, we hebben er deel aan door Hem, als ik deel heb aan Christus heb ik deel aan Zijn heerlijkheid. Zouden we ons dat niet opnieuw gaan scharen onder Zijn krijgsbanier?

In Hooglied : 9- 10 zegt de bruidegom :

“ Maar enig is zij mijn duif, mijn volmaakte, een enige was zij voor haar moeder, een reine voor wie haar gebaard heeft. Meisjes zien haar en prijzen haar gelukkig, koninginnen en bijvrouwen loven haar. Wie

is zij die opgaat als de dageraad, schoon als de blanke maan, stralend als de gloeiende zon en geducht als krijgsscharen met banieren ?

Ze is volmaakt, ze is immers verzegeld met de duif van de Heilige Geest ? We hebben allen een moeder: het hemelse Jeruzalem, ook zijn we in Hem wedergeboren. In de oude vertaling is dit laatste eraf gelaten, maar in de Statenvertaling staat het wel, 'als krijgsscharen met banieren '. Als de banier Gods opgericht wordt dan betekent het dat de opgang van de bruid aanstaande is voor hen die onder Zijn banier tot het laatste toe schuilen.

Dat we heden de goede keuze nog mogen doen , nu God ons de tekenen der tijden zo duidelijk voor ogen stelt. Nog een korte wijle en Jezus is daar. Dan niet getruuzeld, niet geslapen, maar laten we de almpen vullen en de olie in onze vaten hebben. Maranatha, Jezus Komt ! Amen.